

## מִשְׁפָּטִים

### MISHPATIM/VERORDENINGEN

Shemot/Exodus 21:1-24:18

In tegenstelling tot de wetten van een seculiere natie die voortdurend veranderen om relevant te blijven, zijn de wetten van de Thora onveranderlijk en eeuwig. De wijsheid van de Almachtige in de Thora is zo grenzeloos dat zij van toepassing zijn op alle situaties in alle omgevingen. Het Nieuwe Verbond is niet een "nieuwe" set van instructies, maar een nieuwe locatie van waar de Tora zou worden geschreven:

*Jeremiah 31:33* " Maar dit is het verbond dat Ik zal opmaken met het huis Israëls na die dagen, zegt יהוה: Ik zal Mijn Tora in hun geest zetten, en die op hun hart schrijven...

Hoewel veel Thorawetten kunnen volstrekt irrelevant schijnen; in het streven naar waarheid kan de Heilige Geest een aantal geweldige illustraties aan het licht brengen. Als voorbeeld kijken we even naar de wetten van de slavernij:

*Shemot 21:2* "Als gij een Hebreuwsen knecht kopen zult, die zal zes jaren dienen; maar in het zevende zal hij voor vrij uitgaan, om niet. ... 5 Maar indien de knecht ronduit zeggen zal: Ik hou van mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen, ik wil niet vrij uitgaan; 6 Zo zal hem zijn heer tot de goden brengen, daarna zal hij hem aan de deur, of aan den post brengen; en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren, en hij zal hem eeuwiglijk dienen. (SV)

Nu wacht ... werden de Israëlieten nog niet net bevrijd van de ketenen van slavernij? Zou het zinvoller zijn als de Tora meteen instructies gaf om eender welk soort slavernij te verbieden? Hoe zit het met het allereerste gebod?

*Shemot 20:2* "Ik ben יהוה uw Elohim, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. (SV)

Ja, de Israëlieten werden met een wonderbaarlijke fysieke ontsnapping uit de Egyptische slavernij gered, dat ons een ongelooflijke beeld geeft van de uiteindelijke bevrijding uit de geestelijke slavernij van de zonde. In Shemot 21 lezen we van een slaaf die met vrijheid te maken krijgt... vrijheid van zijn meester, en hij zegt: "Ik hou van mijn meester." Hij geeft er de voorkeur aan zijn meester te dienen i.p.v. zijn eigen vrijheid te hebben... vrijheid van de wetten van zijn meester. Hij zou liever een "slaf" van de Meester zijn. Hij "HOUDT" van zijn Meester. Het is belangwekkend dat de wet op de slaaf meteen op de Tien Geboden volgt en voorafgaat aan de overige 600 instructies. Het is een tijd voor reflectie - voor hen en voor ons. Zijn we bereid om te dienen? Houden we van onze Meester? Zal alles wat we doen tot Zijn heerlijkheid zijn? In onze dienstverlening aan de Meester moeten we bereid zijn om het maximale te geven. Yeshua is ons voorbeeld:

*Mat. 20:28* " Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

*Filip. 2:5* Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; (SV)

Rav Sha'ul (Paulus) stapte in de voetsporen van de Messias:

*Rom. 1:1* Sha'ul, een dienstknecht van Yeshua de Messiah...

Jakobus, de halfbroer van Yeshua beschouwde zichzelf een "slaaf":

*Jak. 1:1 Jakobus, een dienstknecht van Yah en van Adonai Yeshua the Messiah ...*

Zo ook Petrus en Judas:

*2 Pet. 1:1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Yeshua the Messiah, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze Yah en Zaligmaker, Yeshua de Messiah;*

*Jud. 1:1 Judas, een dienstknecht van Yeshua de Messiah, en broer van Jakobus, aan de geroepenen, die door Yah de Vader geheiligd zijn, en door Yeshua de Messiah bewaard:*

Terugkerend naar Shemot 21, moeten we opmerken dat de locatie waar het oor van de knecht werd doorboord de deurpost van het huis was. De deurposten zijn zowel de plaats waar het bloed van het Pascha lam werd aangebracht, als waarop Israël geboden is om de woorden van de Tora te schrijven (Devarim 6).

Het oor is gepast, want de Israëlieten hadden al beloofd om te "shema" (horen):

*Shemot 20:19 En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen (shema - שְׁמַע)...;*

Te shema/horen wordt vaak met "gehoorzamen" vertaald:

*Shemot 24:7 En hij nam het boek van het verbond, en las het voor de oren van het volk; en zij zeiden: Al wat יהוה gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzaam zijn (shema - שְׁמַע).*

Als ons doel is om een "slaaf" te zijn, we moeten we over onze houding nadenken:

*2 Tim. 2:24 een dienstknecht van Adonai moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, geduldig,*

De Almachtige gaf in bijzonder het boek Openbaring aan "Zijn slaven" om Yeshua te openbaren en hen een goed begrip van de eindtijd te geven:

*Opb. 1:1 De openbaring van Yeshua de Messiah, die Yah hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten...*

De instructies van de Tora zijn eeuwigdurend. We hebben nog niet eens begonnen met door het oppervlak van haar betekenis en toepassing op ons leven te komen. Bmerk in de volgende profetische verzen van Jesaja dat יהוה's "huis" wordt gevestigd. Dit is het "huis" van de Meester waarvan we een "slaaf" willen zijn! Het "huis" waar ons "oor zal worden doorboord" en we zullen toezeggen om de Meester voor eeuwig te dienen!

*Jes. 2:2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van יהוה 's huis zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en daarnaar zullen alle heidenen toevloeien. 3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot de berg van יהוה, tot het huis van de Elohim van Ya'acov; Hij zal ons Zijn wegen leren, en wij zullen wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de Tora uitgaan, en het woord van יהוה vanuit Jeruzalem.*

**Shabbat Shalom!**

Ardelle