

## Ki Tetzeh כִּי־תֵצֵחַ When You Go Out

Devarim/Deuteronomy 21:10-25:19

At first glance, Ki Tetzeh appears to be just a list of random instructions leaping very quickly from one topic to the next with no real logical sequence. One detail, however, jumps out when you consider the parasha in its entirety. Ki Tetzeh is about relationships...between men and women, parents and children, employers and employees, lenders and borrowers, and even between humans and animals. The purpose of this grouping of 74 mitzvot (commandments) is to instruct us in the proper and improper ways of conducting ourselves with others in the daily circumstances of life.

Ki Tetzeh has been described as a definition of “religious commitment”. A person who is passionately in “love” with the Creator is not committed to the commandments because they are the “law”, but he is committed to them because the commandments represent the “will” of the Almighty whom he loves. “Love” expresses itself through obedience:

*Devarim 5:10 ...those who love Me and keep My commandments.*

*John 14:15 “If you love Me, keep My commandments.*

The Polish rabbi known as the Sefat Emet summed up the reason for “keeping the commandments”, and thereby fulfilling the “will” of יהוה:

“The commandments are called ‘candles’, shining light, by the power of Torah, onto every deed. There is no good deed that does not contain some mitzvah (commandment).” I think that this is exactly what Yeshua said!

*Matthew 5:16 “Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.*

When you have “kept a commandment”, the knowledge that you have done the “will” of your Father in heaven will draw you closer to Him. It brings you “joy” in knowing that you have done the right thing. It also encourages you to keep the next commandment. Again Yeshua had something to say about this:

*John 15:10 “If you keep My commandments, you will abide in My love, just as I have kept My Father’s commandments and abide in His love. 11 “These things I have spoken to you, that My joy may remain in you, and that your joy may be full. 12 “This is My commandment, that you love one another as I have loved you.*

Now the opposite is also true. Sin is disobeying the commandments and does NOT lead to “joy”:

## Ki Tetzeh כִּי־תֵצֵחַ Wanneer gij uittrekt

Devarim/Deuteronomy 21:10-25:19

Op het eerste zicht, lijkt Ki Tetzeh gewoon een lijst van willekeurige instructies die heel snel van het ene onderwerp naar de volgende springen zonder echte logische volgorde. Een detail springt er echter uit als je de Parasja in zijn geheel beschouwt. Ki Tetzeh gaat over relaties ... tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen, werkgevers en werknemers, kredietverstrekkers en kredietnemers, en zelfs tussen mensen en dieren. Het doel van dit samenbrengen van 74 mitzwot (geboden) is om ons te instrueren in de juiste en verkeerde manieren van met anderen om te gaan in de dagelijkse leefomstandigheden.

Ki Tetzeh werd omschreven als een definitie van “religieuze verplichting”. Iemand die hartstochtelijk de Schepper “lief” heeft, houdt geboden niet omdat zij de “wet” zijn, maar hij houdt ze omdat de geboden de “wil” van de Almachtige vertegenwoordigen, die hij liefheeft. “Liefde” uit zich d.m.v. gehoorzaamheid:

*Devarim 5:10... die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.*

*Joh. 14:15 Indien gij Mij lief hebt, zo bewaart Mijn geboden.*

De Poolse rabbijn als Sefat Emet bekend, vatte de redenen voor “het houden van de geboden” en zo aan de “wil” van יהוה te voldoen, samen:

“De geboden worden ‘kaarsen’ genoemd, stralend licht, door de kracht van de Tora, op elke daad. Er is geen goede daad die niet een mitsvah (gebod) bevat.” Ik denk dat dit precies is wat Yeshua zei!

*Mat. 5:16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken.*

Wanneer u “een gebod bent nagekomen”, zal de kennis dat je de “wil” van uw Vader in de hemel hebt gedaan, je dichter bij Hem brengen. Het brengt je “vreugde” in de wetenschap dat je het juiste gedaan hebt. Het stimuleert je ook om het volgende gebod te houden. Opnieuw had Yeshua hierover iets te zeggen:

*Joh. 15:10 Als je Mijn geboden houdt, zult gij in Mijn liefde verblijven, net zoals Ik de geboden van Mijn Vader heb gehouden en in Zijn liefde verblijf. 11 “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zou blijven, en dat jouw vreugde volledig zou zijn. 12 “Dit is Mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt zoals Ik jullie heb liefgehad.*

Nu is het omgekeerde ook waar. Zonde is de geboden niet gehoorzamen wat NIET tot “vreugde” leidt:

*1 John 3:4* Whoever commits sin also commits Torahlessness, and sin is Torahlessness.

In the same way that the keeping of one commandment leads to the keeping of another commandment, one sin will lead to another sin. The first sin can be as simple as an improper thought:

*James 1:14* But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. 15 Then, when desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full-grown, brings forth death.

So we see that our thoughts and our actions have consequences. Whether good or bad, a thought or an action is not an isolated incident. Each one leaves a mark upon our heart that has a real affect on our future.

After nearly all of the commandments (except the last one concerning Amalek) in our parasha are presented, we find a few verses I'd like to spend some time on. These verses are in fact strategically placed. As the reading has gone back and forth between the do's and don'ts, it now intends to show us how all these commands will be "weighed" out:

*Devarim 25:13* "You shall not have in your bag differing weights, a heavy and a light. 14 "You shall not have in your house differing measures, a large and a small. 15 "You shall have a perfect and just weight, a perfect and just measure, that your days may be lengthened in the land which יהוה your Elohim is giving you.

The scale and the measuring rod have been used for centuries for buying, selling, and exchanging goods. To this day we still use the same basic system. A value is determined by the size or weight of something. In fact, the prophet Isaiah tells us that even the Creator used these tools to create a balanced universe:

*Isaiah 40:12* Who has measured the waters in the hollow of His hand, Measured heaven with a span And calculated the dust of the earth in a measure? Weighed the mountains in scales And the hills in a balance?

In his commentary on Ki Tetzeh, Rabbi Lazer Brody speaks to the "differing measures, a large and a small":

"Before the age of the digital and mechanical scales, people conducted their business with balance scales, where an exact predetermined weight was placed on one side, and the goods were placed on the other side. So, when a storeowner put a one-pound weight on one side of the scale, and six tomatoes on the other side of the scale, if the sides of the scale stood perfectly balanced, then the owner and the customer both knew that they were conducting a transaction over one pound of tomatoes.

*1 Joh. 3:4* Wie zonde doet, pleegt ook Torahloosheid, en zonde is Torahloosheid.

Op dezelfde manier als dat het houden van een gebod leidt tot het houden van een ander gebod, zal een zonde leiden tot een andere zonde. De eerste zonde kan zo simpel als een ongepaste gedachte zijn:

*Jak. 1:14* Jakobus 1:14 Maar elkeen wordt verzocht, wanneer hij door zijn eigen verlangens weggetrokken en verleid wordt. 15 Dan, wanneer begeerte bevrucht is, baart ze zonde en de zonde, wanneer ze volgroeit is, brengt de dood voort.

Zo zien we dat onze gedachten en onze acties gevolgen hebben. Zij het goed of slecht, een gedachte of een daad is geen geïsoleerd incident. Ieder laat een spoor op ons hart achter, dat een reële invloed op onze toekomst heeft.

Nadat bijna alle geboden (behalve de laatste m.b.t. Amalek) in onze Parasja worden gepresenteerd, vinden we een enkele verzen waar ik graag wat tijd aan wil besteden. Deze verzen zijn in feite strategisch geplaatst. Naarmate de lezing afwisselde tussen te doen en niet doen, lijkt ze ons nu te willen laten zien hoe al deze geboden zullen worden "afgewogen":

*Devarim 25:13* Gij zult in uw zak geen verschillende gewichten hebben, een zwaar en een licht. 14 Gij zult in uw huis geen verschillende maten hebben, een grote en een kleine. 15 Gij zult een perfect en juist gewicht, een perfecte en juiste maat hebben, opdat uw dagen kunnen worden verlengd in het land dat יהוה uw Elohim, u geven zal.

De schaal en de meetlat werden eeuwenlang gebruikt voor het kopen, verkopen en ruilen van goederen. Tot op vandaag gebruiken we nog steeds hetzelfde basissysteem. Een waarde wordt bepaald door de grootte of het gewicht daarvan. In feite vertelt de profeet Jesaja ons dat zelfs de Schepper deze instrumenten gebruikte om een evenwichtige universum te creëren:

*Jes. 40:12* Wie heeft de wateren in de holte van Zijn hand gemeten, mat de hemel met een span en berekende het stof van de aarde in een maat? Woog de bergen in schalen en de heuvels in een balans?

In zijn commentaar op Ki Tetzeh, spreekt Rabbin Lazer Brody m.b.t. de "verschillende maten, een grote en een kleine":

"Vóór het tijdperk van de digitale en mechanische weegschalen, deden mensen zaken met balans weegschalen, waarop aan de ene kant een exacte vooraf vastgesteld gewicht werd geplaatst, en aan de andere zijde de goederen. Dus als een winkelier een 1 pond gewicht op een kant van de schaal zette, en zes tomaten op de andere kant van de schaal, indien de zijanten van de schaal perfect in evenwicht stond, dan wisten zowel de eigenaar als de klant dat ze een transactie aangaande 1 pond tomaten verrichtten.

Dishonest merchants used to walk around with two sets of weights in their pockets. For selling, they'd use a deficient weight, for example, their one-pound weight might have weighed only fifteen ounces instead of the prescribed sixteen. The average customer wouldn't discern the deficient ounce and would be cheated by six percent, paying for sixteen ounces, but receiving only fifteen.

On the other hand, for buying, the dishonest merchant would have a one-pound weight that weighed seventeen ounces. When he'd buy tomatoes from a local gardener, he'd pay for sixteen ounces, or one pound, but by using a false weighing stone, he'd get seventeen ounces of tomatoes thereby cheating the gardener out of an ounce. Such dishonesty is not only a blatant violation of Torah law punishable by lashes, but it is also called an abomination.”

We saw the subject of “*measuring*” in Vayikra:

**Vayikra 19:35** ‘ *You shall do no unrighteousness in judgment, in measurement of length, weight, or volume.*

From this verse we can see that the Torah wants us to know that there are also “*measuring*” devices in the spiritual and moral realms. It is interesting that a scale is the sign for the month of Tishri, which marks the beginning of the civil calendar year in the fall. The first of Tishri or Day of Trumpets (Rosh Hashanah), also known as the Day of Judgment, is the day when Elohim examines the records of men and weighs their deeds on the scales:

**2 Corinthians 5:10** *For we must all appear before the judgment seat of Messiah, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad.*

Another example of this kind of symbolic weighing of deeds is found in the book of Daniel. Belshazzar, the King of Babylonia summons Daniel to read and interpret the writing which a mysterious hand has inscribed on the walls of the palace:

**Daniel 5:25** “ *And this is the inscription that was written: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. 26 “This is the interpretation of each word. MENE: Elha has numbered your kingdom, and finished it; 27 “TEKEL: You have been weighed on the scales, and found wanting; 28 “PERES: Your kingdom has been divided, and given to the Medes and Persians.”*

From these verses in Daniel we see that the reference to “scales” often applies to human attitudes and motives, feelings and desires, achievements and deeds. יהוה will properly “*measure*” these as they apply to each of us:

Onerlijk kooplieden waren gewend met twee sets gewichten in hun zakken rond te lopen. Bij het verkopen, zouden zij van een te licht gewicht gebruik maken. De gemiddelde klant zou het te lichte niet opmerken en zou worden voor een aantal procent worden bedrogen door voor de volle maat te betalen, maar evenwel een mindere hoeveelheid te ontvangen.

Aan de andere kant, voor het kopen, zou de oneerlijk handelaar een te zwaar gewicht hebben. Wanneer hij tomaten zou kopen van een lokale tuinman, zou hij minder betalen voor de hoeveelheid tomaten, die hij met behulp van een valse weegsteen afwoog, waardoor hij de tuinman een aantal procent bedroog. Dergelijke oneerlijkheid is niet alleen een flagrante schending van de Torawet, strafbaar met zweepslagen, maar het wordt ook een gruwel genoemd. “

We zagen het onderwerp “*meten*” in Vayikra:

**Vayikra 19:35** *Gij zult geen onrecht doen in het oordelen, met het meten van lengte, gewicht of volume.*

Vanuit dit vers kunnen we zien dat de Tora wil dat we weten dat er ook “*meet-*” instrumenten in de geestelijke en morele koninkrijken zijn. Opmerkelijk is dat een weegschaal het kenteken voor de maand Tishri is, die in de herfst het begin van het burgerlijk kalenderjaar aangeeft. De eerste Tishri of Dag van de Trompetten (Rosh Hashana), ook bekend als de Dag des Oordeels, is de dag waarop Elohim de nota's over de mensen onderzoekt en hun daden op de weegschaal legt:

**2 Kor. 5:10** *Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Messias verschijnen, opdat elkeen de in het lichaam gedane dingen kan ontvangen, op basis van wat hij heeft gedaan, zij het goed of slecht.*

Een ander voorbeeld van dit soort symbolische afwegen van daden wordt gevonden in het boek Daniël. Belsazar, de koning van Babylonië dagvaardt Daniel om het schrijven te lezen en te interpreteren dat een geheimzinnige hand heeft geschreven op de muren van het paleis:

**Dan. 5:25** *En dit is de inscriptie die werd geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN. 26 Dit is de interpretatie van elk woord. MENE: Elha heeft uw koninkrijk geteld, en een einde aan gemaakt; 27 TEKEL: U werd op de weegschaal gewogen, en te licht bevonden; 28 PERES: Uw koninkrijk is verdeeld, en aan de Meden en Perzen gegeven. “*

Vanuit deze verzen in Daniël zien we dat de verwijzing naar “schalen” vaak betrekking heeft op de menselijke houdingen en motieven, gevoelens en verlangens, prestaties en daden. יהוה zal deze naar behoren “*meten*” naar dat ze op elk van ons van toepassing zijn:

**Proverbs 16:11** *Honest weights and scales are יְהוָה's; All the weights in the bag are His work.*

It is inherent in human nature to judge ourselves differently than the way we judge others. We often use “scales” that are balanced in our favor. By minimizing the worth of others, we try to make ourselves look better. We become experts at rationalizing and believing our own logic. Yeshua had much to say of these double standards:

**Matthew 7:1** *“Judge not, that you be not judged. 2 For with what judgment you judge, you will be judged; and with the measure you use, it will be measured back to you. 3 And why do you look at the speck in your brother’s eye, but do not consider the plank in your own eye? 4 Or how can you say to your brother, ‘Let me remove the speck from your eye’; and look, a plank is in your own eye? 5 Hypocrite! First remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye.”*

**Mark 4:24** *Then He said to them, “Take heed what you hear. With the same measure you use, it will be measured to you; and to you who hear, more will be given.”*

Rabbi Nachman of Breslev explains that no one has מִידוּת “measure of mercy”, and this is the reason why no one can judge his fellow man as “mercifully” as the Almighty can. Again, we find this concept of “mercy” in “judgment” in the Brit Chadasha:

**James 2:13** *For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment.*

Now we can see something very chilling. When we “judge others without mercy”, then according to our own non-merciful standards, we forfeit יְהוָה's loving “mercy” in His judgment of us! We also read Rav Sha’ul’s (Paul) warning:

**Romans 2:1** *Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another you condemn yourself; for you who judge practice the same things. 2 But we know that the judgment of Yah is according to truth against those who practice such things.*

The prophet Hosea tells us a bit about Ephraim’s short-coming in judging his own sin:

**Hosea 12:7** *The merchant uses dishonest scales; he loves to defraud. 8 And Ephraim said, ‘Surely I have become rich, I have found wealth for myself; In all my labors They shall find in me no iniquity that is*

**Spr. 16:11** *Eerlijk gewichten en schalen zijn van יְהוָה; Alle gewichten in de zak zijn Zijn werk.*

Het is inherent aan de menselijke natuur om onzelf anders te beoordelen dan de manier waarop we anderen beoordelen. We gebruiken vaak “schalen” die in ons voordeel overslaan. Door van de waarde van anderen te minimaliseren, proberen we onzelf beter te doen voorkomen. We worden experts in het rationaliseren en het geloven van onze eigen logica. Yeshua had veel te zeggen over deze dubbele moraal:

**Mat. 7:1** *Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. 2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij worden geoordeeld, en met de maat die gij gebruikt, zult ook gij gemeten worden. 3 En waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder, maar zijt gij u niet bewust van de plank in uw eigen oog? 4 Of hoe kunt gij tegen uw broeder zeggen: “Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen”, en ziet, een plank is in uw eigen oog? 5 Hypocriet! Verwijder eerst de balk uit uw eigen oog, en dan zul je duidelijk zien om de splinter te verwijderen uit het oog van uw broeder.”*

**Marc. 4:24** *Toen zei Hij tot hen: “Geef acht op wat u hoort. Met dezelfde maat die u gebruikt, zult u gemeten worden, en aan u die horen, zal meer worden gegeven.”*

Rabbin Nachman van Breslev legt uit dat niemand מִידוּת “maat van barmhartigheid” heeft, en dit is de reden waarom niemand zijn medemens zo “barmhartig” kan beoordelen als de Almachtige dat kan. Weerom vinden we dit concept van “genade” in het “oordelen” in de Brit Chadasha:

**Jak. 2:13** *Want het oordeel is zonder genade aan degene die geen genade heeft getoond. Barmhartigheid triomfeert over het oordeel.*

Nu we iets heel beklemmends zien. Als we “anderen zonder genade oordelen”, dan verliezen we overeenkomstig onze eigen niet-barmhartige normen, יְהוָה's liefdevolle “genade” in Zijn oordeel over ons! We lezen ook Rabbin Sha’ul’s (Paulus’) waarschuwing:

**Rom. 2:1** *Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie gij ook zijt die oordeelt, want in wat gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die oordeelt, doet dezelfde dingen. 2 Maar we weten dat het oordeel van Yah volgens de waarheid is tegen die welke zulke dingen doen.*

De profeet Hosea vertelt ons iets over Efraim’s tekortkoming bij het beoordelen van zijn eigen zonde:

**Hos. 12:7** (:8, NBG) *De koopman gebruikt oneerlijk schalen; hij houdt ervan te frauderen. 8 En Efraim zei: ‘Ik ben toch rijk geworden, ik heb rijkdom voor mezelf gevonden, In al mijn arbeid zullen zij in mij geen onrecht, dat zonde is, vin-*

sin...12 “The iniquity of Ephraim is bound up; His sin is stored up.

We see a parallel to Ephraim’s inability to see his own sin in Yeshua’s words to the congregation at Laodicea, representing an end-times congregation:

**Revelation 3:15** “I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. 16 “So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of My mouth. 17 “Because you say, ‘I am rich, have become wealthy, and have need of nothing’ — and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked — Both Hosea and Revelation give the remedy for this problem:

**Hosea 14:1** O Israel, return (repent) to יהוה uw Elohim, For you have stumbled because of your iniquity; 2 Take words with you, And return to יהוה . Say to Him, “Take away all iniquity...

**Rev. 3:19** ... Therefore be zealous and repent.

During the time of the tribulation, יהוה’s “measuring rod” will play a part in “measuring His Temple”:

**Revelation 11:1** Then I was given a reed like a measuring rod. And the angel stood, saying, “Rise and measure the Temple of Elohim, the altar, and those who worship there.”

In Ephesians, we are given more information about this “Temple”. How do we “measure” up?

**Ephesians 2:19** Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of Yah, 20 having been built on the foundation of the apostles and prophets, Yeshua the Messiah Himself being the chief cornerstone, 21 in whom the whole building, being joined together, grows into a holy Temple in Adonai, 22 in whom you also are being built together for a dwelling place of Yah in the Spirit.

After the 7th millennium, the New Jerusalem, the perfected bride of the Messiah will once more be “measured”. Because now she “measures up”, the Almighty is able to “dwell with her”:

**Revelation 21:2** Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from Yah, prepared as a bride adorned for her husband. 3 And I heard a loud voice from heaven saying, “Behold, the tabernacle of Yah is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. Yah Himself will be with them and be their

den... 13:12 “De ongerechtigheid van Efraim is samengebonden; Zijn zonde is opgeborgen .

We zien een parallel met Efraim’s onvermogen om zijn eigen zonde te zien in de woorden van Yeshua aan de gemeente van Laodicea, die een eindtijd gemeente voorstelt:

**Opb. 3:15** “Ik weet uw werken, dat gij noch koud noch heet zijt. Ik zou willen dat je koud of warm waart. 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, zal Ik u uit Mijn mond uitbraken. 17 Omdat gij zegt: ‘Ik ben rijk, ben rijk geworden, en heb aan niets behoefte’ - en niet weet dat gij beroerd, ellendig, arm, blind en naakt zijt — Zowel Hosea als Openbaring geven de remedie voor dit probleem:

**Hos. 14:1** O Israë!, keer terug naar יהוה uw Elohim (heb berouw), Want u bent gestruikeld vanwege uw ongerechtigheid; 2 neem woorden mee, en keer terug naar יהוה. Zeg tot Hem: “Neem alle ongerechtigheid weg...

**Opb. 3:19** ... .. wees dan ijverig en bekeert u.

In de tijd van de verdrukking zal יהוה’s “meetstok” een rol spelen bij “het meten van Zijn tempel”:

**Opb. 11:1** En ik kreeg een riet als een meetstok. En de engel stond en zei: “Sta op en meet de tempel van Elohim, het altaar, en degenen die daar aanbidden.”

In Efeziërs, krijgen we meer informatie over deze “Temple”. Hoe “meten” we op?

**Ef. 2:19** Nu dan, u bent niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en leden van het huishouden van Yah, 20 die gebouwd zijn op het fundament van de apostelen en profeten, Yeshua de Messias die zelf de belangrijkste hoeksteen is, 21 in wie het hele gebouw, met elkaar verbonden zijnde, uitgroeit tot een heilige tempel in Adonai, 22 in wie gij ook samengebouwd wordt tot een woonplaats van Yah in de Geest.

Na het 7<sup>de</sup> millennium zal het nieuwe Jeruzalem, de volmaakte bruid van de Messias nog eens worden “gemeten”. Want nu heeft zij de “maat”, zodat de Almachtige in staat is om “bij haar” te “wonen”:

**Opb. 21:2** En ik, Johannes, zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, vanuit Yah, toebereid als een bruid voor haar man. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: “Zie, de tabernakel van Yah is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn. Yah Zelf zal bij hen zijn en hun Elohim zijn... 9 Toen sprak, een van de

Elohim...9 Then one of the seven angels ...talked with me, saying, "Come, I will show you the bride, the Lamb's wife." 10 And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from Yah, 11 having the glory of Yah. Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. 12 Also she had a great and high wall with twelve gates, and twelve angels at the gates, and names written on them, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel: 13 three gates on the east, three gates on the north, three gates on the south, and three gates on the west. 14 Now the wall of the city had twelve foundations, and on them were the names of the twelve apostles of the Lamb. 15 And he who talked with me had a gold reed to measure the city, its gates, and its wall. 16 The city is laid out as a square; its length is as great as its breadth. And he measured the city with the reed: twelve thousand furlongs. Its length, breadth, and height are equal. 17 Then he measured its wall: one hundred and forty-four cubits, according to the measure of a man, that is, of a messenger. 18 The construction of its wall was of jasper; and the city was pure gold, like clear glass. 19 The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones: the first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, 20 the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh jacinth, and the twelfth amethyst. 21 The twelve gates were twelve pearls: each individual gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass. 22 But I saw no Temple in it, for Adonai El Shaddai and the Lamb are its Temple. 23 The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light. 24 And the nations of those who are saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. 25 Its gates shall not be shut at all by day (there shall be no night there). 26 And they shall bring the glory and the honor of the nations into it. 27 But there shall by no means enter it anything that defiles, or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's Book of Life.

It is good timing to study this topic of "measuring up" as we have entered into the 40 day season of repentance which takes us from the 1st of the month of Elul through the Ten Days of Awe preceding Yom Kippur. This is a time to apply the Father's system of "weights" and

zeven engelen ... met mij, zeggende: 'Kom, ik zal u de bruid tonen, de vrouw van het Lam.' "10 En hij voerde mij weg in de Geest naar een grote en hoge berg en toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, uit de hemel neerdalen vanuit Yah, 11 met de glorie van Yah. Haar licht was als een zeer kostbare steen, als een jaspis steen, helder als kristal. 12 Ook had ze een grote en hoge muur met twaalf poorten, en twaalf engelen bij de poorten, en daarop namen geschreven, die de namen van de twaalf stammen van de kinderen van Israël zijn: 13 drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen. 14 Nu had de muur van de stad twaalf fundamenten, en daarop waren de namen van de twaalf apostelen van het Lam. 15 En hij die met mij sprak had een gouden riet voor het meten van de stad, de poorten en de muur. 16 De stad is ingericht als een vierkant, de lengte is zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met het riet: twaalfduizend stadiën. De lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. 17 En hij mat haar muur: honderd vier en veertig ellen, volgens de maat van een mens, dat wil zeggen, van een boodschapper. 18 De bouw van de muur was van jaspis, en de stad was zuiver goud, helder als glas. 19 De fundamenten van de wand van de stad waren versierd met allerlei edelstenen: het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedoon, het vierde smaragd, 20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste Beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint en het twaalfde amethyst. 21 De twaalf poorten waren twaalf parels: elke afzonderlijke poort was een parel. En de straat van de stad was zuiver goud, doorzichtig als glas. 22 Maar ik zag er geen tempel in, want Adonai El Shaddai en het Lam zijn haar tempel. 23 De stad had geen behoefte aan de zon of de maan om erin te schijnen, want de heerlijkheid van God verlichtte haar. Het Lam is haar licht. 24 En de volken van hen die gered zijn, zullen wandelen in haar licht, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. 25 Haar poorten mogen overdag niet worden gesloten (er zal daar geen nacht zijn). 26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties erin brengen. 27 Maar er zal onmogelijk iets dat verontreinigd, of een gruwel of een leugen binnenkomen, maar alleen degenen die geschreven zijn in het Boek des Levens van het Lam.

Het is een goede timing om dit onderwerp van "opmeten" te bestuderen, nu wij de 40 dagen tijd van bekering zijn ingegaan die ons meeneemt vanaf de 1<sup>ste</sup> van de maand van Elul via de 10 Awe Dagen (10 Vreesachtige dagen) die Jom Kippoer voorafgaan. Dit is een tijd om het "gewichten" en "maten"

“measures” to our souls to see where we stand in our relationship with Him and with others. Without this reflective time in our lives we are prone to repeating past errors and to give up on the good works that may be the Father’s “will” for us.

**Proverbs 11:1** Dishonest scales are an abomination to יהוה, But a just weight is His delight.

**Ephesians 5:15** See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, 16 redeeming the time, because the days are evil. 17 Therefore do not be unwise, but understand what the will of Adonai is.

**Shabbat Shalom!**

Ardelle

stelsel van de Vader op onze zielen toe te passen om te zien waar we staan in onze relatie met Hem en anderen. Zonder deze reflectieve tijd in ons leven zijn wij geneigd fouten uit het verleden te herhalen en de goede werken na te laten die voor ons de “wil” van de Vader kunnen zijn.

**Spr. 11:1** Een bedrieglijke weegschaal is voor יהוה een gruwel; maar een correct gewicht is Zijn welgevallen.

**Ef. 5:15** Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopen, daar de dagen boos zijn. 17 Daarom, weest niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van Adonai is.

**Shabbat Shalom!**

Ardelle