

Shoftim שֹׁפְטִים Judges Devarim/Deuteronomy 16:18-21:9

This week our Parasha gives us the necessary arrangement of leadership and government through which the Torah-following nation of Israel can successfully thrive in the Promised Land. It covers the four main types of human authorities: judges, kings, priests, and prophets. First mentioned are judges and officers:

Devarim 16:18 You shall appoint judges (shoftim - שֹׁפְטִים) and officers in all your gates, which יהוה (Yahwey) your Elohim gives you, according to your tribes, and they shall judge (shaphat - שָׁפַט) the people with righteous (tzadek - צֶדֶק) judgment (mishpat - מִשְׁפָּט).

Both the judges and the officers are to be appointed by the people. It is the judges who pass judgment and the officers that are responsible for seeing that the verdict is accepted and implemented according to the judge's instructions. The judgments that the judges make are subject to the Torah. The officers are like police whose duty is to carry out judgments.

Individually, we sometimes find ourselves playing both judge and officer in our own relationships. If someone does or says something that we feel is against us, we are prone to instantly make a judgment (mishpat - מִשְׁפָּט) against them and take action. Instead, we should slow down and consider “righteous judgment” (Devarim 16:18 – tzadek mishpat - צֶדֶק מִשְׁפָּט). Yeshua had something to say about this when speaking to an unfriendly crowd:

John 7:24 Do not judge (shaphat - שָׁפַט) according to appearance, but judge (shaphat שָׁפַט) with righteous judgment (tzadek mishpat - צֶדֶק מִשְׁפָּט).”

Yeshua also pointed out the significance of righteous judgment, as the way we judge others will turn out to be the way that we ourselves are judged:

Matthew 7:2 For with what judgment (mishpat - מִשְׁפָּט) you judge (shaphat - שָׁפַט), you will be judged (shaphat - שָׁפַט); and with the measure you use, it will be measured back to you.

Why is the way we judge (shaphat - שָׁפַט) so important? Because righteous judgment (tzadek mishpat - צֶדֶק מִשְׁפָּט) is according to the Law (Torah) and we know that hasatan is the lawless (Torahless) one! When he convinces us that the Torah is done away with, then we are prone to making “unrighteous” judgments.

2 Thessalonians 2:8 And then the lawless one will be revealed, whom Adonai will consume with the breath of His mouth and destroy with the brightness of His coming.

Shoftim שֹׁפְטִים Rechters Devarim/Deuteronomy 16:18-21:9

Deze week geeft onze Parasha ons de noodzakelijke regeling voor het leidinggeven en besturen waardoor de Thoranalevende natie van Israël in het Beloofde Land met succes tot bloei kan komen. Het behandelt de vier belangrijke soorten menselijke autoriteiten: rechters, koningen, priesters, en profeten. Eerst worden de rechters en de ambtenaren vermeld:

Devarim 16:18 Gij zult rechters aanstellen en ambtenaren in al uw poorten, die יהוה (Yahwey) uw Elohim u geeft overeenkomstig uw stammen, en zij zullen het volk beoordelen (shaphat - שָׁפַט) met rechtvaardig (tzadek - צֶדֶק) oordeel (mishpat - מִשְׁפָּט).

Zowel de rechters als de ambtenaren moeten door de mensen worden benoemd. Het zijn de rechters die het oordeel vellen en de ambtenaren die verantwoordelijk zijn om erop toe te zien dat het oordeel aanvaard en volgens de instructies van de rechter uitgevoerd wordt. De oordelen die de rechters vellen zijn aan Thora onderworpen. De ambtenaren zijn als politie wiens plicht het is de oordelen uit te voeren.

Individueel, zijn wij in onze eigen relaties soms zelf zowel rechter als ambtenaar aan het spelen. Als iemand iets doet of zegt dat wij ervaren als tegen ons, zijn wij geneigd om onmiddellijk een oordeel (mishpat - מִשְׁפָּט) tegen hen te vellen en in actie te komen. In plaats daarvan zouden wij moeten kalmeren en een “rechtvaardig oordeel” overwegen (Devarim 16:18 – tzadek mishpat - צֶדֶק מִשְׁפָּט). Yeshua had hierover iets te zeggen toen Hij tot een vijandige menigte sprak:

Joh. 7:24 Oordeelt (shaphat - שָׁפַט) niet naar het verschijnsel, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel (tzadek mishpat - צֶדֶק מִשְׁפָּט).

Yeshua wees ook op de betekenis van het rechtvaardig oordeel: de manier waarop wij anderen beoordelen wordt ook de manier waarop wij zelf worden beoordeeld:

Mat. 7:2 Want met welk oordeel (mishpat - מִשְׁפָּט) u oordeelt (shaphat - שָׁפַט), zal u worden beoordeeld (shaphat - שָׁפַט); en met de maat die u gebruikt, zal u terug worden gemeten.

Waarom de manier is waarop wij beoordelen (shaphat - שָׁפַט) zo belangrijk? Omdat een rechtvaardig oordeel (tzadek mishpat - צֶדֶק מִשְׁפָּט) volgens de Wet (Thora) is en wij weten dat hasatan de wetteloze (Thoraloze) is! Wanneer hij ons ervan overtuigt dat de Thora afgeschaft is, dan zijn wij geneigd tot het vellen van “onrechtvaardige” oordelen.

2 Tess. 2:8 En dan zal de wetteloze worden geopenbaard, die Adonai zal verteren met de adem van Zijn mond en vernietigen met de schittering van Zijn komst.

1 John 3:4 *Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness.*

Today when we think of unrighteous judgment, we think of our secular court system. How often have the guilty, rich and famous gone free? Still we must face the fact that righteous judgment is being perverted in our churches today when pastors teach that we are no longer under the Law, the Torah that specifically teaches justice. The righteous judgments that the Torah teaches is a standard that is not man-made. It is יהוה's standard!

Psalm 89:14 *Righteousness (tzadek - צַדִּיק) and judgment (mishpat - מִשְׁפָּט) are the foundation of Your throne; Mercy and truth go before Your face.*

Devarim 17:11 *According to the terms of the Torah in which they instruct you, according to the judgment (מִשְׁפָּט) which they tell you, you shall do; you shall not turn aside to the right hand or to the left from the sentence which they pronounce upon you.*

Where godliness exists there will be righteous judgment. The two go hand in hand and are inseparable. I find most English translations of Devarim 16:20 rather interesting. This happens to be the NAS version:

Devarim 16:20 *Justice, and only justice, you shall pursue, that you may live and possess the land which יהוה your Elohim is giving you.*

“Justice, and only justice” is a repetition of the same Hebrew word - צַדִּיק צַדִּיק. You may have noticed that it is also the word used for “righteous” in Devarim 16:18. In fact tzadek (צַדִּיק) more commonly is translated “righteous”, not “justice”. Young’s Literal Translation translates more accurately:

Devarim 16:20 *Righteousness — righteousness thou dost pursue, so that thou livest, and hast possessed the land which יהוה thy Elohim is giving to thee.*

Why is this important? Righteousness (tzadek - צַדִּיק) is the very foundation for יהוה's justice system. As this verse indicates, righteousness is necessary for LIFE and for going in to possess the LAND which יהוה is giving to us. Again Yeshua had something to say about this:

Matthew 6:33 *But seek first the kingdom of Yah and His righteousness (tzadek - צַדִּיק), and all these things shall be added to you.*

The first place that we find the word for righteousness, tzadek (צַדִּיק), is in Bereshith (Genesis):

Bereshith 14:18 *Then Melchizedek king of Salem brought out bread and wine; he was the priest of El Most High.*

1 Joh. 3:4 *Wie zonde doet, doet ook wetteloosheid, en zonde is wetteloosheid.*

Wanneer wij vandaag aan onrechtvaardig vonnissen denken, denken wij aan ons seculier hofsysteem. Hoe vaak zijn de schuldige, rijke en beroemde vrijuit gegaan? Nog moeten wij het feit onder ogen zien dat het rechtvaardig vonnis in onze kerken vandaag verdraaid is wanneer pastors leren dat wij niet meer onder de Wet, de Thora die uitgerekend rechtvaardigheid onderwijst, zijn. De rechtvaardige oordelen die de Thora onderwijst is een norm die niet van de mens is. Het is יהוה's norm!

Psalm 89:14 (:15, NBG) *Oprechtheid (tzadek - צַדִּיק) en oordeel (mishpat - מִשְׁפָּט) zijn de grondslag van Uw troon; Genade en waarheid gaan vóór Uw aangezicht uit.*

Devarim 17:11 *Volgens de bepalingen van de Thora waarmee zij u onderrichten, volgens het oordeel (מִשְׁפָּט) dat zij u vertellen, zult gij doen; gij zult niet naar de rechterzijde of naar de linkerzijde van de zin die zij over u uitspreken, afwijken.*

Waar godsvrucht bestaat zal een rechtvaardig oordeel zijn. Beide gaan hand in hand en zijn onafscheidelijk. Ik vind de meeste Engelse vertalingen van Devarim 16:20 nogal interessant. Dit is de NAS versie:

Devarim 16:20 *Gerechtigheid, en enkel gerechtigheid, zult gij nastreven, opdat gij moogt leven en het land bezitten dat יהוה uw Elohim u geeft.*

Gerechtigheid, en enkel gerechtigheid is een herhaling van hetzelfde Hebreeuwse woord - צַדִּיק צַדִּיק. Mogelijk hebt u opgemerkt dat het ook het woord is dat in Devarim 16:18 voor “rechtvaardig” wordt gebruikt. In feite wordt tzadek (צַדִּיק) meer in het algemeen met “rechtvaardig” vertaald, niet met “gerechtigheid”. Young’s Lett. Vert. vertaalt preciezer:

Devarim 16:20 *Rechtvaardigheid — rechtvaardigheid zult gij nastreven, zodat gij leeft, en het land aan het bezitten bent dat יהוה uw Elohim aan u aan het geven is.*

Waarom is dit belangrijk? Rechtvaardigheid (tzadek - צַדִּיק) is de eigenlijke grondslag voor יהוה's rechtssysteem. Zoals dit vers aangeeft, is rechtvaardigheid noodzakelijk om het LEVEN en om in te gaan om het LAND te bezitten dat יהוה aan ons geeft. Opnieuw had Yeshua hierover iets te zeggen:

Mat. 6:33 *Maar zoek eerst het koninkrijk van Yah en Zijn rechtvaardigheid (tzadek - צַדִּיק), en al deze dingen zullen u erbij worden gegeven.*

De eerste plaats waar wij het woord voor rechtvaardigheid, tzadek (צַדִּיק) vinden, is in Bereshith (Genesis):

Bereshith 14:18 *Toen bracht Melchizedek de koning van Salem brood en wijn aan; hij was de priester van El de Allerhoogste.*

Melchizedek – King of Righteousness (צַדִּיק - tzadek)

We know that Yeshua is the King of Righteousness and it is HIS kingdom that we should be pursuing (Matthew 6:33). In the very basic sense of the word, “righteousness” means “not deviating from the standard”... which of course we know to be Torah. Following are a few more verses to help us in defining righteousness (צַדִּיק - tzadek):

***Psalm 119:142** Your righteousness (צַדִּיק - tzadek) is an everlasting righteousness, And Your Torah is truth.*

The next verses speak to what the world will be like when יהוה's righteous judgments prevail on the earth:

***Isaiah 26:9** With my soul I have desired You in the night, Yes, by my spirit within me I will seek You early; For when Your judgments (mishpat - מִשְׁפָּט) are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness (צַדִּיק - tzadek). 10 Let grace be shown to the wicked, yet he will not learn righteousness (צַדִּיק - tzadek); In the land of uprightness he will deal unjustly, and will not behold the majesty of יהוה .*

Everlasting righteousness (צַדִּיק - tzadek) is spoken of at the end of Daniel's 70 weeks:

***Daniel 9:24** Seventy weeks are determined for your people and for your holy city, To finish the transgression, To make an end of sins, To make reconciliation for iniquity, To bring in everlasting righteousness (צַדִּיק - tzadek), To seal up vision and prophecy, And to anoint the Most Holy.*

We have been offered righteousness as a result of our relationship with Yeshua, the King of Righteousness:

***Romans 10:4** For Messiah is the goal of the Torah for righteousness (צַדִּיק - tzadek) to everyone who believes.*

Those righteous ones who continue to seek after righteousness may find themselves in a favored position in the end times:

***Zephaniah 2:3** Seek יהוה , all you meek of the earth, who have upheld His judgment (mishpat - מִשְׁפָּט). Seek righteousness (צַדִּיק - tzadek), seek humility. It may be that you will be hidden in the day of יהוה 's anger.*

We have a picture of final judgment being accomplished by righteousness (צַדִּיק - tzadek):

***Revelation 19:11** Now I saw heaven opened, and behold, a white horse. And He who sat on him was called Faithful and True, and in right-*

Melchizedek - Koning van Rechtvaardigheid (צַדִּיק - tzadek)

Wij weten dat Yeshua de Koning van Rechtvaardigheid is en het ZIJN koninkrijk is dat wij zouden moeten najagen (Mat. 6:33). In de grondbetekenis van het woord, betekent “rechtvaardigheid” “niet van standaard afwijkend” ... die wij natuurlijk als Thora kennen. Hierna volgen nog een paar verzen om ons te helpen bij het definiëren van rechtvaardigheid (צַדִּיק - tzadek):

***Psalm 119:142** Uw rechtvaardigheid (צַדִּיק - tzadek) is een eeuwige rechtvaardigheid, en Uw Thora is waarheid.*

De volgende verzen spreken over hoe de wereld zal zijn wanneer יהוה's rechtvaardige oordelen op aarde heersen:

***Jes. 26:9** Met mijn ziel heb ik in de nacht naar U verlangt, ja, door mijn geest in mij zal ik vroeg naar U zoeken; Want wanneer Uw oordelen (mish-pat - מִשְׁפָּט) in de aarde zijn, zullen de inwoners van de wereld rechtvaardigheid (צַדִּיק - tzadek) leren. 10 Laat aan de slechte gunst worden getoond, nog zal hij geen rechtvaardigheid (צַדִּיק - tzadek) leren. In het land van oprechtheid zal hij onterecht zijn, en zal de majesteit van יהוה niet zien.*

Van eeuwige rechtvaardigheid (צַדִּיק - tzadek) wordt aan het einde van Daniel's 70 weken gesproken:

***Dan. 9:24** Zeventig weken worden bepaald voor uw volk en voor uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, om een eind aan de zonden te maken, om verzoening voor ongerechtigheid te doen, om eeuwig rechtvaardigheid (צַדִּיק - tzadek) aan te brengen, om visioen en profetie te verzegelen, en de Allerheiligste te zalven.*

Ons werd rechtvaardigheid aangeboden als gevolg van onze relatie met Yeshua, de Koning van Rechtvaardigheid:

***Rom. 10:4** Want Messiah is het doel van de Thora voor rechtvaardigheid (צַדִּיק - tzadek) aan iedereen die gelooft.*

Die rechtvaardigen die naar rechtvaardigheid blijven zoeken, kunnen zich in de eindtijden in een voorkeurspositie bevinden:

***Sef. 2:3** Zoek יהוה , alle gij zachtmoedigen van de aarde, die Zijn oordeel (mishpat - מִשְׁפָּט) hebben gesteund. Streef naar rechtvaardigheid (צַדִּיק - tzadek), streef naar nederigheid. Het kan zijn dat u in de dag van יהוה 's woede zal worden verborgen.*

Wij hebben een beeld van het eindoordeel dat door rechtvaardigheid (צַדִּיק - tzadek) wordt verwezenlijkt:

***Opb. 19:11** Nu zag ik de hemel geopend, en zie, een wit paard. En Hij die daar op zat werd Betrouwbaar en Waar genoemd, en in rechtvaardig-*

eousness (צַדִּיק - tzadek) He judges (shaphat - שָׁפֵט) and makes war.

heid (צַדִּיק - tzadek) oordeelt (shaphat - שָׁפֵט) Hij en voert oorlog.

Next to be addressed is the position of the King:

Vervolgens moeten we naar de positie van de Koning kijken:

Devarim 17:14 “ When you come to the land which יהוה your Elohim is giving you, and possess it and dwell in it, and say, ‘I will set a king over me like all the nations that are around me.’ 15 “you shall surely set a king over you whom יהוה your Elohim chooses; one from among your brethren you shall set as king over you; you may not set a foreigner over you, who is not your brother. 16 “But he shall not multiply horses for himself, nor cause the people to return to Egypt to multiply horses, for יהוה has said to you, ‘You shall not return that way again.’ 17 “Neither shall he multiply wives for himself, lest his heart turn away; nor shall he greatly multiply silver and gold for himself. 18 “ Also it shall be, when he sits on the throne of his kingdom, that he shall write for himself a copy of this Torah in a book, from the one before the priests, the Levites. 19 “And it shall be with him, and he shall read it all the days of his life, that he may learn to fear יהוה his Elohim and be careful to observe all the words of this Torah and these statutes, 20 “that his heart may not be lifted above his brethren, that he may not turn aside from the commandment to the right hand or to the left, and that he may prolong his days in his kingdom, he and his children in the midst of Israel.

Devarim 17:14 Wanneer gij komt in het land, dat יהוה, uw God u geeft, en het bezit en daarin woont, en zegt: “Ik zal een koning over mij stellen zoals al de volken die rondom mij zijn;” 15 zult gij voorzeker een koning over u stellen, die יהוה uw Elohim kiest; iemand uit het midden uwer broederen zult als koning over u stellen; gij moogt geen vreemde over u te stellen, die uw broeder niet is. 16 Maar hij zal voor zichzelf de paarden niet vermenigvuldigen, noch het volk doen wederkeren naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen; want יהוה heeft u gezegd: “Gij zult die weg niet meer opgaan.” 17 Noch zal hij voor zichzelf de vrouwen vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijkt; noch zal hij ook voor zichzelf zilver en goud zeer vermenigvuldigen. 18 Ook zal het zijn, wanneer hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zich een kopie van deze Thora in een boek zal schrijven, van die vóór het aangezicht der priesters, de Levieten; 19 En het zal bij hem zijn, en hij zal het al de dagen van zijn leven lezen; opdat hij kan leren יהוה, zijn Elohim te vrezen en zorgvuldig te zijn om alle woorden van deze Thora en deze statuten waar te nemen; 20 zodat zijn hart zich niet verheft boven zijn broederen, zodat hij niet afwijkt van het gebod, naar de rechterhand of de linker; en opdat hij zijn dagen in zijn koninkrijk verlengt, hij en zijn kinderen, in het midden van Israel.

These words are very unique in that they foresee the day when the Israelites would ask for a king in order to “be like all the nations that are around”. Indeed, they did this in the days of Samuel:

Deze woorden zijn zeer uniek in zoverre dat zij de dag voorzien wanneer de Israëlieten om een koning zouden vragen om “zoals alle omringende naties te zijn”. Zij deden dit inderdaad in de dagen van Samuel:

1 Samuel 8:5 and said to him, “Look, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now make us a king to judge us like all the nations.”

1 Sam. 8:5 en zeiden tot hem: “Kijk, u bent oud, en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Nu, maak ons een koning om ons te beoordelen zoals alle naties.”

Ouch! Do you see what the Israelites are asking for? They want to be judged (shaphat - שָׁפֵט) just like all the other nations. The whole purpose of Yah choosing Israel was for them to be a model nation that was holy, and DIFFERENT than the other nations. Their distinctiveness was intended to make them to be a light to the gentiles and an example to the world of the benefits of living a Torah-based life. We read in Devarim, however, that יהוה allows for them to have a king as long as this leader guards against the pride of his position.

Oef! Ziet u waarnaar de Israëlieten vragen? Zij willen worden beoordeeld (shaphat - שָׁפֵט) precies zoals alle andere naties. Het hele doel van Yah die Israël kiest was dat zij een modelnatie zouden zijn die heilig was, en VERSCHILLEND van de andere naties. Hun kenmerkendheid was bedoeld om hen tot een licht voor de niet-Joden te maken en een voorbeeld voor de wereld van de voordelen van een op Thora-gebaseerd leven te leven. Wij lezen in Devarim echter, dat יהוה hen toestaat om een koning te hebben zolang deze leider zich tegen de trots van zijn positie beschermt.

These are the parameters that יהוה established for choosing a king:

Dit zijn de parameters die יהוה voor het kiezen van een koning vaststelde:

1. He must be an Israelite whom יהוה chooses. The prophet Samuel anointed the first two kings in Israel.
2. He must not own too many horses which is an associa-

1. Hij moet Israëliet zijn die יהוה uitkiest. De profeet Samuel zalfde de eerste twee koningen in Israël.
2. Hij moet niet teveel paarden bezitten wat verband houdt

tion with trusting in the world's ways: **Isaiah 31:1** *Wee to those who go down to Egypt for help, And rely on horses, Who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, But who do not look to the Holy One of Israel, nor seek יהוה !... 3 Now the Egyptians are men, and not Elohim; And their horses are flesh, and not spirit. When יהוה stretches out His hand, both he who helps will fall, And he who is helped will fall down; They all will perish together. - King Solomon fell short of this commandment: **1 Kings 10:28** Also Solomon had horses imported from Egypt... **2 Chronicles 9:25** Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve thousand horsemen whom he stationed in the chariot cities and with the king at Jerusalem. - King Josiah did away with horses that were stationed right by the temple! **2 Kings 23:11** Then he removed the horses that the kings of Judah had dedicated to the sun, at the entrance to the house of יהוה , by the chamber of Nathan-Melech, the officer who was in the court; and he burned the chariots of the sun with fire.*

3. He must not multiply wives lest his heart turn away: **1 Kings 11:3** *And he had seven hundred wives, princesses, and three hundred concubines; and his wives turned away his heart.*
4. He must not multiply silver and gold for himself: **1 Kings 10:14** *The weight of gold that came to Solomon yearly was six hundred and sixty-six talents of gold...16 And King Solomon made two hundred large shields of hammered gold; six hundred shekels of gold went into each shield. 17 He also made three hundred shields of hammered gold; three minas of gold went into each shield. The king put them in the House of the Forest of Lebanon. 18 Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with pure gold. 19 The throne had six steps, and the top of the throne was round at the back; there were armrests on either side of the place of the seat, and two lions stood beside the armrests. 20 Twelve lions stood there, one on each side of the six steps; nothing like this had been made for any other kingdom. 21 All King Solomon's drinking vessels were gold, and all the vessels of the House of the Forest of Lebanon were pure gold. Not one was silver, for this was accounted as nothing in the days of Solomon... 23 So King Solomon surpassed all the kings of the earth in riches and wisdom.*
5. He was to write his own copy of the Torah
 - The king was to become a lover of the Torah
 - He was to carry it with him at all times - Easy reference in the course of his duties. (Some commentators say an aide followed him carrying a complete, full-size Torah. Tradition says the king carried a miniature size Torah or a copy of only Devarim and the 10 Words on his arm or in something like a back-pack.)
 - Writing it would engrain the words in his memory. Writing it caused him to be more personally in-

met vertrouwen op de wegen van de wereld: **Jes. 31:1** *Wee aan hen die naar Egypte afdalen voor hulp, en op paarden vertrouwen, die op wagens vertrouwen omdat het er vele zijn, en op ruiters omdat zij zeer sterk zijn, maar die niet naar de Heilige van Israël kijken, noch יהוה zoeken! ... 3 Nu zijn de Egyptena- ren mensen, en niet Elohim; En hun paarden zijn vlees, en niet geest. Wanneer יהוה zijn hand uitstrekt, zullen zowel die helpt als die geholpen wordt neerval- len. Zij zullen allen samen omkomen. - Koning Salomon voldeed niet aan dit gebod: **1 Kon. 10:28** Ook had Salomon paarden vanuit Egypte ingevoerd... **2 Kron. 9:25** Salomon had vierduizend stallen voor paarden en wagens, en twaalfduizend ruiters die hij in de wagensteden en bij de koning in Jeruzalem statio- neerde. - Koning Josiah deed de paarden, die vlak bij de tempel gestationeerd waren, weg! **2 Kon. 23:11** Dan verwijderde hij de paarden bij de ingang aan het huis van יהוה , die de koningen van Judah aan de zon hadden toegewijd, bij de kamer van Nathan-Melech, de ambtenaar die in de hof was; en hij verbrandde de wagens van de zon met vuur.*

3. Hij moet de vrouwen niet vermeerderen, opdat zijn hart zich niet afwende: **1 Kon. 11:3** *En hij had zeven- honderd vrouwen, prinsessen, en driehonderd bij- vrouwen; en zijn vrouwen keerden zijn hart af.*
4. Hij moet niet zilver en goud voor zichzelf vermeerderen: **1 Kon. 10:14** *Het gewicht aan goud dat jaarlijks aan Salomon toekwam was zeshonderd zesenzestig goud- talenten16 en koning Salomon maakte tweehon- derd grote schilden van gehamerd goud; zeshonderd shekels van goud gingen in elk schild. 17 Hij maakte ook driehonderd schilden van gehamerd goud; drie minas goud gingen in elk schild. De koning zette ze in het Huis van het Woud van Libanon. 18 Bovendien maakte de koning een grote troon van ivoor, en bekleedde die met zuiver goud. 19 De troon had zes trappen, en de bovenkant van de troon was bij de rug rond; er waren armsteunen aan beide kanten van de plaats van de zetel, en twee leeuwen bevonden zich naast de armsteunen. 20 Twaalf leeuwen stonden daar; één aan elke kant van de zes trappen; zoiets als dit was voor geen ander koninkrijk gemaakt. 21 Alle drinkbekers van koning Salomon waren van goud, en alle vaatwerk van het Huis van het Woud van Libanon waren van zuiver goud. Niet één was van zilver, want dit gold als niets in de tijd van Salomon... 23 Zo overtrof Koning Salomon alle koningen van de aarde in rijkdom en wijsheid.*
5. Hij moest zijn eigen exemplaar van Thora schrijven
 - De koning moest een minnaar van de Thora worden
 - Hij moest haar altijd bij zich dragen - Gemakkelijke referentie bij de uitoefening van zijn plichten. (Sommige commentators zeggen dat een assistent hem volgde, een volledige Thora, op ware grootte, dragend. De traditie zegt dat de koning een miniatuur uitvoering van de Thora of een kopie van enkel Devarim en de 10 Woorden op zijn arm droeg of in iets als een rugzak.)
 - Het schrijven zou de woorden in zijn geheugen griffen. Het schrijven deed hem er meer persoon-

vested.

- King David meditated on the Torah - *Psalm 119:148* *My eyes are awake through the night watches, that I may meditate on Your Word.*
- In doing so the king would learn to fear - *Proverbs 9:10* *“The fear of יהוה is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding.*
- It would keep his heart from being lifted up. Yeshua spoke of humble leadership - *Mark 10:42* *But Yeshua called them to Himself and said to them, “You know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. 43 “Yet it shall not be so among you; but whoever desires to become great among you shall be your servant. 44 “And whoever of you desires to be first shall be slave of all.*

The ideal society, as defined by Torah is one in which there is no King other than יהוה himself. Obviously the Israelites were not able to achieve this. After Joshua, the book of Judges states again and again:

In those days Israel had no king. Everyone did what was right in his own eyes.....

At a certain point, the Israelites discovered that a confederation of tribes led by “judges” was not strong enough to defend against their enemies and the competition from within. At that time, יהוה told Samuel that the people were within their rights to ask for a king as long as they understood what went along with that request. Read how that came about, beginning with the sons of Samuel who had been appointed as “judges” (shoftim - שֹׁפְטִים) for Israel:

1 Samuel 8:1 *Now it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges (shoftim - שֹׁפְטִים) over Israel... 3 But his sons did not walk in his ways; they turned aside after dishonest gain, took bribes, and perverted justice. 4 Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah, 5 and said to him, “Look, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now make us a king to judge (shaphat - שָׁפַט) us like all the nations.” 6 But the thing displeased Samuel when they said, “Give us a king to judge us.” So Samuel prayed to יהוה . 7 And יהוה said to Samuel, “Heed the voice of the people in all that they say to you; for they have not rejected you, but they have rejected Me, that I should not reign over them. 8 “According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even to this day — with which they have forsaken Me and served other gods — so they are doing to you also. 9 “Now therefore, heed (shema) their voice. However, you shall solemnly forewarn them, and show them the*

lijk mee bezig zijn.

- Koning David mediteerde over de Thora - *Psalm 119:148* *Mijn ogen zijn wakker doorheen de nachtwaken, zodat ik op Uw Woord kan mediteren.*
- Zo doende zou de koning leren te vreesen – *Spr. 9:10* *De vrees voor יהוה is het begin van wijsheid, en de kennis van Heilige is begrijpen.*
- Het zou zijn hart bewaren voor zich te verheffen. Yeshua sprak van nederig leiderschap – *Mark. 10:42* *Maar Yeshua riep hen tot Zich en zei tot hen: “Gij weet dat zij die als bestuurders over de Volken worden beschouwd, heer over hen zijn, en hun groten oefenen gezag over hen uit. 43 Doch zo zal het niet onder u zijn; maar wie onder u groot wenst te worden zal uw dienaar zijn. 44 En wie van u de eerste wenst te zijn zal slaaf van allen zijn.*

De ideale maatschappij, zoals die door Thora wordt bepaald is er een waarin er geen Koning buiten יהוה zelf is. Klaarblijkelijk waren de Israëlieten niet in staat dit te bereiken. Na Jozua, vermeld het boek Richteren dit telkens opnieuw:

In die dagen had Israël geen koning. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen juist was.....

Op een bepaald punt, ontdekten de Israëlieten dat een federatie van stammen door “rechters” geleid niet sterk genoeg was als verdediging tegen hun vijanden en de concurrentie van binnenuit. Op dat ogenblik, vertelde יהוה Samuel dat het volk het recht had om naar een koning te vragen zolang zij maar begrepen wat met dat verzoek inhield. Lees hoe dat gebeurde, beginnend met de zonen van Samuel die als “rechters” (shoftim - שֹׁפְטִים) voor Israël benoemd waren:

1 Sam. 8:1 *Nu gebeurde het toen Samuel oud was dat hij zijn zonen rechters (shoftim - שֹׁפְטִים) over Israël maakte ... 3 Maar zijn zonen wandelden niet in zijn wegen; zij keerden zich af na oneerlijke aanwinst, namen steekpenningen aan, en verdraaiden wat recht was. 4 Toen verzamelden alle oudsten van Israël zich en kwamen tot Samuel in Ramah, 5 en zeiden tot hem: “Kijk, u bent oud, en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Nu, maak ons een koning om ons te (be)oordelen (shaphat - שָׁפַט) zoals alle naties.” 6 Maar de zaak mishaaide Samuel toen zij zeiden: “Geef ons een koning om ons te (be)oordelen.” Dus bad Samuel tot יהוה . 7 En יהוה zei tot Samuel: “Besteedt aandacht aan de stem van de mensen in alles dat zij tot u zeggen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, opdat Ik niet over hen zou regeren. 8 Overeenkomstig alle werken die zij hebben gedaan sinds de dag dat Ik hen deed opklimmen uit Egypte, zelfs tot op deze dag — waarmee zij Mij hebben verzaakt en andere goden gediend — dat doen zij ook aan u. 9 “Besteed nu daarom aandacht (shema) aan hun stem. Nochtans zult u hen plechtig van te voren waarschuwen en hen het*

behavior of the king who will reign over them.” 10 So Samuel told all the words of יהוה to the people who asked him for a king. 11 And he said, “This will be the behavior of the king who will reign over you: He will take your sons and appoint them for his own chariots and to be his horsemen, and some will run before his chariots. 12 “He will appoint captains over his thousands and captains over his fifties, will set some to plow his ground and reap his harvest, and some to make his weapons of war and equipment for his chariots. 13 “He will take your daughters to be perfumers, cooks, and bakers. 14 “And he will take the best of your fields, your vineyards, and your olive groves, and give them to his servants. 15 “He will take a tenth of your grain and your vintage, and give it to his officers and servants. 16 “And he will take your male servants, your female servants, your finest young men, and your donkeys, and put them to his work. 17 “He will take a tenth of your sheep. And you will be his servants. 18 “And you will cry out in that day because of your king whom you have chosen for yourselves, and יהוה will not hear you in that day.” 19 Nevertheless the people refused to listen (shema) to the voice of Samuel; and they said, “No, but we will have a king over us, 20 that we also may be like all the nations, and that our king may judge (shaphat - שָׁפֵט) us and go out before us and fight our battles.” 21 And Samuel heard all the words of the people, and he repeated them in the hearing of יהוה . 22 So יהוה said to Samuel, “Heed (shema) their voice, and make them a king.” ...

Since then, the Israelites have experienced many forms of government. Since 1948 they have a form of representative democracy. The biblical ideal, however, is constitutional (Torah) monarchy with the Messiah as the King. We know that when Yeshua returns, He will return as our righteous King with perfect justice (tzadek mishpat - צֶדֶק מִשְׁפָּט)! Then we will be able to achieve the ideal!

Revelation 17:14 “These will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for He is Lord of lords and King of kings; and those who are with Him are called, chosen, and faithful.”

Revelation 19:16 And He has on His robe and on His thigh a name written: KING OF KINGS AND ADONAI OF ADONIM.

Let's switch directions and consider the role of the prophet:

Devarim 18:15 “ יהוה your Elohim will raise up for you a Prophet like me from your midst,

gedrag van de koning tonen die over hen zal regeren.” 10 Zo vertelde Samuel alle woorden van יהוה aan de mensen die hem om een koning vroegen. 11 En hij zei: “Dit zal het gedrag van de koning zijn die over u zal regeren: Hij zal uw zonen nemen en hen voor zijn eigen wagens aanstellen en om zijn ruiters te zijn, en sommigen zullen vóór zijn wagens lopen. 12 Hij zal kapiteins over zijn duizenden benoemen en de kapiteins over zijn vijftigen, zullen enkelen stellen om zijn grond te ploegen en zijn oogst te oogsten, en enkelen om zijn oorlogswapens en uitrusting voor zijn wagens te maken. 13 Hij zal uw dochters nemen om parfumeurs, koks, en bakkers te zijn. 14 En hij zal het beste van uw velden, uw wijngaarden, en uw olijvenbosjes nemen en aan zijn dienaars geven. 15 Hij zal een tiende van uw graan en uw wijn-oogst nemen en het aan zijn ambtenaren en dienaars geven. 16 En hij zal uw mannelijke dienaars, uw vrouwelijke dienaars, uw mooiste jonge mensen, en uw ezels nemen en hen aan zijn werk zetten. 17 Hij zal een tiende van uw schapen nemen. En u zult zijn dienaars zijn. 18 En u zult het te dien dage uitschreeuwen wegens uw koning die u voor uzelf hebt gekozen, en יהוה zal u dan niet horen. 19 Niettemin weigerden de mensen om te luisteren (shema) naar de stem van Samuel; en zij zeiden: “Neen, maar wij zullen een koning over ons hebben, 20 zodat wij ook als alle naties kunnen zijn, en dat onze koning ons kan oordelen (shaphat - שָׁפֵט) en vóór ons uit gaan en onze veldslagen bevechten.” 21 En Samuel hoorde alle woorden van de mensen, en hij herhaalde ze ten aanhoren van יהוה. 22 יהוה zei dus tot Samuel: “Besteedt aandacht (shema) aan hun stem, en maakt hen een koning.” ...

Sedertdien hebben de Israëlieten vele vormen van bestuur ervaren. Sinds 1948 hebben zij een vorm van vertegenwoordigende democratie. Het Bijbelse ideaal is echter de grondwettelijke (Thora) monarchie met Messiah als Koning. Wij weten dat wanneer Yeshua terugkeert, Hij als onze rechtvaardige Koning met volmaakte rechtvaardigheid (tzadek mishpat - צֶדֶק מִשְׁפָּט) zal terugkeren! Dan zullen wij het ideaal kunnen bereiken!

Opb. 17:14 Deze zullen oorlog voeren met het Lam, en het Lam zal hen overwinnen, want Hij is Heer over Heren en Koning over koningen; en zij die met Hem zijn worden genoemd, gekozen, en toegewijd.

Opb. 19:16 En Hij heeft op Zijn gewaad en op Zijn dij een naam geschreven: KONING OVER KONINGEN EN ADONAI OVER ADONIM.

Laten we het over iets anders hebben en de rol van de profeet overdenken:

Devarim 18:15 יהוה uw Elohim zal voor u een Profeet als mij doen opstaan vanuit uw midden,

from your brethren. Him you shall hear, 16 “according to all you desired of יהוה your Elohim in Horeb in the day of the assembly, saying, ‘Let me not hear again the voice of יהוה my Elohim, nor let me see this great fire anymore, lest I die.’ 17 “And יהוה said to me: ‘What they have spoken is good. 18 I will raise up for them a Prophet like you from among their brethren, and will put My words in His mouth, and He shall speak to them all that I command Him. 19 ‘And it shall be that whoever will not hear My words, which He speaks in My name, I will require it of him. 20 ‘But the prophet who presumes to speak a word in My name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die.’ 21 “And if you say in your heart, ‘How shall we know the word which יהוה has not spoken?’ — 22 “when a prophet speaks in the name of יהוה, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which יהוה has not spoken; the prophet has spoken it presumptuously; you shall not be afraid of him.

Moses would not be the last of the prophets. He would have successors, but in particular there would be “a prophet like me” that would come “from their midst”. This prophet is the one who the priests and the Levites were looking for when they questioned John the Immerser:

John 1:19 Now this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, “Who are you?” 20 He confessed, and did not deny, but confessed, “I am not the Messiah.” 21 And they asked him, “What then? Are you Elijah?” He said, “I am not.” “Are you the Prophet?” And he answered, “No.”

Now we return to the obvious question that was asked last week...how does one tell the difference between a true prophet and a false prophet? A prophet had the ability to give voice to the Word of יהוה. Because a prophet had privileged access to the Word which others could not see or hear, the possibility existed for false prophets. Charismatic prophets capable of performing signs and wonders could be particularly deceiving.

Torah tells us in Devarim 18:22 that the test is simple...if what the prophet predicts happens, then he is a true prophet. If not, then he is a false prophet. Sounds simple, right? Obviously this is one of those times when we cannot put the Word of יהוה in a box. To see the complexity of this, we will go to the book of Jonah.

Jonah was a prophet commanded by יהוה to warn the people of Nineveh that their wickedness was about to bring disaster on them. A fearful Jonah attempted to flee, but failed. Most of us are familiar with the story of the sea, the storm, and the whale that swallowed Jonah.

van uw broeders. Naar Hem zult u horen, 16 “volgens alles dat u van יהוה uw Elohim in Horeb ten dage van de vergadering wenste, zeggend: “Laat mij de stem van יהוה mijn Elohim niet opnieuw horen, noch dit grote vuur meer zien, opdat ik niet sterf.” 17 En יהוה zei tot mij: ‘Wat zij hebben gesproken is goed. 18 Ik zal vanuit hun broeders voor hen een Profeet als u doen opstaan, en zal Mijn woorden in Zijn mond leggen, en Hij zal tot hen spreken alles dat Ik Hem opdraag. 19 En het zal zijn dat wie Mijn woorden niet zal horen, die Hij in Mijn naam uitspreekt, van hem zal Ik het vereisen. 20 Maar de profeet die het waagt om een woord in Mijn naam te spreken dat Ik hem niet heb bevolen om te spreken, of die in naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven.” 21 En als u in uw hart zegt: “Hoe zullen wij het woord kennen dat יהוה niet heeft gesproken?” — 22 wanneer een profeet in naam van יהוה spreekt, als het niet gebeurt of gaat gebeuren, dat is het wat יהוה niet heeft gesproken; de profeet heeft het arrogant gesproken; u zult van hem niet bang zijn.

Mozes zou niet de laatste van de profeten zijn. Hij zou opvolgers hebben, maar er zou speciaal “een profeet als mij” zijn die “uit hun midden” zou komen. Deze profeet is het waarnaar de priesters en Leviëten uitkeken toen zij John de Doper vroegen:

Joh. 1:19 Nu is dit het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Leviëten vanuit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: „Wie bent u?“ 20 Hij bekende, en ontkende niet, maar bekende: “Ik ben Messiah niet.” 21 En zij vroegen hem, “Wat dan? Bent u Elijah?” Hij zei: “Ik ben het niet.” “Bent u de Profeet?” En hij antwoordde, “Nee.”

Nu komen wij terug op de voor de hand liggende vraag die vorige week werd gesteld... hoe geeft iemand het verschil aan tussen een ware profeet en een valse profeet? Een profeet was bekwaam om het Woord van יהוה te uiten. Omdat een profeet bevoorrechte toegang tot het Woord had dat anderen zien konden zien of horen, was er een kans voor valse profeten. Charismatische profeten in staat om tekenen en wonderen te verrichten zouden bijzonder misleidend kunnen zijn.

De Thora vertelt ons in Devarim 18:22 dat de test eenvoudig is ... als wat de profeet voorspelt gebeurt, dan is hij een echte profeet. Indien niet, dan is hij een valse profeet. Klinkt eenvoudig, ja? Dit is duidelijk één van die keren dat wij het Woord van יהוה niet in een doosje kunnen stoppen. Om de ingewikkeldheid hiervan te zien, zullen wij naar het boek Jonah gaan.

Jona was een profeet, door יהוה opgedragen, om de mensen van Nineveh te waarschuwen dat hun verdorvenheid een ramp over hen ging brengen. Een bange Jona probeerde te vluchten, maar mislukte daarin. De meesten van ons zijn vertrouwd met het verhaal van de zee, het onweer, en de

A disobedient Jonah comes to his senses and goes to Nineveh to utter the words יהוה had commanded him to speak:

Jonah 3:4 *And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, "Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown!"*

As the story goes, the people of Nineveh repent, and the city is spared. Jonah, however, is very distressed by this:

Jonah 4:1 *But it displeased Jonah exceedingly, and he became angry. 2 So he prayed to יהוה, and said, "Ah, יהוה, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish; for I know that You are a gracious and merciful Elohim, slow to anger and abundant in lovingkindness, One who relents from doing harm. 3 "Therefore now, O יהוה, please take my life from me, for it is better for me to die than to live!"*

יהוה is not happy with Jonah's attitude:

Jonah 4:4 *Then יהוה said, "Is it right for you to be angry?"*

The problem... Jonah prophesied that the city would be destroyed in 40 days. It did not happen. The question... does that make him a false prophet according to our definition in Devarim? We find our answer in the book of Jeremiah. Jeremiah had been prophesying disaster for the nation of Israel. The people had drifted from Torah and were being warned of destruction and exile. It was a difficult message and the people did NOT want to hear it. A false prophet arose, Hananiah, with the opposite message of Jeremiah... in other words, Hananiah said what the people wanted to hear:

Jeremiah 28:1 *And it happened in the same year, at the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, in the fourth year and in the fifth month, that Hananiah the son of Azur the prophet, who was from Gibeon, spoke to me in the house of יהוה in the presence of the priests and of all the people, saying, 2 "Thus speaks יהוה of hosts, the Elohim of Israel, saying: 'I have broken the yoke of the king of Babylon. 3 'Within two full years I will bring back to this place all the vessels of יהוה 's house, that Nebuchadnezzar king of Babylon took away from this place and carried to Babylon. 4 'And I will bring back to this place Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, with all the captives of Judah who went to Babylon,' says יהוה, 'for I will break the yoke of the king of Babylon.' "*

Hananiah told the people that within two years, the crisis would be over. Jeremiah knew that this was not so, and he also addressed the people... starting with a bit of sarcasm:

walvis die Jona inslikte. Een ongehoorzame Jona komt tot besef en gaat naar Nineveh om de woorden te uiten die יהוה hem had bevolen om te spreken:

Jona 3:4 *En Jona begon de stad in te gaan op de eerste dagreis. Dan riep hij uit en zei: "Nog veertig dagen, en Nineveh zal worden omgekeerd!"*

Zoals het verhaal verder gaat, hebben de mensen van Nineveh berouw en wordt de stad gespaard. Jonas is hierdoor echter zeer verontrust:

Jona 4:1 *Maar het misnoegde Jona zeer, en hij werd boos. 2 Dus bad hij tot יהוה, en zei: "Och יהוה, was dit niet wat ik zei toen ik nog in mijn land was? Daarom vluchtte ik voordien naar Tarshish; want ik weet dat U een genadige en barmhartige Elohim bent, langzaam om te vertoornen en overvloedig in tedere liefde, Wie zich laat terughouden van het doen van kwaad. 3 Daarom nu, O יהוה, gelieve mijn leven van mij weg te nemen, want het beter is voor mij te sterven dan te leven!"*

יהוה is niet blij met de houding van Jona:

Jona 4:4 *Dan zei יהוה: "Is het terecht voor u om boos te zijn?"*

Het probleem... Jona profeteerde dat de stad in 40 dagen zou worden vernietigd. Het gebeurde niet. De vraag... maakte dat hem tot een valse profeet volgens onze definitie in Devarim? Wij vinden ons antwoord in het boek Jeremia. Jeremiah had een ramp voor de natie van Israël geprofeteerd. Het volk was van Thora afgedreven en werd gewaarschuwd voor vernietiging en ballingschap. Het was een moeilijk bericht en het volk wilde het NIET horen. Een valse profeet stond op, Hananiah, met het tegenovergestelde bericht van Jeremiah... m.a.w., Hananiah zei wat het volk wilden horen:

Jer. 28:1 *En 't gebeurde in het zelfde jaar, aan het begin van de regering van Zedekiah koning van Judah, in het vierde jaar en in de vijfde maand, dat Hananiah de zoon van Azur de profeet, die van Gibeon was, tot mij in het huis van יהוה sprak in aanwezigheid van de priesters en van alle mensen, zeggend: 2 "Zo spreekt יהוה der heerscharen, de Elohim van Israël, zeggend: 'Ik heb het juk van de koning van Babylon gebroken. 3 Binnen twee volle jaren zal Ik naar deze plaats alle vaten van יהוה 's huis terugbrengen, die Nebuchadnezzar koning van Babylon van deze plaats weghaalde en naar Babylon droeg. 4 En Ik zal Jeconiah de zoon van Jehoiakim, koning van Judah, naar deze plaats terugbrengen met alle gevangenen van Judah die naar Babylon gingen," zegt יהוה "want Ik zal 't juk v.d. koning van Babylon breken."*

Hananiah vertelde de mensen dat de crisis binnen twee jaar over zou zijn. Jeremiah wist dat dit niet zo was, en hij richtte zich ook tot de mensen... beginnend met wat sarcasme:

Jeremiah 28:5 Then the prophet Jeremiah spoke to the prophet Hananiah in the presence of the priests and in the presence of all the people who stood in the house of יהוה , 6 and the prophet Jeremiah said, “Amen! יהוה do so; יהוה perform your words which you have prophesied, to bring back the vessels of יהוה ‘s house and all who were carried away captive, from Babylon to this place. 7 “Nevertheless hear (shema) now this word that I speak in your hearing and in the hearing of all the people: 8 “The prophets who have been before me and before you of old prophesied against many countries and great kingdoms — of war and disaster and pestilence. 9 “As for the prophet who prophesies of peace, when the word of the prophet comes to pass, the prophet will be known as one whom יהוה has truly sent.”

Jeremiah teaches us a distinction between good news and bad. According to verse 9, a prophecy of peace cannot be refuted. A prophet who prophesizes peace and it does not come true can definitely be seen as a false prophet because יהוה does not retract from a promise He has made in regards to peace or His return.

On the flip side, a negative prophecy that does not come true does not necessarily point to a false prophet. Look back at Jonah 4:2...the Almighty is “slow to anger and abundant in lovingkindness, One who relents from doing harm”. Sometimes those who hear a prophet’s words, repent and are forgiven as in the example of the men of Nineveh. Or as in the case of Hezekiah, it could be that the judgment is postponed.

Therefore we see that a true prophet does not necessarily foretell...rather he warns. The motive of a prophet is not to predict future catastrophe, but rather to avert it. If the prophecy comes true, he has actually failed in his warning.

Israel’s prophets generally sounded pessimistic. But they were realists and were giving the warnings of יהוה as set forth in the Torah for those who are disobedient. They warned of the dangers that lie ahead for those who persist in going their own way. On the other hand, they were without exception, agents of hope. They could see that restoration was always the ultimate outcome.

The Apostle Paul was also a prophet who gave plenty of warnings to the unrighteous from the Word of יהוה concerning the kingdom:

1 Corinthians 6:9 Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of Yah? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, 10 nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor

Jer. 28:5 7 Toen sprak de profeet Jeremiah tot de profeet Hananiah in de aanwezigheid van de priesters en in de aanwezigheid van alle mensen die zich in het huis van יהוה bevonden, 6 en de profeet Jeremiah zei: “Amen! יהוה realiseer uw woorden die u geprofeteerd hebt, om de vaten van יהוה ‘s huis en allen die gevankelijk weggevoerd waren, vanuit Babylon naar deze plaats terug te brengen. 7 “Hoor (shema) nu niettemin dit woord dat ik in uw gehoor en in het gehoor van alle mensen spreek: 8 De profeten die vóór mij en vóór u van oudsher zijn geweest profeteerden tegen vele landen en grote koninkrijken — van oorlog en ramp en pestziekte. 9 Zoals voor de profeet die van vrede profeteerde, wanneer het woord van de profeet gebeurt, zal de profeet gekend zijn als een die יהוה echt heeft gestuurd.”

Jeremiah leert ons een onderscheid tussen goed en slecht nieuws. Volgens vers 9, kan een profetie van vrede niet worden weerlegd. Een profeet die vrede profeteert en het gebeurt niet kan absoluut als valse profeet worden gezien omdat יהוה een belofte niet intrekt die Hij met betrekking tot vrede of Zijn terugkeer heeft gemaakt.

Andersom, een negatieve profetie die niet uitkomt wijst niet noodzakelijk op een valse profeet. Kijk terug naar Jona 4:2... de Almachtige is “langzaam om te vertoornen en overvloedig in tedere liefde, Iemand die zich bedenkt om kwaad te doen”. Soms hebben zij die de woorden van een profeet horen, berouw en krijgen vergeving zoals in het voorbeeld van de mensen van Nineveh. Of zoals in het geval van Hezekiah, zou het kunnen dat het oordeel wordt uitgesteld.

Daarom zien wij dat een ware profeet niet noodzakelijk voorspelt... hij waarschuwt veeleer. Het motief van een profeet is niet een toekomstige catastrofe te voorspellen, maar ze veeleer te voorkomen. Als de profetie uitkomt, heeft hij eigenlijk in zijn waarschuwen gefaald.

De profeten van Israël klonken over het algemeen pessimistisch. Maar zij waren realisten en gaven de waarschuwingen van יהוה zoals uitgevaardigd in Thora voor hen die ongehoorzaam zijn. Zij waarschuwden voor de gevaren die in het verschiep waren voor hen die voortdeden met hun eigen weg te gaan. Enerzijds, waren zij zonder uitzondering, agenten van hoop. Zij konden zien dat herstel altijd het uiteindelijke resultaat was.

De apostel Paulus was ook een profeet die een overvloed aan waarschuwingen aan de onrechtvaardige gaf vanuit het Woord van יהוה betreffende het koninkrijk:

1 Kor. 6:9 Weet u niet dat de onrechtvaardige het koninkrijk van Yah niet zal erven? Laat u niet misleiden. Noch ontuchtigen, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch homoseksuelen, noch die sodomie bedrijven, 10 noch de dieven, noch hebzuchtigen, noch dronkaards, noch

revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of Yah.

Every prophecy must align with Scripture or it is automatically disqualified (along with the prophet). The prophets of Scripture were generally reluctant to give their messages. They were usually not well-liked and often lived isolated lives. They were sometimes beaten, jailed, or martyred. The message of the Almighty is not one that unrighteous people want to hear. True prophets generally care deeply for the people and desire for them to repent. In a world where many declare themselves to be prophets, we need to be discerning. And know the Word! Yeshua, the true Prophet has left us a prophecy of peace, and we can count on it!

***John 14:26** “But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you. 27 “Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.”*

Shabbat Shalom!
Ardelle

lasteraars, noch affpersers zullen het koninkrijk van Yah erven.

Elke profetie moet met de Schrift overeen komen of ze wordt automatisch gediskwalificeerd (samen met de profeet). De profeten van de Schrift aarzelden over het algemeen om hun berichten te geven. Zij waren gewoonlijk niet erg geliefd en leefden vaak geïsoleerd. Zij werden soms geslagen, gevangen gezet, of gemarteld. De boodschap van de Almachtige is er niet één die de onrechtvaardige mensen willen horen. Ware profeten geven over het algemeen erg veel om de mensen en zien ernaar uit dat ze zich bekeren. In een wereld waar velen beweren zelf profeet te zijn, moeten wij onderscheidend zijn. En het Woord kennen! Yeshua, de ware Profeet, heeft ons een profetie van vrede nagelaten, en wij kunnen er op rekenen!

***Joh. 14:26** Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn naam zal zenden, Hij zal u alle dingen onderwijzen en zal alle dingen die ik tot u zei in herinnering brengen. 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik aan u; niet zoals de wereld geeft geef ik aan u. Laat uw hart niet worden verontrust, laat het ook niet bang zijn.”*

Shabbat Shalom!
Ardelle