

# וַאֲתַחֲנַן

## VA'ETCHANAN/EN IK SMEEKTE Devarim/Deuteronomium 3:23-7:11

---

Het boek **Devarim** is een **boek van voorbereiding op intrede** in het **Beloofde Land**. Telkens opnieuw gedurende de volgende weken, zal **Moshe** spreken over de **op handen zijnde ontmoeting** met het **Land**. De **grootste bedreiging** tot de **inname van het Land**, echter, zijn niet de vijanden waar zij mee zullen strijden, maar hun **neiging tot afgoderij**. Daarom zien we dat **Moshe** de kinderen van Israël **waarschuwt** voor de **verschillende vormen van afgoderij** die ze moeten leren herkennen.

In onze parasha deze week, onderwijst Moshe **twee wegen** die beiden leiden tot een type van **afgoderij**:

- **Culturele assimilatie**
- **Geestelijke verwarring tengevolge van openbaring**

Welke rol speelt de **cultuur** in **afgoderij**? Het is gemakkelijk te zien, in het bijzonder in de **VS**. Er is een **beweging** voor **grotere godsdienstige eenheid** en zelfs **gemeenschappelijke aanbidding**. We zouden hier naar kunnen verwijzen als **oecumenisme** dat **Wikipedia** definieert “in de breedste zijn, een **wereldwijde godsdienstige eenheid** door de verdediging van een groter gevoel van **gedeelde geestelijkheid** doorheen de **drie Abrahamische geloofsbelijdenissen, Judaïsme, Christendom en Islam**”. Dikwijls gebeurt dit omdat mensen **zichzelf** willen **aansluiten** bij **anderen** in de naam van “**verdraagzaamheid**”. We zagen dit **na 9/11** toen er **gezamenlijk gebeden** werd tot **God en Allah**. In onze eigen stad, is er een **inter-gelovige beweging** die werkt aan het **samenbrengen van de Katholieken, Protestanten, Moslims en de Joden**. Tijdens een recent gesprek dat ik had met de **plaatselijke rabbijn**, was hij meer geïnteresseerd om met ons te spreken met het **doel om ons in zijn beweging binnen te halen**, eerder dan te horen over **Torah-volgende geloofsbelijdenissen**. Dit is de **idealistische aantrekking tot afgoderij**. Het is **niet** zo dat iemand voelt dat hij **in een ander geloof binnengetrokken wordt**, maar het is het **verlangen om zich aan te sluiten** bij een **andere cultuur** die toevallig een **andere god** heeft. Het is de noodzaak om **op te gaan in de culturele uitdrukkingen** van een andere **vriendelijke groep**.

Onze parasha bevat een aantal verzen die יהוה's **zienswijze** over **samensmelten/opgaan in de volkeren** duidelijk stellen:

*Devarim 7:1 Wanneer u יהוה, uw Elohiem, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die talrijker en machtiger zijn dan gij; 2 En יהוה, uw Elohiem, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen volkomen verbannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. 3 Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen. 4 Want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden dienen; en de toorn van יהוה zou tegen u ontsteken, en u weldra verdelgen. 5 Maar alzo zult gij hun doen: hun altaren zult gij neerwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen zult gij afhouden, en hun gesneden beelden met vuur verbranden.*

De bovenstaande verzen **focussen** op de **culturele omgeving**. De **Israëlieten** mochten **GEEN gemengde huwelijken hebben** of **verbonden sluiten** met de **volkeren**. **Waarom** was dit zo? *“Want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden dienen”*. De **cultuur** van andere volkeren is **potentieel schadelijk** voor de **Israëlieten**. יהוה waarschuwt **Zijn volk** voor een **tolerante culturele omgeving** die **uitnodigt tot gemengde huwelijken** en **gezamenlijke aanbidding**. Dit pad zal weg leiden van de **Elohim van Israel**, **Zijn woede** opzwepen en tot hun **ondergang** leiden.

De **Israëlieten** moesten een **volk** zijn met een **unieke cultuur**, opgedragen door de **Schepper van het Heelal** om **Zijn “licht voor de volkeren”** te weerspiegelen. Hun **verantwoordelijkheid** om naar **die identiteit te leven** kwam met **zware gevolgen** in geval van **ongehoorzaamheid**.

*Jesaja 42:5* Alzo zegt God, יהוה, Die de hemelen geschapen, en ze uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die het volk, dat daarop is, de adem geeft, en de geest aan hen, die daarop wandelen: 6 **Ik, יהוה, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen**

*Devarim 28:58* Indien gij niet zult waarnemen te doen al de woorden van deze Torah, die in dit boek geschreven zijn, om te vrezen deze heerlijke en vreselijke Naam, יהוה, uw Elohiem; 59 **Zo zal יהוה uw plagen wonderlijk maken, alsook de plagen van uw zaad; het zullen grote en gewisse plagen, en boze en gewisse krankheden zijn.**

**Geestelijke verwarring** is een ander type van **afgoderij**, maar dit type **kan niet verweten worden** aan een **ander volk of cultuur**. Het komt als een **gevolg** van **hoe iemand reageert of openbaring**. De **Israëlieten** werd **veel openbaring** gegeven op de **Berg Sinai**. **Moshe** waarschuwt deze **2de generatie** nu echter voor het **gevaar** van een **reactie van afgoderij**:

*Devarim 4:9* Alleen wacht u, en bewaart uw ziel wel, dat gij niet vergeet de **Woorden** (devarim - דְּבָרִים), die uw ogen gezien hebben; en dat zij niet van uw hart wijken, al de dagen van uw leven; en gij zult ze aan uw kinderen en uw kindskinderen bekend maken. 10 **Ten dage toen gij voor het aangezicht van יהוה, uw Elohiem, aan Horeb stondt, toen יהוה tot mij zeide: Vergader Mij dit volk, en Ik zal hun Mijn Woorden (devarim - דְּבָרִים.) doen horen, die zij zullen leren, om Mij te vrezen al de dagen, die zij op de aardbodem zullen leven, en zij zullen ze hun kinderen leren; 11 En gij naderdet en stondt beneden aan die berg; (die berg nu brandde van vuur, tot aan het midden van de hemel; er was duisternis, wolken en donkerheid). 12 Zo sprak יהוה tot u uit het midden van het vuur; **gij hoordet de stem der Woorden** (devarim - דְּבָרִים.); **maar gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem.** 13 Toen verkondigde Hij u Zijn verbond, dat Hij u gebod te doen, **de tien woorden**, en schreef ze op twee stenen tafelen. 14 Ook gebod יהוה mij in die tijd, dat ik u inzettingen en rechten leren zou; opdat gij die deedt in dat land, waarnaar gij doortrekt, om dat te erven. 15 **Wacht u dan wel voor uw zielen; want gij hebt geen gelijkenis gezien, ten dage toen יהוה op Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak; 16 Opdat gij u niet verderft, en u maakt iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, 17 De gedaante van enig beest, dat op de aarde is; de gedaante van enige gevleugelde vogel, die door de hemel vliegt; 18 De gedaante van iets, dat op de aardbodem kruipt; de gedaante van enige vis, die in het water is onder de aarde; 19 Dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel, en aanziet de zon, en****

*de maan, en de sterren, het ganse heer des hemels; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient, die יהוה, uw God, aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld... 23 Wacht u, dat gij het verbond van יהוה, uw Elohiem, dat Hij met u gemaakt heeft, niet vergeet, dat gij u een gesneden beeld zoudt maken, de gelijkenis van iets, dat יהוה, uw Elohiem, u verboden heeft. 24 Want יהוה, uw Elohiem, is een verterend vuur, een nijverig Elohiem.*

Het was een **krachtig moment** op de Berg, een “*face-to-face*” ontmoeting met יהוה:

*Devarim 5:4 Van aangezicht tot aangezicht heeft יהוה met u op de berg gesproken uit het midden van het vuur*

Het zou **stimulerend** geweest zijn! Het zou **de zintuigen overladen** hebben! Wie zou daarna hebben willen **terugkeren** naar een **werelds leven**?!! We weten dat voor velen, hun **reactie** op deze **openbaring** een **gouden kalf van afgoderij** was. Ze **wensten** eenvoudigweg de **verheven emoties** verder te **zetten** die ze **ervaren hadden** toen de **Almachtige tot hen sprak**. Om deze mogelijkheid van **toekomstige afgoderij** ten gevolge van **openbaring van bovenaf** tegen te gaan, draagt Moshe hen op om **hun kinderen en kleinkinderen de ervaring op de Berg te onderwijzen alsof ze daar zelf waren**. In **Devarim 4:9**, legt hij er de **nadruk op** dat zij “*de “Woorden” die uw ogen gezien hebben niet mogen vergeten*”. Deze “*Woorden*” zijn wat **hen zal weghouden van afgoderij**. De “*Woorden*” zijn wat hun **voorouders vergaten** toen ze **verwikkeld** geraakten in **afgoderij**.

Moshe's **vrees** was dat het **volk** ertoe gebracht zou worden om **de ervaringsgewijze hoogte van de Berg Sinai voor te stellen** met **beelden die de vorm van יהוה** voorstelden of **beelden van de zon en de maan**. De **bedoeling** van deze **beelden** zou zijn **de emoties ervaren op de Berg verder te zetten**. **Beelden** bedoeld om **de emoties aan te wakkeren zijn uitdrukkelijk verboden**. Het zijn de **WOORDEN** die een **getuigenis** moeten zijn, **niet de beelden**. Het is ongelooflijk dat de **ervaring van יהוה** zelf die **zo positief is** **mogelijkerwijze toekomstige afgoderij** kan **stimuleren** wanneer iemand **verwikkeld** geraakt in de **emoties van een geestelijke ontmoeting** met de **Almachtige**.

**Openbaring** is een **noodzaak**. De mens moet die “*face to face*” **ontmoeting** hebben met יהוה. Niets dat de mens kan maken, echter, was **gelijk** aan de **openbaring** van het **Woord**. Twee duizend jaar geleden vond de **belangrijkste geestelijke openbaring** van het **Woord** plaats:

*Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.*

Yeshua wees op **geloof in het Woord** en **vertrouwen in de Vader** die op hun beurt zouden **leiden tot eeuwig leven**:

*Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn Woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.*

Johannes gaf een **welbespraakte getuigenis** van zijn “*face to face*” **ontmoeting met het Woord**:

**1 Johannes 1:1** *Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens; 2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen u dat eeuwige Leven, Hetwelk bij de Vader was, en ons is geopenbaard.) 3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader, en met Zijn Zoon Yeshua de Messias.*

Doorheen de **Brit Chadasha**, ligt Yeshua's focus altijd op het Woord. De Schrift gaat **niet** gedetailleerd in over hoe Hij eruit zag. Yeshua maakte het duidelijk dat de Woorden die door Moshe gesproken werden, Woorden waren over Hem gesproken:

**Johannes 5:46** *Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.*

Sommige zouden kunnen worstelen met de gedachte dat de Woorden die Yeshua sprak leken “*toe te voegen*” aan het Woord dat al geschreven was:

**Devarim 4:2** *Gij zult tot dit Woord, dat ik u gebied, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied.*

In feite, **lijkt Moshe zelf zijn eigen woorden tegen te spreken** wanneer hij het 4<sup>de</sup> gebod neemt van de **Shabbat** en “*toedoet*” en “*afdoet*” van wat op de **Berg Sinai** gegeven was:

**Shemot 20:8** *Gedenkt (זָכַר - zakor) de sabbatdag, dat gij die heiligt. 9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 Maar de zevende dag is de sabbat van יְהוָה uw Elohiem; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 11 Want in zes dagen heeft יְהוָה de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende יְהוָה de sabbatdag, en heiligde die.*

**Devarim 5:12** *Onderhoudt (שָׁמַר) de sabbatdag, dat gij die heiligt; zoals יְהוָה, uw Elohiem, u geboden heeft. 13 Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen; 14 Maar de zevende dag is de sabbat van יְהוָה, uw Elohiem; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, zoals gij. 15 Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat יְהוָה, uw Elohiem, u van daar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm; daarom heeft u יְהוָה, uw Elohiem, geboden, dat gij de sabbatdag houden zult.*

Het is **duidelijk** dat **wanneer Moshe het gebod herhaalt**, hij **andere woorden** gebruikt en **andere redenen** om de **Shabbat te houden**. De Joodse commentator **Ibn Ezra helpt** ons om deze **ogenshijnlijke contradictie te begrijpen**. Ik citeer (nadruk toegevoegd) – “Besef dat de woorden zoals stoffelijke lichamen zijn terwijl de boodschap zoals de Geest is, want het lichaam is slechts een voertuig voor de ziel.” Zo dus moeten mensen die uit de Schrift onderwijzen **DE BOODSCHAP BEWAREN** en niet zo bezorgd zijn om exact dezelfde woorden te gebruiken, gezien de boodschap dezelfde is.

**Ibn Ezra** gaat verder met **uit te leggen** dat telkens wanneer er een **herhaling** is in een **Bijbelse tekst**, **andere woorden gebruikt** kunnen worden in die **tweede versie**. Het doel van de **herhaling** is altijd de **lezer te onderrichten** en **hem leiden** naar de **Geest achter de woorden**. **Moshe** veranderde de **essentie** van יהוה's geboden niet, hij **weidde er alleen over uit**. De geboden in **Shemot** zijn de **originele versie** gesproken vanop de **Berg**. Wanneer **Moshe** zed an **herhaalt** in **Devarim**, bevatten ze een **beetje commentaar**. De **Woorden** zelfs zijn slechts het **voertuig** dat de **Geest van de Torah** communiceert. Op dezelfde manier, heeft **Yeshua** nooit **“toegevoegd”** of **“weggenomen”** van het **Woord van de Torah**. In plaats daarvan, heeft Hij de **Schrift “correct geïnterpreteerd”**, wat de betekenis is van het woord **“vervullen”** in Zijn onderwijs in de **Bergrede**:

*Mattheüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.<sup>18</sup> Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.<sup>19</sup> Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie ze zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.*

Nu zijn we wat afgedwaald, but ik zou willen **terugkeren** naar de **twee verschillende wegen naar afgoderij** waar we mee begonnen. De **eerste** werd **ingegeven door culturele assimilatie**. **Degenen** op deze **weg** begonnen een deel van de **aanbidding van de goden** van de **andere volkeren over te nemen**. We lezen dat **dit** eigenlijk **gebeurde** in het boek **Shoftim** (Richteren):

*Shoftim 2:12 En zij verlieten יהוה, de Elohiem van hun vaders, Die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten יהוה tot toorn.*

Maar de **tweede weg** naar **afgoderij** nam een **totaal andere richting**. Deze weg gaat **niet** over **vreemde goden**. Eerder, wat de **Bijbel afgoderij** noemt is de **aanbidding** van יהוה **uitgevoerd** op een **ongepaste manier**. Het **gouden kalf** op de **Berg Sinai** was **misplaatste aanbidding** tot de **Elohim** die hen uit **Egypte** geleid had. De **gouden kalveren** van **Jeroboam** bij **Beth El** en **Dan** waren **ook aanbidding van יהוה** op een **verboden manier**.

**Rav Mordecai Breuer** deelt de **Tien Geboden** op om deze **twee niveaus van afgoderij** te **weerspiegelen**. Dit perspectief ziet de **Tien Geboden** als **bewust** van de **tweevoudige wegen** naar **afgoderij**:

*Devarim 5:6 Ik ben יהוה uw Elohim ...<sup>7</sup> Gij zult geen andere goden hebben voor Mijn aangezicht.*

- Beschermte tegen het **1ste niveau van afgoderij**
- Heeft betrekking op het **dienen van יהוה**. Iemand moet **Hem alleen aanvaarden** als **zijn godheid** en **zich niet tot een andere god keren**.

*Devarim 5:8 Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis, van hetgeen boven in de hemel, of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is; <sup>9</sup> Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen...*

- Beschermte tegen het **2de niveau van afgoderij**
- Heeft betrekking tot het **aannemen van beelden** als **objecten van aanbidding**, zelfs als het iemands bedoeling is dat ze een **middel** zouden zijn om **יהוה** te dienen.

We hebben dus **twee wegen** besproken om **af te dwalen** van de **Almachtige**. De **1ste** is een **reis naar andere culturen toe**. Vandaag zien we dit in ons **midden** gebeuren als het **gevolg van verdraagzaamheid naar andere culturen toe**.

Het **2de** type vindt plaats wanneer we **onze openbaring** van wie יהוה is **verdraaien** en proberen **wereldse beelden of iconen te gebruiken in onze aanbidding naar Hem toe**. Deze weg legt meestal **minder de nadruk op het Woord en meer op dingen die zij gebruiken om aanbidding te verbeteren**.

We willen allen **geestelijker** worden. We willen iets dat **ons een hoogtepunt geeft en ons verder brengt dan onze dagdagelijkse bezigheden**. Maar we **mogen de Almachtige niet verkeerd voorstellen**. De **focus** zou op **Zijn Woord** moeten liggen en **onze gehoorzaamheid eraan**. De **Vader gaf ons Yeshua, het vleesgeworden Woord** die ons ook **terug verwees naar het Woord en gehoorzaamheid**. In plaats van te **mediteren** over een **visuele voorstelling van Yeshua**, zouden we moeten **“mediteren” over Zijn Woord**. De **Schrift onderwijst dit herhaaldelijk**:

*Jozua 1:8 Dat het boek van deze Torah niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandig handelen.*

*Psalm 1:1 Welgelukzalig is de man ... zijn lust is in de Torah van יהוה en hij overdenkt Zijn Torah dag en nacht.*

**Rav Sha’ul** stelt het op een andere manier:

*Filippenzen 4:8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt dat; 9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de Yah des vredes zal met u zijn.*

**Rav Sha’ul** sprak tot **Timotheüs** over het **belang van het Woord**:

*1 Timotheüs 4:13 Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom... 15 Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. 16 Heb acht op uzelf en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelf behouden, en die u horen.*

Het **Woord** verwijst ons naar **Yeshua, de Messias**. We zien **Zijn kracht** wanneer we **begrijpen dat het Woord levend en actief is active** (Hebreeën 4:12). Het **Woord** is waar onze **focus** zou moeten liggen:

*2 Timotheüs 4:2 Predik het woord; houd aan tijdig, ontijdig; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.*

Ik houd van de **bemoediging** gegeven aan de **trouwe vergadering** van de gemeente in **Filadelfia** omdat **zij Hem kenden en Zijn Woord niet ontkenden**:

*Openbaring 3:7 En schrijf aan de engel der gemeente, die in Filadelfia is... 8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.*

Nu, “nog een ding”...ik heb getracht de stelling te verdedigen dat het **mediteren over en getrouwheid aan het Woord** is dat ons zal **behouden** op het **rechte en nauwe pad weg van afgoderij**. De meesten onder ons zijn **niet geïnteresseerd in aanbidding van andere goden**, maar het is het **2<sup>de</sup> niveau van afgoderij** waar we gemakkelijk in opgezogen kunnen worden. Als in plaats van over het Woord te mediteren, we **emotioneel anticiperen op een goddelijk machtsvertoon**, kunnen we **gemakkelijk misleid** worden. In feite **waarschuwde Yeshua** ons hiervoor:

*Markus 13:22 Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. 23 Maar gij ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!*

**Waarom** zullen de **uitverkorenen misleid** worden? Omdat ze **verlangden naar “tekenen en wonderen”!** Wanneer zou Hij “**ons deze dingen van tevoren hebben verteld**”? Zou het kunnen zijn wanneer we voor dit type afgoderij **gewaarschuwd** werden in de **Tien Geboden van Devarim**? De geboden **onderwijzen** ons dat we יהוה Elohim **alleen** moeten **aanbidden** op de **manieren die in Zijn Woord voorgeschreven zijn**. Dit was ook **Yeshua’s boodschap**:

*Lukas 4:8 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult יהוה, uw Elohiem, aanbidden, en Hem alleen dienen.*

Als we onszelf toestaan om **aangetrokken** te worden **tot beelden en ikonen**, dan zullen we **gemakkelijk** door de **boze misleid** worden in de **laatste dagen**. **Yeshua bad** voor **Zijn volgelingen** kort voor Zijn aanhouding. Laten we eindigen met **Zijn Woorden**...en **let op de nadruk die HIJ plaatste** op het **Woord** en zijn **kracht om ons te beschermen tegen de boze**:

*Johannes 17:6 Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uwe, en Gij hebt ze Mij gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. 7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. 8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. 9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uwe. 10 En al het Mijne is Uwe, en het Uwe is Mijne; en Ik ben in hen verheerlijkt. 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij. 12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. 13 Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. 14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, zoals Ik van de wereld niet ben. 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, gelijk Ik van de wereld niet ben. 17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 18 Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden. 19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.*

**Shabbat Shalom!**

*Ardelle*