

## Chukat “Statute”

Numbers 19:1–22:1

Judges 11:1–33

John 11–12



GIVE OR  
IT SHALL BE  
TAKEN FROM YOU

The theme for this week, as for the past few, is grumbling, murmuring and complaining. I pray we have learned some lessons during these weeks which can help us in our daily walks. Of course, this week the grumbling not only affects the children of Israel, it also affects their leader. Moses has had enough of these people and enters into their frustration. It is a mistake which will cost him a price higher than he ever desired to pay. Because he struck the rock the second time instead of speaking to the rock, he was judged and judged very harshly and would not be allowed to enter the Promised Land. Though he would not enter the land, he still had the job of taking the people to the land.

There is an obstacle in the way between Israel’s current position and the land they are to enter – the land controlled by Sichon, king of the Emori. Moses sends word to Sichon that he would like to lead Israel through this land. After all, they have been in the desert for a long time and a shortcut is a shortcut. Moses makes sure Sichon understands that he does not desire to take the land, to eat from its fields and vineyards or even to drink from the water of the land. Israel does not need any of those things. They have a land HaShem is giving them, they have all the manna a person could ever want, manna burgers, manna, pancakes, manna upside down cake. (You know the rest.) And there is a rock following them which provides water just by speaking to it. All Moses wants is to pass through the land of Emori.

It seems Sichon had never been told about the wonders of giving to God. I am sure that had he realized who these people were and whom they served, had he given Israel access to the King’s Highway, he would have been blessed beyond measure. Human nature though is seen once again in Sichon. Instead of giving to God he thinks he can take from God. In this case he desired to take the lives and possessions of God’s people. We read as expected that he was defeated. But not only defeated, that which he once controlled was taken from him and given to Israel as a temporary dwelling place until they would move on to their inheritance.

What can we learn from the account of Sichon, king of the Emori? Here are a few suggestions.

1. *Never think you really own anything.*  
Scripture teaches us that God owns everything. From

## Chukat “Statute”

Numeri 19:1–22:1

Richteren 11:1–33

Johannes 11–12

GEEF OF  
HET ZAL VAN JE  
GENOMEN WORDEN .

Het thema voor deze week, is zoals in de voorbije paar weken, gemopper, gemompel en geklaag. Ik bid dat we tijdens deze weken enkele lessen hebben geleerd die ons kunnen helpen in onze dagelijkse wandel. Natuurlijk tast het gemopper deze week niet alleen de kinderen van Israël aan, het treft ook hun leider. Mozes had genoeg van deze mensen en gaat mee in hun frustratie. Dit is een vergissing die hem een hogere prijs zal kosten dan hij ooit had willen betalen. Omdat hij de rots de tweede keer sloeg, inplaats van te spreken tegen de rots, werd hij geoordeeld en zeer streng geoordeeld, het zou hem niet toegelaten worden het Beloofde Land binnen te gaan. Ook al mocht hij het land niet binnengaan, het bleef toch zijn taak het volk naar het land te brengen.

Er is een obstakel op de weg tussen Israël’s huidige positie en het land dat ze moeten betreden – het land onder het beheer van Sichon, de koning van de Emorieten (Edom). Mozes stuurt een boodschap aan Sichon dat hij Israël door zijn land zou willen leiden. Tenslotte zijn ze al lang in de woestijn en een kortere weg is een kortere weg. Mozes zorgt ervoor dat Sichon duidelijk begrijpt dat het niet zijn bedoeling is het land in te nemen, van de velden of de wijngaarden te eten, of zelfs niet van het water van het land te drinken. Israël heeft geen van die dingen nodig. Ze hebben een land dat HaShem hen geeft, ze hebben al de manna die een mens zich kan wensen, manna burgers, manna pannekoeken, Moskovisch manna gebak. (Je kent de rest) En er is een rots die hen volgt en van water voorziet, alleen maar door er tegen te spreken. Al wat Mozes wil is door het land van Emori (Edom) te mogen trekken.

Blijkbaar had nooit iemand aan Sichon verteld over de wonderen van het geven aan God. Ik ben er zeker van dat als hij zich had gerealiseerd wie deze mensen waren en wie ze dienden, indien hij Israël toegang tot de Koninklijke weg had verleend, hij buitenmate gezegend zou geweest zijn. Doch de menselijke natuur is weer eens te zien in Sichon. Inplaats van aan God te geven, denkt hij dat hij van God kan nemen! In dit geval wenste hij het leven en de bezittingen van God’s volk te nemen. En zoals te verwachten, lezen we dat hij verslagen werd. Maar niet alleen verslagen, wat hij ooit beheerde werd hem afgenomen en aan Israël gegeven als een tijdelijke verblijfplaats tot ze zouden verder trekken naar hun erfgoed.

Wat kunnen we leren van het verhaal van Sichon, de koning van de Emorieten? Hier zijn enkele suggesties.

1. *Denk nooit dat iets werkelijk jouw eigendom is.*  
De Schrift leert ons dat alles aan God toebehoort. Van het

the smallest and most insignificant of our possessions to our very life itself, everything we have is a gift from Him and should be appreciated as such. None of us are assured another breath outside of His sustaining us.

*2. Always listen for the voice of giving.*

Since nothing is ours to begin with, then maybe that which we have been loaned can be put to better use in the hands of someone else. Possessions, finances and even life itself should be seen as temporary. Yeshua taught us this about His own life as He gave His life so that we may have life.

*3. If you are not willing to give, then it may be taken so the purposes of God may go forth.*

Each of us has many choices in life. One of the greatest choices is whether to be a part of what God is doing or be an obstacle. Obstacles on a highway slow down traffic and can even cause accidents. To the Hebrews the obstacle of Sichon slowed their progress and even sought to kill them. HaShem will never allow humans to detour His plans for this earth. He took Sichon out of the picture. You and I are no better than Sichon if we refuse to become conduits for Him instead of obstacles.

*4. Even king's houses can be given new occupants.*

I wonder who got to live in Sichon's house after his defeat. I doubt Moses took this honor. He was too humble for a move like this. We do not read that Sichon was killed in the battle. Maybe he lived just long enough to see new occupants with the truck backed up to his house, bringing in their possessions. If you and I are not willing to use what we have been loaned for His glory, we should not be surprised if it is given to another who will.

There is much we can learn this week about how we look at the things God has given to us. In the case of Sichon, he desired God to walk around what he had, not walk through it. In our case, what does our attitude toward possessions and life demonstrate?

Selah (Pause, meditate and weigh in the balances the statement made and the life it was made to.)

Mike Clayton [www.joinedtohashem.org](http://www.joinedtohashem.org)

kleinste en meest onbetekenende van onze bezittingen tot ons eigen leven zelf, alles wat we hebben is een geschenk van Hem en hoort aldus geapprecieerd te worden. Geen van ons kan buiten Zijn ondersteuning zeker zijn van een volgende ademtocht.

*2. Luister altijd naar de stem van geven.*

Gezien ons, om te beginnen, niets toebehoort, kan dat wat we te leen kregen misschien beter gebruikt worden in de handen van iemand anders. Bezittingen, financiën en zelfs het leven moeten als tijdelijk gezien worden. Yeshua onderwees ons dit met Zijn eigen leven, daar Hij Zijn leven gaf opdat wij leven zouden hebben.

*3 Als je niet bereid bent te geven, dan kan het van je genomen worden zodat God's doeleinden kunnen bereikt worden.*

Ieder van ons heeft veel keuzes in het leven. Eén van de grootste keuzes is of je deel wil uitmaken van wat God aan het doen is, of een obstakel te zijn. Hindernissen op de snelweg vertragen het verkeer en kunnen zelfs ongelukken veroorzaken. Voor de Hebreëen vertraagde de hindernis van Sichon hun vooruitgang en trachtte hen te doden. HaShem zal nooit toelaten dat mensen Zijn plannen voor deze aarde omleiden. Hij nam Sichon uit beeld. Jij en ik zijn niet beter dan Sichon als we weigeren om geleidingen voor Hem te worden inplaats van obstakels te zijn.

*4. Zelfs Koningshuizen kunnen nieuwe bewoners krijgen.*

Ik vraag me af wie er na zijn nederlaag in het huis van Sichon kwam te wonen. Ik betwijfel of Mozes deze eer voor zich nam. Hij was te nederig voor zulk een zet. We lezen niet of Sichon in het gevecht omkwam. Misschien leefde hij juist lang genoeg om te zien hoe de nieuwe bewoners een truck tegen zijn huis manoeuvreerden om hun bezittingen binnen te brengen. Als jij en ik niet bereid zijn wat ons geleend werd te gebruiken voor Zijn glorie, moeten we niet verwonderd zijn wanneer het aan een ander gegeven wordt die dat wel doet.

Er is veel dat we deze week kunnen leren over hoe we naar de dingen kijken die God ons gaf. In het geval van Sichon, Hij verlangde van God dat Hij rond zijn bezittingen zou gaan, niet erdoor. In ons geval, wat vertoont onze houding aangaande bezit en leven?

Selah (Pauzeer, mediteer en leg de verklaring die je geeft in de weegschaal met het leven waartoe het bedoeld werd.)

Ned.vert.S.Van Goethem