

Joined To HaShem Newsletter

Mike Clayton

B'Shalach (After he had let go)
Exodus 13:17-17:16
Judges 4:4-5:31
John 6:25-35; 19:31-37
Revelation 15:1-4

Finally! A Formula!

Have you ever thought that it would be nice if HaShem had given us some formulas in scripture? In this weeks Torah portion, we find one. The Hebrews have left Egypt with wagons full of "stuff" they have been given by their old neighbors, and they now begin the exciting journey to the Land of Promise. What are the chances of it not going the way they all planned it to go? Knowing a bit about The Almighty, well, you know the answer to that one. The first item in the formula for getting all these people from Egypt to Canaan is not to take them on the easy route, but rather on what, from their view, would be a round about way. Yes, the first lesson to learn is that He is not as concerned about getting our physical being from one place to another, but rather working on our spiritual being, which always takes time and effort. The second thing He does is take them to a dead end so there would be no direction to look but up. While they are standing with a large body of water in front of them, mountains on each side and a bunch of angry Egyptians beginning to breathe down their collective necks, Yah now says not to fear. No problem! Fear never crosses your mind when you are in a situation like this. Yeah, right! Third on the list is to stand still. This is a tough one. In the midst of dire circumstances the last thing most of us want to do is stand still and do nothing. Human need of survival tells us someone needs to do something. The key to being able to stand still is in the Hebrew word used here, *yatsab*. The word means to present oneself and stand with someone. This takes us back to step two in that He does not stand with a person who is presenting themselves before Him in fear instead of faith. So for us to be "still," we must present ourselves to Him in faith, knowing and being confident that He will deliver us through our trouble. Step four brings us to a word we considered a few weeks ago, *ra'ah*, which is translated as "see". It is not to only see with our eyes, but to perceive with our whole being. What is it Yah desires for us to "see?" The answer is quite simple. He desires us to see Him. The word in 14:13 which is translated as "salvation" is the word Yeshua.

Let's take a break from the formula and think this through. He has orchestrated all the events

B'Shalach (Nadat hij had laten gaan)
Exodus 13:17-17:16
Richteren 4:4-5: 31
Johannes 6:25-35; 19:31-37
Openbaring 15:1-4

Eindelijk! Een formule!

Heb je ooit gedacht dat het mooi zou zijn als de HEERE ons in de Schrift een aantal formules had gegeven? In de Torah portie van deze week, vinden we er één. De Hebreërs hebben Egypte verlaten met wagens vol met "dingen" die ze gekregen hebben van hun oude burens, en ze beginnen nu de spannende reis naar het Land van Belofte. Wat zijn de kansen dat ze niet de weg gaan die ze allen gepland hadden? Een beetje de Almachtige kennende, nou ja, je weet het antwoord daarop. Het eerste item in de formule om al deze mensen van Egypte naar Kanaän te krijgen, is ze niet langs de gemakkelijke route laten gaan, maar wat in hun ogen een omweg moet zijn. Ja, de eerste les om te leren, is dat Hij niet zozeer begaan is met ons fysieke wezen van de ene plaats naar de andere plaats te krijgen, maar aan ons geestelijke wezen wil werken, en dat kost altijd tijd en inspanning. Het tweede wat Hij doet is hen meenemen naar een doodlopende weg, zodat men naar geen kant meer uit kan kijken dan naar boven. Terwijl ze voor zich een grote hoeveelheid water hebben, aan elke kant bergen en een stelletje boze Egyptenaren die in hun nek beginnen te blazen, zegt Yah van nu niet te vrezen. Geen probleem! Angst komt nooit in je op als je in een situatie bent als deze. Heel zeker! Derde op de lijst om bij stil te staan, is een moeilijke. Te midden van moeilijke omstandigheden is het laatste wat de meesten van ons willen doen: stil staan en niets doen. De menselijke behoefte om te overleven vertelt ons dat iemand iets doen moet. De sleutel om in staat te zijn stil te staan ligt in het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt is: *yatsab*. Het woord betekent: zichzelf presenteren en met iemand staan. Dit brengt ons terug naar stap twee; Hij staat niet met iemand die zich voor Hem presenteert met angst in plaats van met geloof. Dus voor ons is "stil" zijn, ons aan Hem presenteren in geloof, wetend en vertrouwend dat Hij ons uitkomst zal geven door onze problemen heen. Stap vier brengt ons naar een woord dat we een paar weken geleden beschouwden, *ra'ah*, dat vertaald wordt als "zien". Het is niet alleen zien met onze ogen, maar waarnemen met ons hele wezen. Wat verlangt Yah dat we "zien?" Het antwoord is heel simpel. Hij wil dat wij Hem zien. Het woord in 14:13 dat vertaald wordt als "verlossing" is het woord Yeshua.

Laten we nu even pauzeren, de formule vormen en die overdenken. Hij heeft al de gebeurtenissen van hun

of the last year or so of their lives for this one reason, so they could come face to face with Him. If we could all get this point it would have a great impact on our lives. No matter where you or I stand today, the purpose for the journey which brought you there is to see Him face to face.

Now it is time to move on, and this is where it gets fun, for this is where the miracles begin. Angels mess with the lug nuts of the chariot wheels and pillars of fire move with purpose through the sky. Of course we also see that little parting of the waters thing which leaves the guy who once thought he was a god laying dead on the shore waiting for the next seagull feeding time.

At this point it would seem the formula for deliverance is complete, but there is still work to be done before the fullness can be realized. The journey still has many twists and turns before we can get to the destination. There will be bitter waters and opportunities to gripe, complain, and say we can not go on. During the journey, most will forget about the formula which got them where they are. They will exchange faith for fear, forget Who is standing with them and begin to see with only their eyes. Very few will continue and make it to the end.

Today, many of us find ourselves in situations we never dreamed of. At times it can be like the proverbial rock and a hard place. It looks like not only is history repeating itself, but He is repeating Himself. We are people just like they were. The formula which was used for them is once again being used. The question we must ask is will we walk in it and find Him or find ourselves as bones scattered in a wilderness?

leven van het voorbije jaar of zo voor deze ene reden georkestreerd, zodat ze oog in oog met Hem konden komen. Als we allemaal dit punt konden bereiken, zou dit een grote impact op ons leven hebben. Het maakt niet uit waar u of ik vandaag staan, het doel van de reis die je daar bracht is Hem van aangezicht tot aangezicht zien.

Nu is het tijd om verder te gaan, en dit is waar het leuk wordt, want dit is waar de wonderen beginnen. Engelen knoeien met de moeren van de wagenwielen en pilaren van vuur bewegen met een zeker doel door de lucht. Natuurlijk zien we ook wat van het splitsen van dat waterding dat op het strand de man dood achterliet, die ooit dacht dat hij een god was, wachtend op de volgende voedertijd van meeuwen.

Tot zover lijkt de formule voor de bevrijding compleet, maar er is nog veel werk te doen voordat de volheid kan worden gerealiseerd. De reis heeft nog veel windingen voordat we bij de plaats van bestemming komen. Er zullen bittere wateren en gelegenheden om te klagen zijn, en te zeggen dat we niet verder kunnen. Tijdens de reis zullen de meesten de formule vergeten die maakte dat ze zijn waar ze zijn. Zij zullen het geloof inruilen voor angst, vergeten Wie naast hen staat en beginnen met alleen met eigen ogen kijken. Zeer weinig zullen doorgaan en het tot het einde afmaken.

Vandaag de dag, zijn velen van ons in situaties waar we nooit van droomden. Soms kan het worden als de spreekwoordelijke rots en een harde plaats. Het lijkt erop dat niet alleen de geschiedenis zich herhaalt, maar dat Hij Zichzelf herhaalt. We zijn mensen net zoals zij dat waren. De formule die gebruikt werd voor hen wordt opnieuw gebruikt. De vraag die we ons moeten stellen is of we daarin zullen wandelen en Hem vinden of onszelf als botten verspreid in de woestijn?

www.joinedtohashem.org