

Numbers 22:2-25:9
 Micah 5:6-6:8
 2Peter 2:1-22
 Revelation 2:14-15



LIVING THE GOOD LIFE

A talking donkey! This brings back memories of Sunday School and flannelgraph boards! Sermon after sermon has been devoted to Balaam and his infamous talking donkey. Is it not just a bit curious that not much is said about the Hebrews during this time? Maybe the reason is because it has not fit the agenda of religion.

Yes, Balaam is called on to curse the Hebrews. He is a prophet of God, but one who really deserves a good spanking. Instead of just saying no, he goes along with Balak just to see what he can get out of this for himself. Time and again Balak tries to have Balaam curse Israel, but instead of curses, blessing flows out of his mouth. Why is this? The Hebrews, Israel, are living the life they are called to live. They are living by faith in the God of Abraham, Isaac and Jacob as well as living their lives based on Torah. Simply put, they are living up to the standard they are called to live. When they do this, only the blessings promised in Torah can come upon them. There is no room for a curse in a house full to the brim with blessing. Their house then, or ours today.

Why has this part of the story been seldom taught? Because for centuries the Hebrews have been judged for their stiff-necked and rebellious times. There is little mention of the times they were living the way they should, which by the way seems like the majority of time. This attitude has led to negative teaching and negative thoughts regarding the Hebrews. This attitude has held into our day, being transferred to Israel and the Jewish people, even to negative thoughts regarding Torah.

Before we go further, please allow me to pose a question. What if our lives were judged only by our disobedient times? What if every time you or I messed up and did the wrong thing it was placed in the newspaper, or even worse, the church bulletin? We would not think that was a fair way for people to judge our lives. We would not appreciate people judging us only by our faults with no regard to our successes. Get the point?

Scripture tends to be a book of teaching and correction. We as humans look too quickly to the moments of correction and point fingers of blame toward the people. We forget that scripture is plain in telling us that these ac-

Nummeri 22:2-25:9
 Micha 5:6-6:8
 2Petrus 2:1-22
 Openbaringen 2:14-15

HET GOEDE LEVEN LEVEN

Een sprekende ezel! Dit roept herinneringen op aan de Zondagschool en flanel kleefborden. Prediking na prediking werd aan Balaam en zijn beruchte sprekende ezel. gewijd. Is het niet een beetje vreemd dat er niet veel gezegd wordt over de Hebreëen in die tijd? Misschien ligt de reden hiervoor bij het feit dat het niet in de agenda van de religie paste.

Ja, Balaam wordt aangezocht om de Hebreëen te vervloeken. Hij is een profeet van God, maar één die echt een goed pak voor zijn broek verdient. In plaats van gewoon neen te zeggen, gaat hij mee met Balak, gewoon om te zien wat hij er voor zichzelf kan uithalen. Keer op keer probeert Balak om Balaam een vloek over Israel te laten spreken, maar in plaats van vloeken, vloeien zegeningen uit zijn mond. Waarom is dit? De Hebreëen, Israël, leeft het leven waartoe ze geroepen zijn. Zij leiden een leven in vertrouwen op de God van Abraham, Izaak en Jacob, en hun levensstijl is op Torah gebaseerd. Simpel uitgedrukt zij voldoen aan de maatstaf die van hen verlangd werd. Wanneer ze dit doen, kunnen alleen de in de Thora beloofde zegeningen over hen komen. Er is geen ruimte voor vloek in een huis dat tot aan de rand gevuld is met zegen. Toen hun huizen, nu onze huizen.

Waarom wordt dit deel van het verhaal zelden onderwezen? Omdat gedurende eeuwen de Hebreëen beoordeeld zijn op hun koppigheid en hun opstandige tijden. Er is weinig vermelding van de tijden wanneer ze leefden zoals het moest, wat uiteindelijk het grootste gedeelte van de tijd lijkt te zijn. Deze houding heeft geresulteerd in negatief onderwijs en negatieve gedachten betreffende de Hebreëen. Deze houding is nog steeds gangbaar, en is overgedragen op Israël en het Joodse volk, en heeft zelfs tot negatieve gedachten aangaande Thora geleid.

Voor we verder gaan, laat me aub. toe een vraag te stellen. Wat, als onze levens alleen beoordeeld werden op onze ongehoorzame perioden? Wat, als elke keer dat je het verkeerde deed, dit in de krant geplaatst werd, of nog erger, in het kerkblad? We zouden denken dat dit geen eerlijke ingesteldheid van de mensen was om over ons leven te oordelen. We zouden de mensen die ons alleen naar onze fouten beoordeelden, zonder naar onze successen te kijken, niet op prijs stellen. Zie je het punt?

De Schrift neigt een boek van lering en terechtwijzing te zijn. Wij, als mensen kijken te vlug naar de momenten van terechtwijzing, en wijzen met een beschuldigende vinger naar het volk. Wij vergeten dat de Schriften vol staan met ons te

counts are written so we will not make the same mistakes. When we look through judgmental eyes we heap judgment upon ourselves. Maybe if we would give the Hebrews a break and see they were humans just as we are, we would start reaping a different crop.

Let's look at just a few of the words spoken by HaShem through the mouth of Balaam. Look at Numbers 24:5-9. Read through it slowly. Can you see the smile on the face of the Father? Can you just imagine the pride in His heart toward His people when He said, "How lovely are your tents?" Today this translates into, "How beautiful are your homes, filled with faith and obedience."

Again, the Hebrews were living by faith in HaShem. They were not squabbling over who was in charge of what. They were all doing the job they were called to do. They were not complaining about their daily provision for they had learned to gaze on the One Who was providing it. They were not debating which instructions of Torah they were to live and which ones were for someone else, or had passed away after they broke camp at the last stop. They were living their lives based on Torah freedom, not Egyptian bondage. They were truly living "The Good Life."

Let us dwell this week on the victories of the Hebrews. Let's celebrate these wonderful times of victory with them. In the process we may just find that our own times of victory and blessing come a bit easier.

Mike Clayton (Joined To Hashem)

zeggen dat deze verslagen er zijn opdat wij niet dezelfde vergissingen zouden maken. Als we door veroordelende ogen kijken, stapelen we oordeel op onszelf. Misschien, als wij de Hebreëen een kans zouden geven en zien dat zij mensen waren, net als wij, dan zouden we een andere oogst beginnen rapen .

Laat ons naar enkele van de woorden kijken, die HaShem door de mond van Balaam sprak. Kijk naar Nummeri 24:5-9 . Lees het langzaam door. Kan je de lach zien op het gezicht van de Vader? Kan je de trots in Zijn hart over Zijn volk voorstellen, toen Hij zei: "Hoe lieflijk zijn je tenten?" Van- daag mag dit vertaald worden in " Hoe mooi zijn je huizen, gevuld met geloof en gehoorzaamheid ."

Nogmaals, de Hebreëen leefden in geloof in HaShem. Ze kibbelden niet over wie de leiding had van wat. Ze vervulden allemaal de taak die hun opgedragen was. Ze klaagden niet over hun dagelijkse voorzienigheden, want ze hadden geleerd naar die Ene uit te kijken die er voor zorgde. Ze hielden geen beraadslagingen over welke geboden van de Thora ze moesten naleven en welke voor iemand anders waren, of welke weggevallen was nadat ze hun legerplaats verlaten hadden na de laatste stop. Zij leefden een leven gebaseerd op Thora vrijheid, niet op Egyptische slavernij. Zij leefden echt "Het goede leven ."

Laat ons deze week eens bij de overwinningen van de Hebreëen blijven staan. Laat ons deze wonderbare tijden van overwinning met hen vieren. Terwijl we dit doen is het goed mogelijk dat onze eigen tijden van overwinning en zegen een beetje makkelijker komen.