

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Ever been afraid of the dark? It's natural to be afraid of what we cannot see, but the shadows flee when exposed to the light.

Afraid of the Dark?

Yeshua wanted to travel to Bethany, a suburb of Jerusalem, to visit His sick friend Lazarus. He knew that Lazarus was already dead. The disciples tried to dissuade Him from making the journey at all. They reminded Him how, just a short while ago (at the Festival of Chanukah), the religious leadership in Jerusalem tried to arrest him and threatened to stone him.

The Master replied with a metaphor. He asked, "Are there not twelve hours in the day?" That is to say, are there not twelve hours of daylight? He referred to the Jewish legal practice of reckoning time. Regardless of what time of year or how many hours of daylight, Jewish law divides the daylight into twelve hours and the night into twelve hours. In the summer, when the days are longer, the daylight hours are longer. In the winter, when the days are shorter, the daylight hours are shorter, but there are always twelve.

So long as a person walks during the twelve hours of daylight, he need not stumble because "he sees the light of this world," that is to say, he sees by means of the sunlight. The Master compared Himself to the light of the sun. So long as He was with the disciples, they did not need to fear. Time was short. The Master had a sense of urgency. He had told His disciples:

We must work the works of Him who sent Me as long as it is day; night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the Light of the world. (John 9:4-5)

His time to suffer and be removed from the world had not yet arrived. A few hours of daylight remained, they did not need to fear stumbling so long as He (the daylight) was with them. One who has the Messiah, the light of the world, is likened to one who walks by daylight. "He will not allow your foot to slip" (Psalm 121:3). The one without the Messiah, however, walks without the

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Ooit bang geweest in het donker? Bang zijn voor wat we niet kunnen zien is heel natuurlijk, maar de schaduwen vluchten weg wanneer ze aan het licht worden blootgesteld.

Bang in het donker?

Yeshua wilde naar Bethanië, een buitenwijk van Jeruzalem, gaan om zijn zieke vriend Lazarus te bezoeken. Hij wist dat Lazarus al dood was. De discipelen probeerden Hem te ontmoedigen om de reis te maken. Ze herinnerden Hem hoe het religieuze leiderschap in Jeruzalem, kort geleden (bij het Feest van Chanukah) hem probeerde te arresteren en dreigde hem te stenigen.

De Meester antwoordde met een beeld. Hij vroeg: "Zijn er geen twaalf uur in de dag?" D.w.z., zijn er geen twaalf uur van daglicht? Hij verwees naar de Joodse praktijk om de tijd te berekenen. Ongeacht welke tijd van het jaar of hoeveel uren daglicht er zijn, verdeelt de Joodse wet het daglicht in twaalf uur en de nacht in twaalf uur. In de zomer, wanneer de dagen langer zijn, duren de daglichturen langer. In de winter, wanneer de dagen korter zijn, zijn de daglichturen korter, maar het zijn er altijd twaalf.

Zolang iemand gedurende de twaalf uur van daglicht loopt, hoeft hij niet te struikelen omdat "hij het licht van deze wereld ziet", d.w.z. hij ziet door middel van het zonlicht. De Meester vergeleek zichzelf met het licht van de zon. Zolang Hij bij de discipelen was, hoefden ze niet te vrezen.

De tijd was kort. De Meester had een gevoel van urgentie. Hij had zijn discipelen gezegd:

We moeten de werken van Hem werken die Mij zond zolang het dag is; de nachts komt wanneer niemand kan werken. Terwijl ik in de wereld ben, ben ik het Licht van de wereld. (Johannes 9:4-5)

Zijn tijd om te lijden en uit de wereld te worden verwijderd was nog niet gekomen. Enkele uren daglicht restte nog, ze moesten niet bang zijn om te struikelen zolang Hij (het daglicht) bij hen was.

Degene die de Messias - het licht van de wereld - heeft, is vergelijkbaar met iemand die bij daglicht wandelt. "Hij zal uw voet niet laten uitglijden" (Psalm 121:3). Wie zonder de Messias is, wandelt echter zonder het licht

light of the world. He walks in spiritual darkness.
"He stumbles, because the light is not in him"
(John 11:10).
Walk in the light!

van de wereld. Hij wandelt in geestelijke duisternis. "Hij
struikelt, omdat het licht niet in hem is" (Johannes
11:10).
Wandel in het licht!

