

Shalom!

What does it mean to be humble? C. S. Lewis once said, "Humility does not mean that you think less of yourself. It means that you think of yourself less." If you are humble does it mean that you are shy, soft-spoken or low in self-esteem? We know that these characteristics are not true of either Moshe or our humble Messiah. This week in Bemidbar:

Bemidbar 12:3 (Now Moshe was **a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth.**)

Look how YHWH continues to describe the humble Moshe:

Bemidbar 12:6 Then He said, "Hear now My words: If there is a prophet among you, I, YHWH, make Myself known to him in a vision; I speak to him in a dream. 7 Not so with **My servant Moshe; He is faithful in all My house. 8 I speak with him face to face, Even plainly, and not in dark sayings; And he sees the form of YHWH.** Why then were you not afraid To speak against **My servant Moshe?**"

Moshe was faithful in the House of YHWH. He was His servant. Yeshua also was a faithful servant, described on an even higher level:

Hebrews 3:1 Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our confession, Messiah Yeshua, 2 who was faithful to Him who appointed Him, as Moshe also was faithful in all His house. 3 For this One has been counted worthy of more glory than Moshe, inasmuch as He who built the house has more honor than the house. 4 For every house is built by someone, but He who built all things is God. 5 And Moshe indeed was faithful in all His house as a servant, for a testimony of those things which would be spoken afterward, 6 but Messiah as a Son over His own house, whose house we are if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end.

Both Yeshua and Moshe were **humble** before YHWH. They consistently submitted themselves in obedience. Yeshua was humble and obedient to the point of death:

Philippians 2:5 Let this mind be in you which was also in Messiah Yeshua, 6 who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, 7 but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. 8 And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. 9 Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, 10 that at the name

Shalom!

Wat betekent het om nederig te zijn? C.S. Lewis zei ooit: "Nederigheid betekent niet dat je minderwaardig over jezelf denkt. Het betekent dat je minder over jezelf (na)denkt." Als je nederig bent, betekent dit dat je verlegen bent, zachte spreekt of een laag zelfbeeld hebt? We weten dat deze kenmerken zijn niet waar, zowel bij Moshe niet als bij onze nederige Messias niet. Deze week in Bemidbar:

Bemidbar 12:3 (Naardense) De man Mozes was **zeer zachtmoedig, meer dan elke andere -rode - mens op het aanschijn van de -rode - grond.**

Kijk eens hoe JHWH verder gaat met de nederige Moshe te beschrijven:

Bemidbar 12:6 Hij zegt: hoort toch naar mijn woorden! als hij een profeet van u zou wezen, zou ik, de Ene, mij in een gezicht aan hem bekendmaken, in de droom met hem spreken; 7 zo is het niet **met mijn dienaar Mozes: met alles van mijn huis is hij vertrouwd; 8 van mond tot mond spreek ik met hem, in wat ik laat zien en niet in raadsels, hij ontwaart de gestalte van de Ene;** waarom hebt ge u dan niet ontzien om woorden te hebben met **mijn dienaar, met Mozes?**

Moshe was getrouw in het Huis van JHWH. Hij was Zijn dienaar. Yeshua was ook een trouwe dienaar, op een nog hoger niveau beschreven:

Hebreeën 3:1 Hierom, heilige broeders-en-zusters, een hemelse roeping deelachtig, houdt steeds voor ogen de apostel en hogepriester van onze belijdenis: Jezus, 2 die getrouw is aan zijn Maker zoals ook Mozes in heel zijn huis. 3 Want meer dan aan Mozes is hém heerlijkheid waardig gekeurd, zoals ook meer dan het huis de bouwer ervan eer heeft; 4 want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die alle dingen bouwt is God. 5 En Mozes was wel getrouw in heel zijn huis als een bedienaar tot getuigenis van de dingen die ter sprake zijn, 6 maar Christus is het als zoon over zijn huis; zijn huis: dat zijn wij, zolang wij maar de vrijmoedigheid vasthouden en de fierheid van de hoop.

Zowel Yeshua als Moshe waren **nederig** voor JHWH. Zij onderwierpen zichzelf consequent in gehoorzaamheid. Yeshua was nederig en gehoorzaam tot de dood toe:

Filippenzen 2:5 Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 die bestaande in de gestalte van God het niet als geroofd goed heeft beschouwd gelijk te zijn aan God, 7 maar zichzelf heeft ontledigd door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, gelijk geworden aan mensen en in houding een mens gebleken; 8 hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot in de dood, de dood aan een kruis. 9 Daarom heeft God hem verhoogd en hem genadig de naam verleend die is boven

of Yeshua every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, 11 and that every tongue should confess that Yeshua the Messiah is Adonai, to the glory of God the Father.

If we follow in the ways of Yeshua, humbling ourselves as He did, then in His timing He will raise us up:

1 Peter 5:6 Therefore **humble yourselves** under the mighty hand of God, that **He may exalt you in due time**,

We have a choice - humble ourselves and believe that He will exalt us or exalt ourselves and fall under His judgment -

Matthew 23:12 "And **whoever exalts himself will be humbled**, and **he who humbles himself will be exalted**.

Both Moshe and Yeshua were bold in their words and actions when they needed to take a stand for the Word. Moshe was a humble leader because he knew where his greatness was coming from. He knew apart from the Father, he was nothing. Rabbi Reuel Dillon writes:

"Moses was more humble than any man on the face of the earth, yet he was fully aware of the amazing feats that he had achieved. He took the Israelites out of Egypt, led them through the desert, spoke to God on Mount Sinai for forty days and forty nights. No other human in history had reached such heights, and Moses knew it. But he truly believed that his greatness was a Divine gift...to see yourself as worthless is not humility; that's just being ungrateful. God has blessed each one of us with unique qualities, and we should be aware of that. In fact, only when we are aware of our self-worth can we be humble....can we ask ourselves - am I using my gift?"

The Father has blessed each of His children with a great variety of gifts and talents in order to be a blessing to others. Rav Shaul writes:

Romans 12:16 Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.

And also about the subject of unity as it connects with humility:

Filippenzen 2:1 Therefore if there is any consolation in Messiah, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, 2 fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. 3 Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in humility of mind let each esteem others better than himself. 4 Let each of

alle naam, 10 opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen van hemelingen, aardbewoners en onderaardsen, 11 en alle tong zal belijden: Jezus Christus is Heer!, tot glorie van God de Vader.

Als we in de weg van Yeshua onszelf vernederen zoals Hij deed, dan zal Hij op Zijn tijd ons doen opstaan:

1 Petrus 5:6 **Vernedert u** dan onder de krachtige hand van God, dan zal **hij u verhogen in zijn tijdsgewricht**,

We hebben een keuze - ons vernederen en geloven dat Hij ons zal verhogen of onszelf verhogen en onder Zijn oordeel vallen –

Mattheüs 23:12 **wie zichzelf zal verhogen zal worden vernederd**, en **wie zichzelf zal vernederen zal worden verhoogd!**

Zowel Moshe als Yeshua waren stoutmoedig in hun woorden en daden wanneer het nodig was om een standpunt voor het Woord in te nemen. Moshe was een nederige leider omdat hij wist waar zijn grootheid vandaan kwam. Hij wist dat, los van de Vader, hij niets was. Rabbi Reuel Dillon schrijft:

"Mozes was meer bescheiden dan eender welke man op aarde ook, maar hij was zich volledig bewust van de verbazingwekkende prestaties die hij had neergezet. Hij nam de Israëlieten uit Egypte, leidde hen door de woestijn, sprak met God op de berg Sinai gedurende veertig dagen en veertig nachten. Geen ander mens in de geschiedenis had zulke hoogten bereikt, en Mozes wist het, maar hij geloofde echt dat zijn grootheid een Goddelijk geschenk was... jezelf zien als waardeloos is geen nederigheid; dat is gewoon ondankbaar zijn. God heeft ieder van ons gezegend met unieke kwaliteiten, en we moeten ons daarvan bewust zijn. In feite kunnen we alleen nederig zijn als we ons bewust zijn van onze eigenwaarde.... kunnen we onszelf afvragen - gebruik ik wat ik gekregen heb?"

De Vader heeft elk van zijn kinderen met een grote verscheidenheid van gaven en talenten gezegend om een zegen te zijn voor anderen. Rav Shaul (Paulus) schrijft:

Romeinen 12:16 Weest eensgezind jegens elkaar, niet zinnend op het te hoge maar u wijddend aan het nederige. Weest niet bezonnen in uw eigen ogen..

En ook over het onderwerp van de eenheid houdt verband met nederigheid:

Filippenzen 2: 1 Als er dan in eenheid met Christus zomaar een oproep mogelijk is, of zomaar bemoediging uit liefde, of zomaar gemeenschap van geest, of zomaar bewogenheid, en erbarmen, 2 vervult dan mijn vreugde doordat ge op hetzelfde zint, dezelfde liefde vasthoudt, één van ziel op het ene zint, 3 in niets twistzucht volgend of ijdele eer, maar in de nederigheid onder elkaar anderen beschouwend als

you look out not only for his own interests, but also for the interests of others.

To be truly humble means that one recognizes that every good thing comes from YHWH. We are only worthy when we are connected to the vine. Apart from the vine...well, it's not a pretty picture.

John 15:1 "I am the true vine, and My Father is the vinedresser. 2 "Every branch in Me that does not bear fruit He takes away; and every branch that bears fruit He prunes, that it may bear more fruit. 3 "You are already clean because of the word which I have spoken to you. 4 "Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in Me. 5 "I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing. 6 "If anyone does not abide in Me, he is cast out as a branch and is withered; and they gather them and throw them into the fire, and they are burned.

Humility plays itself out in good works which do not go unnoticed by the Almighty.

Psalm 149:4 For YHWH takes pleasure in His people; He will beautify the **humble with salvation** (salvation is the Hebrew word, Yeshua!).

Humility is not something that comes natural to us. But we must come to see ourselves from YHWH's perspective. We must see our need for Him. With this way of thinking, I think I can finally understand the meaning of this verse:

Matthew 18:3 and said, "Assuredly, I say to you, unless you change and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven.

Everyone starts out as a helpless child. It is the beginning of life. From here one grows. Once he has matured, he no longer grows. Yeshua tells us we must imitate the little child. We must not be proud and think we have all the knowledge and understanding we need. We must be humble and eager to learn from him...someone who is absolutely dependent on Him, like a small child who has a lot of growing to do. Perhaps this is why the Father always refers to His chosen as "His children."

Avram Yehoshua writes:

"In the days of the Temple, whenever a rabbi had students (disciples), the students were said, 'to be yoked' to that rabbi. Yeshua is calling you to become His student. To be yoked to Him. To learn who He is. In ancient Israel, a young ox would always be yoked to a more mature ox and in this way, the mature ox would

uzelf overtreffend, 4 ieder van u niet de eigen belangen behartigend maar ieder van u ook die van anderen!

Echt nederig zijn betekent dat men erkent dat al het goede van JHWH komt. Wij zijn alleen waardig als we verbonden zijn met de wijnstok. Los van de wijnstok ... nou ja, het is geen mooi plaatje.

Johannes 15:1 Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de landbewerker. 2 Elke rank aan mij die geen vrucht draagt die haalt hij weg, en elke die wel vrucht draagt, die reinigt hij opdat hij meer vrucht draagt. 3 Gij zijt reeds rein door het woord dat ik tot u heb gesproken; 4 blijft één met mij, zoals ik één met u: zoals de rank vanuit zichzelf niet bij machte is vrucht te dragen als hij niet één blijft met de wijnstok, zo ook gij niet als ge niet één blijft met mij. 5 Ik ben de wijnstok, gij de ranken: wie één blijft met mij, zoals ik met hem, die draagt overvloedig vrucht; omdat ge los van mij niet bij machte zijt iets te maken. 6 Als iemand niet één blijft met mij wordt hij naar buiten geworpen zoals de rank, en verdort: ze brengen die bijeen en werpen ze in het vuur, waar ze verbranden.

Nederigheid wordt zichtbaar in goede werken, die niet onopgemerkt blijven voor de Almachtige.

Psalm 149:4 Want de Ene heeft in zijn gemeente behagen, zal **gebukten** sieren **met reddend werk!** (redding is het Hebreeuwse woord: Yeshua!).

Nederigheid is niet iets dat van nature tot ons komt. Maar wij moeten ons zelf vanuit JHWH's perspectief gaan zien. We moeten onze behoefte aan Hem zien. Met deze manier van denken, denk ik dat ik eindelijk de betekenis van dit vers kan begrijpen:

Mattheüs 18:3 en zegt: *amen* is het, zeg ik u: als ge niet omkeert en wordt als de jongetjes zult ge het koninkrijk der hemelen echt niet binnenkomen!

Iedereen begint als een hulpeloos kind. Dit is het begin van het leven. Vanaf hier groeit men. Zodra men tot rijpheid gekomen is, groeit men niet meer. Yeshua zegt ons dat we het kleine kind moeten imiteren. We moeten niet trots zijn en denken dat we alle kennis en begrip hebben die nodig is. We moeten nederig zijn en begerig om van hem te leren ... iemand die absoluut afhankelijk van Hem is, zoals een klein kind dat nog veel moet groeien. Misschien is dit de reden waarom de vader altijd naar zijn uitgekozenen verwijst als "Zijn kinderen."

Avram Yehoshua schrijft:

"In de dagen van de Tempel, wanneer een rabbijn studenten (leerlingen) had, werd gezegd dat de studenten 'onder het juk moesten lopen' van die rabbi. Yeshua roept u om Zijn leerling te worden. Om met Hem onder zijn juk te komen. Om te leren wie Hij is. In het Israël van toen werd een jonge os altijd ingespannen met een volwassener rund en op deze manier

train the young one and lead it in a straight path. The mature would also take most of the burden. When you yoke yourself to Yeshua, you will find yourself becoming like Him, a humble slave, absolutely dependent upon God. Our sins are too heavy a burden for us. Moses knew the yoke of God. Yoke yourself to Yeshua."

Matthew 11:28 "Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. 29 "Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. 30 "For My yoke is easy and My burden is light."

There is much more to be said on this subject, especially when we consider that the Hebrew word for humble is translated in other verses as "afflicted."

TWOT (Theological Wordbook of the Old Testament) comments that the intended outcome of "affliction" is "humility." It will lead to an absolute dependence on YHWH. Something to think about!

Shabbat Shalom!
Ardelle

zou het volwassen rund het jonge op een recht pad trainen en leiden. Het volwassen rund zou ook het grootste deel van de last op zich nemen. Wanneer je jezelf onder Yeshua's juk plaatst, ga je zien dat jijzelf steeds meer zoals Hij wordt, een nederige slaaf, volkomen afhankelijk van God. Onze zonden zijn een te zware last voor ons. Mozes kende het juk van God. Ga onder het juk van Yeshua."

Matteüs 11:28 Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven! 29 Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen (Jer. 6,16);

Er is veel meer te zeggen over dit onderwerp, zeker als we bedenken dat het Hebreeuwse woord voor bescheiden in andere verzen als "gekweld" wordt vertaald. TWOT (Theologisch Woordenboek van het Oude Testament) merkt op dat het beoogde resultaat van "ellende" "nederigheid" is. Het zal leiden tot een absolute afhankelijkheid van JHWH. Iets om over na te denken!

Shabbat Shalom!
Ardelle