

Shalom!

This week's reading is one of the most important in the Torah. The Almighty's deliverance of a covenant people will occur because of the blood of the lamb. The blood of the lamb on the doorposts of homes would be what would separate those who would become part of the nation of Israel and those who would remain in Egypt. The labor pains have become intense and now the time has come to birth the family who has developed into a nation in the womb of Egypt.

Today, we'll narrow our focus and talk about matzah, the unleavened bread to be eaten the night of the Passover. "**Matzah**" comes from a verbal root which means "**to drain out**", "**to press out**" or "**to squeeze**". So, now look at the first instruction having to do with **matzah**:

Shemot/Exodus 12:8 'Then they shall eat the flesh on that night; roasted in fire, with unleavened bread (matzah) and with bitter herbs they shall eat it.

Mr. William Bullock points out that dry matzah sucks and drains out flavor from other foods. Dry and flat, it is perfect for dipping in liquids, because when immersed it sucks up and takes on - yet does not dilute - the flavor of whatever one dips it in. On the night of the Passover, we are to dip our matzah in bitter herbs. It is a reminder of the bitterness of Egypt. But for the next 7 days, we can dip it and soak it in flavors that are sweet to the taste - reminding us of the sweetness of freedom. Even today we focus on the freedom and what the blood of the Lamb has done for us!

There's a lot of Messianic symbolism in each of the elements of the meal, and if you do the Passover each year you are already quite familiar. Let's think, however, about the meaning of being drained out, or squeezed. Were the Israelites being taught to take this bread of life devoid of every bit of Egypt? That included everything they had learned there - idols, attitudes, behavior, etc. No more grumbling, complaining, whining, arguing, critical spirits, bitter attitudes! It wasn't enough to just walk out of the country. They had to also empty out their souls so that they could be filled with what was from Him.

So they ate of the body of the lamb and at the same meal they ate matzah. The blood of the lamb had been placed on the doorposts, passing them from death to life. But guess what? The "**body**" of the lamb would exit Egypt with them! They had eaten of the "**body**" of the lamb and it would give them strength to leave Egypt the next morning. **His body, His bread, His Word** would literally be internalized and lead them out of slavery. **Life through the blood** and **freedom through the body**. Now another look at Yeshua's words:

Shalom!

De lezing van deze week is een van de belangrijkste in de Tora. De bevrijding van een verbondsvolk zal door de Almachtige gebeuren als gevolg van het bloed van het lam. Het bloed van het lam op de deurposten van huizen zou scheiding maken tussen hen die deel het volk van Israël zouden worden en hen die in Egypte zouden blijven. De weeën zijn intens geworden en nu is de tijd gekomen om de familie te baren die zich in de schoot van Egypte tot een natie ontwikkeld heeft.

Vandaag, zullen we onze focus beperken tot matzah, het ongezuurde brood dat in de nacht van het Pascha moest worden gegeten. "**Matzah**" komt uit een werkwoordwortel die "**afvoeren**", "**er uit drukken**" of "**uitknijpen**" betekent. Kijk nu dus naar de eerste instructie die met **matzah** te maken heeft:

Sjemot / Exodus 12:8 eten zullen ze het vlees in deze nacht: geroosterd op vuur, met matses,- ongeqiste broden ; met bitterheden zullen ze het eten; (Naardense)

De heer William Bullock wijst erop dat droge matzah de smaak van ander voedsel opneemt en er uit wegneemt. Droog en plat is het prima geschikt om in vloeistoffen te dippen, want eens ondergedompeld zuigt het op en neemt - zonder te verdunnen - de smaak op van dat waarin men het dipt. In de nacht van de Pascha viering dippen we onze matzah in bittere kruiden. Het is een herinnering aan de bitterheid van Egypte. Maar de volgende 7 dagen kunnen we het in aangename smaken dippen - wat ons herinnert aan de zoetheid van de vrijheid. Zelfs vandaag richten we ons op de vrijheid en wat het bloed van het Lam voor ons heeft gedaan!

Er is veel Messiaanse symboliek in elk van de elementen van de maaltijd, en als je elk jaar Pascha viert is het je wel bekend. Laten we echter nadenken over de betekenis van afgevoerd, of uitgeperst worden. Moesten de Israëlieten worden onderwezen om dit brood des levens te nemen, vrij zijnde van elk stukje Egypte? Dat omvatte alles wat ze daar hadden geleerd - afgoden, houding, gedrag, enz. Niet meer mopperen, klagen, zeuren, ruziën, geen kritische geesten, bittere houding! Het was niet voldoende om alleen maar weg te lopen van het land. Ze moesten ook hun ziel ledigen, zodat ze konden worden gevuld met wat van Hem was.

Ze aten dus van het lichaam van het lam en bij dezelfde maaltijd aten ze matzah. Het bloed van het lam was op de deurposten gedaan; dat bracht hen over van dood naar leven. Maar wat denk je? Het "**lichaam**" van het lam zou met hen Egypte verlaten! Ze hadden van het "**lichaam**" van het lam gegeten en het zou hen kracht geven om de volgende ochtend Egypte te verlaten. **Zijn lichaam, Zijn brood, Zijn Woord** zouden ze zich letterlijk toe-eigenen en het zou hen uit de slavernij leiden; **leven door het bloed** en **vrijheid door het lichaam**. Kijk nu nog eens naar Yeshua's woorden:

Luke 22:19 And He took **bread**, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, "**This is My body** which is given for you; do this in remembrance of Me." 20 Likewise He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in My blood, which is shed for you.

Did you catch what Yeshua said? He called the **bread** (it was matzah) "**My body**". Look back at what they ate in Egypt...the "**body**" of the lamb. That is what strengthened them leaving Egypt, right? So "**His body**" and the "**matzah**" referred to by Yeshua, really symbolize the same exact thing - the **freedom to live** a life like His.

Shaul (Paul) refers to believers as "**unleavened**":

1 Corinthians 5:7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since **you truly are unleavened**. For indeed Messiah, our Passover, was sacrificed for us

Paul is implying that because of our **identification with Messiah**, sin has been **drained out, squeezed out, making us new unleavened creations** who are able now to **soak up the goodness** that comes from who He is. This is the key to **living in freedom**, after having left our own Egypt through the doorway covered by the **blood of the Lamb**.

Now....the Israelites quickly leave Egypt and they take their "**matzah**" with them.

Shemot/Exodus 12:39 And they baked unleavened cakes of the dough which they had brought out of Egypt; for it was not leavened, because they were driven out of Egypt and could not wait, nor had they prepared provisions for themselves.

Their **first meal** mentioned is at **Succoth** where they will again be **strengthened by the matzah**:

Shemot/Exodus 12:37 Then the children of Israel journeyed from Rameses to Succoth, about six hundred thousand men on foot, besides children. 38 A mixed multitude went up with them also, and flocks and herds -- a great deal of livestock. 39 **And they baked unleavened cakes of the dough** which they had brought out of Egypt; for it was not leavened, because they were driven out of Egypt and could not wait, nor had they prepared provisions for themselves.

However, a month later, the **unleavened bread** had run out and the people began to complain:

Shemot/Exodus 16:3 And the children of Israel said to them, "Oh, that we had died by the hand of YHWH in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat and when we ate bread to the full! For you have

Lukas 22:19 Hij neemt een **brood** op, dankzegt, breekt het en geeft het aan hen, zeggend: **dit is mijn lichaam** dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis! 20 Evenzo met de beker ná de maaltijd, zeggend: deze drinkbeker is het nieuwe verbond door mijn bloed, dat voor u vergoten wordt; (Naardense)

Heb je begrepen wat Yeshua zei? Hij noemde het **brood** (het was matzah) "**Mijn lichaam**". Kijk opnieuw wat ze in Egypte aten... het "**lichaam**" van het lam. Dat is wat hen versterkte bij het verlaten van Egypte, ja? Dus "**Zijn lichaam**" en het "**matzah**" waar Yeshua naar verwees, symboliseert echt precies hetzelfde - de **vrijheid om een leven te leven** zoals Zijn leven.

Shaul (Paulus) verwijst naar de gelovigen als "**ongezuurd**":

1 Korinthe 5:7 ... doet weg het oude zuurdesem!, opdat ge een nieuw deeg zult zijn, zoals **ge ook ongezuurde broden zijt**. Want ook ons paaslam is geofferd: Christus. (Naardense)

Paulus geeft te verstaan dat, als gevolg van onze **identificatie met Christus**, de **zonde afgevoerd, uitgeknepen is, wat ons tot nieuwe ongezuurde creaties maakt** die nu in staat zijn om **het goede op te zuigen**, dat afkomstig is van wie Hij is. Dit is de sleutel tot het **leven in vrijheid**, na ons eigen Egypte te hebben verlaten via de doorgang onder het **bloed van het Lam**.

Nu de Israëlieten verlaten Egypte snel en ze nemen hun "**matzah**" mee.

Sjemot / Exodus 12: Ze bakken van het deeg dat ze hebben uitgeleid uit Egypte matses-koeken, omdat het niet is gegist, want weggejaagd zijn ze uit Egypte; ze hebben niet de kans gehad om te treuzelen en ook hadden ze zich geen proviand klaargemaakt. (Naardense)

Hun **eerste maaltijd** die vermeld wordt, is op **Sukkoth**, waar ze weer **door de matzah** zullen worden **versterkt**:

Sjemot / Exodus 12:37 Dan breken de zonen Israëls op, van Ramesees naar Soekot; zo'n zeshonderdduizend weerbare te voet, alleen al, zonder kroost. 38 En ook is met hen een talrijk allerlei opgeklommen, en wolvee en rundvee, een zeer zwaarwichtige kudde. 39 **Ze bakken van het deeg** dat ze hebben uitgeleid uit Egypte **matses-koeken**, omdat het niet is gegist, want weggejaagd zijn ze uit Egypte; ze hebben niet de kans gehad om te treuzelen en ook hadden ze zich geen proviand klaargemaakt. (Naardense)

Echter, een maand later, raakten de **ongezuurde broden** op en de mensen begonnen te klagen:

Sjemot / Exodus 16:3 Ze zeggen tot hen, de zonen Israëls: wie geeft het ons alsnog: dat we door de hand van de Ene waren gestorven in het land van Egypte!, toen we bij de vleespot zaten, toen we brood konden eten tot verzadiging; want jullie

brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger."

And YHWH responds to their need:

*Shemot/Exodus 16:4 Then YHWH said to Moshe, "Behold, I will rain **bread from heaven** for you. And the people shall go out and gather a certain quota every day, **that I may test them, whether they will walk in My Torah or not.***

"**Bread from heaven**", which we know will be called "**manna**". Once again, we know that **manna is identified with Messiah as the life source:**

*John 6:32 Then Yeshua said to them, "Most assuredly, I say to you, Moshe did not give you the bread from heaven, but My Father gives you the true bread from heaven. 33 "For the **bread of Elohim is He who comes down from heaven and gives life to the world.**"*

There are so many connections. Yeshua says that the "**bread from heaven**" will "**give life to the world**". And YHWH tells Moshe that eating the "**bread from heaven**" is a test to see "**whether they will walk in My Torah or not.**" Everything is connected with **life and freedom**. Scripture tells us that the **Torah, the Messiah, the Living Word all bring us freedom!**

*James 1:25 But he who looks into the **perfect Torah of liberty** and continues in it, and is not a forgetful hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does.*

Psalms 119:92 Unless Your Torah had been my delight, I would then have perished in my affliction.

Now one more thing. The name of our Torah portion is "**Bo**". The word can be interpreted as "**go**" or "**come**", but basically it implies that you are being called to change positions. In our Torah portion, it is a command and as you read, you should feel as if you too are being called to leave Egypt. Today, my husband and I will also "**Bo**." In a few hours we are changing positions from Iowa and going to the Land of Promise We should there, Yah-willing, by Thursday evening. For two months, our feet will walk on the covenant Land, breathe the air, see what the Patriarchs saw, and rub shoulders with our brothers and sisters there. Prayers are appreciated as we don't want to miss anything of what He has planned. Thank you, and be blessed in your own "**Bo**"! Todah la'El!!

Shabbat Shalom!
Ardelle

hebben ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze vergadering te laten doodgaan van honger! (Naardense)

En YHWH beantwoordt hun behoefte:

*Sjemot / Exodus 16:4 Dan zegt de Ene tot Mozes: zie, ik laat voor u **brood uit de hemelen** regenen; de gemeente zal erop uitgaan en vergaren het afgesprokene voor een dag op zijn dag, **zodat ik hem kan beproeven of hij wandelt in mijn onderricht (Tora) of niet!**- (Naardense)*

"**Brood uit de hemel**", dat zoals we weten '**manna**' zal worden genoemd. Nogmaals, we weten dat **manna geïdentificeerd wordt met de Messias als de levensbron:**

*Johannes 6:32 Dan zegt Jezus tot hen: amen, amen, ik zeg u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven nee, mijn Vader geeft het u,- het waarachtige brood uit de hemel!-33 want het **brood van God is hij die neerdaalt uit de hemel en aan de wereld leven geeft.** (Naardense)*

Er zijn zo veel connecties. Yeshua zegt dat het "**brood uit de hemel**" "**aan de wereld leven geven**" zal. En JHWH vertelt Mozes dat het eten van het "**brood uit de hemel**" een test is om te zien "**of ze in Mijn Tora zullen wandelen of niet.**" Alles houdt verband met **leven en vrijheid**. De Schrift vertelt ons dat zowel de **Tora, de Messias, als het Levende Woord ons vrijheid brengen!**

*Jakobus 1:25 maar wie zich voorover heeft gebogen naar de **volmaakte Wet (Tora) die vrijmaakt** en daarbij blijft, niet een vergeetachtig toehoorder wordt maar iemand die het werk doet, die zal zalig zijn met dat hij het doet. (Naardense)*

Psalms 119:92 Lag niet in uw onderricht mijn verkwikking, dan was ik verloren in mijn ellende. (Naardense)

Nu nog een ding. De naam van onze sidra is "**Bo**". Het woord kan worden geïnterpreteerd als "**ga**" of "**kom**", maar het houdt in principe in dat u wordt opgeroepen om posities te veranderen. In onze sidra is het een opdracht en terwijl je leest, moet je het gevoel hebben alsof je wordt opgeroepen om Egypte te verlaten. Vandaag zullen mijn man en ik ook "**Bo**." Over een paar uur veranderen we onze posities en gaan uit Iowa naar het Land van Belofte. We moeten er, voor Yah bereid, donderdagavond zijn. Gedurende twee maanden, zullen onze voeten op het Verbondsland treden, de lucht ademen, zien wat de aartsvaders zagen, en innig betrokken zijn met onze broeders en zusters daar. Gebeden worden gewaardeerd want we willen niets missen van wat Hij heeft gepland. Dankjewel, en wordt gezegend in je eigen "**Bo**"! Todah la'El !!

Shabbat Shalom!
Ardelle