

# The eDisciple

A new weekly teaching email.  
Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week.

Not everyone who claims Yeshua as "Lord" will enter the kingdom of heaven. Not even miracles in his name will guarantee admission.

## Left Outside the Kingdom

The Sermon on the Mount describes the righteousness that "surpasses that of the scribes and Pharisees" without which "you will not enter the kingdom of heaven" (Matthew 5:20). He concluded His instructions with a stern warning against self-deception. He asked His disciples, "Why do you call Me, 'Lord, Lord,' and do not do what I say?" (Luke 6:46). A disciple who does not heed his master is no disciple at all.

When the Messianic Era commences, many supposed followers of Yeshua will gather around Him to seek entrance into the kingdom. They will claim to be His disciples and insist on entering the kingdom on that basis, but not everyone who says to Him, "Master, Master," will gain admission. Yeshua declared that only the person "who does the will of my Father who is in heaven" will enter the kingdom of heaven (Matthew 7:21). Many of us consider ourselves to be followers of Yeshua and therefore heirs to the kingdom, but if we do not allow the Torah of God and the teaching of Yeshua to inform our lives, we may be surprised to find ourselves outside the kingdom. The Master compared Himself to the owner of a house who has already shut the door at night and is unwilling to open it for strangers:

*Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, "Lord, open up to us!" then He will answer and say to you, "I do not know where you are from." Then you will begin to say, "We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets"; and He will say, "I tell you, I do not know where you are from; depart from me, all you evildoers." (Luke 13:25-27)*

We will protest that we ministered, prophesied, and performed miracles in His name: "Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform

# De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.  
Verwerf elke week nieuw inzicht in de  
verhalen en leringen van de Meester.

Niet iedereen die beweert dat Yeshua "Heer" is, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Zelfs wonderen in zijn naam garanderen de toelating niet.

## Buiten het Koninkrijk gelaten

De bergprediking beschrijft de gerechtigheid welke "die van de schriftgeleerden en farizeeën overtreft" en zonder dewelke je het koninkrijk van de hemel niet zal binnengaan" (Mattheüs 5:20). Hij sloot zijn instructies af met een strenge waarschuwing tegen zelfbedrog. Hij vroeg zijn discipelen: "Waarom noemt u mij, 'Heer, Heer!' en doet niet wat ik zeg?" (Lukas 6:46). Een discipel die op zijn meester geen acht slaat, is helemaal geen discipel.

Wanneer de Messiaanse tijd begint, zullen veel veronderstelde volgelingen van Yeshua zich om Hem verzamelen om toegang tot het Koninkrijk te zoeken. Zij zullen beweren dat zij Zijn discipelen zijn en op die basis er op aandringen om binnen te komen, maar niet iedereen die tegen Hem 'Meester, Meester' zegt, zal toelating krijgen. Yeshua verklaarde dat alleen degene die de wil van mijn Vader doet die in de hemel is, in het koninkrijk der hemelen zal binnenkomen (Mat. 7:21). Velen van ons beschouwen ons als volgelingen van Yeshua en daarom erfgenamen voor het koninkrijk, maar als we de Torah van God en het onderwijs van Yeshua niet toestaan ons voor te lichten, kunnen we verstoeld staan als we ons buiten het koninkrijk blijken te bevinden. De Meester vergeleek Zichzelf met de eigenaar van een huis die in de nacht de deur al had gesloten en voor vreemden niet wil opendoen:

*Zodra het hoofd van het huis opstaat en de deur sluit, en u begint buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: "Heer, open voor ons!" dan zal Hij antwoorden en tegen u zeggen: 'Ik weet niet waar u vandaan komt.' Dan zult u beginnen zeggen: "We hebben in Uw aanwezigheid gegeten en gedronken, en U leerde in onze straten"; En Hij zal zeggen: "Ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt: vertrek van mij, jullie allen boosdoeners." (Lukas 13:25-27)*

We zullen protesteren wegens het feit dat wij in Zijn naam dienden, geprofeteerd en wonderen verrichten hebben. "Heer, Heer, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw naam duivels uitgedreven en

many miracles?" (Matthew 7:22). He will say to us, "I never knew you," and then He will quote Psalm 6:9[8], "Depart from me, all you who do iniquity."

The words, "I never knew you" are a rabbinic expression for placing one's disciple on the ban. With those words, the rabbi disavowed relationship with his disciple for the duration of the ban—ordinarily from seven to thirty days, but in this case, at the very least, for the duration of the Messianic Era.

The rejected disciples, barred from the Messianic Era, will see the great banquet of Messiah, but they will not find a place at the table. They will see "Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God" (Luke 13:28), and many others "will come from east and west and from north and south, and will recline at the table in the kingdom of God" (Luke 13:29), but they themselves will be thrown out. Then "there will be weeping and gnashing of teeth" (Luke 13:28). Those who "seek first His kingdom and His righteousness" (Matthew 6:33), however, will be among those seated at the table.

in Uw naam vele wonderen verricht?" (Mat. 7:22). Hij zal tot ons zeggen: "Ik heb u nooit gekend" en dan zal Hij Psalm 6:9 citeren. "Ga weg van Mij, allen, die de ongerechtigheid doet."

De woorden, "Ik heb u nooit gekend", zijn een rabbijnse uitdrukking om een discipel in de ban te doen. Met die woorden brak de rabbi met zijn leerling voor de duur van de ban - gewoonlijk van zeven tot dertig dagen, maar in dit geval, tenminste voor de duur van de Messiaanse tijd.

De afgewezen discipelen, uitgesloten van de Messiaanse tijd, zullen het grote banket van Messias zien, maar geen plaats aan tafel vinden. Zij zullen "Abraham en Izaak en Jakob en alle profeten in het koninkrijk van God zien" (Lukas 13:28), en vele anderen "zullen komen van oost en west, van noord en zuid, en zullen aan de tafel in de Koninkrijk van God aanliggen" (Lukas 13:29), maar zij zelf zullen er uitgegooid zijn. Dan zal er "gehuil en geknars van tanden zijn" (Lukas 13:28). Zij die "eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken" (Mattheüs 6:33), zullen echter onder degenen zijn die aan de tafel zitten.

