

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

The miracle of the healing of a deaf man illustrates Yeshua's work teaching his disciples.

The Deaf Hear and the Mute Speak

The Master's miracles seemed to leap from the prophecies of Isaiah: "The ears of the deaf will be unstopped. Then the lame will leap like a deer, and the tongue of the mute will shout for joy" (Isaiah 35:5-6). Some of his miracles, however, illustrated aspects of his mission and teaching. For example, the miracle of healing a man both deaf and mute functions like a living parable to illustrate Yeshua teaching his disciples.

They brought Him a deaf man who "spoke with difficulty, and they implored Him to lay His hand on him" (Mark 7:32). Yeshua took the man aside, away from the crowd, put his fingers into the man's ears, spat and touched the man's tongue with His spittle. Then He looked up to heaven and sighed a deep sigh saying, "Be opened!"

Like the deaf man, Yeshua's disciples suffered spiritual deafness, often unable to comprehend what the Master desired to convey. They needed further explanation of His parables; they did not understand His teaching about the kingdom. They hoped he was the Messiah, but they did not understand His mission, nor did they understand His divine identity as the Son of God who had "come down from heaven" (John 6:38).

In order to heal the deaf man, Yeshua took him "aside from the crowd by himself." Likewise, Rabbi Yeshua often attempted to take His disciples aside and away from the crowds to teach them. He explained His parables to His disciples when alone in the house; He took them by boat to escape the multitudes; He took them to Tyre and Sidon to find some solitude where He could teach them.

The Master put His fingers in the deaf man's ears to unstop them. Likewise, He laid His words in the ears of His disciples, saying, "He who has ears, let him hear!"

The Master put His spittle on the man's tongue, and He put His sayings in the disciple's mouths, telling

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Het wonder van de genezing van een dove man illustreert hoe Yeshua's werk zijn discipelen onderwees.

De Doven Horen en de Stomme Spreken

De wonderen van de Meester schenen uit de profetieën van Jesaja voort te komen: "De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, en de tong van de stomme zal juichen van vreugde" (Jesaja 35:5-6). Sommige van zijn wonderen illustreerden echter aspecten van zijn missie en onderwijs. Bijvoorbeeld, het wonder van het genezen van een man, die zowel doof als stom was, functioneert als een levende gelijkenis om te illustreren hoe Yeshua die zijn discipelen onderwijst.

Ze brachten tot Hem een dove man die "met moeite sprak, en ze smeekten Hem om zijn hand op hem te leggen" (Marcus 7:32). Yeshua nam de man opzij, weg van de menigte, stak zijn vingers in de oren van de man, spuwde en raakte de tong van de man aan met Zijn speeksel. Toen keek Hij op naar de hemel en zuchtte een diepe zucht en zei: "Wordt geopend!"

Net als de dove man, waren de discipelen van Yeshua onderhevig aan geestelijke doofheid; vaak niet in staat om te begrijpen wat de Meester wilde overbrengen. Ze hadden verdere uitleg van Zijn gelijkenissen nodig; ze begrepen zijn leringen over het koninkrijk niet. Ze hoopten dat hij de Messias was, maar zij begrepen Zijn missie niet, noch begrepen zij Zijn goddelijke identiteit als de Zoon van God die "uit de hemel was afgedaald" (Johannes 6:38).

Om de dove man te genezen, nam Yeshua hem "apart van de menigte". Op dezelfde manier probeerde Rabbi Yeshua vaak zijn discipelen opzij te nemen, weg van de drukte, om hen te onderwijzen. Hij legde zijn gelijkenissen aan zijn discipelen uit als Hij alleen in het huis was; Hij nam ze in een boot om aan de menigten te ontsnappen; Hij bracht hen naar Tyre en Sidon om eenzaamheid te vinden waar Hij hen kon onderwijzen.

De meester stak zijn vingers in de oren van de dove man om ze te ontstoppen. Evenzo legde Hij Zijn woorden in de oren van Zijn discipelen, zeggende: "Wie oren heeft, laat hij horen!"

De Meester bracht zijn speeksel op de tong van de man, en Hij legde zijn woorden in de mond van de discipel,

them, "As you go, preach, saying, 'The kingdom of heaven is at hand'" (Matthew 10:7). "Looking up to heaven with a deep sigh," the Master said, "Be opened" (Mark 7:34). Miraculously, the man suddenly heard the Master's voice speaking to him, and even more wondrous, he instantaneously could speak without the impediment created by a lifetime of hearing impairment. In a similarly miraculous manner, the Master endowed His disciples with articulation to communicate the gospel of the kingdom. In that day, the people said, "Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we each hear them in our own language?" (Acts 2:7-8). When the people saw the miraculous transformation, "they were utterly astonished, saying, 'He has done all things well; He makes even the deaf to hear and the mute to speak'" (Mark 7:37).

terwijl Hij hun zei: "Terwijl je gaat, predik, zeggende: "Het koninkrijk van de hemel is nabij "(Mattheüs 10:7). "Naar de hemel opkijkend met een diepe zucht", zei de Meester, "Wordt geopend" (Marcus 7:34). Wonderbaarlijk genoeg hoorde de man plotseling de stem van de meester tot hem spreken, en nog wonderlijker, hij kon ogenblikkelijk spreken zonder de belemmering die door een leven van slechthorendheid werd gecreëerd. Op een eveneens miraculeuze manier begiftigde de Meester zijn discipelen met spraak om het evangelie van het koninkrijk over te brengen. In die tijd zeiden de mensen: "Zijn niet allen die spreken Galileërs? En hoe komt het dat we ze allemaal in onze eigen taal horen?" (Handelingen 2:7-8). Toen de mensen de wonderbaarlijke transformatie zagen, "waren zij volkomen verbaasd, zeggende: "Hij heeft alles goed gedaan; Hij maakt zelfs dat de doven horen en de stommen spreken ""(Marcus 7:37).

