

Shalom!

Here we are already in the fifth book of the Torah. **Devarim/Deuteronomy** is a little different than the first four books as its words were not quoted directly from יהוה, but came through the man, "Moshe":

Devarim/Deuteronomy 1:1 These are the words Moshe spoke to all Israel in the desert east of the Jordan...

But lest we think all of Moshe's words could not be traced back to the Almighty:

Devarim/Deuteronomy 1:3 ...Moshe spoke to the children of Israel according to all that יהוה had given him as commandments to them ...

Quoting from the rabbi at Beit Hasha'ar:

But since these words were not directly dictated by HaShem, the foundation for the words in Moshe's fifth book is already laid in the first four books. Remember that the foundation of a house supports the whole house. In the same way, the first four books of the Torah were dictated to the prophet Moshe, letter by letter, and written down with precision. Thus they became the foundation for the fifth book of Moshe. These five books, that are called the Torah of Moshe, are in turn, the foundation for the rest of the Scriptures. The prophetic books that were later added, beginning with Yehoshua (Joshua), don't change anything in the foundation, as written:

Devarim/Deuteronomy 4:2 "You shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of יהוה your Elohim which I command you.
Devarim/Deuteronomy 12:32 "Whatever I command you, be careful to observe it; you shall not add to it nor take away from it.

Every book of the Bible that is after the Torah...all the way to the end of Revelation then, can neither add to nor take away anything from the words of the Torah that יהוה gave to the Israelites on Mt. Sinai. The Torah is the foundation of the house that supports the whole structure. All other books, although inspired, can only give more explanation and revelation to what has already been laid as the foundation. Believing in the written Torah, means you believe in the Living Torah. They are exactly of the same essence of truth.

John 5:46 "For if you believed Moshe, you would believe Me; for he wrote about Me.

Shalom!

Nu zijn we al in het vijfde boek van de Tora. Devarim/Deuteronomium is een beetje anders dan de eerste vier boeken omdat de woorden ervan niet rechtstreeks als van de HEERE geciteerd werden, maar van de mens "Moshe":

Devarim/Deuteronomium 1:1 Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, ... (HSV)

Maar opdat wij niet gaan denken dat alle woorden van Moshe niet terug te voeren zijn tot de Almachtige:

Devarim/Deuteronomium 1:3 ... dat Mozes tot de Israëlieten sprak, overeenkomstig alles wat de HEERE hem voor hen geboden had, ...

Citaat van de rabbijn in Beit Hasha'ar:

Maar aangezien deze woorden niet direct door Hashem werden gedictieerd, is de basis voor de woorden in het vijfde boek van Moshe reeds in de eerste vier boeken gelegd. Vergeet niet dat de fundering van een huis het hele huis ondersteunt. Op dezelfde manier werden de eerste vier boeken van de Tora letter voor letter aan de profeet Moshe gedictieerd, en nauwkeurig opgeschreven. Zo werden ze de basis voor het vijfde boek van Moshe. Deze vijf boeken, die de Tora van Moshe wordt genoemd, zijn op hun beurt de basis voor de rest van de Schrift. De profetische boeken die later werden toegevoegd, te beginnen met Jehosjoea (Jozua), veranderen niets aan de fundering, zoals geschreven:

Devarim/Deuteronomium 4: 2 U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt. (HSV)
Devarim/Deuteronomium 12:32 Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen.

Elk boek van de Bijbel dat na de Tora komt ... helemaal tot aan het einde van Openbaring, kan niets toevoegen of afdoen van de woorden van de Tora die de Eeuwige op de berg Sinaï aan de Israëlieten gaf. De Tora is de basis van het huis dat de hele structuur ondersteunt. Alle andere boeken, ofschoon geïnspireerd, kunnen alleen maar meer uitleg en openbaring geven aan wat al als basis is gelegd. Geloven in de geschreven Tora, betekent dat je gelooft in de Levende Tora. Zij zijn precies dezelfde essentie van waarheid.

Johannes 5:46 "Want als je Moshe geloofde, zou je Mij geloven, want hij schreef over Mij.

"Nothing new, except for more light" was also Rav Sha'ul's testimony:

Acts 26:22 'Having obtained, therefore, help from Adonai, till this day, I have stood witnessing both to small and to great, saying nothing besides the things that both the prophets and Moshe spoke of as about to come, 23 that the Messiah is to suffer, that He would be the first to rise from the dead, and would proclaim light to the people and to the nations.

Let's take a look at one of the opening verses in our parasha:

Devarim/Deuteronomy 1:5 On this side of the Jordan in the land of Moab, Moshe began to explain (ba'ar) this Torah, saying...

The Hebrew word translated as "explain" is **ba'ar** (באר). It means "to explain or to make clear." Moshe is presenting another way to look at the Torah. In fact, Moshe is attempting to take his listeners to the heart of the Torah through explanations, applications, and comments about what has already been written in the first four books. Is this also not what Yeshua did? Did He not also point people to the heart of the Torah? Yeshua quoted Devarim more than any other book of the Torah. Following is an obvious connection. The context is after Yeshua's resurrection. Two men are walking along the road to Emmaus and Yeshua approaches them, though they do not recognize Him. They have confusion because they have not had their eyes opened to the Hebrew Scriptures. Yeshua gives them revelation in order to "**know Him.**"

Luke 24:27 And beginning at Moshe and all the Prophets, He expounded to them in all the Scriptures the things concerning Himself. 28 Then they drew near to the village where they were going, and He indicated that He would have gone farther. 29 But they constrained Him, saying, "Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent." And He went in to stay with them. 30 Now it came to pass, as He sat at the table with them, that He took bread, blessed and broke it, and gave it to them. 31 Then their eyes were opened and they knew Him; and He vanished from their sight. ... 44 Then He said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the Torah of Moshe and the Prophets and the Psalms concerning Me." 45 And He opened their understanding, that they might comprehend the Scriptures.

I want to focus on the words in **Luke 24:44** - "these are the words." Yeshua goes on to "open their understanding" to "comprehend the Scriptures." That is, He will "explain" **ba'ar** (באר) the "Torah of Moshe and the Prophets and the Psalms." He will take them straight to the heart of truth through "these words." In

"Niets nieuws, behalve voor meer licht" was ook het getuigenis van Rav Sha'ul (Paulus):

Handelingen 26:22 maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, 23 namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. (HSV)

Laten we eens kijken naar een van de openingsverzen in onze parasha:

Devarim/Deuteronomium 1: 5 Aan deze kant van de Jordaan in het land van Moab begon Moshe deze Tora uit te leggen (ba'ar), zeggende ...

Het Hebreeuwse woord vertaald als "uitleggen" is **ba'ar** (באר). Het betekent "**uitleggen of duidelijk maken**". Moshe presenteert een andere manier om naar de Tora te kijken. In feite probeert Moshe zijn luisteraars tot het hart van de Tora te brengen d.m.v. uitleg, toepassingen en opmerkingen over wat al in de eerste vier boeken is geschreven. Is dit ook niet wat Yeshua deed? Wees ook Hij mensen niet naar het hart van de Tora? Yeshua citeerde D'varim meer dan enig ander boek van de Tora. Het volgende is een voor de hand liggende verbinding. De context is: na de opstanding van Yeshua lopen twee mannen over de weg naar Emmaüs en Yeshua nadert hen, hoewel ze Hem niet herkennen. Ze zijn in verwarring omdat ze hun ogen niet hebben geopend voor de Hebreeuwse Geschriften. Yeshua geeft ze openbaring om "**Hem te kennen**".

Lucas 24:27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. 28 En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij deed alsof Hij verder zou gaan. 29 En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. 30 En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen. 31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. ... 44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. (HSV)

Ik wil me concentreren op de woorden in **Lucas 24:44** - "dit zijn de woorden." Yeshua gaat verder met "hun begrip te openen" om "de Schriften te begrijpen". Dat wil zeggen, hij zal de "Tora van Moshe en de Profeten en de Psalmen" "verklaren" **ba'ar** (באר)". Hij zal hen via "deze woorden" rechtstreeks naar het hart van de waarheid brengen.

fact, "these are the words" is the same phrase Moshe uses as he attempts to open the understanding of the Israelites! Moshe explained the Torah to the Israelites just as Yeshua did on the road to Emmaus:

*Devarim/Deuteronomy 1:1 **These are the words** which Moshe spoke to all Israel on this side of the Jordan in the wilderness*

If we go back to **Luke 24:44**, the Greek word for "fulfilled" is **pleroo** which means "to fill up to the full or to make complete with life." This was the goal of Yeshua in His first coming. He made the Torah and the Prophets "full of life" as He expounded on the promises and the will of יהוה. The same Greek word is found in a more familiar verse:

*Matthew 5:17 "Do not think that I came to destroy the Torah or the Prophets. I did not come to destroy but to **fulfill (pleroo)**. 18 "For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the Torah till all is fulfilled.*

So what does Yeshua mean when he speaks of a "new commandment"? Isn't He "adding to the Torah"?

John 13:34 "A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another.

If we consider what we have learned, it is not an extra (614th) commandment, but a commandment that has been given "new revelation." Yeshua sought to re-instill, to reinvigorate the true intent of יהוה's Torah within Israel. A commandment renewed and given new life. He touched on the heart of the commandment with greater clarity, just as the disciple Yochanan (John) alluded to:

1 John 2:7 Brethren, I write **no new commandment** to you, but **an old commandment which you have had from the beginning**. The old commandment is the word which you heard from the beginning. **8** Again, **a new commandment I write to you**, which thing is true in Him and in you, because the darkness is passing away, and the true light is already shining.

Rav Sha'ul (Paul) spoke of the "mystery of Messiah" which was newly revealed to the believers in the first century. He also spoke of the "stewardship" he had been given from Elohim for "new revelation" to the saints. This was all for the purpose of "fulfilling" (**pleroo**) the word of יהוה.

*Colossians 1:25 of which I became a minister according to the **stewardship** from Yah which was given to me for you,*

Sterker nog, "dit zijn de woorden" is dezelfde uitdrukking die Moshe gebruikt als hij probeert het begrip van de Israëlieten te verruimen! Moshe legde de Tora uit aan de Israëlieten net zoals Yeshua deed op weg naar Emmaüs:

*Devarim/Deuteronomium 1: 1 **Dit zijn de woorden** die Moshe tot heel Israël sprak aan deze kant van de Jordaan in de wildernis*

Als we even teruggaan naar **Lucas 24:44**; het Griekse woord voor "vervuld" is **pleroo** wat "met leven volledig vullen of volledig maken" betekent. Dit was het doel van Yeshua bij Zijn eerste komst. Hij maakte de Tora en de Profeten "vol leven" toen Hij uitwijdde over de beloften en de wil van de HEERE. Hetzelfde Griekse woord is te vinden in een meer bekend vers:

*Mattheüs 5:17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te **vervullen (pleroo)**. 18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. (HSV)*

Dus wat bedoelt Yeshua als hij over een "nieuw gebod" spreekt? Voegt Hij dan **niet toe aan de Thora**?

Johannes 13:34 "Een nieuw gebod geef Ik jullie, dat jullie elkaar liefhebt, zoals Ik van jullie heb gehouden, dat jullie ook van elkaar houdt.

Als we nadenken over wat we hebben geleerd, is het geen extra (614^{de}) gebod, maar een gebod dat "nieuwe openbaring" heeft gekregen. Yeshua zocht het opnieuw bij te brengen in Israël, om de ware intentie van de Tora van de HEERE nieuw leven in te blazen. Een gebod dat vernieuwd en nieuw leven ingeblazen werd. Hij raakte de kern van het gebod met meer duidelijkheid aan, precies zoals de discipel Yochanan (Johannes) er op zinspeelde:

1 Johannes 2: 7 Broeders, Ik schrijf jullie **geen nieuw gebod**, maar **een oud gebod dat jullie vanaf het begin hebt gehad**. Het oude gebod is het woord dat jullie vanaf het begin hoorde. **8** Nogmaals, **een nieuw gebod schrijf Ik jullie**, welk waar is in Hem en in jullie, omdat de duisternis voorbijgaat en het ware licht al schijnt.

Rav Sha'ul (Paulus) sprak over het "mysterie van de Messias" dat in de eerste eeuw voor het eerst aan de gelovigen werd geopenbaard. Hij sprak ook over het "rentmeesterschap" dat hij van Elohim had gekregen voor "nieuwe openbaring" aan de heiligen. Dit alles was met het doel het woord van de HEERE te "vervullen" (**pleroo**).

*Kolossenzen 1:25 waarvan ik een dienaar werd overeenkomstig het **rentmeesterschap** van Yah dat mij aan u werd*

to fulfill (pleroo) the word of Yah, 26 the mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to His saints. 27 To them Yah willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the nations: which is Messiah in you, the hope of glory.

Ephesians 3:3 how that by revelation He made known to me the mystery (as I have briefly written already, 4 by which, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Messiah), 5 which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit to His holy apostles and prophets: 6 that the nations should be fellow heirs, of the same body, and partakers of His promise in Messiah through the good news

Something "newly revealed" does not mean that the truth was not found in the Torah, but it means that it was not yet revealed, it was still hidden, or a "mystery." I will end with another quote from the rabbi at Beit Hasha'ar:

"The Torah can be compared to a dark room that holds many pieces of furniture. It is impossible to see what is in the room if one does not light a lamp. The more light there is, the more details are revealed in the room. Revelation is like that lamp. The same thing happens when one develops film from an old camera. Before it is developed one cannot see the pictures that have been there since they were taken. It is the same way with the counsel of the Eternal; it is hidden in the Torah of Moshe, and later revelations have only brought into the light that which was there already. These revelations can only be given through the Spirit of the Eternal."

The five books of the Torah have the highest level of authority among all of the inspired Scriptures. Nothing can be added to or taken away from these truths. We do need further revelation in the future in order to take us into His promises. This will most certainly come because all of His promises are "yes and amen!"

2 Corinthians 1:20 For all the promises of Yah in Him are Yes, and in Him Amen, to the glory of Yah through us.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Watch also: <https://blessedbuyisrael.com/>

gegeven om het woord van Yah te vervullen (pleroo), 26 het mysterie dat voor eeuwen en generaties is verborgen, maar nu is geopenbaard aan Zijn heiligen. 27 Aan hen wilde Yah bekendmaken wat de rijkdom is van de glorie van dit mysterie onder de naties: dat is de Messias in u, de hoop op glorie.

Efeziërs 3: 3 hoe Hij door openbaring mij het mysterie heeft bekendgemaakt (zoals ik al kort heb geschreven 4, waarmee u, wanneer u leest, mijn kennis begrijpt in het mysterie van de Messias), 5 dat in andere Eeuwen niet bekend werd gemaakt aan de mensenkinderen, zoals het nu door de Geest aan zijn heilige apostelen en profeten is geopenbaard: 6 dat de natiën mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam moeten zijn en deelgenoten van Zijn belofte in Messias door het goede nieuws

Iets "pas geopenbaard" betekent niet dat de waarheid niet in de Tora werd gevonden, maar het betekent dat het nog niet was onthuld, het was nog steeds verborgen, of een "mysterie". Ik zal eindigen met een ander citaat van de rabbi in Beit Hasha'ar:

"De Tora kan vergeleken worden met een donkere kamer met veel meubels, het is onmogelijk om te zien wat er in de kamer is als je niet een lamp aansteekt; hoe meer licht er is, hoe meer details er in de kamer worden geopenbaard. Openbaring is als die lamp. Hetzelfde gebeurt wanneer iemand een film ontwikkelt van een camera van weleer. Voordat die ontwikkeld is, kan men de beelden die daarop sinds ze zijn genomen aanwezig zijn geweest, niet zien. Het is op dezelfde manier met de raad van de Eeuwige; die is verborgen in de Tora van Moshe, en latere openbaringen hebben alleen dat wat er al was in het licht gebracht. Deze openbaringen kunnen alleen door de Geest van de Eeuwige gegeven worden. "

De vijf boeken van de Tora hebben het hoogste niveau van autoriteit onder alle geïnspireerde Schriftplaatsen. Aan deze waarheden kan niets worden toegevoegd of van worden weggenomen. We hebben in de toekomst nog verdere openbaring nodig om ons in Zijn beloften mee te kunnen voeren. Dit zal zeer zeker komen omdat al Zijn beloften "ja en amen!" zijn

2 Korinthiërs 1:20 Want alle beloften van Yah zijn in Hem Ja, en in Hem Amen, tot de glorie van Yah door ons.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Bekijk ook: <https://blessedbuyisrael.com/>