

Shalom!

The last couple of days, the Land of Israel is buzzing with two topics:

1. Purim
2. Prime Minister Netanyahu's speech in front of the U.S. Congress

Not only are the people talking about both topics, but many are referring to them both in the same breath. Even Netanyahu spoke of Haman in his address to the Congress. Is there a connection or is it all random? You decide. Here are a few of the parallels:

1. The story of Esther takes place in the Persian empire. This is Iran today.
2. In Esther, there was an edict to destroy the Jewish people. Iran threatens destruction of Israel today.
3. Esther took risks and did not remain silent. Netanyahu also risked his reputation and spoke up for his people (and for us in the U.S., also)
4. The leader of Iran - Ali Khamenei (literally in Hebrew this could translate as "ki Hamen" or "like Hamen", from *VoiceofIsrael* radio)
5. Esther means "I will conceal". Much of that which is hidden in the book of Esther is revealed by the end. Today many are wearing a mask of political correctness. Netanyahu lifted the masks and revealed the enemy - Islamic militants.

As a sidenote, it is interesting to know that Haman was killed on the 17th of Nisan, which happens to be the date of the resurrection of Yeshua.

Today the 13th of Adar is set aside as a day of fasting. Do you know the purpose of the fast? It is not for the reason that before Esther went in to face the King she told Mordecai to have all Jews fast with her for three days (this event happened during the week of Pesach). In reality, the reason for the fast on the 13th of Adar was to prepare the brave warriors for battle. After the decree by Haman, all the Jews were to be destroyed. Because of Esther's plea, the Jews were allowed to defend themselves (and even given the appearance that they were supported by the King through the elevation of Mordecai). The fast recognizes that we are still in a battle against evil that wants to wipe out the people of YHWH. The fast is to recognize that it's not arms and tactical advantage that wins the war. In the event of being weaker, or outnumbered, still our Elohim fights the battles. It is His Spirit that protects and moves the events of this world to bring about victory. We fast to remember that this is true.

Shalom!

De laatste paar dagen, zijn in het Land Israël maar twee onderwerpen aan de orde:

1. Purim
2. De toespraak van premier Netanyahu voor het Amerikaanse Congres

Niet alleen praten de mensen over beide onderwerpen, maar velen verwijzen naar beiden in één adem. Zelfs Netanyahu sprak van Haman in zijn toespraak tot het Congres. Is er een verband of is het gewoon toevallig? Dat is aan jou. Hier zijn een enkele van de parallellen:

1. Het verhaal van Esther vindt plaats in het Perzische rijk. Vandaag is dit Iran.
2. In Esther, lezen we over een bevelschrift om het Joodse volk te vernietigen. Vandaag dreigt Iran Israël te vernietigen.
3. Esther nam risico's en zweeg niet. Netanyahu riskeerde ook zijn reputatie en sprak voor zijn volk (en ook voor ons in de VS)
4. De leider van Iran - Ali Khamenei (in het Hebreeuws zou dit letterlijk kunnen vertaald worden als "ki Hamen" of "zoals Hamen", volgens *VoiceofIsrael* radio)
5. Esther betekent "Ik zal verbergen". Een groot deel van wat in het boek Esther verborgen is, wordt door het einde onthuld. Vandaag dragen velen een masker van politieke correctheid. Netanyahu tilde de maskers op en onthulde de vijand - islamitische militanten.

Als randopmerking: het is bijzonder te weten dat Haman op de 17e Nisan werd gedood, dat toevallig de datum van de opstanding van Yeshua zou zijn.

Vandaag wordt de 13e Adar gereserveerd als een dag van vasten. Weet je het doel van het vasten? De reden is niet omdat vóór Esther de koning onder ogen ging komen ze Mordechai zei dat alle Joden drie dagen met haar zouden meevasten (dit gebeurde tijdens de week van Pesach). In werkelijkheid was de reden voor het vasten op de 13e Adar om de dappere krijgers op de strijd voor te bereiden. Naar het decreet van Haman gingen alle Joden vernietigd worden. Vanwege Esther's pleidooi mochten de Joden zich verdedigen (en werd zelfs de schijn gegeven dat ze door de Koning werden gesteund door de verhoging van Mordechai). Met vasten erkennen we dat we nog steeds in een strijd tegen de boze zitten die het volk van YHWH wil wegvegen. Het vasten is om te erkennen dat het niet de wapens en tactisch voordeel zijn dat de oorlog wint. In het geval je zwakker, of in de minderheid bent, vecht nog steeds onze Elohim de veldslagen. Het is Zijn Geest die beschermt en de gebeurtenissen van deze wereld beweegt om de overwinning te brengen. We vasten om ons te herinneren dat dit waar is.

However, we still have issues to deal with. The problem with the Jews in the beginning of Esther was that they also were participating in the wine fest held by the King.

Esther 1:5 And when these days were completed, the king made a feast lasting seven days for all the people who were present in Shushan the citadel, from great to small, in the court of the garden of the king's palace.

Not only were the Jews partying with the King, but it is said they were drinking from utensils stolen from the Temple (Dan 5:2). And what were they celebrating? The rabbis teach that there were predictions that the temple would be rebuilt.

Jeremiah 29:10 For thus says YHWH: After seventy years are completed at Babylon, I will visit you and perform My good word toward you, and cause you to return to this place.

According to their calculations, the years were up and the temple was still not rebuilt (construction interrupted). So the King threw a party to boast of the majesty of his own kingdom.

So there they were, Jews and Gentiles together celebrating their worldliness, eating and drinking and partying with holy vessels. Hmmm...seems to connect somewhat with this week's Torah portion:

Shemot 32:5 So when Aharon saw it, he built an altar before it. And Aharon made a proclamation and said, "Tomorrow is a feast to YHWH." 6 Then they rose early on the next day, offered burnt offerings, and brought peace offerings; and the people sat down to eat and drink, and rose up to play.

I pray that you will read the book of Esther over the next couple of days. There is so much more there. As a suggestion, keep track of all the dates of events as they transpire. It is so amazing. For those who believe Purim is an added feast to the Feasts of YHWH in Vayikra 23, I would comment that Purim is never called a Chag, Moed, or a Mikra Kodesh. Instead it is referred to as a banquet (*mishteh*) and a time of rejoicing. It was a fixed time (*zaman*). Purim was a humanly appointed fast, approved by the king. There were other fasts referred to by the prophets. However the book of Esther points out, this fast, which perpetuated the memory of tragic events, should be celebrated with joy and feasting:

Esther 9:22 as the days on which the Jews had rest from their enemies, as the month which was turned from sorrow to joy for them, and from mourning to a holiday (yom tov); that they should make them days of feasting and joy, of sending presents to one another and gifts to the poor.

We hebben echter nog steeds te maken met problemen. Het probleem met de Joden in het begin van Esther was dat ze ook aan de wijn feest van de Koning deelnamen.

Esther 1:5 Toen nu die dagen werden afgerond, organiseerde de koning een feest van zeven dagen voor alle mensen die in de citadel Susan aanwezig waren, van klein tot groot, in de voorhof van de tuin van het paleis van de koning.

Niet alleen waren de Joden met de koning aan het feesten, maar er wordt gezegd dat ze dronken uit de voorwerpen die uit de Tempel gestolen waren (Dan 5:2). En wat waren ze aan het vieren? De rabbijnen leren dat er voorspellingen waren dat de tempel herbouwd zou worden.

Jeremia 29:10 Want zo zegt JHWH: Nadat zeventig jaar te Babel voorbij zijn, zal ik u bezoeken en Mijn goed woord tot u richten, en maken dat u naar deze plek terugkeert.

Volgens hun berekeningen waren de jaren voorbij en de Tempel was nog steeds niet herbouwd (de bouw werd onderbroken). Dus de koning gaf een feest om op te scheppen over de majesteit van zijn eigen koninkrijk. Dus daar waren ze, Joden en heidenen vierden samen hun wereldsgezindheid, eten en drinken en feesten met heilig vaatwerk. Hmmm ... lijkt enigszins een verband te houden met de sidra van deze week:

Sjemot 32:5 Toen Aäron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aäron deed een proclamatie en zei: "Morgen is een feest voor JHWH." 6 Toen stonden ze de volgende dag vroeg op, offerden brandoffers, en brachten dankoffers; en het volk zat neer om te eten en te drinken, en zij stonden op om te spelen.

Ik bid dat je het boek Esther in de komende dagen zal lezen. Er is nog zoveel meer. Als een suggestie, houdt alle data bij van de gebeurtenissen zoals ze zich aandienen. Het is zo geweldig. Voor degenen die geloven dat Poerim een extra feest is bij de Feesten van JHWH in Vayikra 23, wil ik opmerken dat Purim nooit een Chag, Moed, of een Mikra Kodesh wordt genoemd. In plaats daarvan wordt het aangeduid als een banket (*mishteh*) en een tijd van vreugde. Het was een vast tijdstip (*zaman*). Purim was een menselijk vastgestelde vasten, door de koning goedgekeurd. Er waren andere vasten waar de profeten van spreken. Maar het boek Esther wijst deze vasten aan, die de herinnering aan de tragische gebeurtenissen bestendig, moet met vreugde en feesten gevierd worden:

Esther 9:22 als de dagen waarop de Joden rust hadden van hun vijanden, als de maand die voor hen van droefenis tot blijdschap veranderde, en van rouw tot een feestdag (yom tov); dat zij ze zouden maken tot dagen van feesten en vreugde, van het verzenden van cadeautjes aan elkaar en gaven aan de armen.

Joel indicates the purpose of a fast:

Joel 2:12 "Now, therefore," says YHWH, "Turn to Me with all your heart, With fasting, with weeping, and with mourning."

Baruch HaShem! Let's learn how to fast and then to feast!

Shabbat Shalom and joy and feasting on Purim!
Ardelle

Joël geeft het doel van een vasten:

Joël 2:12 "Nu dan," zegt JHWH: "Keer u tot Mij met heel uw hart, met vasten, met geweent, en met rouw."

Baruch HaShem! Laten we leren hoe te vasten en vervolgens om te feesten!

Shabbat Shalom en vreugde en genieting op Purim!
Ardelle