

Shalom!

Our Torah portion this week is Metzora. I am including as an attachment, the email letter I sent out last year on this topic.

Once again, I will share with you many helpful insights from Mr. William Bullock. Last week we considered the effect of words. Consider Yeshua's teaching:

Matthew 15:11 "Not what goes into the mouth defiles a man; but what comes out of the mouth, this defiles a man." 12 Then His disciples came and said to Him, "Do You know that the Pharisees were offended when they heard this saying?" 13 But He answered and said, "Every plant which My heavenly Father has not planted will be uprooted. 14 "Let them alone. They are blind leaders of the blind. And if the blind leads the blind, both will fall into a ditch." 15 Then Peter answered and said to Him, "Explain this parable to us." 16 So Yeshua said, "Are you also still without understanding? 17 "Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? 18 "**But those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man.** 19 "For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies.

Bullock writes:

...the metzora is a person who has deliberately and persistently wandered so far off of the Holy One's assigned pathway of life, and is therefore so absorbed with death and things associated with death (i.e. the fruit of the tree of the knowledge of good and evil) that he or she is simply too toxic for association. ...a metzora is someone who has refused to humble himself or herself and become a source of blessing to the world, and is therefore temporarily under the Holy One's tempered Hand of discipline. In order to help the person understand toxicity and negativity he has been dishing out, the Holy One allows him to experience that toxicity and negativity as operates in his flesh.

But...it is only words, some say. No Beloved. Words can encourage - or they can condemn. Words can inspire - or they can arouse doubt, fear and despair. Words can motivate - or they can paralyze. Words can edify - or they can destroy. Words can guide one to safety - or they can push one off a cliff. Words can heal - or they can pierce the heart like a javelin.

Look at the Holy One - He used words to create the Universe. But look at the serpent - he used words to corrupt the heart of man and bring death to the world.

Shalom!

Onze sidra van deze week is Metzora. In bijlage vindt je de e-mail die ik vorig jaar over dit onderwerp stuurde.

Nog maar eens wil ik met u veel nuttige inzichten van de heer William Bullock delen. Vorige week hadden wij het over het effect van woorden. Kijk naar Yeshua's onderwijs:

Mattheüs 15:11 11 niet wat de mond binnenkomt ontwijdt de mens, nee, wat uit de mond voortkomt, dát ontwijdt de mens! 12 Dán komen de leerlingen tot hem en zeggen tot hem: weet u dat de Farizeeërs, toen ze dat woord hoorden, geheel en al daarover gestruikeld zijn? 13 Maar hij antwoordt en zegt: elke plant die niet is geplant door mijn hemelse Vader moet worden uitgerukt; 14 láát hen, blinden zijn het die blinden de weg wijzen; maar als een blinde een blinde de weg wijst, zullen beiden in een gat vallen! 15 Ten antwoord zegt Petrus tot hem: verklaar ons het zinnebeeld 16 Maar hij zegt: nog steeds verstaat ook gij dat niet?- 17 begrijpt ge niet dat alles wat binnentreedt in de mond uitwijkt naar de buik en er op een gemak wordt uitgeworpen?- 18 maar **de dingen die voortkomen uit de mond, komen uit het hart, en die ontwijden de mens;** 19 want uit het hart komen boze gedachten, moorden, trouwbreuken, hoererijen, diefstallen, valse getuigenissen, lasteringen; (Naardense)

Bullock schrijft:

... de metzora is iemand die opzettelijk en aanhoudend zo ver weg van het aangewezen levenstraject van de Heilige heeft gewandeld, en daarom zo geabsorbeerd wordt met de dood en dingen die met de dood verband houden (d.w.z. de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad) dat hij of zij gewoon te giftig is voor mee om te gaan. ... Een metzora is iemand die heeft geweigerd om zichzelf te vernederen en tot een bron van zegen voor de wereld te worden; hij staat daarom tijdelijk onder de matigende disciplinaire Hand van de Heilige. Om die persoon te helpen toxiciteit en negativiteit te begrijpen werd die aan hem toebedeeld; de Heilige stelt hem in staat om die toxiciteit en negativiteit in zijn vlees te ervaren.

Maar ... het zijn slechts woorden, zeggen sommigen. Neen Geliefden. Woorden kunnen aanmoedigen - of ze kunnen veroordelen. Woorden kunnen inspireren - of ze kunnen twijfel, angst en wanhoop opwekken. Woorden kunnen motiveren - of ze kunnen verlammen. Woorden kunnen stichten - of ze kunnen vernietigen. Woorden kunnen iemand naar veiligheid leiden - of ze kunnen iemand van een klif duwen. Woorden kunnen genezen - of ze kunnen het hart doorboren zoals een speer.

Kijk naar de Heilige - Hij gebruikte woorden om het universum te creëren. Maar kijk naar de slang - hij gebruikte woorden om het hart van de mens te bederven en brengt de dood in de wereld.

Never underestimate the power of your words - for the advancement of the Kingdom of Heaven, or for the expansion of the domain of darkness.

The Holy One is good, and He is kind. His primary attributes, as He Himself described them, are mercy, graciousness, longsuffering, abounding in goodness and truth, and forgiving of iniquity, transgression, and sin. Exodus 34:6-7.

His Thoughts and His Words are always consistent with these attributes. He is always looking for and calling forth with Empowering Words the essential good He has created - and ever sees - in everything. ...He knows beyond a shadow of a doubt that He can work all things together for good for those who love Him, who are called according to His Purpose (i.e. the purpose of redemption).

All the Holy One's thoughts - and hence all His Words - are therefore redemptive in nature. Even when He must, for the sake of love, use His Words for discipline or chastisement He always does so as a precursor to even greater levels of blessing.

...negative words come from unenlightened, unsundered minds. Negative words come from hearts that have refused to receive and be changed by the Holy One's mercy, His graciousness, His longsuffering, His goodness, His truth, and His forgiveness of sin, iniquity and rebellion. Negative words thus testify that their speaker has rejected the Holy One's thoughts and ways and chosen instead the way of the serpent - the way of cynicism, disputation, accusation, criticism and self-righteousness judgment.

Negative thoughts and words testify that someone has been keeping company with the ultimate tamed (unclean) creature - the serpent - and has embraced his tumah (uncleanness).

Unfortunately, whenever a person starts down this path, if they do not heed the Holy One's gentle admonishment that 'sin lies at your door, and its desire is for you, but you can rule over it!' (Genesis 4:7), but consistently allow negative thought and attitudes to attach themselves to his soul, a destructive process is set in motion. Like weeds in a garden, the negative thoughts and attitudes one does not reject, begins to reproduce. They sprout, take root and start to take over. In short order the infestation manifests in negative speech. Then come the cynical rollings of the eyes, the impatient chuckles of derision, and the disapproving frowns which accompany and reinforce negative speech. In this manner, men and women who are called to be a light to the world, a blessing to all families of the earth, and ambassadors of the Most Merciful, Gracious, Longsuffering, Kind, and Forgiving King in the Universe become...well, they

Onderschat nooit de kracht van je woorden - voor de vooruitgang van het Koninkrijk der Hemelen, of voor de uitbreiding van het domein van de duisternis.

De Heilige is goed, en Hij is vriendelijk. Zijn voornaamste attributen, zoals Hij ze Zelf beschreef, zijn: ontferming, genade, lankmoedigheid, rijk aan goedheid en waarheid, en vergeven van ongerechtigheid, overtreding, en zonde. Exodus 34: 6-7.

Zijn gedachten en Woorden zijn altijd met deze kenmerken in overeenstemming. Hij is er altijd op zoek naar, en roept tot zijn met woorden van macht, het essentiële goede dat Hij geschapen heeft - en altijd ziet - in alles. ... Hij weet boven een schaduw van twijfel dat Hij alle dingen ten goede kan doen samenwerken voor degenen die Hem liefhebben, die geroepen zijn tot Zijn doel (d.w.z. het doel van de verlossing).

Alle gedachten van de Heilige - en daarmee al Zijn Woorden - zijn dan ook verlossend van aard. Zelfs als Hij, ter wille van de liefde, Zijn woorden van discipline of kastijding moet gebruiken, doet Hij dat altijd zo als een voorloper naar een nog grotere mate van zegen.

... Negatieve woorden komen uit onverlichte, niet overgegeven geesten. Negatieve woorden komen uit harten die hebben geweigerd te ontvangen en te worden veranderd door de ontferming, genade, lankmoedigheid, goedheid, waarheid van de Heilige, en Zijn vergeving van zonden, ongerechtigheid en opstand. Negatieve woorden getuigen dus dat hun spreker de gedachten en wegen van de Heilige heeft verworpen en in plaats daarvan gekozen heeft voor de weg van de slang - de weg van cynisme, aanvechting, beschuldiging, kritiek en eigengerechtigd oordeel.

Negatieve gedachten en woorden getuigen dat iemand in gezelschap is geweest met het uiteindelijke tamed (onreine) schepsel - de slang - en zijn tumah (onreinheid) heeft omarmd.

Helaas, wanneer iemand op deze neerwaartse weg begint, als men niet luistert naar de Heilige tedere vermaning dat "de zonde aan de deur ligt, en de wens voor jou is om er over te heersen!" (Genesis 4:7), maar consequent negatieve gedachte en gedrag toelaat zich aan je ziel te hechten, is een destructief proces in gang gezet. De negatieve gedachten en houdingen die men niet afwijst, beginnen te vermeerderen zoals onkruid in een tuin. Ze ontkiemen, schieten wortel en beginnen het over te nemen. In korte tijd manifesteert de besmetting zich door negatieve spraak. Dan komen het cynisch draaien van de ogen, het leedvermaak, en het afkeurend fronsen, dat daarmee gepaard gaat en negatieve spraak versterkt. Mannen en vrouwen die geroepen zijn om een licht voor de wereld, een zegen voor alle families van de aarde, en ambassadeurs van de Barmhartige, Genadige God, Lankmoedige, Vriendelijke, en Vergevende Koning in het heelal te zijn ...

become something else - something malignant - something ugly and destructive and sickening.

Oh Beloved - every time we allow that to happen we thereby dishonor not only our neighbor (which is murder), and ourselves (which is false witness), but the Holy One (which is blasphemy).

When we speak or express attitudes non-verbally in a manner which is negative concerning a fellow human being, we take the road of the Serpent. What we are really spewing is the putrid flesh of the fruit with which that tamei creature and his minions are obsessed - i.e. the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. In the Garden of Eden, as you will recall, the Serpent spoke evil of the Holy One....the poison seed the serpent spouted was received by Chava (Eve), and she made her mind a womb where that poison seed could grow and receive sustenance, and from which it could bring forth its evil fruit. The words - and negative vibrations - festered in Chava's mind, driving a wedge of separation between herself and the Holy One, first of all, and, eventually, between herself and Adam. (end of quotes from Bullock. For this entire teaching go here - [Metzora - Bullock](#))

Shabbat Shalom!
Ardelle

wel, zij worden op deze manier iets anders - iets kwaadaardigs - iets dat lelijk en destructief en misselijk is.

Oh Geliefde - elke keer als we toestaan dat dit gebeurt, ontoren we daardoor niet alleen onze naaste (dat is moord), en onszelf (dat is een vals getuigenis), maar de Heilige (dat is godslastering).

Wanneer we spreken of opvattingen met betrekking tot een medemens non-verbaal uitten op een wijze die negatief is, nemen we de weg van de slang. Wat we werkelijk uitspuwen is het bedorven vlees van de vrucht waarmee dat tamei schepsel en zijn handlangers zijn geobsedeerd - dat wil zeggen, de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad. In de Tuin van Eden, zoals u zich zult herinneren, sprak de slang kwaad van de Heilige het giftige zaad dat de slang spoot werd door Chava (Eva) ontvangen, en ze maakte haar geest tot een baarmoeder, waar dat gifzaad kon gaan groeien en voedsel ontvangen, en waaruit het haar slechte vruchten kon voortbrengen. De woorden - en negatieve vibraties - etterden in Eva's achterhoofd, dreef een wig van scheiding tussen haar en de Heilige, in de eerste plaats, en uiteindelijk tussen haar en Adam. (. Einde citaten uit Bullock. Ga voor dit hele onderwijs, naar - [Metzora - Bullock](#))

Shabbat Shalom!
Ardelle