

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Yeshua of Nazareth compared Himself to the heavenly manna which descended from heaven, but did He really drop down from the sky?

Descent from Heaven

Yeshua compared Himself to the heavenly manna, and He said, "I have come down from heaven, not to do my own will but the will of him who sent me" (John 6:38). John 6 repeats the thought of Yeshua's descent from heaven seven times. In what sense did our Master descend like manna? Just as the manna descended from heaven, so too Yeshua's essential person (Logos) had descended from the Father. Just as the manna gave life to the Israelites in the wilderness, so, too, our Master Yeshua gave eternal and abundant life to those who came to Him.

According to Moses, the manna symbolized the words of the God:

He humbled you and let you be hungry, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the LORD." (Deuteronomy 8:3).

Rabbinic interpretations followed the same path and interpreted manna as a symbol for Torah:

The Holy One, blessed be he, said, "I will lead them about in the desert for forty years that they may eat manna and drink the water of the well and (thereby) the Torah will be united with their body." (Mechilta)

In these interpretations, the manna represented God's expression and revelation, i.e., God's Word. As the Living Word made flesh, the Master presented Himself as living manna. Just as Torah descended from God, so, too, the Logos that inhabits the Son descended from the Father. The Torah describes God's intervention in the natural world as a divine descent. For example, at the tower of Babel, the LORD "came down to see the city and the tower," and at Sodom and

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Yeshua van Nazareth vergeleek Zichzelf met het hemelse manna, dat vanuit de hemel neerdaalde, maar kwam Hij echt uit de lucht gevallen?

Neergedaald vanuit de Hemel

Yeshua vergeleek Zichzelf met het hemelse manna, en Hij zei: "Ik ben uit de hemel gekomen, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft" (Joh 6:38). Johannes 6 herhaalt de gedachte van Yeshua's afdaling uit de hemel zeven keer. In welke zin daalde onze Meester neer als manna? Net zoals het manna uit de hemel neerdaalde, zo was ook Yeshua's essentiële persoonlijkheid (Logos) van de Vader neergedaald. Net zoals het manna aan de Israëlieten in de woestijn leven gaf, zo gaf ook onze Meester Yeshua eeuwig en overvloedig leven aan degenen die tot Hem kwamen.

Volgens Mozes, symboliseerde het manna de woorden van de God:

Hij verootmoedigt je, hij laat je honger lijden, hij doet je het manna eten dat je niet kende en ook je vaderen niet hebben gekend, opdat hij je tot de erkenning zal brengen dat niet bij brood alleen de –rode – mens zal leven, nee, dat bij al wat uittijgt uit de mond van de Ene de mens zal leven. (Deut. 8:3, Naardense).

De rabbijnse interpretaties volgden hetzelfde pad en interpreteerden manna als symbool voor Tora:

De Heilige, gezegend zij hij, zei: "Ik zal hen daarover in de woestijn veertig jaar leiden opdat ze manna kunnen eten en het water van de bron drinken en (daardoor) zal de Tora met hun lichaam worden verenigd." (Mechilta)

In deze interpretaties, vertegenwoordigde het manna Gods bewoording en openbaring, d.w.z., het Woord van God. Als het vleesgeworden Levende Woord, presenteerde de Meester Zich als levend manna. Net zoals Tora van God neerdaalde, zo daalde ook de Logos dat de Zoon inhoud neer vanuit de Vader. De Tora beschrijft Gods ingrijpen in de natuurlijke wereld als een goddelijke neerdaling. Bij de toren van Babel bijvoorbeeld, "kwam de HEER naar beneden om de stad en de toren te zien," en bij Sodom en

Gomorrah the LORD declared, "I will go down now, and see ..." Both divine descents bring a divine intervention in the form of judgment. At the burning bush, the LORD told Moses, "I have come down to deliver them from the power of the Egyptians" (Exodus 3:8). At Sinai, the LORD descended to deliver the Torah, and in the poetry of the Psalms and prophetic oracles, the LORD often descends to fight Israel's enemies, to rescue the nation, or, (far too often), to bring judgment upon the nation.

Simply put, when God wants to intervene in the world to bring judgment, redemption, revelation, or salvation, His divine Word "descends" to earth, so to speak. In this cryptic language, Yeshua hinted that He is God's intervention in the world, a manifestation of the descent of God's Word—God on earth, and the Torah made flesh.

Gomorrah verklaarde de HEERE: "Ik zal nu afdalen en zien ..." Beide goddelijke afdalingen brengen een goddelijke interventie in de vorm van oordeel. Bij het brandende braambos, zei de HEERE tegen Mozes: "Ik ben naar beneden gekomen om hen te bevrijden uit de macht van de Egyptenaren" (Exodus 3:8). Op de Sinaï, daalde de HEERE af om de Tora te geven, en in de poëzie van de Psalmen en profetische orakels, daalt de HEERE vaak af om de vijanden van Israël te bevechten, om de natie te redden, of, (veel te vaak), om het oordeel over de natie te brengen.

Simpel gezegd, als God wil ingrijpen in de wereld om oordeel, verlossing, openbaring, of redding te brengen, "daalt", om zo te zeggen, Zijn goddelijk Woord neer op aarde. In deze cryptische taal, liet Yeshua doorschemeren dat Hij Gods ingrijpen in de wereld is, een manifestatie van de afdaling van Gods Woord - God op aarde, en de vlees geworden Tora.

