

Shalom,

We find ourselves in the middle of the Week of Unleavened Bread and the first week of the Counting of the Omer leading up to Shavuot. For those who want a little help...maybe a daily prayer, a reading and a chart to number the days, check out Mike Clayton's website - Omer

Passover and the Days of Unleavened Bread are tied to Shavuot (Pentecost) by the Counting of the Omer. While Pesach is the celebration of redemption and freedom from slavery, Shavuot is the celebration of revelation. If you read what happened in the days following Pesach (Shemot 12 and following), you will be able to see how YHWH prepared His people for revelation. There was the splitting of the Red Sea, the bitter waters of Marah, the time of respite at Elim, the murmurings for food, the giving of manna, the attack by Amalek and other events, all of which happened during the Counting of the Omer. Perhaps the reading of these events could be part of your own preparation for Shavuot.

We also can read of the events following the resurrection of Yeshua in the Gospels and the book of Acts. The 40 days that Yeshua spent with His disciples were the first 40 days of the Counting of the Omer. These events also prepared them for the special receiving of the Holy Spirit on Shavuot in Jerusalem.

Ten days before this first century Shavuot, Yeshua's disciples ask Him their final question:

*Acts 1:6 Therefore, when they had come together, they asked Him, saying, "Adonai, will You at this time restore the kingdom to Israel?" 7 And He said to them, "It is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. 8 "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth."*

The disciples were understandably preoccupied with the political situation of their day and the timeline for future events. Yeshua brought them back to His priority - being a witness of who He is. The power of the Holy Spirit would be given to them to enable them to accomplish this mission. It's as true today as it was then.

Shalom,

We zijn in de Week van de ongezuurde broden en de eerste week van het tellen van de Omer in de aanloop naar Shavuot. Voor degenen die een beetje hulp willen ... misschien een dagelijks gebed, een Bijbelgedeelte en een tabel om de dagen te tellen, kijk op de website van Mike Clayton's - Omer

Pascha en de Dagen der Ongezuurde Broden zijn aan Shavuot (Pinksteren) gelinkt via het tellen van de Omer. Terwijl Pesach het feest van de verlossing en bevrijding uit de slavernij is, is Shavuot de viering van de openbaring. Als je leest wat er in de dagen na Pesach is gebeurd (Exodus 12 en volgende), zult u in staat om te zien hoe JHWH zijn volk voor openbaring voorbereid. Er was de splitsing van de Rode Zee, het bittere water van Mara, de tijd van respijt in Elim, het gemor voor voedsel, het geven van manna, de aanval van Amalek en andere gebeurtenissen, die allemaal tijdens het tellen van de Omer gebeurden. Misschien kan het lezen van deze gebeurtenissen een deel van uw eigen voorbereiding op Shavuot zijn.

We kunnen ook de gebeurtenissen lezen van na de opstanding van Yeshua, in de Evangeliën en het boek Handelingen. De 40 dagen dat Yeshua doorbracht met Zijn discipelen waren de eerste 40 dagen van het tellen van de Omer. Deze gebeurtenissen bereidden hen ook voor op de bijzondere ontvangst van de Heilige Geest op Shavuot in Jeruzalem.

Tien dagen vóór deze Shavuot van de eerste eeuw stellen Yeshua's discipelen hun laatste vraag aan Hem:

*Handelingen 1: 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.*

De discipelen waren begrijpelijkerwijs in beslag genomen door de politieke situatie van hun dag en de tijdlijn voor toekomstige gebeurtenissen. Yeshua bracht hen terug naar Zijn prioriteit - een getuige zijn van wie Hij is. De kracht van de Heilige Geest zou aan hen worden gegeven om hen in staat stellen om deze missie te volbrengen. Het is vandaag net zo waar als toen.

*Matthew 6:33 "But seek first the kingdom of Elohim and His righteousness, and all these things shall be added to you.*

Yeshua spoke about the need to stay away from leaven:

*Luke 12:1 Meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered, so that they were trampling on one another, Yeshua began to speak first to his disciples, saying: "Be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy.*

We are truly unleavened because of Yeshua, our Passover Lamb:

*1 Corinthians 5:7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Messiah, our Passover, was sacrificed for us.*

Unleavened bread has something to do with the heart. A pure heart. Because of what Yeshua has accomplished for us, we must walk out His character:

*1 Corinthians 5:8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.*

We are being reprogrammed during this week of Unleavened Bread. We are getting rid of the fleshly leaven and getting ready to accept the leaven of His kingdom!

*Colossians 3:3 For you died, and your life is hidden with Messiah in Yah....5 Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness...7 in which you yourselves once walked when you lived in them. 8 But now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. 9 Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, 10 and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him*

*1 Peter 2:1 Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, 2 as*

*Mattheüs 6:33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.*

Yeshua sprak over de noodzaak om weg te blijven van zuurdesem:

*Lukas 12:1 Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijegekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon Hij te spreken, allereerst tot Zijn discipelen: Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij.*

We zijn echt ongezuurd omwille van Yeshua, ons Paschalam:

*1 Korinthe 5: 7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.*

Ongezuurde broden heeft iets te maken met het hart. Een zuiver hart. Door wat Yeshua voor ons heeft volbracht, moeten we in ons leven Zijn karakter weerspiegelen:

*1 Korinthe 5:8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.*

We worden tijdens deze week van ongezuurde broden opnieuw geprogrammeerd. We zijn de vleselijke zuurdesem aan het wegwerken en maken ons klaar om de zuurdesem van Zijn koninkrijk te accepteren!

*Kolossenzen 3:3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. ... 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, ... 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.*

*1 Petrus 2:1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 2 En verlang*

*newborn babes, desire the pure milk of the word,  
that you may grow thereby*

By the time of Shavuot, the Israelites were asked to bring a wave offering of two loaves of leavened bread. Why leaven now? Why not just do away with leaven completely? Leaven is not always regarded as a symbol of evil. Yeshua used the image of a woman adding leaven to a lump of dough to signify the (invisible) spread of the kingdom of YHWH in the earth:

*Luke 13:20 And again He said, "To what shall I liken the kingdom of Elohim? 21 "It is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal till it was all leavened."*

This is our goal. To put away our fleshly leaven and be filled with the spiritual leaven that expands the kingdom. Next week we can once again introduce leaven into our diet. What kind of leaven will it be?

*Ephesians 4:1 ... I urge you to live a life worthy of the calling you have received. 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.*

Shabbat Shalom!  
Ardelle

*vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk  
van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,*

Tegen de tijd van Shavuot werden de Israëlieten gevraagd om een beweegoffer van twee gezuurde broden te brengen. Waarom nu gezuurd? Waarom niet gewoon zuurdesem volledig wegdoen? Zuurdesem wordt niet altijd als een symbool van het kwaad beschouwd. Yeshua gebruikt het beeld van een vrouw die zuurdeeg toevoegt aan een klomp deeg om de (onzichtbare) verspreiding van het koninkrijk van JHWH op aarde aan te geven:

*Lukas 13:20 En Hij zei opnieuw: Waarmee zal Ik het Koninkrijk van God vergelijken? 21 Het is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was.*

Dit is ons doel: onze vleeselijke zuurdesem wegdoen en gevuld worden met de geestelijke zuurdesem dat het koninkrijk uitbreidt. Volgende week kunnen we weer zuurdesem in onze voeding introduceren. Wat voor soort zuurdesem zal het zijn?

*Efeziërs 4:1 Zo roep ik, ... u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,*

Shabbat Shalom!  
Ardelle