

Shalom!

This week those known as the "12 spies" will head out to the Land promised to Avraham, Yitzchak and Ya'acov, to check out the situation there before going in to take possession of it. We know that ten of these men will come back and essentially reject YHWH's plan of going before them to drive out their enemies:

Shemot/Exodus 23:27 " I will send My fear before you, I will cause confusion among all the people to whom you come, and will make all your enemies turn their backs to you. 28 "And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before you.

We all know the story well. Ten of the spies came back with **information**, but then they added their own **opinions** to it. They did in fact, turn their backs on the dreams, faith, and promises given to their forefathers:

Bereshith/Genesis 12:7 Then YHWH appeared to Avram and said, "To your descendants I will give this land." And there he built an altar to YHWH, who had appeared to him.

Bereshith/Genesis 26:3 "Dwell in this land, and I will be with you (Yitzchak) and bless you; for to you and your descendants I give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Avraham your father.

Bereshith/Genesis 35:12 "The land which I gave Avraham and Yitzchak I give to you (Yisrael); and to your descendants after you I give this land."

Oh, no. **Rejection of the inheritance**, not a good thing. Read how the ten spies speak of the **Land of Promise**:

Bemidbar/Numbers 13:31 But the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we." 32 And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, "The land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature.

Then the children of Yisrael dip even lower with a desire to return to Egypt:

Bemidbar/Numbers 14:2 And all the children of Israel complained against Moshe and Aharon, and the whole congregation said to them, "If only we had died in the land of Egypt! Or if only we had died in this wilderness!

Had they forgotten the passionate desire of their forefathers:

Shalom!

Deze week zullen zij, die bekend staan als de "12 spionnen," zich richten op het aan Avraham, Jitschak en Ja'akov beloofde Land, om daar de situatie te bekijken vooraleer het in bezit te nemen. We weten dat tien van deze mannen zullen terugkeren en in hoofdzaak JHWH's plan, van hen voor te gaan om hun vijanden te verdrijven, verwerpen:

Sjemot/Exodus 23:27 Schrik voor mij zend ik voor je aanschijn uit,- een warboel zal ik maken van elke manschap bij wie je aankomt; al je vijanden zal ik overgeven: hun nek naar jou toe! 28 Voor je aanschijn uit zal ik de Egyptische angsthorzel zenden, en verdrijven zal die de Chiviet, de Kanaäniet en de Chitiet van voor je aanschijn. (Naardense)

We kennen allemaal het verhaal. Tien van de spionnen kwamen terug met **informatie**, maar ze voegden hun eigen **meningen** er aan toe. Ze hadden in feite de dromen, het geloof, en de beloften aan hun voorvaderen de rug toegekeerd:

Bereshith/Genesis 12:7 Maar de Ene laat zich aan Abram zien en zegt: aan jouw zaad zal ik dit land geven! Dan bouwt hij daar een altaar voor de Ene, die zich aan hem heeft laten zien.

Bereshith/Genesis 26:3 wees zwerver-te-gast in dit land: ik zal met je zijn, ik zal je zegenen; want aan jou en aan je zaad zal ik al deze landstreken geven; ik zal de bezwering gestand doen die ik heb gezworen aan Abraham, je vader; Bereshith/Genesis 35:12 het land dat ik heb gegeven aan Abraham en aan Isaak geef ik aan jou; en aan je zaad ná jou zal ik het land geven! (Naardense)

Oh, nee. **Afwijzen van de erfenis** is niet goed. Lees hier hoe de tien spionnen over het **Land van Belofte** spreken:

Bemidbar/Numeri 13:31 Maar de mannen die met hem samen zijn opgeklommen, hebben gezegd: dat vermogen we niet, opklimmen tot die gemeenschap!, want die is sterker dan wij! 32 Ze laten over het land dat ze hebben verkend lasterpraat uitgaan naar de zonen Israëls, door te zeggen: het land waardoor we zijn overgestoken om het te verkennen, een land dat z'n ingezetenen verslindt is dat en heel de gemeenschap die we erin hebben gezien bestaat uit mannen van formaat! (Naardense)

Toen zakte de moed van de kinderen van Israël nog verder, met zelfs een verlangen om terug te keren naar Egypte:

Bemidbar/Numeri 14:2 Ze morren tegen Mozes en tegen Aäron, alle zonen Israëls; ze zeggen tot hen, heel de samenkomst: ach, waren we gestorven in het land van Egypte, of in deze woestijn,- waren we maar gestorven! (Naardense)

Waren zij de vurige wens van hun voorvaderen vergeten?:

*Bereshith/Genesis 47:29 When the time drew near that **Yisrael** must die, he called his son Yosef and said to him, "Now if I have found favor in your sight, please put your hand under my thigh, and deal kindly and truly with me. **Please do not bury me in Egypt** Bereshith/Genesis 50:24 And **Yosef** said to his brethren, "I am dying; but Elohim will surely visit you, and bring you out of this land to the land of which He swore to Avraham, to Yitzchak, and to Ya'acov." 25 Then Yosef took an oath from the children of Yisrael, saying, "Elohim will surely visit you, and **you shall carry up my bones from here.**"*

In fact, remember that while the children of Yisrael are crying and complaining about the Land of their inheritance, the **bones of Yosef** are actually even in their midst as a testimony against them!

*Shemot/Exodus 13:19 And **Moshe took the bones of Yosef with him**, for he had placed the children of Israel under solemn oath, saying, "Elohim will surely visit you, and you shall carry up my bones from here with you."*

How many today would even dare to say, "hey, it's a good Land, but never would I want to live there!" The Israelites were in fact, saying "no" to making aliyah (immigrating to Israel - literally, going up) when they had the opportunity. Does not that attitude still exist today?

Psalm 106 attributes it to a lack of belief and disobedience:

Psalm 106:21 They forgot El their Savior, Who had done great things in Egypt, 22 Wondrous works in the land of Ham, Awesome things by the Red Sea. 23 Therefore He said that He would destroy them, Had not Moshe His chosen one stood before Him in the breach, To turn away His wrath, lest He destroy them. 24 Then they despised the pleasant land; They did not believe His Word, 25 But complained in their tents, And did not heed the voice of YHWH. 26 Therefore He raised up His hand in an oath against them, To overthrow them in the wilderness

But Calev (Caleb) and Yehoshua (Joshua) spoke by faith. Notice the difference in perspective:

*Bemidbar/Numbers 13:30 Then **Calev** quieted the people before Moshe, and said, "Let us go up at once and take possession, for **we are well able** to overcome it."*

*Bemidbar/Numbers 13:31 But the **men who had gone up with him** said, "**We are not able** to go up against the people, for they are stronger than we."*

What kind of person are you? One who believes in the promises of the Almighty or one who fears His arm is too short to follow through with His Word?

*Bereshith/Genesis 47:29 Dan naderen de dagen van **Israël** om te sterven; hij roept zijn zoon Jozef en zegt tot hem: als ik echt genade heb gevonden in je ogen, leg dan toch je hand onder mijn heup; o bewijs mij dan vriendschap en trouw: **begraaf me toch niet in Egypte!**- Bereshith/Genesis 50:24 Dan zegt Jozef tot zijn broeders: ik ga sterven; maar God zal met zijn omzien naar jullie omzien en jullie doen opklimmen uit dit land,- náár het land dat hij heeft gezworen aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob. 25 En zweren laat Jozef het de zonen van Israël, door te zeggen: met zijn omzien zal God naar jullie omzien!- **laat dan mijn beenderen méé opklimmen van hier!** (Naardense)*

Bedenk dan dat, in feite, terwijl de kinderen van Israël over het land van hun erfdeel huilen en klagen, de **beenderen van Jozef** eigenlijk nog in hun midden zijn als een getuigenis tegen hen!

*Sjemot/Exodus 13:19 **Mozes neemt de beenderen van Jozef met zich mee**; want met een bezwering heeft die de zonen Israëls doen zweren en gezegd: in zijn omzien zal God naar u omzien; laat dan mijn beenderen hieruit mét u opklimmen! (Naardense)*

Hoeveel zouden er zelfs vandaag niet zeggen: "Hé, het is een goed Land, maar ik zou er nooit willen wonen!" De Israëlieten zeiden in feite, "nee" tegen aliyah (immigratie naar Israël - letterlijk, omhoog gaan) maken toen ze de kans hadden. Bestaat die houding vandaag de dag nog steeds?

Psalm 106 schrijft het toe aan een gebrek aan geloof en ongehoorzaamheid:

Psalm 106:21 Ze vergaten de God van hun redding, zijn grote daden in Egypte, 22 wonderen in het land van Cham, ontzaglijke zaken bij de Rietzee. 23 Toen zei hij dat hij hen zou verdelgen, was niet zijn verkorene, Mozes, in de bres gaan staan voor zijn aanschijn, om zijn gramschap te keren,- niet te verderven! 24 Zij smaalden op het land, zo begeerd, hadden geen vertrouwen in zijn woord; 25 ze rumoerden in hun tenten, hoorden niet naar de stem van de Ene. 26 Toen hief hij tegen hen zijn hand op, om hen te laten vallen in de woestijn, (Naardense)

Maar Calev (Caleb) en Yehoshua (Jozua) spraken met geloof. Let op het verschil in perspectief:

*Bemidbar/Numeri 13:30 **Kaleb** probeert de gemeente rustig te houden tegenover Mozes; hij zegt: met een goede klim klimmen we omhoog en beërven het, want **met wat wij vermogen**, zijn wij het machtig!*

*Bemidbar/Numeri 13:31 Maar de **mannen die met hem samen zijn opgeklommen**, hebben gezegd: **dat vermogen we niet**, opklimmen tot die gemeenschap!, want die is sterker dan wij! (Naardense)*

Wat voor iemand ben jij? Iemand die in de beloften van de Almachtige gelooft of iemand die bang is dat Zijn arm te kort is om door te gaan met Zijn Woord?

Isaiah 59:1 Behold, **YHWH's hand is not shortened**, That it cannot save; Nor His ear heavy, That it cannot hear.

As believers in Yeshua, we know if it is His will, He will make a way:

Philippians 4:13 I can do all things through Messiah who strengthens me.

Having faith is a conscious choice and something that does not come automatically. Fear and doubt are much easier! But we have hope!

1 John 5:4 For **whatever is born of Elohim overcomes the world**. And this is the victory that has overcome the world -- **our faith**.
Hebrews 12:2 looking unto **Yeshua, the Author and Finisher of our faith**

If we truly love our Father, we can **overcome fear**:

1 John 4:18 There is **no fear in love**. But **perfect love drives out fear**, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.

But here's something to consider, with the same concepts of "**giants**" and not being "**able**". King Saul tried to dissuade the young boy, David, from fighting the giant:

1 Samuel 17:33 And Saul said to David, "**You are not able** to go against this Philistine (Goliath) to fight with him; for you are a youth, and he a man of war from his youth."

But David was unwavering in his **faith** and fearlessly responded:

1 Samuel 17:34 But David said to Saul, "Your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, 35 I went out after it and struck it, and delivered the lamb from its mouth; and when it arose against me, I caught it by its beard, and struck and killed it. 36 "Your servant has killed both lion and bear; and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living Elohim."

Yeshua tells us:

Matthew 19:26... "With men this is impossible, **but with Elohim, all things are possible**."

Jesaja 59:1 Zie, de hand van de Ene was niet te kort om te redden,- niet te zwaar is zijn oor geweest om te horen, (Naardense)

Als gelovigen in Yeshua, weten we dat als het Zijn wil is, Hij een weg zal maken:

Filippenzen 4:13 Tot alles ben ik in staat in eenheid met hem die mij kracht geeft. (Naardense)

Geloof hebben is een bewuste keuze en iets dat niet automatisch komt. Angst en twijfel zijn veel gemakkelijker! Maar we hebben hoop!

1 Johannes 5:4 omdat **al wat uit God geboren is de wereld overwint**; en dit is de overwinning die de wereld heeft overwonnen: **ons geloof**. (Naardense)
Hebreeën 12:2 ziende op **de overste leidsman en voleinder van het geloof: Jezus**; (Naardense)

Als we echt van onze Vader houden, kunnen we **angst overwinnen**:

1 Johannes 4:18 er is **in de liefde geen vrees**; nee, de **volmaakte liefde drijft de vrees uit**, omdat vrees verband houdt met bestraffing: wie bevreesd is, is niet volmaakt in de liefde. (Naardense)

Maar hier is iets om over na te denken; met dezelfde begrippen van "**reuzen**" en niet "**kunnen**". Koning Saul probeerde de jongen, David, ervan te weerhouden van tegen de reus te strijden:

1 Samuël 17:33 Dan zegt Saul tot David: **dat kun je niet aan**, naar deze Filistijn toe gaan om met hem oorlog te voeren!- want jij bent nog maar een jongen en hij is een man van oorlog van jongs af! (Naardense)

Maar David was onwrikbaar in zijn **geloof** en antwoordde onbevreesd:

1 Samuël 17:34 David zegt tot Saul: herder is uw dienaar geweest, voor zijn vader bij het wolvee; kwam de leeuw of de beer en droeg die een lam weg uit de kudde, 35 dan trok ik achter hem aan, sloeg op hem in en redde het uit zijn bek; stond hij tegen mij op dan greep ik hem vast bij zijn baard, sloeg op hem in en doodde hem; 36 zowel de leeuw als de beer heeft uw dienaar verslagen; worden zal de Filistijn, deze voorhuid, als één van hen, want gehoond heeft hij de slagordes van de levende God! (Naardense)

Yeshua vertelt ons:

Matteus 19:26 ... bij mensen is dat onmogelijk, **maar 'bij God zijn alle dingen mogelijk'** (Gen. 18,14)! (Naardense)

It is overcoming fear and walking by faith that will take us into the Kingdom. A whole generation of people who were fearful, perished in the wilderness. A haunting verse in Revelation speaks of those who are **cowardly**:

Revelation 21:8 "But the **cowardly**, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death."

Shabbat Shalom!
Ardelle

Het is het overwinnen van angst en het wandelen in geloof dat ons in het Koninkrijk zal brengen. Een hele generatie van mensen die angstig waren, kwam om in de woestijn. Een beklijvend vers in Openbaring spreekt van degenen die **laf** zijn:

Openbaring 21:8 maar de **lafaards** en trouwelozen en verdorvenen en moordenaars en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en alle leugenaars,- hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel, dat is de tweede dood! (Naardense)

Shabbat Shalom!
Ardelle