

Shalom!

This week as we begin the book of Shemot (Exodus), we notice that the home of the Israelites in Egypt has become a place of exile and bondage. The Almighty's plan will ultimately be the redemption of Israel from the bondage of slavery. But first, His plan will be the development of a nation in the place He chooses - Egypt. And while all the focus is on the Hebrews in Egypt, YHWH is busy watching His Covenant Land. Israel will not return until the "iniquity of the Amorites is complete":

*Bereshith (Genesis) 15:13 Then He said to Avram: "Know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them four hundred years. ...16 "But in the fourth generation they shall return here, for the **iniquity of the Amorites is not yet complete.**"*

Remember the family of Ya'acov had originally settled in Goshen as guests of the Pharaoh. Even when all Egyptians were having to sell everything, down to their very souls, the Hebrews were instead accumulating possessions:

Bereshith 47:27 So Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had possessions there and grew and multiplied exceedingly.

However, at some point, a new Pharaoh began to see this rapidly expanding set-apart nation in their midst as a threat:

Shemot 1:9 And he said to his people, "Look, the people of the children of Israel are more and mightier than we; 10 "come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply, and it happen, in the event of war, that they also join our enemies and fight against us, and so go up out of the land."

The Egyptians began by forcing them to work, eventually enslaving them with even more bitter bondage meant to crush their bodies and their spirits:

Shemot 1:14 And they made their lives bitter with hard bondage -- in mortar, in brick, and in all manner of service in the field. All their service in which they made them serve was with rigor.

Then came the command for the midwives to kill all male infants at birth. And later the killing of all male baby boys, meant to decimate the population of the Hebrews. They were attacking the Israelites on the battlefield of fruitfulness. Yet, no matter what the Egyptians did, they could not override the promise that had been given to Ya'acov:

Shalom!

Deze week zien we bij het aanvatten het boek Sjemot (Exodus), dat het huis van de Israëlieten in Egypte is uitgegroeid tot een plaats van ballingschap en slavernij. Het plan van de Almachtige zal uiteindelijk de verlossing van Israël uit de slavernij zijn. Maar Zijn eerste plan zal zijn om een natie te ontwikkelen in de plaats die Hij verkiest - Egypte. En terwijl de focus helemaal op de Hebreërs in Egypte ligt, is JHWH bezig met naar Zijn Verbondsland te kijken. Israël zal pas terugkeren als de "ongerechtigheid van de Amorieten voltooid is":

*Bereshith (Genesis) 15:13 Hij zegt tot Abram: weten, heel goed weten moet je dat je zaad zwerver-te-gast zal worden, in een land niet van hen; knechten zullen ze hen, en knevelen, vierhonderd jaar lang; ... 16 een vierde geslacht, die zullen terugkeren naar hier; **want niet tot vrede gebracht is het onrecht van de Amoriet tot hier toe!** (Naardense)*

Bedenk dat de familie van Jacob oorspronkelijk in Goshen zat, als gasten van de farao. Zelfs wanneer alle Egyptenaren alles moesten verkopen, ja zelfs hun leven, nam het bezit van de Hebreëën daarentegen toe:

Bereshith 47: 27 Israël zetelt in het land van Egypte, in het land van Gosjen; ze krijgen daar vaste voet en worden zeer vruchtbaar en overvloedig! (Naardense)

Op een bepaald moment echter, begon een nieuwe Farao dit snel groeiende apart-gezette volk in hun midden als een bedreiging te zien:

Shemot (Exodus) 1:9 Hij zegt tot zijn gemeenschap: ziehier, de gemeenschap van de zonen Israëls is overvloediger en sterker dan wij!- 10 welaan, laten we wijs handelen met hem, anders groeit hij nog meer; en wanneer het zal zijn dat er een oorlog uitbreekt, zal ook hij zich voegen bij onze haters, oorlog met ons voeren en opklimmen uit het land!

De Egyptenaren begonnen hen te dwingen om te werken, en brachten hen uiteindelijk tot bittere slavernij, bedoeld om hun lichaam en hun geest te vermorzelen:

Shemot 1:14 Ze maken hun het leven bitter met harde slavendienst, met leem en tichelstenen, met allerlei slavendienst op het veld,- al hun slavenwerk waarmee ze bij hen onder bruutheid hebben moeten sloven.

Toen kwam de opdracht voor de vroedvrouwen om alle mannelijke baby's bij de geboorte te doden. En later het doden van alle kleine jongetjes, bedoeld om de bevolking van de Hebreëën uit te dunnen. Ze vielen de Israëlieten aan op het slagveld van de vruchtbaarheid. Maar, ongeacht wat de Egyptenaren deden, konden ze de belofte die aan Jacob was gegeven niet aan de kant zetten:

Bereshith 46:3 So He said, "I am El, the Elohim of your father; do not fear to go down to Egypt, for I will make of you a great nation there.

And because they could not curb their population, the Egyptians became fearful:

Shemot 1:12 But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And **they were in dread of the children of Israel.**

Soon the children of Israel "**cried out to YHWH**" and "**He acknowledged them**". He definitely intends on keeping His covenant with them:

Shemot 2:25 And Elohim looked upon the children of Israel, and **Elohim acknowledged them.**

After the resurrection of Yeshua, there was also a time of oppression for the believers in Jerusalem. It led them to pray fervently, not for deliverance, but **for the power to resist and increase in spite of their situation**. They did not want to run and hide, but were zealous to spread the message of Messiah and His Word through the power of the Spirit:

Acts 4:24 So when they heard that, they raised their voice to Elohim with one accord and said: "Adonai, You are Elohim, who made heaven and earth and the sea, and all that is in them, 25 "who by the mouth of Your servant David have said: 'Why did the nations rage, And the people plot vain things? 26 The kings of the earth took their stand, And the rulers were gathered together Against YHWH and against His Messiah.' 27 "For truly against Your holy Servant Yeshua, whom You anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together 28 "to do whatever Your hand and Your purpose determined before to be done. 29 "Now, Adonai, look on their threats, and grant to Your servants that with all boldness they may speak Your word, 30 "by stretching out Your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of Your holy Servant Yeshua." 31 And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken; and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of Elohim with boldness.

And just as the Israelites "**filled Egypt**", believers in Messiah were "**filling the land**" and boldly proclaiming the Word:

Shemot 1:7 But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty; and **the land was filled with them.**

Acts 8:1 ...At that time a great persecution arose against the assembly which was at Jerusalem; and they

Bereshith 46:3 Hij zegt: ik ben de Godheid, die de God van je vader was; vrees niet om af te dalen naar Egypte, want om een groot volk te worden zet ik je daar neer;

En omdat ze de bevolkingsgroei niet konden beteugelen, werden de Egyptenaren bang:

Shemot 1:12 Maar hoe meer ze hem onderdrukken, des te overvloediger wordt hij en breekt hij uit, **zodat zij weerzin krijgen tegen het aanschijn van de zonen Israëls.**

Spoedig daarna **riepen** de kinderen van Israël **tot YHWH** en "**Hij erkende hen**". Hij is beslist van plan Zijn verbond met hen na te komen:

Shemot 2:25 God ziet de zonen Israëls aan; **God heeft er wéét van.**

Na de opstanding van Yeshua, was er ook een tijd van onderdrukking voor de gelovigen in Jeruzalem. Het maakte dat ze vurig baden, niet voor verlossing, maar **voor kracht om te weerstaan en toe te nemen in weerwil van hun situatie**. Ze wilden niet wegllopen en zich verbergen, maar waren gedreven om de boodschap van Christus en Zijn Woord te verspreiden door de kracht van de Geest:

Hand. 4:24 Maar als zij dat horen verheffen zij eensgezind hun stem tot God en zeggen: Meester, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee, en al wat er in hen is 25 en die bij monde van onze vader David, uw knecht, door heilige geestesadem hebt gezegd: 'waartoe raakten volkeren in beroering en prevelen gemeenschappen slechts leegte, 26 staan de koningen der aarde op en hebben de oversten op één plek zich verzameld tegen de Heer en tegen zijn gezalfde?' (Ps. 2,1-2); 27 want het is wáár, ze hebben in deze stad zich verzameld tegen hem die gij gezalfd hebt, uw heilige knecht Jezus: Herodes en Pontius Pilatus, samen met de volkeren en gemeenschappen van Israël, 28 om te doen al wat uw hand en uw beraad tevoren had bepaald dat zou geschieden; 29 en nu, Heer: zie neer op hun bedreigingen en geef het aan uw dienaars om met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, 30 daarin dat gij uw hand uitstrekt tot heling en er tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus! 31 Terwijl zij bidden trilt de plaats waar zij verzameld zijn geweest en worden allen vervuld van de heilige geestesadem; het woord van God hebben zij met vrijmoedigheid kunnen spreken.

En net zoals de Israëlieten "**Egypte vulden**", waren gelovigen in de Messias "**het land aan het vullen**" en verkondigden moedig het Woord:

Shemot 1:7 Maar de zonen Israëls zijn vruchtbaar geweest: het wemelt van hen, ze zijn er in overvloed, ze worden zéér, zéér sterk; **vol wordt het land van hen!** (Naardense)

Hand. 8: 1 ... Maar er geschiedt te dien dage een grote vervolging tegen de vergadering in Jeruzalem. Maar allen

were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. ...3 As for Shaul, he made havoc of the assembly, entering every house, and dragging off men and women, committing them to prison. 4 **Therefore those who were scattered went everywhere preaching the word.**

So...persecution looks like something that our Father uses as a tool that helps His people to be **fruitful and increase**. It is for the remnant that desires to shema (listen and obey) His Voice:

2 Timothy 3:12 Yes, and **all who desire to live godly in Yeshua the Messiah will suffer persecution.**

2 Corinthians 4:17 For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, 18 while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.

And advice from Yeshua:

Luke 6:22 Blessed are you when men hate you, And when they exclude you, And revile you, and cast out your name as evil, For the Son of Man's sake. 23 Rejoice in that day and leap for joy! For indeed your reward is great in heaven, For in like manner their fathers did to the prophets.

The birth of Moshe, the chosen deliverer of His people, was according to His perfect timing. By the time Moshe was 40 years old, he apparently understood something of his calling.

Acts 7: 23 "Now when he was forty years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. 24 "And seeing one of them suffer wrong, he defended and avenged him who was oppressed, and struck down the Egyptian. 25 **"For he supposed that his brethren would have understood that God would deliver them by his hand,** but they did not understand.

Although the desire was there to fulfill his calling, Moshe himself was out of control. He was operating under fleshly emotions. After growing up in such privileged conditions, he was not yet able to understand how leadership had to be coupled with humility. He would first have to become a nobody. And this lesson, would be learned in the desert...the very desert of Sinai, as a shepherd of sheep. Throughout the Scriptures, Israel is compared to a "flock":

Jeremiah 23:2 Therefore this is what YHWH the Elohim of Israel, says to the shepherds who tend my people: "Because you have scattered **My flock** and driven them

worden over de landstreken van Judea en Samaria verstrooid, behalve de apostelen. ... 3 Maar Saulus is bezig gebleven de vergadering te verwoesten; her en der huizen binnentrekend sleept hij mannen en vrouwen mee en geeft ze over in een bewaking. 4 **Zij dan die worden verstrooid komen overal en verkondigen het woord.** (Naardense)

Dus ... vervolging ziet eruit als een instrument dat onze Vader gebruikt dat Zijn volk helpt **vruchtbaar te zijn en toe te nemen**. Het is voor het overblijfsel, dat Shema (luisteren en gehoorzamen) wil naar Zijn Stem:

2 Timotheüs 3:12 Maar **allen ook die vroom willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden.** (Naardense)

2 Corinthiërs 4: 17 Want de tijdelijke lichte last der verdrukking bewerkt voor ons een onovertroffen onovertreffelijk eeuwige zwaarte aan glorie, 18 daar wij onze blik niet gericht houden op de zichtbare maar op de onzichtbare dingen; want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare eeuwig. (Naardense)

En het advies van Yeshua:

Lucas 6:22 Zalig zijt ge wanneer de mensen u haten,- wanneer ze u bannen, smaden en uw naam als iets boosaardigs uitwerpen vanwege de mensenzoon! 23 Verheugt u te dien dage en danst, want zie, groot is uw loon in de hemel: hetzelfde immers hebben hun vaders gedaan aan de profeten! (Naardense)

Mozes, de uitverkoren verlosser van Zijn volk, werd geboren volgens Zijn perfecte timing. Tegen de tijd dat Mozes 40 jaar oud was, begreep hij blijkbaar iets van zijn roeping.

Hand. 7:23 Maar als voor hem de tijd van veertig jaar vervuld is, klimt het in zijn hart op om zijn broeders, de zonen van Israël, te bezoeken, 24 en als hij er één onrecht ziet lijden, komt hij in het geweer en oefent wraak uit voor de gekwelde door de Egyptenaar neer te slaan. 25 **Maar hij heeft gemeend dat zijn broeders zouden begrijpen dat God door zijn hand redding aan hen gaf,-** maar zij begrijpen het niet.

Hoewel de wens aanwezig was om zijn roeping te vervullen, had Mozes er geen controle over. Hij werkte onder vleselijke emoties. Ondanks dat hij opgroeide in zulke gunstige omstandigheden, was hij daarom nog niet in staat om te begrijpen hoe leiderschap moest worden gekoppeld aan nederigheid. Hij moest eerst een niemand worden. En deze les zou in de woestijn worden geleerd... de Sinai woestijn, als een herder van schapen. Doorheen de Schrift, wordt Israël vergeleken met een "kudde":

Jeremia 23:2 Daarom heeft de Ene, Israëls God, zó gezegd tot de kwalijke herders die mijn gemeente kwalijk weiden: **gij allen die mijn wolvee hebt verstrooid, hen hebt**

away and have not bestowed care on them, I will bestow punishment on you for the evil you have done," declares YHWH.

YHWH is protective over His flock. Of course, the greatest and most perfect Shepherd is Yeshua:

John 10:11 "I am the good shepherd. The good shepherd gives His life for the sheep.

After 40 years as a shepherd, YHWH asks Moshe to return to Egypt to finally fulfill his calling. But now Moshe understands what Shaul (Paul) will later tell the Corinthians:

2 Corinthians 3:5 Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from Elohim

Moshe is no longer what Acts 7:22 describes as "**mighty in word and deed**". There is still some refinement required for Moshe, but for the moment he understands that in his own strength, he has nothing to offer:

Shemot 3:11 But Moshe said to Elohim, "Who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt?"

As you read the story of the Exodus, take note of how YHWH continually grows and reassures Moshe. Step by step. That's all any of us can ask. You too may sense the calling He has given you. But refinement through adversity and persecution might be between you and that calling being worked out. No matter what is in our future, here is our commission:

Philippians 4:4-13

Shabbat shalom,
Ardelle

weggestoten en hen niet hebt opgezocht, zie, ik bezoek aan u het kwaad van uw handelingen, is de tijding van de Ene; (Naardense)

YHWH is beschermend met Zijn kudde bezig. Natuurlijk is de grootste en meest perfecte Herder Yeshua:

Johannes 10:11 ik ben de goede herder; de goede herder zet zijn lijf-en-ziel in voor de schapen; (Naardense)

Na 40 jaar als herder vraagt JHWH Mozes om naar Egypte terug te keren om eindelijk zijn roeping te vervullen. Maar nu begrijpt Mozes wat Shaul (Paulus) later tot de Korintiërs zal zeggen:

2 Korintiërs 3:5 Het is niet zo dat wij van onszelf uit bekwaam zijn en iets kunnen beschouwen als uit onszelf; nee, onze bekwaamheid is uit God, (Naardense)

Mozes is niet meer wat Handelingen 7:22 beschrijft: "**machtig in woord en daad**". Er is nog steeds verfijning nodig bij Mozes, maar voor het ogenblik begrijpt hij dat in eigen kracht hij niets te bieden heeft:

Shemot 3:11 Dan zegt Mozes tot God: wie ben ik dat ik tot Farao zal gaan,- en dat ik de zonen Israëls uitleid uit Egypte? (Naardense)

Als je het verhaal van de Exodus leest, neem er dan kennis van hoe JHWH Mozes voortdurend laat groeien en geruststelt. Stap voor stap. Dat is alles wat ieder van ons kan vragen. Ook jij kan de roeping aanvoelen die Hij je gegeven heeft. Maar verfijning door middel van tegenspoed en vervolging kan tussen jou en die roeping staan die uitgewerkt wordt. Wat ook de toekomst zij; hier is onze opdracht:

Filippenzen 4:4-13

Shabbat shalom,
Ardelle