

Shalom!

In this week's Torah portion we begin with verses that instruct man to create and maintain a judicial system in each of its towns: Devarim 16:18-20 Verse 20 is interesting in it's many translations as it seeks to express the intensity of the command to **"pursue justice" (tzedek)**:

In the Hebrew scrolls what you find is actually a repeat of the word **"tzedek"**... צדק צדק. Repetition of a word, however, is always a sign of great importance, so let's explore **"tzedek"** in more depth. Walking in and teaching **justice/righteousness** are integral components of our calling as children of Abraham, the father of our faith:

*Bereshith 18:19 "For I have known him, in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of YHWH, **to do righteousness** (tzedek) and judgment, that YHWH may bring to Abraham what He has spoken to him."*

Not only is **justice/righteousness** one of the foundations stones of YHWH's throne, but it is also something He loves:

*Psalm 89:14 **Righteousness** and judgment are the foundation of Your throne; Mercy and truth go before Your face.*

*Psalm 33:5 **He loves righteousness** and judgment; The earth is full of the goodness of YHWH.*

Now that we see how important the concept of **justice/righteousness** is, how can we define it? William Bullock (the Rabbi's son), comments that **"tzedek"** should become for us **the guiding principle of all human interaction**. Now that's a pretty tall order! Still, how can we understand the concept, especially from the Holy One's perspective? Since His thoughts are higher than our thoughts and His ways higher than our ways (Isaiah 55:9), how do we take ourselves out of it and understand His way of seeing? Thus Mr. Bullock settles on a simple meaning - **"what the Holy One would do."** The Hebrew text tells us:

Devarim 16:20 - **Tzedek (i.e. what the Holy One would do!) Tzedek (i.e. what the Holy One would do!) Seek after/pursue it!** So that you may live and possess forever the Land which YHWH your Elohim is giving you!

Shalom!

In de sidra van deze week beginnen we met verzen die opdracht geven om in elk van de steden een gerechtelijk systeem op te zetten: Deut. 16:18-20 Vers 20 is interessant; in de vele vertalingen wordt getracht de intensiteit van de opdracht om **"gerechtigheid na te streven" (tzedek)** te benadrukken:

In de Hebreeuwse boekrollen vind je eigenlijk een herhaling van het woord **"tzedek"** ... צדק צדק. Herhaling echter van een woord, wijst altijd op groot belang; dus laten we dieper op **"tzedek"** ingaan. Wandelen in en onderwijzen van rechtvaardigheid/gerechtigheid zijn een integraal onderdeel van onze roeping als kinderen van Abraham, de vader van ons geloof:

*Genesis 18:19 want ik weet van hem, om wat **hij zijn zonen en zijn huis na hem zal gebieden, dat ze zullen waken over de weg van de Ene door gerechtigheid te doen** (tzedek) en recht: opdat de Ene over Abraham moge doen komen wat hij over hem heeft gesproken! (Naardense)*

Niet alleen is rechtvaardigheid/gerechtigheid een van de fundamentstenen van YHWH's troon, maar het is ook iets wat hij liefheeft:

*Psalm 89:15 Op **gerechtigheid** en recht stoelt uw troon, vriendschap en trouw ontmoeten uw aanschijn! (Naardense)*

*Psalm 33:5 **Hij mint gerechtigheid** en recht, van de vriendschap van de Ene is de aarde vol. (Naardense)*

Nu we zien hoe belangrijk het concept van **rechtvaardigheid/gerechtigheid** is, is de vraag hoe we dat kunnen definiëren? William Bullock (de Rabbi's zoon), maakt de opmerking dat **"tzedek"** voor ons **de leidraad van alle menselijke interactie** moet worden. Nu dat is nogal wat! Maar hoe kunnen we het concept begrijpen, met name vanuit het perspectief van de Heilige? Aangezien Zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten en Zijn wegen hoger dan onze wegen (Jesaja 55:9), hoe laten we onszelf hierbij los om Zijn manier van zien te begrijpen? Zo vestigt de heer Bullock de aandacht eenvoudig op - **"Wat zou de Heilige doen"** De Hebreeuwse tekst vertelt ons:

Deuteronomium 16:20 – **Tzedek (d.i. wat de Heilige zou doen) Tzedek (d.i. wat de Heilige zou doen) Zoek het/streef ernaar!** Opdat gij leeft en voor altijd het land bezit dat JHWH, uw God, u geeft!

Quoting Mr. Bullock,  
"The first aspect of **tzedek** which we are to pursue involves **treating others the way the Holy One wants us to treat them**. This is a major undertaking. It requires us to resist the temptation to interact with others on the basis of what we see or hear or what 'feels right' or seems 'fair' to us, and to instead **sh'ma** the Holy One, and do in relation to the person in question only *what we see the Father doing*."

Do you understand what he's saying? That in "**seeking after righteousness**", we are not looking for anything for ourselves. We are not pursuing riches, or ministries, or fame. We have instead adopted a lifestyle of serving others, **regardless of how they treat us**. We should attempt to walk like Yeshua walked.

*1 John 2:6 Whoever claims to live in him must walk as Yeshua did.*

And how did Yeshua walk?

*2 Peter 1:2 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of Elohim and of Yeshua our Adonai, 3 as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, 4 by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be **partakers of the divine nature**, having escaped the corruption that is in the world through lust. 5 But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, 6 to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, 7 to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. 8 For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Adonai Yeshua the Messiah. 9 For he who lacks these things is shortsighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. 10 Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure, for if you do these things you will never stumble; 11 for so an **entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Adonai and Savior Yeshua the Messiah**.*

Mr Bullock Citerend:  
"Het eerste aspect van **tzedek** dat wij moeten nastreven impliceert **anderen behandelen op de manier zoals de Heilige wil dat wij hen behandelen**. Dit is een belangrijke onderneming. Het vraagt van ons om aan de verleiding te weerstaan om met anderen te communiceren op basis van wat we zien of horen of wat 'goed voelt' en ons 'eerlijk' lijkt, en in plaats daarvan **sh'ma** van de Heilige, en in verband met de persoon in kwestie alleen maar doen *wat we de Vader zien doen*."

Begrijp je wat hij zegt? Dat bij het "**zoeken naar gerechtigheid**", we niet op zoek zijn naar iets voor onszelf. We streven geen rijkdom na, of bedieningen of roem. In plaats daarvan hebben we een levensstijl aangenomen van anderen dienen, **ongeacht hoe zij ons behandelen**. We moeten proberen te wandelen, zoals Yeshua wandelde.

*1 Johannes 2:6 Wie beweert in Hem te leven moeten wandelen zoals Yeshua deed.*

En hoe wandelde Yeshua?

*2 Petrus 1:2 genade voor u en vrede in overvloed in de kennis van God en van Jezus, onze Heer, 3 zoals alles van zijn goddelijke kracht die voor leven en vroomheid nodig is ons geschonken is door het kennen van hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en deugd; 4 daardoor zijn ons de kostbaarste en grootste aankondigingen geschonken, opdat ge daardoor **deelachtig wordt aan goddelijke natuur**, sinds ge het bederf dat door begeerte in de wereld is zijt ontvlucht. 5 En juist daarom moet ge alle inzet inbrengen en aan uw geloof de deugd toevoegen, aan de deugd de Godskennis, 6 aan de Godskennis de zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing de volharding, aan de volharding de vroomheid, 7 aan de vroomheid de broeder-en-zusterliefde, aan de broeder-en-zusterliefde de liefde. 8 Want als deze dingen bij u voorhanden zijn en overvloedig worden zullen zij u niet zonder werk en zonder vrucht laten ten aanzien van de kennis van Jezus Christus. 9 Want bij wie deze dingen niet zijn, die is blind, bijziende, is vergeten de reiniging van zijn zonden van vanouds. 10 Daarom, broeders-en-zusters, zet u des te meer in om uw roeping en verkiezing 'vast' te maken. Want wanneer ge dat doet zult ge nooit struikelen. 11 Want **zál u rijkelijk toegevoegd worden de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en redder, Jezus Christus**. (Naardense)*

And why is that important? Because if we have an interest in being a part of the future **holy city of Jerusalem**, we see that one day it will be a "**righteous/just**" city which will become a **testimony to the nations**:

*Isaiah 62:1 For Zion's sake I will not hold My peace, And for **Jerusalem's** sake I will not rest, Until her **righteousness** goes forth as brightness, And her salvation as a lamp that burns. 2 **The nations shall see your righteousness**, And all kings your glory. You shall be called by a new name, Which the mouth of YHWH will name. Zephaniah 2:3 Seek YHWH, all you meek of the earth, Who have upheld His judgments. **Seek righteousness (tzedek)**, seek humility. It may be that you will be hidden In the day of YHWH's anger.*

Yeshua mentions the priority of "**seeking Kingdom righteousness**":

*Matthew 6:33 But **seek first his kingdom and his righteousness**, and all these things will be given to you as well.*

Never has Israel ever implemented the system of **righteousness and justice** in her gates. So why does the Word constantly pound on the details of this sort of system? Because it points us to the Messiah! Because **IT WILL BE THE MESSIAH** who will come and eventually rule the nations with "**tzedek**" (**righteousness/justice**):

*Revelation 19:11 Now I saw heaven opened, and behold, a white horse. And He who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness He judges and makes war. Jeremiah 23:5 "Behold, the days are coming," says YHWH, "That I will raise to David a Branch of righteousness; A King shall reign and prosper, And execute judgment and **righteousness in the earth**."*

May it be so in our day!

Shabbat Shalom!  
Ardelle

En waarom is dat belangrijk? Omdat als we geïnteresseerd zijn om van de toekomstige **heilige stad Jeruzalem** deel uit te maken, we zien dat op een dag het een "**rechtvaardige**" stad zal zijn, die een **getuigenis tot de naties** zal worden:

*Jesaja 62:1 Om Sions wil mag ik niet zwijgen, omwille van **Jeruzalem** zal ik niet rusten, totdat haar **gerechtigheid** als de lichtglans uittrekt en haar redding als een fakkel ontbrandt. 2 **Zien zullen volkeren jouw gerechtigheid**, alle koningen jouw glorie; geroepen wordt tot jou een nieuwe naam die de mond van de Ene zal bepalen. (Naardense) Zefanja 2:3 Zoekt de Ene, alle ootmoedigen van het land die zijn recht hebt willen uitwerken, **zoekt gerechtigheid (tzedek)**, zoekt ootmoed; misschien zult ge worden verborgen op de dag van de woede van de Ene! (Naardense)*

Yeshua vermeldt de prioriteit van het "**zoeken naar de gerechtigheid van het Koninkrijk**":

*Mattheüs 6:33 maar **zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid**, en dat alles zal u worden toegevoegd; (Naardense)*

Nooit heeft Israël het systeem van **gerechtigheid en recht** in haar poorten ingevoerd. Dus waarom legt het Woord voortdurend nadruk op de details van dit soort systeem? Omdat het ons naar de Messias wijst! Want **HET ZAL DE MESSIAS ZIJN** die zal komen en de volken uiteindelijk met "**tzedek**" (**rechtvaardigheid/gerechtigheid**) besturen:

*Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en die daarop zit wordt genoemd getrouw en waarachtig, en in gerechtigheid richt hij en strijdt hij. (Naardense) Jeremia 23:5 Zie, er komen dagen, is de tijd van de Ene, dat ik aan David zal doen opstaan een spruit die een rechtvaardige is, koninklijk zal hij koning zijn, vol inzicht, en recht **en gerechtigheid doen in het land**; (Naardense)*

Moge het zo zijn in onze dagen!

Shabbat Shalom!  
Ardelle