

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Did Yeshua tell His disciples that He would return before they finished visiting the cities in the land of Israel?

Refuge from Persecution

Yeshua foresaw a coming time of persecution when His disciples would be hated by all men for the sake of His name. He advised the disciples to escape from persecution by moving from city to city.

But whenever they persecute you in one city, flee to the next; for truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. (Matthew 10:23)

Yeshua assured them that they would not finish going through the cities of Israel before the Son of Man comes. This does not mean that they would not finish bringing the gospel to the cities of Israel before the final redemption, it means that the disciples would not run out of places of refuge before the final redemption.

The early believers employed the Master's strategy of flight from persecution, and as they fled, they carried the gospel message with them. For example, when facing persecution from religious authorities in Jerusalem, the disciples of Yeshua scattered to other major Jewish communities in large cities, carrying the good news with them:

So then those who were scattered because of the persecution that occurred in connection with Stephen made their way to Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word ... And the hand of the Lord was with them, and a large number who believed turned to the Lord. (Acts 11:19-21)

Jewish disciples also found places of refuge within the land of Israel, just as the Master predicted. Communities of Jewish believers persisted in the Galilee and Transjordan well into the Byzantine Era. The world ran out of Jewish believers living in the land of Israel

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Heeft Yeshua Zijn discipelen gezegd dat Hij zou terugkeren voordat ze de steden in het land Israël zouden hebben bezocht?

Toevlucht voor vervolging

Yeshua voorzag een komende tijd van vervolging wanneer Zijn discipelen door alle mensen zouden worden gehaat omwille van Zijn naam. Hij adviseerde de discipelen om te ontsnappen aan vervolging door van stad naar stad te gaan.

Maar wanneer ze je in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de volgende; want voorwaar, Ik zeg u, u zult niet klaar zijn met door de steden van Israël te gaan totdat de Zoon des Mensen komt. (Mattheüs 10:23)

Yeshua verzekerde hen dat ze niet klaar zouden zijn met door de steden van Israël te gaan vóór de Zoon des Mensen komt. Dit betekent niet dat ze niet het Evangelie naar de steden van Israël zouden brengen vóór de uiteindelijke verlossing; het betekent dat er voor de discipelen geen eind aan de toevluchtsoorden zou komen vóór de uiteindelijke verlossing.

De gelovigen in de begintijd gebruikten de strategie van de Meester om de vervolging te ontvluchten, en terwijl zij vluchtten, droegen zij de boodschap van het evangelie met zich mee. Toen ze bijvoorbeeld door religieuze autoriteiten in Jeruzalem met vervolging werden geconfronteerd, verspreidden de discipelen van Yeshua zich naar andere grote Joodse gemeenschappen in grote steden en droegen ze het goede nieuws met zich mee:

Zo gingen dan diegenen die verstrooid werden, vanwege de vervolging die in verband met Stefanus plaatsvond, naar Fenicië en Cyprus en Antiochië en spraken het woord ... En de hand van de Heer was met hen, en een groot aantal die geloofden wendde zich tot de Heer. (Handelingen 11:19-21)

Joodse discipelen vonden ook toevluchtsoorden in het land van Israël, precies zoals de Meester voorspelde. In Galilea en Transjordanië bleven gemeenschappen van Joodse gelovigen volharden tot lang in het Byzantijnse tijdperk. De wereld werd overspoeld van Joodse gelovigen die in het land van Israël leefden lang voordat

long before the Jewish believers ran out of towns to which they could flee to find safe refuge.

Ultimately, the final redemption was delayed beyond the expectation of those first disciples, but the Master's words did not fail. His words still pertain to the persecutions and tribulations of the last generation before the advent of the Messianic Era. In those days, the disciples of Yeshua can anticipate facing persecution again, and according to the Master's promise, they will find refuge in the cities of Israel until He comes.

de Joodse gelovigen geen steden meer konden vinden waarnaar ze konden vluchten voor een veilige onderkomen.

Ten slotte werd, boven de verwachting van die eerste discipelen, de uiteindelijke verlossing uitgesteld maar de woorden van de Meester faalden niet. Zijn woorden hebben nog steeds betrekking op de vervolgingen en beproevingen van de laatste generatie vóór de komst van de Messiaanse tijd. In die dagen kunnen de discipelen van Yeshua weer vervolging tegemoet zien, en volgens de belofte van de Meester, zullen ze een schuilplaats vinden in de steden van Israël totdat Hij komt.

