

Shalom,

The topic of **courage** and the question of **who we fear** seems to be a good opening to our Torah comment this week.

*Bereshith 22:1 Now it came to pass after these things that **Elohim tested Avraham**, and said to him, "Avraham!" And he said, "Here I am."*

"**Elohim tested Avraham**"...as Elohim dealt with Avraham, so He will probably deal in measure with all of us, who as believers, are **children of Avraham**.

Hebrews 12:6 because Adonai disciplines those he loves, and he punishes everyone he accepts as a son."

Honestly, it's a great thing that He takes notice of us. In the same way that a goldsmith works with the gold, or a silversmith refines the silver...He sets a high value on us, therefore He must put us through the crucible of **testing**.

As we consider Avraham's testing, we see that he was tried in more than one way. First, we see Avraham's **fear of Elohim** tested:

*Bereshith 22:12 And He said, "Do not lay your hand on the lad, or do anything to him; for now I know that **you fear Elohim**, since you have not withheld your son, your only son, from Me."*

Avraham was given a very grave command, and he considered the Word of Elohim to be higher than his own understanding. When we contemplate keeping the commandments of YHWH, is our **fear of consequences greater than our fear of the Almighty**? Do we "**tremble at His Word**?"

*Proverbs 13:13 He who despises the Word will be destroyed, But **he who fears the commandment will be rewarded**.*

Secondly, Avraham's **faith** was tested. Avraham had received incredible promises - all which depended upon the continuation of his seed through Isaac. How could it make sense that now YHWH Elohim was asking him to slay his son? Avraham was not able to understand the trial, but he didn't need to. YHWH would be faithful to his promises, despite what Avraham's logic and rational thinking might tell him. During the testing, Avraham's faith overcame his own thinking.

Thirdly, Avraham's **love** was tested. Did Avraham love his son, Isaac more than his Heavenly Father? Elohim tests Avraham to see who he loves the most. Will it be **his Abba** who has given him Isaac, **or Isaac** who now YHWH is asking be returned to Him. As much as Avraham loves his son, Avraham's love for his Master prevails.

Shalom!

Moed als onderwerp en de vraag **wie we vrezen** lijkt deze week een gepaste opening voor onze Tora commentaar.

*Genesis 22:1 (Naardense) Het geschiedt na deze woorden dat **God Abraham heeft beproefd**; hij zegt tot hem: Abraham!- en die zegt: hier ben ik!*

"**Elohim teste Avraham**" ... zoals Elohim Avraham behandelde, zo zal Hij waarschijnlijk in zekere mate ons allen behandelen, die als gelovigen, **kinderen van Avraham** zijn.

Hebreeën 12:6 want wie de Heer liefheeft, die kastijdt hij, en hij geselt elke zoon die hij aanneemt' (Spr. 3,11-12).

Eerlijk gezegd; het is iets geweldigs dat Hij voor ons aandacht heeft. Zoals een goudsmid het goud bewerkt, of een zilversmid het zilver verfijnt... zo kent Hij een hoge waarde aan ons toe; daarom moet hij ons door de smeltkroes van **testen** brengen.

Als we het testen van Avraham overdenken, zien we dat hij op meer dan één manier beproefd werd. Ten eerste zien we **Avraham's vrees voor God** getest:

*Genesis 22:12 Hij zegt: steek je hand niet uit naar de jongen, en doe hem niet wát-dan-ook aan; want nu wéét ik dat **je ontzag hebt voor God**, jij, en je zoon, je enige, niet van mij hebt weggehouden!*

Avraham kreeg een zeer zware opdracht en hij beschouwde het Woord van God hoger, ook al kon hij het niet begrijpen. Is, als we nadenken over het houden van de geboden van JHWH, onze **angst voor de gevolgen groter dan onze angst voor de Almachtige**? "**Beven we voor Zijn Woord**?"

*Spreuken 13:13 Wie een woord minacht wordt erdoor verwoest, **wie ontzag heeft voor een gebod, hem wordt het vergolden met vrede**.*

Ten tweede werd Avraham's **geloof** getest. Avraham had ongelooflijke beloften ontvangen - die alle afhingen van de voortzetting van zijn nageslacht door Izaak. Hoe valt het te begrijpen dat YHWH Elohim hem nu vroeg om zijn zoon te doden? Avraham was niet in staat om de test te begrijpen, maar hij hoefde ook niet. YHWH zou trouw zijn aan zijn beloften, ondanks wat Avraham's logica en rationeel denken hem zou kunnen vertellen. Tijdens het testen, overwon Avraham's geloof zijn eigen denken.

Ten derde, werd Avraham's **liefde** getest. Hield Avraham meer van zijn zoon Isaac dan van zijn hemelse Vader? Elohim test Avraham om te zien van wie hij het meest houdt. Zal het **zijn Abba** zijn, die hem Isaac heeft gegeven, **of Isaac**, die YHWH nu vraagt aan Hem terug te geven. Hoeveel Avraham ook van zijn zoon houdt, Avraham's liefde voor zijn Meester overheerst.

Now it is also interesting that it is Elohim, Himself, who tests Avraham (see 22:1). Job was tested by *hasatan* (Elohim allowed *hasatan* to be used as the instrument for testing Job). Lot will also be tested in our reading, however, nowhere does it say that it was Elohim who tested him. We know Lot was a "**righteous man**":

*2 Peter 2:6 and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly; 7 and delivered **righteous Lot**, who was **oppressed by the filthy conduct of the wicked** 8 (for that righteous man, dwelling among them, **tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds**) --*

The question is - **why was Lot considered "righteous"**? We are told that Lot was "**oppressed by the filthy conduct of the wicked**" and that "**his righteous soul was tormented day to day by seeing and hearing their lawless deeds**". But we are left to wonder if there wasn't enough true gold and silver in him to be "**tested by Elohim**" as was Avraham. It ended up being the Sodomites who tested Lot. And sadly, even after his testing, his relationship with Elohim did not improve. Have you ever prayed the prayer "**search me O Elohim and know my heart?**"

*Psalm 139:23 **Search me, O El, and know my heart; Try me, and know my anxieties;** 24 **And see if there is any wicked way in me, And lead me in the way everlasting.***

Wow, an invitation of **Divine Inspection!** That could be scary!!

At the height of Avraham's **fear, faith, and love**, he was still tested. Our highest test may be yet to come! Notice from the reading of Avraham's life, there was a course of education to prepare him for this great time of testing. Our Father also knows how to educate us to bring us to a point where we can endure and improve. He is the perfect Father with the perfect tests for our good.

*1 Corinthians 10:13 **No testing has overtaken you except such as is common to man; but Elohim is faithful, who will not allow you to be testing beyond what you are able, but with the testing will also make the way of escape, that you may be able to bear it.***

What is all this **testing** for? It is meant to prepare us for a glorious reunion with our Messiah!

*Job 23:10 **But He knows the way that I take; When He has tested me, I shall come forth as gold.***

*Psalm 66:10 **For You, O Elohim, have tested us; You have refined us as silver is refined.***

*Proverbs 17:3 **The refining pot is for silver and the furnace for gold, But YHWH tests the hearts.***

Nu is het ook opmerkenwaardig dat het God Zelf is die Avraham test (zie 22:1). Job werd door *hasatan* getest (Elohim stond toe dat *hasatan* als instrument voor het testen van Job werd gebruikt). Lot zal in deze *sidra* ook worden getest, maar nergens staat dat het God was die hem testte. We weten dat Lot een "**rechtvaardig man**" was:

*2 Petrus 2:6 en als hij de steden van Sodom en Gomorra in de as gelegd en tot omkering veroordeeld heeft, en zo ten voorbeeld gesteld voor hen die nog goddeloos zouden worden, 7 en als hij de **rechtvaardige Lot**, toen hij **doodmoe werd van de wandel in teugelloosheid van die onverlaten** daaraan heeft ontrukkt, 8 want **in zien en horen heeft deze rechtvaardige zolang hij bij hen woonde dag aan dag zijn rechtvaardige ziel met hun wetteloze werken gepijnigd**, --*

De vraag is - **waarom Lot als "rechtvaardig" werd beschouwd?** Er wordt ons verteld dat Lot "**gebukt ging onder het smerige gedrag van de goddelozen**" en dat "**zijn rechtvaardige ziel van dag tot dag werd gekweld door het zien en horen van hun wetteloze daden**". Maar we blijven zitten met de vraag of er niet genoeg echt goud en zilver in hem was om zoals Avraham "**door Elohim**" te worden **getest**. Het waren uiteindelijk de Sodomieten die Lot testten. En helaas verbeterde daarmee ook zijn relatie met God niet. Heb jij ooit gebeden: "**Doorzoek mij o God en ken mijn hart?**"

*Psalm 139:23 **Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten!** 24 **Wil zien of ik op een weg van smart ben, en leid mij op een weg naar de eeuwigheid!***

Wow, een uitnodiging tot **Goddelijke Inspectie!** Dat zou beangstigend kunnen zijn!!

Op het hoogtepunt van Avraham's **vreze, geloof en liefde**, werd hij nog steeds getest. Onze grootste tests kunnen nog komen! Merk bij het lezen van Avraham's leven, dat er een opleiding was om hem op deze grote tijd van beproeving voor te bereiden. Onze Vader weet ook hoe Hij ons moet vormen om ons naar een punt te brengen waar we het kunnen uithouden en beter worden. Hij is de perfecte Vader met de perfecte tests voor ons welzijn.

*1 Korintiërs 10:13 **Geen beproeving heeft u aangegrepen die niet menselijk was; en getrouw is God, die niet zal toestaan dat ge beproefd wordt boven wat ge aankunt, nee, mét de beproeving zal hij ook de uitkomst geven om haar te kunnen verdragen.***

Waar dient al dit **testen** voor? Het is bedoeld om ons voor te bereiden op een glorieuze hereniging met onze Messias!

*Job 23:10 **Hoewel hij de weg kent die ik ga, toetst hij mij, ik kom als van goud tevoorschijn.***

*Psalm 66:10 **Wel hebt ge ons gekeurd, o God, gelouterd als bij de loutering van zilver;***

*Spreuken 17: 3 **Een smeltkroes is er voor het zilver, een oven voor het goud, en die harten toetst is de Ene.***

Zechariah 13:9 I will bring the one-third through the fire, Will refine them as silver is refined, And test them as gold is tested. They will call on My name, And I will answer them. I will say, 'This is My people'; And each one will say, 'YHWH is my Elohim.' "

Malachi 3:2 "But who can endure the day of His coming? And who can stand when He appears? For He is like a refiner's fire And like launderer's soap. 3 He will sit as a refiner and a purifier of silver; He will purify the sons of Levi, And purge them as gold and silver, That they may offer to YHWH An offering in righteousness.

1 Peter 1:6 In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, 7 that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Yeshua the Messiah

Now just an extra point about Avraham - he was **ready** to for this extreme test. After all the incredible faith challenges he had walked through, when Elohim called to him, Avraham answers, "**here I am.**"

*Bereshith 22:1 Now it came to pass after these things that Elohim tested Avraham, and said to him, "Avraham!" And he said, "**Here I am.**"*

Remember Adam went and hid in the Garden when YHWH called to him. What kind of encounters had prepared Avraham for this moment?

1. He had obediently left his country of birth and his father's house. (2 Corinthians 6:17 Therefore "**Come out from among them And be separate, says Adonai. Do not touch what is unclean, And I will receive you.**")
2. Avraham had not disputed with Lot over the Land, but trusted YHWH for His promises. (was **not greedy for worldliness**)
3. Avraham had defeated foes when severely outnumbered. (1 Timothy 1:18 *This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may **wage the good warfare***)
4. Avraham, upon Elohim's command, listened to Sarah concerning the casting out of Hagar and Ishmael
5. Avraham was a great intercessor in prayer and pleaded over Sodom with great boldness
These prior testings and more are why Avraham was ready to say "**Hineni**" (here I am). The ramifications of walking through his earlier trials, somehow gave him a clear vision of Messiah:

John 8:56 "Your father Avraham rejoiced to see My (Yeshua's) day, and he saw it and was glad."

How was it **possible for Avraham to see the day of Messiah?** Perhaps the view was clear on Mt. Moriah

*Zacharia 13:9 **dat derde zal ik doen komen in het vuur; ik zal hen louteren zoals men zilver loutert en hen toetsen zoals men goud toetst;** zal dat deel mijn naam aanroepen dan zal ik het antwoorden, en zeggen zal ik: mijn gemeente is dat, en het deel zal zeggen: de Ene is mijn God!*

*Maleachi 3:2 **Maar wie kan de dag van zijn komen áán, en wie blijft staande als hij zich laat zien? want hij is als het vuur van de smelter** en als de loog van de blekers. 3 **Hij zal zich neerzetten als wie zilver smelt en reinigt, hij zal de zonen van Levi reinigen en hen louteren als goud en als zilver; worden zullen zij voor de Ene brengers van een broodgift in gerechtigheid.***

*1 Petrus 1:6 Daarom kunt ge jubelen, ook al wordt ge nu, als het zo moet zijn, voor korte tijd bedroefd in **velerlei beproevingen**, 7 opdat de **loutering van uw geloof - die het veel eervoller maakt dan vergankelijk goud dat ook door vuur gelouterd wordt - blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer, in de openbaring van Jezus Christus.***

Nog een bijkomend punt over Avraham was dat hij voor deze extreme beproeving **klaar** was. Na al de ongelooflijke geloofsuitdagingen die hij had doorgemaakt, antwoordde Avraham toen God hem riep: "**hier ben ik.**"

*Genesis 22:1 Het geschiedt na deze woorden dat God Abraham heeft beproefd; hij zegt tot hem: Abraham!- en die zegt: **hier ben ik!***

Bedenk dat Adam wegging en zich in de Hof verborg toen YHWH hem riep. Wat soort ontmoetingen hadden Avraham op dit moment voorbereid?

1. Hij had gehoorzaam zijn geboorteland en het huis van zijn vader verlaten. (2 Korintiërs 6:17 **'trekt daarom weg uit hun midden en grenst u af'** zegt de Heer, 'raakt het onreine niet aan (Jes. 52,11), dan zal ik u aannemen (Ez. 20,34)
2. Avraham had met Lot niet getwist over het land, maar vertrouwde op JHWH Zijn beloften. (hij was **niet hebberig voor het aardse**)
3. Avraham had vijanden verslagen toen hij zwaar in de minderheid was. (1 Timotheüs 1:18 *Dit af te kondigen draag ik jou op, mijn kind Timoteüs, overeenkomstig de profetieën die jou voorgegaan zijn, opdat je, in eenheid daarmee, **de goede strijd zult strijden,***)
4. Avraham luisterde naar Sarah, op bevel van Elohim, over het wegsturen van Hagar en Ismaël
5. Avraham was een groot bemiddelaar bij het bidden en smeekte voor Sodom met grote vrijmoedigheid.
Deze voorafgaande testen en nog andere maakten dat Avraham klaar was om "**Hineni**" (hier ben ik) te zeggen. De gevolgen van het doorlopen van zijn eerdere testen, gaven hem op de een of andere manier een duidelijke visie op de Messias:

Joh. 8:56 uw vader Abraham juichte toen hij mijn (Yeshua) dag zou zien en hij heeft die gezien en was verheugd!

Hoe was het **mogelijk dat Avraham de dag van de Messias zag?** Werd het zicht op de berg Moriah duidelijk

when Avraham's own son was on the wood and his own hand was lifted up. After the angel stopped Avraham from slaying Isaac, Scripture tells us that Avraham "**looked up**"...

*Bereshith 22:13 **When Avraham looked up, his eye fell upon a ram**, caught in the thicket by its horns. So Avraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering in place of his son.*

To look up is to "**ra'ah**". The meaning of this Hebrew word is "to see and understand the essence of something". Is it possible that when he "**looked up**" he saw the **slain Yeshua**, the "**ram slain before the foundation of the world?**" Is this why Avraham named the mountain "**Yehovah-yireh**"?

*Bereshith 22:14 And Avraham called the name of that place **Yehovah-yireh**: as it is said to this day, **In the mount of YHWH He shall be seen.***

HalleluYah, we KNOW we can trust Him because **He is worthy of our fear, faith, and love!!!**

*Psalm 112:6 ... **The righteous will be in everlasting remembrance. 7 He will not be afraid of bad reports; His heart is steadfast, trusting in YHWH.***

*Isaiah 26:3 You will keep in **perfect peace** (shalom, shalom) **him whose mind is steadfast, because he trusts in you. 4 Trust in YHWH forever, for Yah YHWH, is the Rock eternal.***

Shabbat Shalom!
Ardelle

als Avrahams eigen zoon op het hout lag en zijn eigen hand werd opgeheven. Nadat de engel Avraham stopte van Isaak te doden, vertelt de Bijbel ons dat Avraham "**omhoog keek**" ...

*Genesis 22:13 **Abraham heft zijn ogen op en ziet: ziedaar, een ram** op de achtergrond, met zijn horens vastgeraakt in de struiken; Abraham gaat daarheen, neemt de ram mee en laat die als opgangsgave opgaan in plaats van zijn zoon.*

Opkijken is "**ra'ah**". De betekenis van dit Hebreeuwse woord is "zien en de essentie van iets begrijpen". Is het mogelijk dat toen hij "**opkeek**" hij de **geslachte Yeshua** zag, de "**ram vóór de grondlegging van de wereld geslacht?**" Is dit de reden waarom Avraham de naam van de berg "**Yehovah-yireh**" noemde?

*Genesis 22:14 Dan roept Abraham als naam voor dat oord uit: '**Yehovah-yireh**', waardoor vandaag nog wordt gezegd '**op de berg van de Ene zal Hij gezien worden!**' (interpretatie van Ardelle)*

HalleluYah, we weten dat we op Hem kunnen vertrouwen, want **Hij is onze vreze, geloof en liefde waard!!!**

*Psalm 112:6 ... **leven in gedachtenis is er voor een rechtvaardige voor eeuwig; 7 merkt hij kwaad gerucht op, hij vreest niet, nergens zo vast en zo veilig zijn hart als bij de Ene;***

*Jesaja 26:3 U zult **hem wiens geest vasthoudend is in perfecte vrede** (shalom, shalom) bewaren, omdat hij u vertrouwt. 4 **Vertrouw altijd op JHWH, want Yah JHWH, is de eeuwige Rots.** (interpretatie van Ardelle)*

Shabbat Shalom!
Ardelle