

Shalom!

Nearly all of the rest of Torah will be centered around the life of Yosef. As so many inspired, detailed Words are given to us about this one man, what can we learn from him? How can we sum up his life? How about this?

YHWH was "with" Yosef.

Let's take a look at a few of the verses which leave us with this impression:

*Bereshith 39:2 **YHWH was with Yosef**, and he was a successful man; and he was in the house of his master the Egyptian. 3 And his master saw that **YHWH was with him and that YHWH made all he did to prosper in his hand.***

*Bereshith 39:21 But **YHWH was with Yosef** and showed him mercy, and He gave him favor in the sight of the keeper of the prison.*

*Bereshith 39:23 The warden paid no attention to anything under Yosef's care, because **YHWH was with Yosef** and gave him success in whatever he did.*

Although YHWH was "**with**" him from the beginning, that did not mean his life would be filled with ease. Consider:

- He was hated by his brothers
- He was stripped of his garments, thrown into a pit
- He was sold to Ishmaelite traders and auctioned as a slave to the highest bidder
- He was separated from his beloved father
- He was wrongly accused of attempted rape and cast into prison
- He was forced to live in a perverse, pagan society

Psalms 105 gives us a little insight into what the Almighty was doing during the time of Yosef. First He brought forth a famine:

*Psalms 105:16 Moreover **He called for a famine in the land; He destroyed all the provision of bread.***

The famine was part of His plan. He meant for His people to go down into Egypt, and the scarcity of food was His method of leading them there, for Ya'acov said to his sons, "there is corn in Egypt."

YHWH had already, in advance, sent Yosef there to be the one to take care of the covenant family in hard times.

Psalms 105:17 He sent ahead of them a man, Yosef, sold into slavery.

Shalom!

De rest van de Tora zal bijna helemaal rond het leven van Jozef draaien. Als zoveel geïnspireerde, gedetailleerde Woorden over deze ene man aan ons worden gegeven, wat kunnen we dan van hem leren? Hoe kunnen we zijn leven samenvatten? Wat denk je hierover?

YHWH was "met" Jozef.

Laten we eens even kijken naar een paar van de verzen die deze indruk op ons nalaten:

*Genesis 39:2 Maar dan **is de Ene bij Jozef**, en die wordt een geslaagd man; hij komt terecht in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. 3 Dan ziet zijn heer dat **de Ene bij hem is; en dat de Ene al wat hij doet laat slagen** door zijn hand. (Naardense Bijbel)*

*Genesis 39:21 Dan komt **de Ene bij Jozef** en buigt vriendschap naar hem toe; hij geeft hem genade in de ogen van de vorst van het huis-met-de-kooi. (NB)*

*Gen. 39:23 Geen vorst van het huis-met-de-kooi die nog had om te zien naar wat dan ook in zijn hand, doordat **de Ene bij hem was**, en de Ene al wat hij deed heeft doen slagen. (NB)*

Hoewel YHWH vanaf het begin "**met**" hem was, wil dat niet zeggen dat zijn leven gemakkelijk zou zijn.

Realiseer je:

- Hij werd door zijn broers gehaat
- Hij werd uitgekled, in een put geworpen
- Hij werd verkocht aan Ismaëlitische handelaars en als slaaf aan de hoogste bieder geveild
- Hij werd gescheiden van zijn geliefde vader
- Hij werd ten onrechte beschuldigd van poging tot verkrachting en in de gevangenis geworpen
- Hij werd gedwongen om in een perverse, heidense maatschappij te leven

Psalms 105 geeft ons een klein beetje inzicht in wat de Almachtige in de tijd van Jozef aan het doen was. Eerst bracht Hij een hongersnood teweeg:

*Psalms 105:16 Over de aarde **riep hij een honger, elke broodstaf verbrak hij;** (NB)*

De hongersnood was een onderdeel van Zijn plan. Hij wou dat Zijn volk afdaalde naar Egypte, en de schaarste aan eten was Zijn methode om hen daarheen te leiden, want Jakob zei tegen zijn zonen, "er is koren in Egypte."

YHWH had al van tevoren Jozef daarheen gestuurd om degene te zijn om voor de verbondsfamilie in moeilijke tijden te zorgen.

Psalms 105:17 maar voor hun aanschijn uit zond hij een man, tot dienaar werd Jozef verkocht. (NB)

Although Yosef's brothers had sold him, it was because of YHWH's purpose and plan. He paved the way for Yosef to hold a position in which he could feed his family, build his character, and be prepared to restore the family. Who would have thought that the "way" YHWH chose to place Yosef in this position would include the pit, the slave market, unfair accusations, prison, etc. Yet where the hand of evil is visible, YHWH's Hand may be invisibly at work!

Bereshith 50:20 But as for you, you meant evil against me; but Elohim meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive.

Psalms 105:18 gives us a little more information about Yosef's sufferings. I'll give you the Young's Literal Translation for a more accurate translation:

*Psalms 105:18 They have afflicted with fetters his feet, **Iron hath entered his soul***

Yosef's affliction in Egypt was not only physical, but he was tested in his innermost being. Had not YHWH been with him, Yosef might have caved under his sufferings.

*Psalms 105:19 **Until** the time that His Word **came to pass**, The **Word of YHWH tested him**.*

Hmmmm...a very powerful verse. Waiting, not knowing exactly the Plan of the Almighty; enduring testing, while suffering intensely; and knowing that eventually His Word will "**come to pass**". Delayed blessings of His Word test men and proves their metal. Is our faith of that precious gold which will endure the fire? If YHWH tarries, it is good for us to wait for the promises with patience. Yosef teaches us how to endure afflictions while YHWH is "**with us**".

Having YHWH "**with us**" is part of our inheritance through our relationship with Yeshua. Yeshua, Himself, told us this:

*Matthew 28:20 ... **I am with you always**, even to the end of the age." Amen.*

The writers of the Brit Chadasha often reminded their readers of this:

*Romans 15:33 Now the **Elohim of peace be with you all**. Amen.*

*2 Timothy 4:22 **Adonai Yeshua the Messiah be with your spirit**. Grace be with you. Amen.*

*2 Thessalonians 3:16 Now may Adonai of peace Himself give you peace always in every way. **Adonai be with you all**.*

Hoewel de broers van Jozef hem hadden verkocht, was het omwille van JHWH's doel en plan. Hij baande de weg voor Jozef naar een positie waarin hij zijn familie kon voeden, bouwde zijn karakter, en maakte hem bereid om de familie te herstellen. Wie had kunnen denken dat de "manier" die YHWH koos om Jozef in deze positie te plaatsen, ook de put, de slavenmarkt, oneerlijke beschuldigingen, gevangenis, enz. zou inhouden? Maar waar de hand van het kwaad zichtbaar is, kan JHWH's hand onzichtbaar aan het werk zijn!

Genesis 50:20 en jullie, je hebt tegen mij kwaad bedacht;- GóD heeft dat ten goede gedacht, met het doel om te doen als op deze dag: een grote gemeenschap in leven te houden,-

Psalms 105:18 geeft ons een beetje meer informatie over het lijden van Jozef. Ik zal je Letterlijke vertaling van Young geven voor een meer nauwkeurige vertaling:

*Psalms 105:18 Ze hebben zijn voeten gekweld met ketenen, **ijzer kwam in zijn ziel***

Jozef's verdrukking in Egypte waren niet alleen fysiek, maar hij werd getest in zijn diepste wezen. Was JHWH niet met hem geweest, had Jozef misschien gezwicht onder zijn lijden.

*Psalms 105:19 **tot** de tijd dat Zijn Woord **gebeurde**, **beproofde** het **Woord van YHWH hem**.*

Hmmmm ... een zeer krachtig vers. Wachten, het plan van de Almachtige niet precies kennend; testen verduren, onder intens lijden; en wetend dat uiteindelijk Zijn Woord zal "**gebeuren**". Vertraagde zegeningen van Zijn Woord test mensen en bewijst hun puurheid. Is ons geloof van dat kostbare goud dat het vuur zal doorstaan? Als YHWH talmt, is het goed voor ons om te wachten op de beloften met geduld. Jozef leert ons hoe we beproevingen moeten doorstaan, terwijl YHWH "**bij ons**" is.

YHWH "**bij ons**" hebben, maakt deel uit van onze erfenis door onze relatie met Yeshua. Yeshua vertelde ons dat Zelf:

*Mattheüs 28:20 ... **ik ben met u, al de dagen**, tot aan de voleinding van de wereldtijd! (NB)*

De schrijvers van de Brit Chadasha (NT) herinnerden hun lezers hieraan vaak:

*Romeinen 15:33 **De God van de vrede zij met u allen**! Amen! (NB)*

*2 Timotheüs 4:22 **De Heer zij met je geest**. De genade zij met u! (NB)*

*2 Thessalonicensen 3:16 Hij, de Heer van de vrede, geve u de vrede, altijd door, op alle manier. **De Heer zij met u allen**. (NB)*

And one more place in Scripture. I love the sweet interaction between Boaz and his reapers! How much respect do you think they must have had for their master!!

*Ruth 2:4 Now behold, Boaz came from Bethlehem, and said to the reapers, "**YHWH be with you!**" And they answered him, "**YHWH bless you!**"*

Yosef had a sense of the Divine Presence always being "**with him**". Even those around Yosef could give evidence of this fact:

*Bereshith 41:38 And Pharaoh said to his servants, "Can we find such a one as this, **a man in whom is the Spirit of Elohim?**"*

Yosef went to work where he was, without complaining about his circumstances. He made himself to be of service to his fellow prisoners and the wardens. Yosef was willing to be the servant to all, yet humbly stepped up to being a leader over all. There is not one word of complaint throughout the whole record of his life. He was in prison, but the Father was with him!! He maintained his integrity despite immersion in the world of pagan culture because he yielded his will to the covenant-keeping power of YHWH. His weakness was exchanged for YHWH's strength!

Sunday night begins the season of Chanukah. Enjoy this season of the rededication of your temple! And be strong, because...

*2 Corinthians 13:14 May the grace of Adonai, Yeshua the Messiah, and the love of Elohim, and the fellowship of the Holy Spirit **be with you** all.*

Shabbat Shalom!
Ardelle

En op nog een plaats in de Schrift. Ik hou van de zoete interactie tussen Boaz en zijn maaiers! Hoeveel respect denk je dat ze voor hun meester moeten hebben gehad!!

*Ruth 2:4 En zie, daar komt uit Betlehem Boaz aan en zegt tot de maaiers: **de Ene zij met u!** En zij zeggen tot hem: **u zegene de Ene!** (NB)*

Jozef had een gevoel of de Goddelijke Tegenwoordigheid altijd "**bij hem**" was. Zelfs die Jozef omringden konden van dit feit getuigen:

*Genesis 41:38 Farao zegt tot zijn dienaars: is er ooit iemand te vinden als deze **een man in wie de adem van God is?** (NB)*

Jozef ging aan het werk, waar hij was, zonder te klagen over zijn omstandigheden. Hij stelde zich dienstbaar op t.o.v. zijn medegevangenen en bewakers. Jozef was bereid om de dienaar te zijn van allen, maar nederigheid leidde tot een leider over allen. Er is door het hele verslag van zijn leven heen niet één klacht. Hij was in de gevangenis, maar de Vader, was met hem !! Hij handhaafde zijn integriteit, ondanks dat hij ondergedompeld werd in de wereld van de heidense cultuur, omdat hij zijn wil aan de verbondhoudende macht van JHWH gaf. Zijn zwakheid werd ingeruild voor de YHWH's sterkte!

Zondagavond begint de Chanuka-tijd. Geniet van deze tijd van de herinwijding van jouw tempel! En wees sterk, omdat ...

*2 Korinthiërs 13:13 De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest **zij met u** allen!*

Shabbat Shalom!
Ardelle