

Shalom!

At the beginning of this week's Torah reading, we hear of Ya'acov's first personal encounter with YHWH:

*Bereshith 28:12 Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven; and there the angels of Elohim were ascending and descending on it. 13 And behold, YHWH stood above it and said: "I am YHWH Elohim of Avraham your father and the Elohim of Yitzchak; the land on which you lie I will give to you and your descendants. 14 "Also your descendants shall be as the dust of the earth; you shall spread abroad to the west and the east, to the north and the south; and in you and in your seed all the families of the earth shall be blessed. 15 "Behold, **I am with you** and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land; for I will not leave you until I have done what I have spoken to you."*

These are the **same covenant promises** that had been given to Avraham and then passed on to Yitzchak. And now, Ya'acov hears them for himself straight from the mouth of the Mighty One. But the sweet words of reassurance at that moment for Ya'acov (who had just left everything familiar after a death threat from his brother) were "**I am with you**".

Where else do we see this precious **promise of His Presence with us**? The very same words are spoken to **Ya'acov/Israel** (His chosen), this time, in the **context of Ya'acov/Israel's descendants**:

*Isaiah 41:8 " But you, **Israel, are My servant, Ya'acov whom I have chosen**, The descendants of Avraham, My friend. 9 You whom I have taken from the ends of the earth, And called from its farthest regions, And said to you, 'You are My servant, I have chosen you and have not cast you away: 10 Fear not, for **I am with you**; Be not dismayed, for I am your Elohim. I will strengthen you, Yes, I will help you, I will uphold you with My righteous right hand.'*

To **Ya'acov/Israel again**, in the **context of restoration**. How awesome that He knows our **name**!

*Isaiah 43:1 But now, thus says YHWH, who created you, O Ya'acov, And He who formed you, O Yisrael: "Fear not, for I have redeemed you; **I have called you by your name; You are Mine**. 2 When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. 3 For I am YHWH your Elohim, The Holy One of Yisrael, your Savior; I gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba in your place. 4 Since you were precious in My sight, You have been honored, And I have loved you; Therefore I will give men for you, And people for your life. 5 Fear not, for*

Shalom!

Aan het begin van de Toralezing van deze week, horen we over Ja'akovs eerste persoonlijke ontmoeting met YHWH:

*Genesis 28:12 Hij droomt: ziedaar, een ladder geposteerd op het aardland, zijn hoofd reikend tot aan de hemel; ziedaar: engelen van God opstijgend en neerdalend daarover; 13 en ziedaar: boven hem de Ene geposteerd; hij zegt: ik ben de Ene, God van je vader Avraham en God van Isaak; het aardland waarop je nu slaapt zal ik geven aan jou en aan je zaad; 14 worden zal je zaad als het stof van het aardland en uitbreken zal je zeewaarts, oostwaarts, noordelijk en zuidwaarts; gezegend zullen zijn door jou, en door je zaad alle families op de –rode – grond; 15 ziehier, **ik ben met je**, wáken zal ik over je, overal waar je gaat en je doen terugkeren op deze –rode – grond; want ik zal je niet verlaten totdat ik echt heb gedaan wat ik tot jou heb gesproken! (Naardense)*

Dit zijn dezelfde verbondsbeloften die aan Avraham waren gegeven en vervolgens aan Jitschak doorgegeven. En nu, hoort Ya'acov ze zelf rechtstreeks uit de mond van de Machtige. Maar de lieve geruststellende woorden op dat moment waren voor Ja'akov (die net al het vertrouwde had achtergelaten na een doodsbedreiging van zijn broer): "**Ik ben met u**".

Waar zien we nog deze kostbare **belofte van Zijn aanwezigheid bij ons**? Diezelfde woorden worden deze keer **tot Ya'acov/Israel** (Zijn uitverkorene) gesproken, **in het kader van Ja'akov/Israëls afstammelingen**:

*Jesaja 41:8 Maar jij, **Israël, mijn dienaar, jij Jakob die ik heb uitgekozen**, - zaad van Avraham, die mij liefhad, 9 jij die ik heb gegrepen van de eindten der aarde, uit haar uithoeken heb ik je geroepen, - en tot je gezegd: mijn dienaar ben jij, ik heb jou uitgekozen en zal je niet verwerpen. 10 Vrees niet, **want ik ben met je**, kijk niet angstig rond, want ik ben je God; sterken zal ik je, ja helpen zal ik je, ja je vasthouden met mijn rechterhand vol gerechtigheid.*

Nogmaals tot Ya'acov/Israël; in het **kader van het herstel**. Hoe geweldig dat Hij onze **naam** kent!

*Jesaja 43:1 Maar nu, zo heeft gezegd de Ene, die jou schiep, o Jakob, die jou vorm gaf, Israël: vrees niet, want ik heb je verlost, **ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van mij!** 2 Wanneer je oversteekt door het water ben ik bij je, of door rivieren, die zullen je niet overspoelen; wanneer je moet gaan door een vuur zul je niet worden verschroeid, geen vlam zal je verbranden. 3 Want ik ben de Ene, je God, Israël's Heilige, je redder; als zoenoffer voor jou gaf ik Egypte prijs, Koesj en Seva in jouw plaats. 4 Sinds je kostbaar bent geworden in mijn ogen en geëerd, en ik je heb liefgekregen, - geef ik mensen prijs in plaats van jou, natiën in plaats van jouw ziel! 5 Vrees niet, want **met jou ben ik**, -*

I am with you; I will bring your descendants from the east, And gather you from the west; 6 I will say to the north, 'Give them up!' And to the south, 'Do not keep them back!' Bring My sons from afar, And My daughters from the ends of the earth --

Once more, to Ya'acov/Israel, a **promise of correction, refinement and restoration**:

Jeremiah 30:10 ' Therefore do not fear, O My servant Ya'acov,' says YHWH, 'Nor be dismayed, O Yisrael; For behold, I will save you from afar, And your seed from the land of their captivity. Ya'acov shall return, have rest and be quiet, And no one shall make him afraid. 11 For **I am with you**,' says YHWH, 'to save you; Though I make a full end of all nations where I have scattered you, Yet I will not make a complete end of you. But I will correct you in justice, And will not let you go altogether unpunished.'

Jeremiah 46:28 Do not fear, O Ya'acov My servant," says YHWH, "For **I am with you**; For I will make a complete end of all the nations To which I have driven you, But I will not make a complete end of you. I will rightly correct you, For I will not leave you wholly unpunished."

Now read Yeshua's promise of **being with us** during our assigned Kingdom work of discipling the nations:

Matthew 28:18 And Yeshua came and spoke to them, saying, "All authority has been given to Me in heaven and on earth. 19 **"Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 "teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age."** Amen.

And how can we understand the difference between the **names of Ya'acov and Yisrael**? **Yisrael is more destiny focused, while Ya'acov implies the journey.** As you continue in your journey, derive inspiration and strength from His Words to us "**I am with you**." The promise continues from one generation to the next! This is the beauty of the covenant made with Avraham and his descendants!

Later in our parsha after everything that has happened to Ya'acov, he speaks from his own experiences:

Bereshith 31:5 ... the **Elohim of my father has been with me**.

Ya'acov's life has not been without trials and difficulties, but he is praising Elohim for His constant **Presence** with him. **The Presence of YHWH** is so important to Ya'acov, that he wants to make sure his sons and grandsons remember that Elohim's covenant

uit Zonsopgang laat ik je zaad aankomen, uit Avondland laat ik je samenstromen. 6 Ik zal tot het noorden zeggen: geef op!, en tot het zuiden: verhinder ze niet!, laat mijn zonen van verre komen, mijn dochters van het einde der aarde, (Naardense)

En nog maar eens een **belofte van correctie, zuivering en herstel** aan Ja'akov/Israel:

Jeremia 30:10 jij dan, vrees niet, mijn dienaar Jakob, is de tijding van de Ene, versaag niet, Israëll, want zie, ik red je uit wat ver weg ligt en je zaad uit het land van hun kerkering; terugkeren zal Jakob en stilheid en rust genieten, geen die hem opschrikt; 11 want **ik ben met jou**, is de tijding van de Ene, om je te redden; want ik ga een einde maken aan alle volkeren waarheen ik je verstrooid heb, aan jou echter maak ik geen einde maar ik zal je kastijden naar recht: ongestraft, nee ongestraft laat ik je niet!

Jeremia 46:28 jij, vrees dus niet, mijn dienaar Jakob!, is de tijding van de Ene, want **ik ben bij je**; want ik maak een einde aan al de volkeren waarheen ik je heb verstoten, maar aan jou maak ik geen einde, ik zal je slechts kastijden naar recht, ongestraft, nee ongestraft laat ik je niet!

Lees nu Yeshua's belofte van **met ons te zijn** tijdens het ons toegewezen Koninkrijkwerk van de volken tot discipelen te maken:

Matteüs 28: 18 Jezus komt naderbij en spreekt tot hen; hij zegt: mij is gegeven alle gezag in hemel en op aarde; 19 **maakt dan voort, maakt alle volkeren tot leerlingen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest,**

Vers 20 ontbreekt in de Naardense. Volgens Jewish NT Commentary is het een toevoeging is vanuit het concilie van Nicea in 325.

En hoe kunnen we het verschil begrijpen tussen de **namen Ja'akov en Yisrael**? **Yisrael is meer bestemming gericht, terwijl Ja'akov de reis betreft.** Wanneer jij je reis vervolgt, ontleen dan inspiratie en kracht aan Zijn woorden aan ons gericht: "**Ik ben met u**." De belofte gaat verder van de ene generatie naar de volgende! Dit is het mooie aan het verbond met Avraham en zijn nakomelingen!

Later in onze sidra, na alles wat er met Ja'akov is gebeurd, spreekt hij uit eigen ervaringen:

Genesis 31:5 ... de **God van mijn vader is met mij geweest**;

Ya'acov's leven is niet zonder beproevingen en moeilijkheden geweest, maar hij prees God voor Zijn voortdurende **Aanwezigheid** bij hem. **De Aanwezigheid van JHWH** is voor Ja'akov zo belangrijk, dat hij er zeker van wil zijn dat zonen en kleinzonen zich zullen herinneren dat

promises will pass on down to them, and ultimately, He will bring them back to the Land. Could we be the generation of Ya'acov that will receive this final promise?

*Bereshith 48:21 ...I am dying, but **Elohim will be with you and bring you back to the Land of your fathers.***

Be comforted and may His Spirit always be with you, through Yeshua the Messiah, whose **Name** is:

*Matthew 1:23 "Behold, the virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call **His name Immanuel,**" which is translated, "**God with us.**"*

And do not forget the promise...**He will bring us back to the Land of our fathers!**

Shabbat Shalom!
Ardelle

Elohim's verbondsbeloften op hen zullen overgaan, en uiteindelijk zal Hij hen terug naar het land brengen. Zouden wij de generatie van Ja'akov kunnen zijn die deze laatste belofte zal ontvangen?

*Genesis 48:21 ... ik ga sterven, maar **God zal met jullie zijn en jullie doen terugkeren naar het land van je vaders;***

Wees getroost en moge Zijn Geest altijd bij je zijn, door Yeshua de Messias, wiens **Naam** is:

*Matteüs 1:23 "zie, de maagd zal het in de schoot krijgen en een zoon voortbrengen, en als **zijn naam** zullen ze uitroepen '**Immanoeël**' (Jes. 7,14); vertaald is dat: **met ons is God!**"*

En vergeet de belofte niet... **Hij zal ons terugbrengen naar het land van onze vaders!**

Shabbat Shalom!
Ardelle