

# The eDisciple

A new weekly teaching email.  
Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week.

He did not do miracles to show off. He was not a magician or performer. And He refused to do signs and wonders to prove Himself. So why did He raise Lazarus from the dead?

## Was Jesus a Show-Off?

Martha, the sister of Lazarus, objected to opening her brother's tomb. She said, "My Master, by this time there will be a stench, for he has been dead four days." The Master dismissed Martha's objection to lifting the stone from the tomb. He told her, "Did I not tell you that if you believe, you will behold the glory of God?"

"If you believe"? What if Martha had not believed? Would the Master have performed the miracle in any case? He was never willing to perform a miracle to convince someone that He was the Messiah, but He was willing to perform the miracle to validate that conclusion.

Martha did believe, and He said that Martha would "see the glory of God." These words allude to the Messianic Era when "the glory of the LORD will be revealed, and all flesh will see it together" (Isaiah 40:5). The Gospel of John uses the word "glory" almost synonymously with the term "revelation." Yeshua meant, "You will see God's power revealed"—a foretaste of the kingdom when the dead will be raised.

Some of the mourners lifted the stone off of the tomb at Yeshua's behest. He lifted His eyes to heaven, and prayed in the words of Psalm 118:21: "I thank you, My Father, for you have answered me." These words imply that the Master had already prayed for the resuscitation of Lazarus, and now He had confidence that His prayer had been heard and answered. The Father always heard His prayers, and He shared a unity of will and purpose with the Father. He prayed aloud so that those around Him might hear: "I knew that You always hear Me; but because of the people standing around I said it, so that they may believe that You sent Me" (John 11:42).

Yeshua did not utter these words for the sake of His own self-aggrandizement or self-congratulations. He was not showing off. His intention was just the

# De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.  
Verwerf elke week nieuw inzicht in de  
verhalen en leringen van de Meester.

Hij heeft geen wonderen gedaan om op te scheppen. Hij was geen tovenaars of artiest. En hij weigerde tekenen en wonderen te doen om Zichzelf te bewijzen. Dus waarom heeft hij Lazarus uit de dood opgewekt?

## Was Jezus een Opschepper?

Martha, de zus van Lazarus, protesteerde tegen het openen van het graf van haar broer. Zij zei: "Mijn Meester, tegen deze tijd zal er een stank zijn, want hij is vier dagen dood." De Meester verwierp Martha's bezwaar om de steen van het graf weg te nemen. Hij zei tegen haar: "Heb ik je niet gezegd dat als je gelooft, je de heerlijkheid van God zal zien?"

"Als je gelooft"? Wat als Martha niet geloofde? Zou de Meester dan toch het wonder hebben verricht? Hij was nooit bereid om een wonder te verrichten om iemand te overtuigen dat hij de Messias was, maar Hij was bereid het wonder te verrichten om die conclusie te bekrachtigen.

Martha geloofde, en Hij zei dat Martha "de heerlijkheid van God zou zien." Deze woorden wijzen op de Messiaanse tijd wanneer "de heerlijkheid van de HEERE geopenbaard zal worden, en alle vlees tezamen zal het zien" (Jesaja 40:5). Het Johannes evangelie gebruikt het woord 'heerlijkheid' bijna als synoniem voor de term 'openbaring'. Yeshua bedoelde: "Je zult de kracht van God zien die geopenbaard wordt", een voorsmaak van het koninkrijk wanneer de doden opgewekt worden. Sommige van de rouwenden verwijderden de steen van het graf op Yeshua's bevel. Hij hief zijn ogen naar de hemel en bad in de woorden van Psalm 118:21: "Ik dank u, Mijn Vader, want u hebt mij geantwoord." Deze woorden impliceren dat de Meester al voor de reanimatie van Lazarus had gebeden, en nu had Hij vertrouwen dat Zijn gebed werd gehoord en beantwoord. De Vader verhoorde altijd Zijn gebeden, en Hij deelde een eenheid van wil en doel met de Vader. Hij bad hardop, zodat degenen rondom Hem zouden kunnen horen: "Ik wist dat U Mij altijd hoort; maar omwille van de mensen die rondom staan, heb ik het gezegd, zodat zij kunnen geloven dat Gij Mij gestuurd hebt" (Johannes 11:42).

Yeshua heeft deze woorden niet geuit om zichzelf te verhogen of te complimenteren. Hij was niet aan het opscheppen. Zijn bedoeling was juist andersom.

opposite. People had begun to think of Yeshua as a wonder-worker who possessed supernatural power and knowledge and was able to perform wonders like a magician wielding magic powers. His prayer showed them that this was not true. Yeshua has no authority independent of the Father. Only because the Father has sent Him and gave Him authority was He able to quicken the dead. He reveals the glory of the Father—a foretaste of the kingdom of heaven on earth.

Mensen waren begonnen te denken dat Yeshua een wonderdoener was die bovennatuurlijke macht en kennis bezat en in staat was wonderen te verrichten zoals een tovenaars die magische krachten beoefende. Zijn gebed laat hen zien dat dit niet waar was. Yeshua heeft geen autoriteit los van de Vader. Alleen omdat de Vader Hem gestuurd heeft en Hem gezag gaf, kon Hij de doden levend maken. Hij onthult de heerlijkheid van de Vader, een voorsmaak van het Koninkrijk der hemelen op aarde.

