

# The eDisciple

A new weekly teaching email.  
Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week.

Do you ever feel like God has left you in a dry and waterless place? If so, you should be encouraged. Maybe He has some important revelation for you.

## Wilderness Experience

A voice from heaven declared, "You are My beloved Son, in whom I am pleased." Like many reluctant prophets before Him, Yeshua needed to sort out the implications of the message and the meaning of His destiny. He sought further revelation. In those days, Jewish people seeking revelation went into the wilderness.

The Greek of Mark 1:12 says emphatically: "The Spirit drove him out into the wilderness." Following the example of John the Immerser, Yeshua went into the wilderness without food or water, relying on God alone. The rugged wilderness west of the Jordan near Jericho is a desolate, dry and thirsty land. Under the heat of that blazing sun, a man without shade and water might die in a single day. Our Master fasted forty days and nights in that desolate land, and the LORD miraculously sustained him.

The forty-day fast alludes to Moses who fasted on Mount Sinai for forty days and nights without food or water to receive the Torah. The forty-day fast also reminds us of the story of Elijah who traveled forty days to Mount Sinai, without food or water, to seek direction from God.

The Master's forty days in the wilderness (during which He relied on God alone for provision) relived, so to speak, the forty years Israel spent in the wilderness (trusting in the LORD's provision). Yeshua spent one day for each year that Israel spent in the wilderness. During the Master's forty days in the wilderness, He encountered temptation and testing. Similarly, the LORD tested Israel during the nation's forty years in the wilderness:

*You shall remember all the way which the LORD your God has led you in the wilderness these forty years, that He might humble you, testing you, to know what was in your heart, whether you would keep His*

# De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.  
Verwerf elke week nieuw inzicht in de  
verhalen en leringen van de Meester.

Heb je ooit het gevoel gehad dat God je op een droge plaats zonder water heeft achterlaten? Zo ja, dan moet jij worden aangemoedigd. Misschien heeft Hij een belangrijke openbaring voor jou.

## Woestijn Ervaring

Een stem uit de hemel verklaarde: "Jij bent Mijn geliefde Zoon, in wie Ik behagen heb." Zoals vele aarzelende profeten vóór Hem, had Yeshua nodig om klaarheid te krijgen over de implicaties van dat bericht en de betekenis van Zijn bestemming. Hij zocht verdere openbaring. In die dagen gingen Joodse mensen die op zoek waren naar openbaring, de woestijn in.

Het Grieks van Markus 1:12 zegt nadrukkelijk: "De Geest dreef hem uit, de woestijn in." Naar aanleiding van het voorbeeld van Johannes de Doper, ging Yeshua de wildernis in, zonder voedsel of water, en vertrouwde alleen op God. De ruige wildernis ten westen van de Jordaan, nabij Jericho, is een woest, droog en dorstig land. Onder de hitte van die gloeiende zon kan een mens zonder schaduw en water in één dag sterven. Onze Meester vastte veertig dagen en nachten in dat woeste land, en de HEERE heeft hem wonderbaarlijk onderhouden.

De veertig dagen vasten zijn een toespeling op Mozes, die veertig dagen en nachten zonder voedsel of water op de berg Sinai gevestigd had om de Torah te ontvangen. De veertig dagen vasten herinnert ons ook aan het verhaal van Elia, die veertig dagen naar de berg Sinai reisde, zonder voedsel of water, om leiding van God te zoeken.

De veertig dagen van de Meester in de woestijn (waarin Hij alleen op God vertrouwde voor z'n voorziening) was om zo te zeggen, een herbeleven van de veertig jaar die Israël in de woestijn doorbracht (vertrouwend in de voorziening van de HEERE). Yeshua bracht één dag door voor elk jaar dat Israël in de woestijn doorbracht. Tijdens de veertig dagen van de Meester in de woestijn ontmoette Hij verleidingen en beproevingen. Zo heeft de HEERE Israël beproefd tijdens de veertig jaar van de natie in de woestijn:

*Jullie zult je de hele weg herinneren die de HEERE, jullie God, jullie deze veertig jaar in deze woestijn heeft geleid, om jullie te vernederen, jullie te testen, om te weten wat er in jullie hart was, of jullie Zijn geboden*

*commandments or not. He humbled you and let you be hungry, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone... (Deuteronomy 8:2-3)*

Yeshua quoted this word of Torah in the wilderness, stating, "Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God" (Matthew 4:4). He received the revelation He sought: "The devil left Him; and behold, angels came and began to minister to Him" (Mark 1:13).

*zouden houden of niet. Hij heeft jullie vernederd en jullie laten hongeren en jullie met manna gevoed, dat jullie niet kenden, en ook jullie vaders niet kenden opdat Hij jullie zou kunnen laten begrijpen dat de mens niet alleen van brood alleen leeft ... (Deuteronomium 8:2-3)*

Yeshua citeerde dit Torah-woord in de woestijn, waarin staat: "De mens zal niet alleen van brood leven maar van elk woord dat voortkomt uit de mond van God" (Matheüs 4:4). Hij ontving de openbaring die Hij zocht: "De duivel verliet Hem; en zie, engelen kwamen en begonnen Hem te bedienen" (Markus 1:13).

