



The most effective measure that the modern state of Israel could take to improve the security situation is to turn back to the Torah and place hope in the Messiah.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:

- **Bechukotai** (בחקותי | In my statutes)
- **Torah:** Leviticus 26:3-27:34
- **Haftarah:** Jeremiah 16:19-17:14
- **Gospel:** Luke 14:1-15:32

Shalom in the Land

When the nation of Israel as a whole is walking in covenant faithfulness, she will experience shalom (שלום) in the land. The Hebrew word shalom is more than just a greeting. It means "peace" and "wholeness." In this context it refers to security from enemies. Moreover, the Torah promises protection from harmful beasts in the land.

I shall also grant peace in the land, so that you may lie down with no one making you tremble. I shall also eliminate harmful beasts from the land, and no sword will pass through your land. (Leviticus 26:6)

Anyone who follows the news from the Middle East knows that the modern State of Israel does not currently enjoy a complete peace. Since the formation of the Jewish state, almost 70 years ago, the tiny nation of Israel has been sorely vexed by enemies both outside and inside her borders. The shalom of Israel is under constant threat from the hostile neighbor nations and from terrorists.

Leviticus says that when the nation of Israel as a whole is walking in covenant faithfulness, she will vanquish her enemies. The Torah says that, "Five of you will chase a hundred, and a hundred of you will chase ten thousand, and your enemies will fall before you by the sword" (Leviticus 26:8). Five Jews will pursue a hundred of Israel's enemies, and a hundred Jews will chase down ten thousand enemies. Notice that the ratio is not consistent between the five Jews and the hundred Jews. Five chasing one hundred yields a ratio of 1:20. One hundred chasing ten thousand yields a ratio of 1:100. Why the discrepancy?

Rashi explains, "You cannot compare a few who do the Torah to many who do the Torah." In other words, the power of righteous people banding together increases exponentially. Five Torah keepers are great. They possess the spiritual potential by which each one of them can single-handedly defeat twenty of Israel's enemies. One hundred Torah keepers have even greater spiritual potential. Each one of them possesses the

De meest effectieve maatregel die de huidige staat Israël zou kunnen nemen om de veiligheidssituatie te verbeteren is om terug te keren naar de Tora en haar hoop in de Messias te stellen.

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:

- **Bechukotai** (בחקותי | In mijn inzettingen)
- **Tora:** Leviticus 26:3-27:34
- **Haftara:** Jeremia 16:19-17:14
- **Evangelie:** Lucas 14:1-15:32

Shalom in het Land

Wanneer het volk Israël als geheel trouw aan het verbond wandelt, zal het shalom (שלום) in het land ervaren. Het Hebreeuwse woord shalom is meer dan alleen een groet. Het betekent 'vrede' en 'heelheid'. In dit verband verwijst het naar beveiliging tegen vijanden. Bovendien belooft de Tora bescherming tegen schadelijke dieren in het land.

Ik zal ook de vrede toekennen in het land, zodat u kunt neerliggen zonder dat iemand u doet beven. Ik zal tevens schadelijke dieren uit het land wegdoen, en door uw land zal geen zwaard trekken. (Leviticus 26:6)

Iedereen die het nieuws uit het Midden-Oosten volgt weet dat de huidige staat Israël momenteel geen volledige vrede geniet. Sinds de oprichting van de Joodse staat, bijna 70 jaar geleden, werd het kleine volk Israël zeer door vijanden geplaagd, zowel binnen als buiten haar grenzen. De shalom van Israël wordt constant bedreigt door de vijandige buurnaties alsook door terroristen.

Leviticus zegt dat wanneer het volk van Israël als geheel in trouw aan het verbond wandelt, ze haar vijanden zal overwinnen. De Tora zegt dat: "Vijf van u er honderd zullen achtervolgen, en honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen, en uw vijanden zullen voor u vallen door het zwaard" (Leviticus 26:8). Vijf Joden zullen een honderdtal van Israëls vijanden achternazitten, en honderd Joden zullen tienduizend vijanden uitschakelen. Merk op dat de verhouding tussen de vijf Joden en de honderd Joden niet hetzelfde is. Vijf die honderd opjagen levert een verhouding van 1:20. Honderd die er tienduizend opjagen levert een verhouding van 1:100. Waarom dit verschil?

Rashi legt uit: "Je kunt niet een paar mensen die de Tora naleven vergelijken met velen die de Tora naleven." M.a.w., de kracht van rechtschapen mensen die zich verenigen neemt exponentieel toe. Vijf die zich aan de Tora houden, zijn geweldig. Zij beschikken over het spirituele potentieel waarmee elk van hen in zijn eentje twintig vijanden van Israël kan verslaan. Honderd die zich aan de Tora houden, hebben nog groter spiritueel potentieel. Ieder van hen bezit de

potential to single-handedly defeat one hundred of Israel's enemies.

This teaches that each individual who joins himself to the ranks of the faithful increases their efficacy by more than one. I am not sure if they will literally work on the field of battle until Messiah is at the head of the army, but remember the story of Jonathan and his armor bearer who single-handedly defeated a battalion of Philistines.

The point is that each person is critical to the whole. Likewise, the body of believers is more than just the sum of its parts. Each person who commits to a life of discipleship exponentially strengthens the entire body.

According to Leviticus, the most effective measure Israel could take to improve her security situation is to turn to the commandments of the Torah.

When Messiah comes, He will fully turn Israel's hearts back to Torah, and He will establish complete shalom in the land.

Pray for peace in the Land! Pray for the welfare of the State of Israel.

potentie om in zijn eentje honderd vijanden van Israël te verslaan.

Dit leert dat elkeen die zich aansluit bij de rangen van de getrouwen hun effectiviteit met meer dan een verhoogt. Ik ben niet zeker of het letterlijk op het slagveld zal werken tot de Messias aan het hoofd van het leger staat, maar vergeet het verhaal niet van Jonathan en zijn wapendrager, die in zijn eentje een bataljon van de Filistijnen versloeg.

Het punt is dat elke persoon van cruciaal belang is voor het geheel. Ook het lichaam van gelovigen is meer dan de som der delen. Elke persoon die zich tot een leven van discipelschap verplicht, versterkt het hele lichaam exponentieel.

Volgens Leviticus zou de meest effectieve maatregel zijn, die Israël zou kunnen nemen tot het verbeteren van haar veiligheidssituatie, zich wenden tot de geboden van de Tora zijn. Wanneer de Messias komt, zal Hij Israëls harten volledig terug naar Tora keren, en Hij zal volledige shalom in het land vestigen.

Bid voor vrede in het land! Bid voor het welzijn van de staat Israël.