

The Great Salvation

Parasha: Beshalach - בשלח : "When he sent"

Torah : Exodus 13:17-17:16

Haftarah : Judges 4:4-5:31

Gospel : Matthew 5

Thought for the Week

The Bible never says, "God helps those who help themselves." However, the Bible often says that God helps the helpless.

Commentary

The salvation from Egypt sets the pattern for God's redeeming work. It provides a picture of God's greater, universal plan of salvation through Messiah. This is most obvious in the symbolism of the Passover sacrifice, but there are other aspects as well.

For example, the Exodus from Egypt was orchestrated and carried out totally by God. All Israel had to do was simply to walk in it. There was nothing Israel could do at the Red Sea. Egypt was quickly overtaking them with chariots, bows and arrows, and swords. To the left and to the right was desert, which would only have served as a mass graveyard had they tried to resist Pharaoh's army. Back in Egypt, they would only face slavery again, perhaps even worse bondage because of the anger of their former hosts. In front of them was an impassable barrier, the sea. Their fears were beginning to cause panic. They began complaining, "Were there no graves in Egypt that you took us to die in the wilderness?" (Exodus 14:11)

All seemed lost and about to come to instant disaster, until God took over! When Israel reached her most hopeless hour, with her back up against the wall, God performed His mightiest act of deliverance, splitting the sea, rescuing Israel and defeating Egypt.

Because of what the LORD did for them that day, they broke out in praise and declared in song, "Who is like You among the gods? The Lord! Who is like You, mighty in holiness, too awesome for praise? Doer of wonders!" (Exodus 15:11)

Israel certainly never deserved what the LORD did for them. He did it because of His love for them and their ancestors, to whom He made promises of deliverance. The same can be said of our spiritual redemption. We did not earn it, not did we deserve it. Like Israel, we were in desperate need. The situation called for immediate and definitive action from the Holy One. And He delivered! For the Scripture says, "While we were still sinners (in a hopeless and lost condition) Messiah died for us." (Romans 5:8) "But when the time had fully come, God sent His Son...to redeem." (Galatians 4:4) Our redemption was accomplished totally by Him just as it was done totally by the LORD for Israel. All we were required to do was to stand still and receive it! As Israel was helpless, so were we.

De Grote Verlossing

Parasha: Beshalach - בשלח : "Toen hij heenzond"

Thora: Exodus 13:17-17:16

Haftara: rechters 4:04-5:31

Evangelie: Matteüs 5

Gedachte voor de Week

De Bijbel zegt nooit: "God helpt degenen die zichzelf helpen." Maar de Bijbel zegt vaak dat God de hulpeloze helpt.

Commentaar

De verlossing uit Egypte wordt het patroon voor het verlossende werk van God. Het geeft een beeld van Gods grotere, universele plan van de verlossing door de Messias. Dit is het duidelijkst in de symboliek van het Pascha offer, maar er zijn ook nog andere aspecten.

Bijvoorbeeld; de uittocht uit Egypte werd volledig door God beraamd en uitgevoerd. Alles wat Israël moest doen was gewoon daarin wandelen. Er was niets dat Israël aan de Rode Zee kon doen. Egypte had ze al snel ingehaald met wagens, bogen en pijlen en zwaarden. Naar links en naar rechts was woestijn, die alleen als een massa kerkhof zou hebben gediend indien ze hadden geprobeerd om Farao's leger te weerstaan. Terug in Egypte, zouden alleen weer met slavernij geconfronteerd worden, misschien nog ergere slavernij ten gevolg van de woede van hun voormalige gastheer. Vóór hen was een onoverbrugbare barrière, de zee. Hun angsten begonnen paniek te zaaien. Ze begonnen te klagen: "Waren er geen graven in Egypte dat je ons meenam om in de woestijn te sterven?" (Exodus 14:11) Alles leek verloren en om te slaan in een ogenblikkelijke ramp, totdat God het overnam! Toen Israël haar meest hopeloze uur bereikte, met haar rug tegen de muur, verrichtte God Zijn machtigste daad van bevrijding, het splitsen van de zee, het redden van Israël en het verslaan van Egypte.

Vanwege wat de HEERE die dag voor hen deed, braken ze uit in lof en verkondigden in een lied, "Wie is als U onder de goden? De Heer! Wie is als U, machtig in heiligheid, te geweldig voor lof? Verrichter van wonderen!" (Exodus 15:11)

Israel verdiende zeker nooit wat de Heer voor hen deed. Hij deed het vanwege Zijn liefde voor hen en hun voorouders, aan wie Hij beloften van verlossing deed. Hetzelfde kan gezegd worden van onze geestelijke verlossing. We hebben het niet bewerkt, noch verdiend. Net als Israël, waren we in radeloze nood. De situatie vroeg om onmiddellijke en vastbesloten actie van de Heilige. En Hij verlostte! Want de Schrift zegt: "Terwijl wij nog zondaren waren (in een hopeloze en verloren toestand) is Messias voor ons gestorven." (Romeinen 5:8) "Maar toen de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon ... om te verlossen." (Galaten 4:4)

Onze verlossing was helemaal door Hem gerealiseerd, net zoals het helemaal door de HERE voor Israël werd gedaan. Alles wat wij moesten doen, was stil staan en het ontvangen! Zo hulpeloos als Israël was, zo waren wij ook.