



Fear Not

Parasha: Devarim - דברים: "Words"
Torah : Deuteronomy 1:1-3:22
Haftarah : Isaiah 1:1-27
Gospel : Mark 14:1-16

Thought for the Week:

Fear is the opposite of genuine faith. Fear comes from a place of faithlessness. When we have real confidence in God, fear is driven out. For the person of faith, fear is actually irrational.

Commentary:

"Do not fear them, for the LORD your God is the one fighting for you," Moses declared. (Deuteronomy 3:21-22) The commandment, "do not fear," is a command we find repeated frequently throughout the Torah and all the Scriptures. In fact, there are over 130 instances in the Scriptures where it says, "Do not be afraid," or "Fear not!" The words "Do not be afraid," occur five times in parashat Devarim alone.

Yet often times we do find ourselves crippled with fear, doubt and worry - fear from uncertainty, fear of change, fear of loss, fear of danger - real and imagined. At times we may find ourselves boxed in and paralyzed by our fears. Similarly, it was fear that cost the first generation their opportunity to enter the Promised Land.

Moses' address to the new generation is carefully crafted to give them confidence and certainty. By reviewing how God has delivered them in the past, He hopes to bolster their faith enough that they will no longer be crippled by fear. Fear is the opposite of genuine faith. Fear comes from a place of faithlessness. When we have real confidence in God, fear is driven out. When we feel frightened or worried, we must remember who our Father in Heaven is, and that He cares for us and watches over us. For the person of faith, fear is actually irrational.

Paul tells us, "For you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons by which we cry out, 'Abba! Father!'" (Romans 8:15)

It may not sound like one of the commandments of the Torah but it actually is a rule of life for the People of God. We are to live by faithful confidence in the strong hand of God. He who delivered Israel from Egypt and defeated the Amorites will also deliver the Canaanites into the hands of Israel. He who rescued our Master and Savior from the grave will also rescue us from every trouble and fear.

Vrees niet

Sidra: Devarim - דברים: "Woorden"
Tora: Deuteronomium 1:1-3:22
Haftara: Jesaja 1:1-27
Evangelie: Mark 14:1-16

Gedachte voor de Week:

Angst is het tegenovergestelde van echt geloof. Angst komt vanuit een plaats van ongelof. Als we echt vertrouwen hebben in God, wordt angst verdreven. Voor de gelovige persoon is angst eigenlijk irrationeel.

Commentaar:

"Vrees ze niet, want de HEERE, uw God, is het Die voor u strijd," verklaard Mozes. (Deuteronomium 3:21-22) Het gebod, "wees niet bang," is een opdracht die we met regelmaat in de Thora en de Bijbel herhaald zien. In feite zijn er meer dan 130 gevallen in de Schrift waar er staat: "Wees niet bang," of "Vrees niet!" De woorden "Wees niet bang," komen vijf keer voor alleen in parashat Devarim.

Maar vaak zijn we verlamd van angst, twijfel en bezorgdheid – angst uit onzekerheid, angst voor verandering, angst voor verlies, angst voor gevaar - reëel en ingebeeld. Soms kunnen we bevinden ons opgesloten en verlamd door onze angsten. Ook was het angst dat de eerste generatie hun kans kostte om het Beloofde Land in te trekken.

Mozes' adressering aan de nieuwe generatie is zorgvuldig gekozen om hen vertrouwen en zekerheid te geven. Door de herinnering aan hoe God hen in het verleden heeft uitgeleid, hoopt hij hun geloof genoeg te versterken zodat ze niet langer verlamd door angst zullen zijn. Angst is het tegenovergestelde van echt geloof. Angst komt van een plaats van ongelof. Als we echt vertrouwen hebben in God, wordt angst verdreven. Als we angst of bezorgdheid voelen, moeten we ons herinneren wie onze Vader in de hemel is, en dat Hij voor ons zorgt en over ons waakt. Want voor de gelovige persoon, is angst eigenlijk irrationeel.

Paulus vertelt ons: "Want u hebt niet een geest van slavernij ontvangen die tot weerom vrezende leidt, maar u hebt een geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door welke wij roepen: 'Abba, Vader!'" (Romeinen 8:15) Het klinkt misschien niet als één van de Thora geboden, maar het is eigenlijk een levensregel voor het volk van God. We moeten leven met gelovig vertrouwen in de sterke hand van God. Hij die Israël uit Egypte verlostte en de Amorieten versloeg, zal ook de Kanaänieten uitleveren in de handen van Israël. Hij die onze Meester en Heiland redde van het graf zal ook ons uit alle moeite en angst redden.

Yeshua says, "Are not two sparrows sold for a cent? And yet not one of them will fall to the ground apart from your Father. But the very hairs of your head are all numbered. So do not fear; you are more valuable than many sparrows." (Matthew 10:29-31)

Yeshua zegt: "Worden niet twee mussen voor een cent verkocht? En toch zal niet één van hen op de grond vallen buiten uw Vader om. Maar de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bang; je bent meer waard dan een vele mussen." (Matteüs 10:29-31)

© 2011 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved
Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/devarim/fear_not.php