



Though millions of men and women filled the world, God chose one man. Why did God choose Abraham? The rabbis say that He chose him as the rock on which to build the world.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:

- Lech Lecha (לך לך | Go forth)
- Torah: Genesis 12:1-17:27
- Haftarah: Isaiah 40:27-41:16
- Gospel: Matthew 1:1-17

All Things Created for Him

The rabbis say that God chose Abraham before the creation of the world. He looked for a single righteous man for whom He could justify creating the world. As He looked into the future, scanning over the generations of human beings to come, His eyes fell upon the righteous Abraham. On Abraham's merit He chose to create the world:

A parable: Once there was a king who was sought to build a palace. He began to dig, going further down, to lay a foundation, but he found only swampy soil. And so it was in many places. He was not able to build until he dug in one place, and there he found bedrock (petra, פטרא). Thus he said, "I am building and placing foundations here," and he built. So too, the Holy One, blessed be He, sought to create the world. He was sitting and scrutinizing the generation of Enosh and the generation of the flood, and He said, "Why should I create the world and let those wicked men arise and vex me?" But when the Holy One, blessed be He, saw Abraham arise in the future, he said, "Behold, I have found a rock (petra) to build upon and to lay the foundation of the world." Thus he called Abraham "Rock," as it says [in Isaiah 51:1-2], "Look to the rock from which you were hewn." (Yalkut Shimoni, Bamidbar, 23:766)

Did God really create the entire world only for the sake of Abraham? For the sake of Abraham's Seed, the Messiah, He brought the whole world into being. During the Talmudic Era, the great academies in Babylon agreed that God created the world only on the merit of one righteous man, but they argued over which righteous man that was. Rav claimed that God created the world for the sake of David. Shmu'el countered that God created the world for the sake of Moses. But Rabbi Yochanon contradicted both and said, "The world was created only for the sake of the Messiah."

Hoewel er miljoenen mannen en vrouwen op de wereld zijn, koos God één man. Waarom heeft God Abraham gekozen? De rabbijnen zeggen dat Hij hem koos als de rots om de wereld op te bouwen.

TORA GEDEELTE VAN DE WEEK:

- Lech Lecha (לך לך | Ga heen)
- Tora: Genesis 12:1-17:27
- Haftarah: Jesaja 40:27-41:16
- Evangelie: Mattheüs 1:1-17

Alle dingen zijn geschapen voor hem

De rabbijnen zeggen dat God Abraham vóór de schepping van de wereld uitkoos. Hij zocht naar een rechtvaardig man voor wie Hij het scheppen van de wereld zou kunnen rechtvaardigen. Als Hij naar de toekomst keek, de generaties van de mensheid overzag, viel Zijn oog op de rechtvaardige Abraham. Op basis van Abrahams verdienste koos Hij ervoor om de wereld te scheppen:

Een gelijkenis: Er was eens een koning die aangezocht werd om een paleis te bouwen. Hij begon te graven, steeds dieper en dieper, om een fundament te leggen, maar hij vond alleen moerassige bodem. En zo was het op vele plaatsen. Hij was tot bouwen niet in staat tot hij op één plaats groef, en daar vond hij vast gesteente (petra, פטרא). Zo zei hij: "Hier bouw ik en leg ik funderingen aan", en hij bouwde. Zo ook wilde, de Heilige, gezegend zij Hij, de wereld creëren. Hij zat neer en onderzocht de generatie van Enos en de generatie van de zondvloed, en Hij zei: "Waarom zou ik de wereld scheppen en die goddeloze mensen laten opkomen en mezelf kwellen?" Maar toen de Heilige, gezegend zij Hij, Abraham zag opkomen in de toekomst, zei hij: "Zie, ik heb een rots (petra) gevonden om op te bouwen en het fundament van de wereld op te leggen." Zo noemde hij Abraham 'Rots', zoals er staat [in Jesaja 51:1-2], "Kijk naar de rots waaruit u werden gehouwen." (Yalkut Shimoni, Bamidbar, 23:766)

Heeft God de hele wereld eigenlijk alleen in het belang van Abraham geschapen? Omwille van Abrahams zaad, de Messias, bracht Hij de hele wereld tot stand. Tijdens de Talmuedische tijd, waren de grote academies in Babylon het er over eens dat God de wereld alleen omwille van één rechtschapen mens geschapen heeft, maar ze discussieerden over wie die rechtschapen man was. Rav beweerde dat God de wereld ter wille van David heeft geschapen. Shmu'el reageerde er op dat God de wereld omwille van Mozes heeft geschapen. Maar Rabbi Yochanon sprak beiden tegen en zei: "De wereld werd alleen in het belang van de Messias geschapen."

Rabbi Yochanon's opinion prevailed. The sages agree that God created the world only for the sake of Messiah—Abraham's Seed. Paul of Tarsus taught the same concept. He believed that all things were created only for Messiah: "All things have been created through Him and for Him" (Colossians 1:16).

God chose Abraham out of the sea of humanity two thousand years before the birth of Yeshua. He chose Him to be the father of the Jewish people and the father of the line of Messiah. This explains why the Messiah is called the "Son of Abraham," i.e., Ben Avraham, at the beginning of the Gospel of Matthew. According to Paul's teachings, the Messiah is the "Seed of Abraham." God chose a childless man married to a barren woman to become the father of the Messiah, the father of the Jewish people, and the father of many nations.

De mening van Rabbi Yochanon werd het. De wijzen waren het erover eens dat God de wereld alleen omwille van de Messias – Abrahams zaad - schiep. Paulus van Tarsus leerde hetzelfde concept. Hij geloofde dat alle dingen alleen voor de Messias werden geschapen: "Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen" (Kolossenzen 1:16). Uit de zee van de mensheid koos God Abraham tweeduizend jaar voor de geboorte van Yeshua. Hij koos hem als de vader van het Joodse volk en de vader van de lijn van de Messias. Dit verklaart waarom de Messias de "zoon van Abraham," dat wil zeggen, Ben Avraham wordt genoemd, aan het begin van het evangelie van Matteüs. Volgens Paulus' leer, is de Messias het "zaad van Abraham." God koos een kinderloze man, getrouwd met een onvruchtbare vrouw, om de vader van de Messias, de vader van het Joodse volk, en de vader van vele naties te worden.