



No matter how bad things get, remind yourself, "It's not just positive thinking, its the power of faith.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:

- Miketz (מִקֵּץ | From the end)
- Torah: Genesis 41:1-44:17
- Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
- Gospel: Luke 24:13-29

This Too Is for the Good

The life of Joseph demonstrates God's sovereign hand in human lives. Though the world seems to follow a completely random course around us, God is actually working out His purposes in the midst of it. From Joseph's point of view, there was no reason to suspect that God had his best interests in mind. Joseph had been kidnapped and betrayed by his own brothers, sold into Egypt as a slave, falsely accused of attempted adultery and imprisoned in a dungeon. His life seemed to be following Murphy's Law of "if anything can go wrong, it will." So far, everything had gone wrong.

Joseph stubbornly clung to an unshakable confidence in the God of his fathers. Even though everything had tumbled down around him, He kept looking to God and believing that God was working through the chaos. He never fell into depression or despondency because he always believed that he was right where God had placed him.

The late first-century compendium of instructions to Gentile believers entitled the Didache says, "Accept the things that happen to you as good, knowing that apart from God nothing comes to pass" (Didache 3:10). Similarly, Paul says, "We know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose" (Romans 8:28).

This can be compared to the story of a rabbi from the days of the Apostles named Nacham. Everyone called him "Nacham This-Too" because, no matter what happened, he would always say, "This too is for the good." Amazingly, God honored his faith by continually providing miracles for Nacham.

Once it happened that Nacham This-Too was serving as an ambassador to Rome. He was presenting the Roman Emperor with a gift from the people of Judea in an attempt to bribe him into reversing some anti-Jewish legislation. While en route to Rome he stopped at an inn. While he slept, the inn-keeper stole the precious treasures meant for the emperor from Nacham's chest and replaced them with sand! Nacham went to Rome, unaware that he was carrying a box of sand. When the

Hoe slecht het ook gaat, herinner jezelf eraan: "Het is niet enkel positief denken, het is de kracht van geloven.

DE TORAH-PORTIE VAN DEZE WEEK:

- Miketz (מִקֵּץ | Vanaf het einde)
- Thora: Genesis 41:1-44:17
- Haftarah: Zacharia 2:14-4:7
- Evangelie: Lucas 24:13-29

Ook dit is ten goede

Het leven van Jozef toont Gods soevereine hand in mensenlevens. Hoewel de wereld om ons heen een volkomen willekeurige koers lijkt te varen, is God daarin bezig zijn doelen te realiseren. Vanuit het gezichtspunt van Jozef was er geen reden om te vermoeden dat God het beste voor had.

Jozef was ontvoerd en verraden door zijn eigen broers, verkocht als slaaf in Egypte, vals beschuldigd van poging tot overspel en gevangengezet in een kerker. Zijn leven leek de wet van Murphy te volgen: "Als er iets mis kan gaan, zal het mis gaan." Tot nu toe was alles verkeerd gegaan.

Jozef klampte zich koppig vast aan een onwrikbaar vertrouwen in de God van zijn voorvaders. Hoewel er van alles om hem heen niets was overgebleven, bleef hij naar God kijken en geloofde hij dat God door de chaos heen werkte. Hij viel nooit in depressie of vertwijfeling omdat hij altijd geloofde dat hij precies was waar God hem had geplaatst.

Het compendium van instructies uit het einde van de eerste eeuw met de titel de Didache zegt voor niet-Joodse gelovigen: "Accepteer de dingen die jou overkomen als goed, wetende dat er niets los van God gebeurt" (Didache 3:10). Evenzo zegt Paulus: "We weten dat God alle dingen ten goede doet uitwerken aan hen die God liefhebben, aan hen die geroepen zijn overeenkomstig Zijn doel" (Romeinen 8:28).

Dit is te vergelijken met het verhaal van een rabbijn uit de tijd van de apostelen, Nacham genaamd. Iedereen noemde hem "*Nacham Ook-Dit*" omdat, wat er ook gebeurde, hij altijd zou zeggen: "Ook dit is voor het goede." Verbazingwekkend genoeg eerde God zijn geloof door voor Nacham voortdurend wonderen te doen.

Eens gebeurde het, dat *Nacham Ook-Dit* als een ambassadeur in Rome diende. Hij gaf de Romeinse keizer een geschenk van het volk van Judea in een poging om hem om te kopen om een of andere anti-joodse wetgeving terug te draaien. Terwijl hij onderweg was naar Rome, stopte hij in een herberg. Terwijl hij sliep, stal de herbergier van de borst van *Nacham* de kostbare schatten die voor de keizer waren bedoeld en verving ze door zand! *Nacham* ging naar Rome, zich er niet van bewust dat hij een doos met zand droeg. Toen

emperor opened the chest and saw the sand, he ordered Nacham to be put to death. Nacham simply replied, "This too is for the good." Just then Elijah the prophet appeared in the guise of a Roman officer and suggested that perhaps the sand was "magic sand." The emperor agreed to test the theory, and indeed, when his troops hurled the sand at their enemies, they prevailed in battle. The emperor immediately released Nacham, reversed his decree against the Jews and rewarded Nacham with great wealth.

The story of Nacham This-Too is a good illustration of Joseph's story. Like Nacham This-Too, Joseph refused to be pushed around by life's circumstances. Instead he looked to God for strength and encouragement, and he kept on believing.

In this week's Torah reading, we will see how Joseph's this-too-is-for-the-good type of faith was rewarded and how his fortunes changed.

de keizer de kist opende en het zand zag, gaf hij opdracht *Nacham* te doden. *Nacham* antwoordde eenvoudig: "Ook dit is ten goede." Op dat moment verscheen de profeet Elia in de gedaante van een Romeinse officier en suggereerde dat het zand misschien "magisch zand" was. De keizer ging ermee akkoord om de theorie te testen, en inderdaad, toen zijn troepen het zand naar hun vijanden slingerden, hadden ze de overhand in de strijd. De keizer bevrijdde *Nacham* onmiddellijk, draaide zijn decreet tegen de Joden terug en beloofde *Nacham* met grote rijkdom.

Het verhaal van *Nacham Ook-Dit* is een goede illustratie van het verhaal van Jozef. Net als *Nacham Ook-Dit*, weigerde ook Jozef om door de omstandigheden heen en weer geslingerd te worden. In plaats daarvan keek hij naar God voor kracht en bemoediging, en hij bleef geloven.

In de Thoralezing van deze week zullen we zien hoe het *ook-dit-is-ten-goede* soort geloof bij Jozef werd beloond en hoe zijn lot wijzigde.