



Parasha: Nitzavim-Vayelech

## They Forsook the Torah

### Readings

- Nitzavim-Vayalech (נצבים/וילך | Standing/He went)
- Torah: Deuteronomy 29:9-31:30
- Haftarah: Isaiah 61:10-63:9
- Gospel: Luke 24:1-12/Luke 24:13-43

### Thought for the Week:

The Torah commands us to choose life, and Messiah is life. His is a life of obedience, and as such, it too is a choice. We can choose to hear the commands of God and walk in obedience, or we can choose to turn away and walk after the vanity of our own hearts. Even disciples must make a choice. One is the path of Messiah, the other is the path of Judas. One is life; one is death. Choose life.

### Commentary:

As Moses prophetically looks towards the future generations of Israel, he sees the first and second exiles. He sees that a time will come when the nations will ask why God has treated His people in this manner. Those that ask are answered, "Because they forsook the covenant of the LORD." (Deuteronomy 29:25) They forsook obedience to the Torah. Let's consider the gravity of Moses' warning. God gave Israel the Torah. They enter into a covenant whereby they promise to keep the Torah. Moses warns them that if they break that covenant and transgress the Torah, then desolation, exile, curse and captivity will befall them. In later generations, a long string of prophets come to Israel with the same message, always entreating Israel to return to Torah and walk in covenant faithfulness. For the 1400 years from Sinai until the days of the Messiah, God continuously calls Israel to observe Torah and punishes them with exile, destruction and the horror of His curses if they do not. At a certain time, he exiles His people, destroys His own Temple and lays waste His land because Israel did not keep the Torah. After 70 years of exile, He returns the remnant of Judah to the land with admonitions and warnings to keep His Torah and walk faithfully in His covenant.

Sidra: Nitsavim-Vayelech

## Ze verlieten de Thora

### Lezingen

- Nitsavim-Vayalech (נצבים/וילך | Staande/Hij ging)
- Torah: Deuteronomium 29:9-31:30
- Haftarah: Jesaja 61:10-63:9
- Evangelie: Lucas 24:1-12 / Lucas 24:13-43

### Gedachte voor de week:

De Tora gebiedt ons het leven te kiezen, en de Messias is het leven. Zijn leven is een leven van gehoorzaamheid, en als zodanig is het ook een keuze. We kunnen ervoor kiezen om de geboden van God te horen en in gehoorzaamheid te wandelen, of we kunnen ervoor kiezen om ons weg te draaien en de ijdelheid van ons eigen hart na te lopen. Zelfs de discipelen moeten een keuze maken; één is de weg van de Messias, de andere is de weg van Judas. Eén is leven; één is dood. Kies het leven.

### Commentaar:

Als Mozes profetisch naar de toekomstige generaties van Israël kijkt, ziet hij de eerste en tweede ballingschap. Hij ziet dat er een tijd zal komen dat de volken zullen vragen waarom God Zijn volk op deze manier heeft behandeld. Degenen die dat vragen krijgen als antwoord: "Omdat zij het verbond met de HEER verlieten." (Deuteronomium 29:25) Zij verlieten de gehoorzaamheid aan de Torah. Laten we rekening houden met de ernst van Mozes' waarschuwing. God gaf Israël de Torah. Zij gaan een verbond aan waarbij zij beloven de Torah na te leven. Mozes waarschuwt hen dat als ze dat verbond breken en de Torah overtreden, hen dan verwoesting, ballingschap, vloek en gevangenschap zal overkomen. In latere generaties, komen een hele rij van profeten naar Israël met dezelfde boodschap, altijd Israël smekend om naar Torah terug te keren en in verbondstrouw te wandelen. Gedurende de 1400 jaar van de Sinai tot de dagen van de Messias, roept God voortdurend Israël op om de Torah na te leven en straft hen als ze dat niet doen met verbanning, vernietiging en de horror van Zijn vloeken. Op een bepaalde moment verbant Hij zijn volk, vernietigt Hij zijn eigen Tempel en laat Zijn land als een woestijn achter omdat Israël zich niet aan de Torah hield. Na 70 jaar ballingschap brengt Hij het overblijfsel van Juda terug naar het land met vermaningen en waarschuwingen om Zijn Torah te houden en getrouw in Zijn verbond te wandelen.

All of that being so, does it make sense that He should suddenly change His mind and declare to His people, "Never mind that stuff about keeping the Torah. From now on, you just need to believe in my Son." Could there be a greater travesty of justice? What of the generations that suffered for their disobedience? Why did they suffer if God knew all along that subsequent generations would be encouraged to forsake Torah? How could God, after generation on generation of calling His people to Torah obedience, after book upon holy book of Scripture that exhorts His people to Torah, expect His people to suddenly follow a new way that jettisoned the Torah?

But when Messiah came, He did not jettison the Torah. Instead, He said, "Do not think that I came to abolish the Law or the Prophets; I did not come to abolish but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the Law until all is accomplished."

(Matthew 5:17-18)

Kun je, gezien dit alles, je dan indenken dat Hij opeens van gedachten zou veranderen en aan Zijn volk verklaren: "Dat gedoe over het houden van de Torah maakt niets uit. Van nu af aan, hoeft je alleen maar in mijn Zoon te geloven." Kan er een grotere aanfluiting van gerechtigheid zijn? Wat dan met de generaties die voor hun ongehoorzaamheid leden? Waarom hebben ze geleden als God al lang wist dat volgende generaties zouden worden aangemoedigd om Torah te verzaken? Hoe kon God - na Zijn volk van generatie op generatie om Torah te gehoorzamen op te roepen, na boek op boek van de heilige Schrift dat Zijn volk tot de Torah aanmaant - verwachten dat Zijn volk plotseling een nieuwe weg volgt die de Torah overboord gooit? Maar toen de Messias kwam, gooide Hij de Torah niet overboord. Maar wel zei Hij: "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen. Want voorwaar Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde vergaan, zal niet de kleinste letter of een streepje van de Wet vergaan voor alles geschied zal zijn." (Matteüs 5:17-18)

© 2012 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved

Printed from: [http://ffoz.org/resources/edrash/nitzavim-vayelech/they\\_forsook\\_the\\_torah.php](http://ffoz.org/resources/edrash/nitzavim-vayelech/they_forsook_the_torah.php)