



Messiah and the Sacrifices

Parasha: Vayikra - ויקרא: "And he called"

Torah : Leviticus 1:1-5:19

Haftarah : Isaiah 43:21-44:23

Gospel : Mark 7:1-30

Thought for the Week:

Why do we start the children with Leviticus and not with Genesis? The Holy One, Blessed be He, said, "Since the children are pure and the sacrifices are pure, let the pure come and occupy themselves with things that are pure." (Leviticus Rabbah 7:3)

Commentary:

The book of Leviticus begins with several chapters describing the sacrificial services. It is well understood among believers that there are no sacrifices today and that Messiah fulfills the sacrifices. However, believers often erroneously assume a direct cause-and-effect relationship. We are commonly taught that there are no sacrifices today because Messiah fulfills the sacrifices. In actuality, these are two different things. The sacrifices continued to be offered in God's Temple for forty years after the death and resurrection of the Messiah. It is true that He fulfills the prophetic foreshadowing of the sacrificial services, but that is not the reason there are no sacrifices today. The reason for the cessation of sacrifice is the destruction of the Jerusalem Temple.

Yeshua's sacrifice is wholly different, higher and greater, transcending the earthly sacrifices spoken of in Leviticus.

Even when the Temple in Jerusalem still stood, it was a shadow of the heavenly reality, the Temple above. Therefore, the sacrifices on earth are shadows of that greater, higher and holier sacrifice. Although there is no Temple today, there remains for the people of God both sacrifice and atonement, for Messiah "has been manifested to put away sin by the sacrifice of Himself." (Hebrews 9:26) He loved us "and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma." (Ephesians 5:2) He has made atonement by "better sacrifices than these," (Hebrews 9:23) even by His own body and blood, "a living and holy sacrifice, acceptable to God." (Romans 12:1) Therefore, you can draw near to God "knowing that you were not redeemed with perishable things...but with precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Messiah. For He was foreknown before the foundation of the world." (1 Peter 1:18-20)

Messias en de offers

Sidra: Vayikra - ויקרא: "En hij riep"

Thora: Leviticus 1:1-5:19

Haftara: Jesaja 43:21-44:23

Evangelie: Marc. 7:1-30

Gedachte voor de Week:

Waarom beginnen we met de kinderen bij Leviticus en niet bij Genesis? De Heilige, Gezegend zij Hij, zei: "Daar nu de kinderen puur zijn en de offers puur zijn, laat de puren komen en zich bezig houden met dingen die puur zijn." (Leviticus Rabba 7:3)

Commentaar:

Het boek Leviticus begint met een aantal hoofdstukken die de offerdiensten beschrijven. Het is onder de gelovigen algemeen geweten dat er vandaag geen offers zijn en dat de Messias de offers vervult. Gelovigen gaan echter vaak ten onrechte uit van een rechtstreeks oorzaak - gevolg verband. Ons wordt over het algemeen geleerd dat er vandaag geen offers zijn omdat de Messias de offers vervult. In werkelijkheid zijn dit twee verschillende dingen. De offers bleven in de Tempel van God gebracht worden gedurende veertig jaar na de dood en opstanding van de Messias. Het is waar dat hij de profetische voorafschaduw van de offerdiensten vervult, maar dat is niet de reden waarom er vandaag geen offers zijn. De reden voor de beëindiging van het offeren is de verwoesting van de Tempel van Jeruzalem. Yeshua's offer is totaal anders, hoger en groter, het overstijgt de aardse offers waarvan in Leviticus gesproken wordt.

Zelfs toen de tempel in Jeruzalem er nog stond, was het een schaduw van de hemelse werkelijkheid; de tempel hierboven. Daarom zijn de offers op aarde schaduwen van dat groter, hoger en heiliger offer. Hoewel er vandaag geen Tempel is, blijft er voor het volk van God zowel offer als verzoening, want de Messias "is geopenbaard om zonde weg te doen door het offer van Zichzelf." (Hebreeën 9:26) Hij heeft ons liefgehad "en gaf Zichzelf voor ons, een offerande en een slachtoffer aan God als een geurige aroma." (Efeziërs 5:2) Hij heeft verzoening gedaan door "betere offeranden dan deze," (Hebreeën 9:23), zelfs door Zijn eigen lichaam en bloed, "een levend en heilig offer, aanvaardbaar voor God." (Romeinen 12:1) Daarom kun je dichter bij God komen "wetend dat u niet werd verlost met vergankelijke dingen ... maar met kostbaar bloed, als van een gaaf en vlekkeloos lam, het bloed van de Messias. Want Hij was vooraf bekend vóór de grondlegging van de wereld." (1Pet.1:18-20)

But in what respect does Messiah fulfill the sacrifices? We understand fairly well that His death was a sacrifice for sin. However, only one or two of the five types of sacrifices listed in Leviticus are sin related. Consider the burnt offering, the bread offering and the peace offering--these sacrifices were not brought for sin. In what sense does Messiah fulfill them?

Not only does the sacrifice of Messiah fulfill and satisfy the sacrifices, but His death and resurrection is the sacrifice on which the Temple services rest. Long before there was a Temple, long before the days of the Tabernacle, long before God called to Moses from within the Tent of Meeting, before the covenant at Sinai, before the sacrifices of the Patriarchs, before Adam's sin, the Messiah was "the Lamb that was slain from the creation of the world." (Revelation 13:8, NIV)

Maar in welk opzicht heeft de Messias de offers vervuld? Wij begrijpen goed dat Zijn dood een offer voor de zonde was. In Leviticus hebben echter slechts een of twee van de vijf soorten offers betrekking op zonde. Denk aan het brandoffer, het brood offer en het vredeoffer - deze offers werden niet voor de zonde gebracht. In welke vervult Messias ze? Niet alleen vervult en voldoet het offer van de Messias aan de offers, maar Zijn dood en opstanding is het offer, waarop de tempel diensten steunen. Lang voordat er een Tempel was; lang vóór de dagen van de Tabernakel, lang voordat G-d tot Mozes riep vanuit de tent der samenkomst, vóór het verbond op de Sinaï, vóór de offers van de aartsvaders, vóór de zonde van Adam, was de Messias "het Lam dat geslacht was vanaf de schepping van de wereld." (Openbaring 13:8, NIV)

© 2011 First Fruits of Zion, Inc. | All Rights Reserved
Printed from: http://ffoz.org/resources/edrash/vayikra/messiah_and_the_sacrifices.php