

Wanneer sterft Mozes nu eigenlijk

(Keil & Delitzsch)

Num 27:12-14

The Death of Moses Foretold. - After these instructions concerning the division of the land, the Lord announced to Moses his approaching end. From the mountains of Abarim he was to see the land which the Israelites would receive, and then like Aaron to be gathered to his people, because like him he also had sinned at the water of strife at Kadesh. This announcement was made, "that he might go forward to his death with the fullest consciousness, and might set his house in order, that is to say, might finish as much as he could while still alive, and provide as much as possible what would make up after his death for the absence of his own person, upon which the whole house of Israel was now so dependent" (*Baumgarten*). The fulfilment of this announcement is described in [Deu 32:48-52](#). The particular spot upon the mountains of Abarim from which Moses saw the land of Canaan, is also minutely described there. It was Mount Nebo, upon which he also died. The mountains of *Abarim* (cf. [Num 33:47](#)) are the mountain range forming the Moabitish tableland, which slope off into the steppes of Moab. It is upon this range, the northern portion of which opposite to Jericho bore the name of *Pisgah*, that we are to look for Mount *Nebo*, which is sometimes described as one of the mountains of *Abarim* ([Deu 32:49](#)), and at other times as the top of *Pisgah* ([Deu 3:27](#); [Deu 34:1](#); see at [Num 21:20](#)).

Num 31:1-2

Moses was to revenge (i.e., to execute) the revenge of the children of Israel upon the Midianites which had already been commanded in [Num 25:16-18](#), and then to be gathered to his people, i.e., to die, as had already been revealed to him ([Num 27:13](#)).

De dood van Mozes voorspeld. - Na deze instructies betreffende de verdeling van het land, kondigde de Heer aan Mozes zijn naderende einde aan. Vanaf de bergen van Abarim moest hij het land zien dat de Israëlieten zouden krijgen, en dan zoals Aaron tot zijn volk worden verzameld, want hij had zoals die ook gezondigd aan het water van de tweedracht te Kades. Deze aankondiging werd gedaan, "dat hij met het volle bewustzijn tot aan zijn dood zou doorgaan, en zijn huis op orde zou zetten, d.w.z. zou voltooien zoveel als hij kon, nog levend, en zo veel mogelijk meegeven wat zou goed maken na zijn dood voor het ontbreken van zijn eigen persoon, op basis waarvan het hele huis van Israël nu zo afhankelijk was" (*Baumgarten*). De vervulling van deze aankondiging is beschreven in [Deu.32:48-52](#). De bijzondere plek op de bergen van Abarim van waaruit Mozes het land Kanaän zag, is daar ook minutieus beschreven. Het was de berg Nebo, waarop hij ook stierf. De bergen van *Abarim* (zie [Num.33:47](#)) is de bergketen die het Moabitish tafelland vormt, dat uitloopt in de steppen van Moab. Het is op deze keten, het noordelijke gedeelte tegenover Jericho dat de naam *Pisga* droeg, dat wij op zoek moeten naar de berg *Nebo*, die soms wordt beschreven als een van de bergen van *Abarim* ([Deu.32:49](#)), en op andere momenten als de top van *Pisgah* ([Deu.3:27](#); [Deu.34:1](#); zie bij [Num.21:20](#)).

Mozes moest wraak nemen (d.w.z. uitvoeren), de wraak van de kinderen van Israël op de Midianieten die reeds geboden was in [Num.25:16-18](#), om vervolgens verzameld te worden tot zijn volk, dat wil zeggen, te sterven, zoals reeds aan hem was geopenbaard ([Num.27:13](#)).