

BESHALACH/WHEN HE SENT

Shemot/Exodus 13:17-17:16

Wonderen. De Israëlieten zijn al getuige geweest van de wonderen in Egypte. Deze week lezen we van een andere ongelooflijke reeks bovennatuurlijke fenomenen met inbegrip van het verdeling van de Rode Zee, de gezoete bittere wateren te Mara, kwartels en manna uit de hemel, water uit de rots, en de nederlaag van Amalek.

Waarom vertoont יהוה Zijn macht over de schepping via wonder na wonder aan de Israëlieten? Algemeen wordt gedacht dat het de bedoeling was om de mensen tot geloof te brengen. Tora lijkt dit te ondersteunen:

Exo 14:31 (SV) Ook zag Israel de grote hand, die de HEERE aan de Egyptenaren bewezen had; en het volk vreesde den HEERE, en geloofde in den HEERE, en aan Mozes, Zijn knecht.

Exo 15:1 (SV) Toen zong Mozes en de kinderen Israels den HEERE dit lied, en spraken, zeggende: Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiters heeft Hij in de zee geworpen. 2 De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem verheffen!

Maar ondanks de wonderen klagen de Israëlieten voortdurend. Een paar dagen na de dood van de eerstgeborenen van Egypte en hun bijzondere uitgang:

Exo 14:10 (SV) Als Faraon nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israels hun ogen op, en ziet, de Egyptenaars togen achter hen; en zij vreesden zeer; toen riepen de kinderen Israels tot den HEERE. 11 En zij zeiden tot Mozes: Hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt?

Een beetje later, wanneer ze hongerig zijn:

Exo 16:3 (SV) En de kinderen Israels zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des HEEREN, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten! Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn, om deze ganse gemeente door den honger te doden.

En dan zijn ze dorstig:

Exo 17:7 En hij noemde den naam dier plaats Massa en Meriba, om den twist der kinderen Israels, en omdat zij den HEERE verzocht hadden, zeggende: Is de HEERE in het midden van ons, of niet?

Yeshayahu Leibowitz merkt op dat wonderen "geen langdurige invloed hebben op toekomstige gebeurtenissen ... op zijn minst kunnen we zeggen dat ze niet effectief zijn in het vormen van een basis voor godvruchtig geloof het was geloof van het moment - voor het vluchtige moment dat ze het gevoel van de overwinning ervoeren."

Dus, wat was het plan van de Almachtige betreffende de wonderen? Telkens weer worden de Israëlieten eraan herinnerd de Exodus van Egypte te "herinneren" die met "een sterke hand en door een uitgestrekte arm" plaatsvond:

Deu 5:15 (SV) Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE, uw God, u van daar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm;

De Almachtige toont de kracht van Zijn "sterke hand en uitgestrekte arm" door Zijn wonderen en tekenen. Moshe kreeg de "staf van Elohim" (Shemot 17:9), die in zijn "hand" een extentie van de "hand en arm" van Elohim werd en vele wonderen en tekenen teweeg bracht. Deze "staf" werd gezwaaid over de rivier de Nijl en veranderde die in bloed. In feite was de "staf" betrokken bij de meeste van de plagen. Hij werd ook opgeheven over de wateren van de Rode Zee toen die splitste. En hij sloeg de steen toen het water uit de rots stroomde.

Maar interessant genoeg, ging deze krachtige "staf" na de berg Sinaï met pensioen en zijn de wonderen door Moshe verricht weinig in getal en met grote tussenpozen. In plaats van bekend als een wonderdoener, aanvaardt Moshe de enige titel waarmee hij vandaag de dag bekend is nl. "Moshe rabbeinu" - Moshe onze leraar onze Toraleraar.

Waren de wonderen die Moshe deed dus bestemd om aan te tonen dat hij יהוה's profeet was? Tora waarschuwt ervoor dat wonderen op zichzelf genomen, met een zekere mate van verdachtheid moeten worden overwogen. Zelf dragen wonderen geen waarheid in zich. Maar de bedoeling van de wonderen was hen tot Tora te brengen.

De profeet wordt beschreven als iemand die verder gaat met wat vanaf de berg Sinaï was gegeven. Wonderen maakten indruk op mensen, en zij bewerkten een begin van geloof, maar de mensen zouden spoedig naar hun dagelijkse routine terugkeren. Wat hen zou veranderen was Torah. De instructies van de Thora hadden de macht om elk moment van hun leven te raken. Torah was/is transformerend! Thora maakte hen in staat om vrij te leven.

We weten dat Yeshua's bediening ook met veel wonderen begon:

Joh 2:23 (SV) *En als Hij te Jeruzalem was, op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam, ziende Zijn tekenen, die Hij deed.*

Nicodemus erkende Yeshua als een "wonder bewerker" en een door יהוה gezonden "leraar":

Joh 3:1 (SV) *En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was Nicodemus, ... zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.*

Na Yeshua's beroemde woorden over "opnieuw geboren" zijn en in de wereld gezonden zijn om de wereld te redden, spreekt Hij van leven vanuit de waarheid (Tora):

Joh 3:21 (SV) *Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.*

In Yeshua's thuisstad, moesten de mensen niet van "wonderen" PLUS Zijn "Tora onderwijs" Weten. Om deze reden heeft Hij "er niet vele wonderen gedaan":

Mattheüs 13:54 *Komend naar zijn geboortestad, begon Hij de mensen in hun synagoge te onderwijzen, en zij waren verbaasd. "Waar had deze man deze wijsheid vandaan en deze wonderbaarlijke krachten?" vroegen ze... 57 En zij namen aanstoot aan hem. Maar Yeshua zei tot hen: "Alleen in zijn geboortestad en in zijn eigen huis is een profeet ongeerd." 58 En Hij deed er niet veel wonderen vanwege hun gebrek aan geloof.*

Wonderen en Tora gaan samen. Yeshua waarschuwt degenen die zich richten op de wonderen op zich:

Mattheüs 7:21 *"Niet iedereen die tot Mij zegt: 'Adonai, Adonai,' zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader in de hemel. 22 "Velen zullen die dag tot Mij zeggen, 'Adonai, Adonai, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, in Uw naam duivelen uitgeworpen, en in Uw naam vele wonderen*

gedaan? ' 23 "En dan zal Ik hen verklaren, 'Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, gij die de ongerechtigheid doet!" (Torahlessness)

Rav Sha'ul (Paulus) verbond ook het belang van "wonderen" aan de "gehoorzaamheid aan de Tora":

Romeinen 15:18 *Ik zou niets durven zeggen behalve wat Messias door mij heeft bereikt in het leiden van de heidenen om Yah te gehoorzamen door wat ik heb gezegd en gedaan - 19 door de kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de Geest .*

We weten dat de "komst van de wetteloze (Torahless)" met "valse wonderen" zijn zal. Mensen zullen omkomen, omdat zij de wonderen zonder de "waarheid" willen:

2 Tessalonicenzen 2:9 *De komst van de wetteloze zal in overeenstemming met het werk van Satan zijn weergegeven in alle soorten valse mirakelen, tekenen en wonderen, 10 en in elke soort kwaad dat degenen bedriegt die verloren gaan. Ze gaan verloren omdat zij weigerden om van de waarheid te houden en zo gered te worden.*

In de laatste dagen zal de waarheid dat zijn wat ons in staat stelt te onderscheiden met betrekking tot de wonderen door de boze verricht:

Openbaring 13:13 *En hij verricht grote en wonderbaarlijke tekenen, zelfs vuur naar beneden doen komen uit de hemel naar de aarde in het volle zicht van de mensen. 14 Vanwege de tekenen werd hem macht gegeven om te doen namens het eerste beest, hij bedroog de bewoners van de aarde*

Openbaring 16:14 *Het zijn geesten van demonen die wonderbaarlijke tekenen doen, en ze gaan uit naar de koningen van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van El Shaddai.*

Looft יהוה, we weten ook het einde van deze Torahloze:

Openbaring 19:20 *Maar het beest werd gevangen genomen, en met hem de valse profeet die de wonderbaarlijke tekenen voor zijn rekening had verricht. Met deze tekenen had hij misleid die het merkteken van het beest ontvangen hadden en zijn beeld aanbaden. Deze twee werden levend in de vurige poel van brandende zwavel geworpen.*

Uiteraard kunnen we met dit punt doorgaan... wonderen en Toragehoorzaamheid moeten samen gaan. Moshe illustreerde dit en Yeshua, die vergeleken met Moshe een grotere profeet was, leerde dit ook. We kunnen in de toekomstige dagen met onze eigen ogen wonderen zien, maar vandaag Torah leven zal ons onderscheidingsvermogen geven met betrekking tot de oorsprong van deze toekomstige wonderen.

Shabbat Shalom!
Ardelle