

The title of this week's Parasha is Chukat, meaning statute or ordinance. In the Torah we see different types of laws categorized as judgments (מִשְׁפָּטִים), commandments (מִצְוֹת), and statutes/chukim (plural for chukat). Statutes are ordinances from יהוה (Yahwey) which are perpetually binding. These types of laws are to be obeyed because they have been commanded by יהוה, not because there is a clear "rational explanation" for doing them. Although the reason for following them may not be obvious, it is taught that chukim bind together the Almighty and man:

Shemot/Exodus 12:14 'So this day (Pasover) shall be to you a memorial; and you shall keep it as a feast to יהוה throughout your generations. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance (Chukat).

Shemot 12:17 'So you shall observe the Feast of Unleavened Bread, for on this same day I will have brought your armies out of the land of Egypt. Therefore you shall observe this day throughout your generations as an everlasting ordinance (Chukat).

Bemidbar 23:41 'You shall keep it as a feast to יהוה for seven days in the year. It shall be a statute (Chukat) forever in your generations. You shall celebrate it in the seventh month (Feast of Tabernacles).

Shemot 27:20 " And you shall command the children of Israel that they bring you pure oil of pressed olives for the light, to cause the lamp to burn continually. 21 "In the tabernacle of meeting, outside the veil which is before the Testimony, Aaron and his sons shall tend it from evening until morning before יהוה . It shall be a statute (chukat) forever to their generations on behalf of the children of Israel.

Bemidbar 15:14 'And if a stranger dwells with you, or whoever is among you throughout your generations, and would present an offering made by fire, a sweet aroma to יהוה , just as you do, so shall he do. 15 'One ordinance (chukat) shall be for you of the assembly and for the stranger who dwells with you, an ordinance forever throughout your generations; as you are, so shall the stranger be before יהוה .

The chukat that begins our reading is the detailed ritual for the red heifer sacrifice. As believers, we see incredible Messianic symbolism in the red heifer. The adjective "red" is highly suggestive by itself:

De titel van de Parasha van deze week is Chukat, dat statuut of verordening betekent. In de Torah zien wij verschillende soorten wetten die ingedeeld worden als oordelen (מִשְׁפָּטִים), geboden (מִצְוֹת), en statuten/chukim (meervoud voor chukat). Statuten zijn verordeningen van יהוה (Yahwey) die eeuwigdurend bindend zijn. Dit soorten wetten moeten gehoorzaamd worden omdat zij door יהוה bevolen zijn, niet omdat er een duidelijke "rationele verklaring" voor het doen is. Hoewel de reden om ze na te volgen niet duidelijk kan zijn, onderwijst men dat chukim de Almachtig en de mens samenbindt:

Shemot/Exodus 12:14 Zo zal deze dag (Pascha) voor u een gedenkteken zijn; en gij zult het doorheen uw generaties als een feest voor יהוה houden. U zult het door een eeuwige verordening (Chukat) als een feest houden.

Shemot 12:17 Zo zult u het Feest van Ongezuurde Broden naleven, want op deze zelfde dag zal Ik uw legerscharen uit het land Egypte gebracht hebben. Daarom zult u deze dag doorheen uw generaties als eeuwige verordening (Chukat) waarnemen.

Vajikra/Leviticus 23:41 U zult het als een feest voor יהוה zeven dagen in het jaar houden. Het zal voor altijd een statuut (Chukat) in uw generaties zijn. U zult het in de zevende maand vieren (Loofhuttenfeest).

Shemot 27:20 En u zult de kinderen van Israël bevelen dat zij u zuivere olie van geperste olijven brengen voor het licht, om de lamp voortdurend te doen branden. 21 In de tabernakel van samenkost, buiten het voorhangsel dat vóór het Getuigenis is, zullen Aaron en zijn zonen het van de avond tot de ochtend vóór יהוה zich daarover buigen (verzorgen). Het zal voor hun generaties een statuut (chukat) voor altijd zijn, namens de kinderen van Israël.

Bemidbar 15:14 En als een vreemdeling bij u verblijft, of om het even wie onder u is doorheen uw generaties, en een offergaven door vuur gebracht zou aanbieden, een zoet aroma voor יהוה , net zoals u doet zal hij doen. 15 Eén verordening (chukat) zal voor u van de vergadering zijn en voor de vreemdeling die bij u vertoeft, een verordening voor altijd doorheen uw generaties; zoals u bent, zal zo de vreemdeling vóór יהוה zijn.

De chukat waarmee onze lezing begint, is het gedetailleerde ritueel voor het rode vaarsoffer. Als gelovigen zien wij ongelooflijke Messiaanse symbolen in de rode vaars. Het bijvoeglijke naamwoord "rood" is op zich hoogst suggestief:

- Red – (Adom - אָדוּם): Ground, earth (adumah - אֲדוּמָה) Adam, mankind (אָדָם) Blood (דָּם)

Through these related words, we see how this all points back to Adam. Adam (אָדָם) was formed from the ground (אֲדוּמָה). After his sin, it will be the blood (דָּם) that will purify mankind (אָדָם).

Let's continue with the symbolism:

Bemidbar 19:2 “This is the ordinance of the law which יהוה has commanded, saying: ‘Speak to the children of Israel, that they bring you a red heifer without blemish, in which there is no defect and on which a yoke has never come.

- Without blemish – Yeshua was without sin – 2 **Corinthians 5:21** For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of Yah in Him.

Bemidbar 19:3 ‘You shall give it to Eleazar the priest, that he may take it outside the camp, and it shall be slaughtered before him;

- The priests took Yeshua out of the city gates – **Mark 15:1** Immediately, in the morning, the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council; and they bound Yeshua, led Him away, and delivered Him to Pilate.
- Yeshua was crucified outside of the camp – **Hebrews 13:12** Therefore Yeshua also, that He might sanctify the people with His own blood, suffered outside the gate.

Bemidbar 19:6 ‘And the priest shall take cedar wood and hyssop and scarlet, and cast them into the midst of the fire burning the heifer.

- Cedar wood – most likely the horizontal beam that Yeshua was nailed to. This beam may have been attached to a fig tree, conceivably the same kind of tree that Adam and Eve ate from and also took leaves from to cover their sins – **Galatians 3:13** Messiah has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us (for it is written, “Cursed is everyone who hangs on a tree”),
- Hyssop – also used to sprinkle the blood around the doorpost in Egypt and in the purification process of the leper (Bemidbar 14:49) – **John 19:29** Now a vessel full of sour wine was sitting there; and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to His mouth. 30 So when Yeshua had received the sour wine, He said, “It is finished!” And bowing His head, He gave up His spirit. – **Psalm 51:7** Purge me with hyssop, and I shall be clean; Wash me, and I shall be whiter than snow.
- Scarlet thread – literally scarlet worm. In Psalm 22, a very Messianic Psalm, Yeshua (through David) calls Himself a “worm”. This worm must sacrifice itself to

- Rood - (Adom - אָדוּם): Grond, aarde (adumah - אֲדוּמָה) Adam, mensheid (אָדָם) Bloed (דָּם)

Via deze verwante woorden, zien wij hoe dit alles terugwijst naar Adam. Adam (אָדָם) werd gevormd uit de grond (אֲדוּמָה). Na zijn zonde, zal het bloed het zijn (דָּם) dat de mensheid zal zuiveren (אָדָם).

Laten we met de symboliek verder gaan:

Bemidbar 19:2 Dit is de verordening van de wet die יהוה bevolen heeft, zeggend: ‘Zeg tot de kinderen van Israël, dat zij u een rode vaars zonder vlek brengen, waaraan er geen gebrek is en waarop nooit een juk gekomen is.

- Zonder vlek - Yeshua was zonder zonde – 2 **Kor. 5:21** Want Hij maakte Hem die geen zonde kende om zonde voor ons te zijn, opdat wij in Hem de gerechtigheid van Yah zouden kunnen worden.

Bemidbar 19:3 U zult het aan Eleazar de priester geven, opdat hij het buiten het kamp kan nemen, en het zal vóór hem worden geslacht;

- De priesters namen Yeshua buiten de stadspoorten – **Marcus 15:1** Onmiddellijk, in de ochtend, hielden de belangrijkste priesters een overleg met de oudsten en de schriftgeleerden en de gehele raad; en zij bonden Yeshua, leidden Hem weg, en leverden hem uit aan Pilatus.
- Yeshua werd buiten het kamp gekruisigd – **Hebr. 13:12** Daarom leed Yeshua ook buiten de poort, opdat Hij de mensen met Zijn eigen bloed zou kunnen heiligen.

Bemidbar 19:6 En de priester zal cederhout en hyssop en scharlaken nemen, en zal dat in het midden van het vuur dat de vaars verbrand werpen.

- Cederhout – meest waarschijnlijk de horizontale balk waaraan Yeshua genageld werd. Deze balk kan aan een vijgenboom vastgemaakt zijn, mogelijk dezelfde soort boom waarvan Adam en Eva aten en ook bladeren namen om hun zonden te bedekken – **Gal. 3:13** Messiah heeft ons verlost van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden (want er is geschreven: “Vervloekt is iedereen die op een boom hangt”),
- Hyssop – wordt ook gebruikt om het bloed rond de doorpost in Egypte te sprenkelen en in het reinigingsproces van de melaatse (Bemidbar 14:49) – **Joh. 19:29** Nu was er daar een vat vol van zure wijn; en zij drenkten een spons met zure wijn, zetten die op hyssop, en zetten die aan Zijn mond. 30 Toen Yeshua dus de zure wijn had ontvangen, zei Hij: “Het is beëindigd!” En Zijn hoofd buigend, gaf Hij Zijn geest. – **Psalm 51:7** Zuivert mij met hyssop, en ik zal proper zijn; Was me, en ik zal witter dan sneeuw zijn.
- Scharlaken draad - letterlijk scharlaken worm. In Psalm 22, een zeer Messiaanse Psalm, noemt Yeshua zich (via David) een “worm”. Deze worm moet zichzelf opofferen om de scharlaken

provide the scarlet color. Yeshua compares himself to this lowly sacrifice as He took the scarlet sin of mankind upon Himself: – **Psalm 22:6** *But I am a worm, and no man; A reproach of men, and despised by the people.* – **Isaiah 1:18** “Come now, and let us reason together,” Says יהוה , “Though your sins are like scarlet, They shall be as white as snow; Though they are red like crimson, They shall be as wool.” – **Matthew 27:27** *Then the soldiers of the governor took Yeshua into the Praetorium and gathered the whole garrison around Him. 28 And they stripped Him and put a scarlet robe on Him.*

Bemidbar 19:17 *‘And for an unclean person they shall take some of the ashes of the heifer burnt for purification from sin, and living water shall be put on them in a vessel.*

- Ashes (also dust - עפר) – Yeshua is the son of Adam... he was formed from the dust (עפר). The ashes must then be combined with living water. – **Genesis 2:7** *יהוה Elohim formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living being.* – **Genesis 13:16** “And I will make your descendants as the dust of the earth; so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered.”

- Living water (mayim chayim - מַיִם חַיִּים) – **John 7:38** “He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.” – **Jeremiah 17:13** *יהוה , the hope of Israel, All who forsake You shall be ashamed. “Those who depart from Me shall be written in the earth, Because they have forsaken יהוה , The fountain of living waters.”*

Okay...let’s summarize the major events of this week’s narrative:

1. Death of the red heifer
2. Death of Miriam
3. Moses strikes the rock and as a result is told he will die before entering the Promised Land
4. Death of Aaron
5. Serpent on a pole and death of many Israelites

Do you see the connection between each of these events? Every one of them is about death. We begin with the death of the red heifer. Then we come to Bemidbar 20, and it is not obvious, but we have jumped ahead 38 years. It is amazing that except for Bereshith (Genesis), the bulk of the Torah centers around just a few years...the first couple years following the Exodus, and the year of the entry into the Promised Land. In the intervening period, a generation unceremoniously died as they wandered through the wilderness.

I would like to propose that all of these events are shadows of future events that must happen as a part of the 2nd Exodus. Keep in mind that every portion of Scripture contains several layers of teaching. This is especially true of Torah. My premise is that these deaths symbolize things of the flesh and everything which must be put to death

kleur te verstrekken. Yeshua vergelijkt zich bij met bescheiden offer als Hij de scharlaken zonde van mensheid op Zich nam: – **Psalm 22:6** *Maar ik ben een worm, en geen mens; een schande voor de mensen, en veracht door het volk.* – **Jes. 1:18** “Komt nu en laat ons samen argumenteren,” zegt יהוה , “Hoewel uw zonden als scharlaken zijn, zullen zij zo wit als sneeuw zijn; Hoewel zij rood als karmozijnrood zijn, zullen zij als wol zijn.” – **Mat. 27:27** *Toen namen de soldaten van de gouverneur Yeshua in het Praetorium en verzamelde het hele garnizoen rond Hem. 28 En zij ontkleden Hem en deden Hem een scharlaken toga aan.*

Bemidbar 19:17 *En voor een onrein persoon zullen zij wat as van de vaars nemen die voor de reiniging van zonde verbrand is, en levend water zal daarop gedaan worden in een vat.*

- As (ook stof - עפר) – Yeshua is de zoon van Adam... hij werd gevormd uit het stof (עפר). De as moet dan met het leven water gecombineerd worden. – **Genesis 2:7** *En יהוה Elohim vormde de mens van het stof van de grond, en ademde in zijn neusgaten de adem van het leven; en de mens werd een leven wezen.* – **Genesis 13:16** *En ik zal uw nakomelingen als het stof van de aarde maken; zodat als een mens het stof van de aarde kon tellen, dan ook uw nakomelingen geteld zouden kunnen worden.*

- Levend water (mayim chayim - מַיִם חַיִּים) – **Joh. 7:38** “Hij die in Mij gelooft, zoals de Schrift gezegd heeft, uit zijn hart zullen rivieren van levend water stromen.” – **Jer. 17:13** *יהוה , de hoop van Israël, iedereen die U in de steek laat, zal beschaamd worden. Zij die van Mij vertrekken, zullen in de aarde worden geschreven, omdat zij יהוה in de steek gelaten hebben, De fontein van levende wateren.”*

O.k.... laten we de belangrijkste gebeurtenissen van het verhaal van deze week samenvatten:

1. De dood van de rode vaars
2. De dood van Miriam
3. Mozes slaat de rots en dientengevolge wordt ons verteld dat hij zal sterven alvorens het Beloofde Land in te gaan
4. De dood van Aaron
5. Het Serpent op een paal en de dood van vele Israëlieten

Ziet u het verband tussen elk van deze gebeurtenissen? Elke gebeurtenis gaat over dood. Wij beginnen met de dood van de rode vaars. Dan komen wij bij Bemidbar 20, en het is niet duidelijk maar wij zijn 38 jaar verder gesprongen. Het verbaast dat behalve Bereshith (Genesis), het grootste deel van de Torah slechts over een paar jaar gaat... de eerste paar jaren na de Uittocht, en het jaar van de ingang in het Beloofde Land. In de tussentijd stierf zonder ceremonieel een generatie naarmate zij door de wildernis wandelden.

Ik zou willen voorstellen dat elk van deze gebeurtenissen schaduwen van toekomstige gebeurtenissen zijn die als onderdeel van de 2de Uittocht moeten gebeuren. Hou in gedachten dat elk gedeelte van Schrift verscheidene lagen van onderwijs bevat. Dit is vooral voor Thora waar. Mijn vooronderstelling is dat deze sterfgevallen dingen van het vlees symboliseren en alles dat

before we gain our entrance into the Promised Land. Death will conquer death, and out of death will spring life! One more thing....the historical events of Torah are prophetic pictures of the future. We are to learn from their example that we might be a part of their intended fulfillment (1 Corinthians 10:11).

Let's begin with the first event:

1. Red Heifer Sacrifice

As mentioned before, the instructions for the red heifer ritual were given towards the beginning of the exodus. We know that the red heifer has Messianic implications, but is it only about salvation?

When Adam was created, the Almighty breathed into Him the Spirit of life. But it wasn't long before as a result of his eating of the fruit of the Tree of Knowledge of Good and Evil, that the phenomenon of death became part of the human experience. Death is the consequence of the first sin and it is constantly contaminating us. Before the death of Yeshua, the red heifer sacrifice was the ritual יְהוָה gave His people to cleanse them from the defilement of death. Of course before the death and resurrection of Yeshua, it was difficult to understand the reasoning behind the ritual. Today we can reflect back on the symbolism and be amazed.

An Israelite was defiled by any contact with the dead. If your relative died and you had to bury them, you became unclean. An open container with the remains of the dead in it defiled everyone in the room. If you failed to follow the ritual and you didn't get cleansed, then your presence in the holy sanctuary would also bring defilement there. This would bring about the risk of driving away יהוה's presence from among His people. Thus the cleansing by the ashes of the Red Heifer is more analogous to a day by day purification than eternal salvation. Today Yeshua cleanses us every day so that we might enter into His Presence. He does this so that we might serve and worship Him (our bodies are also a temple), in the same way that the Israelites had to be purified before they could serve and worship in the tabernacle/temple.

Hebrews 10:22 let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water.

1 John 1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 9 If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Hebrews 9:13 For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, 14 how much more shall the blood of Messiah, who

gedood moeten worden alvorens wij onze ingang in het Beloofde Land bereiken. De dood zal de dood veroveren en uit de dood zal het leven ontspringen! Nog één ding.... de historische gebeurtenissen van Thora zijn profetische beelden van de toekomst. Wij moeten leren van hun voorbeeld opdat wij een deel van hun bestemde vervulling zouden kunnen zijn (1 Kor. 10:11).

Laten we beginnen met de eerste gebeurtenis:

1. Het Rode Vaars Offer

Zoals eerder vermeld, werden de instructies voor het rode vaarsritueel gegeven meer naar het begin van de uittocht. Wij weten dat de rode vaars Messiaanse implicaties heeft, maar gaat het enkel over redding?

Toen Adam geschapen werd, ademde de Almachtige in hem de Geest van het leven. Maar het was omstreeks het eten van de vrucht van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, dat het fenomeen van dood een deel van de menselijke ervaring werd. De dood is het gevolg van de eerste zonde en het vervuilt ons voortdurend. Vóór de dood van Yeshua, was het rode vaars-offer het ritueel dat יהוה Zijn volk gaf om hen te reinigen van de bezoedeling van de dood. Natuurlijk was het vóór de dood en de verrijzenis van Yeshua moeilijk om de redenering achter het ritueel te begrijpen. Vandaag kunnen wij de symboliek overdenken en verbaasd worden.

Een Israëliet werd verontreinigd door om het even welk contact met de doden. Als uw bloedverwant stierf en u hen moest begraven, werd u onrein. Een open container met daarin de overblijfselen van doden verontreinigde iedereen in de ruimte. Als u er niet in slaagde om het ritueel te volgen en u niet gereinigd raakte, dan zou uw aanwezigheid in het heilige heiligdom ook daar verontreiniging brengen. Dit zou het risico meebrengen om יהוה's aanwezigheid onder Zijn volk te verdrijven. Aldus is het reinigen door de as van de Rode Vaars meer in overeenstemming met een dag per dag reiniging dan eeuwige redding. Vandaag reint Yeshua ons elke dag zodat wij in Zijn nabijheid zouden kunnen komen. Hij doet dit opdat wij Hem zouden kunnen dienen en aanbidden (onze lichamen zijn ook een tempel), op de zelfde manier als dat Israëlieten moest gereinigd zijn alvorens zij in de tabernakel/tempel konden dienen en aanbidden.

Hebr. 10:22 Laat ons naderen met een waar hart in volledige verzekering van geloof, onze harten beregend hebbend van een kwaad geweten en onze lichamen met zuiver water gewassen.

1 Joh. 1:8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, bedriegen wij onszelf, en de waarheid is niet in ons. 9 Als wij onze zonden bekennen, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Hebr. 9:13 Want als het bloed van stieren en geiten en de as van een vaars, door het besprenkelen van de onreinen, heiligt voor het zuiveren van het vlees, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Messiah, die

through the eternal Spirit offered Himself without spot to Yah, cleanse your conscience from dead works to serve the living Elohim?

Therefore, the Red Heifer is a picture of sanctification and purification...our day to day cleansing, because we still have a bit of a problem. The problem is we are still in contact with a dead body...OUR OWN!

Romans 7:21 *I find then a law, that evil is present with me, the one who wills to do good. 22 For I delight in the Torah of Yah according to the inward man. 23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. 24 O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death? 25 I thank Yah — through Yeshua the Messiah our Adonai!*

Upon our future resurrection from the dead, we will be delivered from this “body of death”. Until then, we must approach Him every day with our need for forgiveness and cleansing. The comprehension of this necessary, daily purification is a first step in our maturity as we set our sites towards the Promised Land.

2. Death of Miriam

Thirty-eight years later, the first thing this new generation experiences is the death of Miriam:

Bemidbar 20:1 *Then the children of Israel, the whole congregation (witness - עדה), came into the Wilderness of Zin in the first month, and the people stayed in Kadesh (holy - קדש); and Miriam died there and was buried there.*

The first thing we notice from this verse is the Torah emphasizing that we are dealing with ALL of Israel... the ENTIRE congregation. In fact, the word for congregation is edah (עדה) and comes from the word for “witness”. There seems to be a sort of unity now that the doomed generation has all died. And it is very interesting that the place where they are staying is Kadesh (קדש), the word for “sacred” or “holy.”

Miriam dies there...her name means rebellion (מרי), but it is not possible to say that for this generation, it was the end of their rebellion. For what we see are two more episodes of rebellion, one of which will cost Moses and Aaron entrance into the Promised Land. But what is the prophetic layer of this verse? Could it be that there will be a year in our future when all of Israel, all of the witnesses (עדה), will attain a level of holiness (Kadesh - קדש) and will have put away rebellion (Miriam - מרי)? Hopefully we can learn from their example (1 Corinthians 10:11) and truly put down “rebellion in our camp” as we head for the Promised Land.

door de eeuwige Geest Zichzelf zonder vlek aan Yah aanbood, uw geweten reinigen van de dode werken om de levende Elohim te dienen?

Daarom is de Rode Vaars een beeld van heiliging en reiniging...onze dagelijkse reinigen, omdat wij nog altijd een probleempje hebben. Het probleem is dat wij nog steeds contact met een lijk hebben...DAT VAN ONS!

Rom. 7:21 *Ik vind dan een wet, dat het kwaad in me aanwezig is, in degene die goed wil doen. 22 Want ik heb lust in de Thora van Yah naar de innerlijke mens. 23 Maar ik zie een andere wet in mijn leden die, die tegen de wet van mijn gedachten oorlog voert, en me in gevangenschap brengt aan de wet van zonde die in mijn leden is. 24 O ellendig mens dat ik ben! Wie zal me van dit lichaam van dood verlossen? 25 Ik dank Yah — via Yeshua Messiah onze Adonai!*

Op onze toekomstige verrijzenis uit de doden, zullen wij van dit “lichaam van dood” verlost worden. Tot dan moeten wij Hem elke dag benaderen met onze behoefte aan vergeving en reiniging. Het begrijpen van deze noodzakelijke, dagelijkse reiniging is een eerste stap naar onze volle ontwikkeling naarmate wij onze (bouw)terreinen naar het Beloofde Land opschuiven.

2. De Dood van Mirjam

Achtendertig jaar later is het eerste wat deze nieuwe generatie meemaakt de dood van Mirjam:

Bemidbar 20:1 *Dan kwamen de kinderen van Israëel, de gehele vergadering/gemeente (getuige - עדה), in de Wildernis van Zin, in de eerste maand, en het volk bleef in Kadesh (heilig - קדש); en Miriam stierf daar en werd daar begraven.*

Het eerste dat ons bij dit vers opvalt is dat de Thora benadrukt dat wij met GANS Israëel te doen hebben... de VOLLEDIGE gemeente. In feite is het woord voor gemeente edah (עדה) en komt uit het woord voor “getuigenis”. Er lijkt een soort eenheid te zijn nu allen van de veroordeelde generatie gestorven zijn. En het is zeer belangwekkend dat de plaats waar zij verblijven Kadesh is (קדש), het woord voor “gewijd” of “heilig.”

Mirjam sterft daar...haar naam betekent opstand (מרי), maar het is niet mogelijk te zeggen of voor deze generatie, dit het eind van hun opstand was. Want wat wij zien zijn nog twee bijkomende episoden van opstand, waarvan één Mozes en Aaron de toegang tot het Beloofde Land zal kosten. Maar wat is de prophetische laag van dit vers? Zou het kunnen zijn dat er in onze toekomst een jaar zal zijn wanneer gans Israëel, alle getuigen (עדה), een niveau van heiligheid (Kadesh - קדש) zal bereiken en opstand (Mirjam - מרי) weggedaan zal hebben? Hopelijk kunnen wij van hun voorbeeld leren (1 Kor. 10:11) en “opstand in ons kamp” echt onderdrukken naarmate wij uitzien naar het Beloofde Land.

3. Moses strikes the rock

Moses is synonymous with the written Word of Torah throughout Scripture. Moses pictures our Messiah over and over again in his many roles. The Torah points a person to salvation, but it is faith alone that BRINGS one to salvation.

Eph. 2:8 For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it's the gift of Yah, 9 not of works, lest anyone should boast.

Look at the reason יהוה gives for not allowing Moses to bring the people into the Promised Land:

Bemidbar 20:12 Then יהוה spoke to Moses and Aaron, "Because you did not believe Me, to sanctify Me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them."

It was a faith issue that kept Moses from walking into the Promised Land. Moses was an incredible man. Moses was anointed by יהוה to receive all the instructions of the Torah for leading a life filled with good works. His life is a Torah picture of "good works"...yet we know as believers that "good works" are not enough to earn one his salvation.

Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of Yah,

For a moment, Moses got caught up in works. His instructions were to speak to the rock.

1 Corinthians 10:1 Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea,... 4 and all drank the same spiritual drink. For they drank of that spiritual Rock that followed them, and that Rock was Messiah.

Frustrated, Moses remembered that he had struck the rock before and water had come out. יהוה was attempting to teach the people a spiritual principle, but Moses took it down to the physical level. In doing so, he did not sanctify the Almighty and paid the price.

Does that mean that Moses will not be in the Promised Land? He will WITHOUT A DOUBT be there! Moses, whose life symbolizes good works, fulfilled the Torah picture that teaches good works alone will not take you to the Promised Land. It is therefore Joshua, whose name means salvation, who becomes the picture of Messiah, the One who will lead the people into the Land.

4. Death of Aaron

Aaron and his descendents represent the earthly, Levitical priesthood. There is a priesthood, however, that is greater

3. Mozes Slaat de Rots

Mozes is doorheen de Schrift synoniem voor het geschreven Woord van Thora. Mozes beeldt onze Messiah steeds opnieuw af in zijn vele rollen. De Thora verwijst op een persoon voor redding, maar het is alleen geloof dat iemand tot redding BRENGT.

Ef. 2:8 Want door gunst bent u gered door geloof, en dat niet van uzelf; het is de gift van Yah, 9 niet van werken, opdat niet iemand zou opscheppen.

Kijk naar de reden die יהוה geeft voor Mozes niet toe te staan om het volk in het Beloofde Land te brengen:

Bemidbar 20:12 Dan sprak יהוה tot Mozes en Aaron: "Omdat u Mij niet geloofde, om Mij in ogen van de kinderen van Israël te heiligen, daarom zult u deze vergadering niet in het land brengen dat Ik hen gegeven heb."

Het was een geloofskwestie die Mozes weerhield van het Beloofde Land binnen te gaan. Mozes was een ongelooflijke man. Mozes was gezalfd door יהוה om alle instructies van de Thora te ontvangen voor het leiden van een leven vol goede werken. Zijn leven is een Thorabeeld van "goede werken"...maar toch weten wij als gelovigen dat "goede werken" niet genoeg zijn om dat ene te verkrijgen, zijn redding.

Rom. 3:23 want allen hebben gezondigd en schieten te kort bij de glorie van Yah

Op een bepaald moment raakte Mozes gevangen in werken. Zijn instructies waren om tot de rots te spreken.

1 Kor. 10:1 Voorts broeders, ik wil niet dat u zich niet bewust bent dat al onze vaders onder de wolk waren, allen doorheen de zee gingen,... 4 en allen dronken dezelfde geestelijke drank. Want zij dronken van die geestelijke Rots die hen volgde, en die Rots was Messiah.

Gefrustreerd, herinnerde Mozes zich dat hij al eerder de rots had geslagen en dat er water uit was gekomen. יהוה probeerde om het volk een geestelijk principe te onderwijzen, maar Mozes verlaagde dat tot het fysieke niveau. Zo doende heiligde hij de Almachtige niet en betaald de prijs.

Betekent dit dat Mozes niet in het Beloofde Land zal zijn? Hij zal ZONDER ENIGE TWIJFEL daar zijn! Mozes, wiens leven goede werken symboliseert, vervulde het Thorabeeld dat onderwijst dat goede werken alleen u niet naar het Beloofde Land zullen brengen. Daarom dat Joshua, wiens naam heil betekent, die het beeld van Messiah wordt, Degene die het volk in het Land zal leiden.

4. De Dood van Aaron

Aaron en zijn nakomelingen vertegenwoordigen het aardse Levietische priesterschap. Er is echter een priesterschap dat

than the Levitical priesthood. The Torah makes mention of it in Bereshith (Genesis) and it is further explained for us in the book of Hebrews:

Hebrews 7:1 *For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High Yah, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, 2 to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated “king of righteousness,” and then also king of Salem, meaning “king of peace,” 3 without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of Yah, remains a priest continually. 4 Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. 5 And indeed those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the Torah, that is, from their brethren, though they have come from the loins of Abraham; 6 but he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. 7 Now beyond all contradiction the lesser is blessed by the better. 8 Here mortal men receive tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. 9 Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak, 10 for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. 11 Therefore, if perfection were through the Levitical priesthood (for under it the people received the law), what further need was there that another priest should rise according to the order of Melchizedek, and not be called according to the order of Aaron?*

I see the death of Aaron as symbolically representing the point in time when all of Israel will recognize Yeshua as the High Priest according to the order of Melchizedek, a superior priesthood. Here is how Torah records Aaron's death:

Bemidbar 20:23 *And יהוה spoke to Moses and Aaron in Mount Hor by the border of the land of Edom, saying: 24 “Aaron shall be gathered to his people, for he shall not enter the land which I have given to the children of Israel, because you rebelled against My word at the water of Meribah. 25 “Take Aaron and Eleazar his son, and bring them up to Mount Hor; 26 “and strip Aaron of his garments and put them on Eleazar his son; for Aaron shall be gathered to his people and die there.” 27 So Moses did just as יהוה commanded, and they went up to Mount Hor in the sight of all the congregation. 28 Moses stripped Aaron of his garments and put them on Eleazar his son; and Aaron died there on the top of the mountain. Then Moses and Eleazar came down from the mountain.*

groter is dan het Levietische priesterschap. De Thora maakt daarvan melding in Bereshith (Genesis) en het wordt verder voor ons verklaard in het boek Hebreëen:

Hebr. 7:1 *Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste Yah, die Abraham ontmoette die van de slachting van de koningen terugkeert en hem zegende, 2 aan wie ook Abraham een tiende deel van alles gaf, vooreerst vertaald zijnde “koning van gerechtigheid,” en dan ook koning van Salem, wat “koning van vrede” betekent, 3 zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom, die noch begin van dagen noch eind van leven heeft, maar gemaakt als de Zoon van Yah, blijft voortdurend een priester. 4 Overweeg nu hoe groot deze man was, aan wie zelfs patriarch Abraham een tiende van de buit gaf. 5 En inderdaad zij die van de zonen van Levi zijn, die het priesterschap ontvangen, hebben een bevel om volgens de Thora tienden van het volk te ontvangen, namelijk van hun broeders, hoewel zij uit de lendenen van Abraham gekomen zijn; 6 maar hij wiens stamboom niet uit hen wordt afgeleid ontving tienden van Abraham en zegende hem die de beloften had. 7 Nu zonder enige tegenspraak wordt het mindere door het meerdere gezegend. 8 Hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, maar daar ontvangt hij ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. 9 Zelfs Levi, die tienden ontvangt, betaalde om zo te zeggen door Abraham tienden, 10 want hij was nog in de lendenen van zijn vader toen Melchizedek hem ontmoette. 11 Daarom, als de perfectie door het Levietische priesterschap was (want daaronder ontving het volk de wet), welke verdere behoefte was er dat een andere priester zou moeten opstaan volgens de orde van Melchizedek, en niet geroepen worden volgens de orde van Aaron?*

Ik zie de dood van Aaron als symbolisch het moment vertegenwoordigen wanneer gans Israël Yeshua als de Hogepriester volgens de orde van Melchizedek, een superieur priesterschap, zal herkennen. Hier is hoe de Thora de dood van Aaron registreert:

Bemidbar 20:23 *En יהוה sprak tot Mozes en Aaron aan de berg Hor bij de grens van het land van Edom, zeggend: 24 “Aaron zal tot zijn volk verzameld worden, want hij zal het land niet ingaan dat ik aan de kinderen van Israël gegeven heb, omdat u tegen Mijn woord rebelleerde bij het water van Meribah. 25 Neem Aaron en zijn zoon Eleazar; en breng hen boven op de berg Hor; 26 en ontdoe Aaron van zijn gewaden en doe ze Eleazar zijn zoon aan; want Aaron zal tot zijn volk verzameld worden en daar sterven.” 27 Zo deed Mozes zoals precies zoals יהוה gebod, en zij gingen op naar de berg Hor in het zicht van heel de congregatie. 28 Mozes ontdeed Aaron van zijn gewaden en deed ze Eleazar zijn zoon aan; en Aaron stierf daar op de top van de berg. Toen kwamen Mozes en Eleazar van de berg naar beneden.*

What I find interesting in this passage is that Aaron's garments are placed on his son, Eleazar. The simple meaning of Eleazar's name is "El is my help." If you look up the etymology of the word "help", however, you see that it means "help in a manner that reduces another's responsibilities." That kind of reminds me of another priest, John the Baptist, who said:

John 3:30 "He must increase, but I must decrease."

Along with recognizing the superiority of the priesthood of Melchizedek, comes the realization that now we are ALL priests and must take on the responsibility of the priesthood. . . . namely servicing others and teaching Torah:

Matthew 23:11 "But he who is greatest among you shall be your servant."

Malachi 2:7 "For the lips of a priest should keep knowledge, and people should seek the Torah from his mouth; For he is the messenger of יהוה of hosts."

5. Serpent on a pole and death of many Israelites

Let's take a look at what initially caused this event:

Bemidbar 21:5 And the people spoke against Elohim and against Moses: "Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread." 6 So יהוה sent fiery serpents among the people, and they bit the people; and many of the people of Israel died."

The gripe of this second generation looks nearly the same as the complaint of their fathers. They think things looked better in Egypt. But the horrifying complaint that they made was against the bread. . . the divine manna from heaven! Yeshua compared Himself to this bread and their rejection of it brought about immediate judgment from יהוה. It's as if the people were taken out from under the protection of the Almighty and placed into the realm of the evil serpent.

Despite their rebellion, there seems to be a certain amount of maturity in at least some of these second generation Israelites, and they recognize instantly that the serpents are a divine plague due to their rejection of His provision:

Bemidbar 21:7 Therefore the people came to Moses, and said, "We have sinned, for we have spoken against יהוה and against you; pray to יהוה that He take away the serpents from us." So Moses prayed for the people.

Wat ik in deze passage interessant vind, is dat de kledingstukken van Aaron op zijn zoon Eleazar overgebracht worden. De eenvoudige betekenis van de naam van Eleazar is "El is mijn hulp." Als u echter de etymologie van het woord "hulp" opzoekt, ziet u dat het "hulp op een manier die de verantwoordelijkheden van iemand anders vermindert" betekent. Dat soort herinnert me aan een andere priester, Johannes de Doper, die zei:

Joh. 3:30 Hij moet vermeerderen, maar ik moet verminderen."

Samen met het erkennen van de superioriteit van het priesterschap van Melchizedek, komt de totstandbrenging dat wij nu ALLEN priesters zijn en de verantwoordelijkheid van het priesterschap moeten opnemen. . . . namelijk anderen dienen en Thora onderwijzen:

Mat. 23:11 Maar hij die onder u het grootst is zal uw knecht zijn."

Maleachi 2:7 Want de lippen van een priester zouden kennis moeten bewaren, en de mensen zouden uit zijn mond naar de Thora moeten zoeken; Want hij is de boodschapper van יהוה der heerscharen."

5. Slang op een Paal en de Dood van vele Israëlieten

Kijk naar wat aanvankelijk deze gebeurtenis veroorzaakte:

Bemidbar 21:5 En het volk spraken tegen Elohim en tegen Mozes: "Waarom hebben jullie ons uit Egypte opgebracht om in de wildernis te sterven? Want er is geen voedsel en geen water, en onze ziel walgt van dit waardeloze brood." 6 Dus zond יהוה vurige slangen onder het volk, en zij beten het volk; en velen van het volk van Israël stierven."

Het gekanker van deze tweede generatie ziet er bijna hetzelfde uit als het geklaag van hun vaders. Zij denken dat de dingen er in Egypte beter uitzagen. Maar de met afschuw vervulde klacht die zij uitten was tegen het brood. . . het goddelijke manna uit de hemel! Yeshua vergeleek Zichzelf met dit brood en hun verwerping ervan bracht een onmiddellijk oordeel van יהוה teweeg. Het is alsof het volk van onder de bescherming van de Almachtige weggenomen werd en in het koninkrijk van het slechte serpent werd geplaatst.

Ondanks hun opstand, lijkt er een bepaalde hoeveelheid rijpheid te zijn bij tenminste enkelen van deze tweede generatie Israëlieten, en zij erkennen onmiddellijk dat de serpentes een goddelijke plaag zijn die te wijten is aan hun verwerping van Zijn voorziening:

Bemidbar 21:7 Daarom kwam het volk tot Mozes, en zei: "Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen יהוה en tegen u gesproken; bid tot יהוה dat Hij de serpentes van ons weghaalt." Dus bad Mozes voor het volk.

The people recognize the importance of repentance and their need for an intercessor. יהוה's solution:

Bemidbar 21:8 Then יהוה said to Moses, "Make a fiery serpent, and set it on a pole; and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live." 9 So Moses made a bronze serpent, and put it on a pole; and so it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived.

Looking at the bronze serpent was Israel's protection against the consequences of judgment. The fiery serpents still remained in the camp, but יהוה protected His people from the consequences of their bite. Today, in repentance, we also gaze upwards to Yeshua who carried our rebellion (following the serpent) upon Himself:

John 3:14 "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, 15 "that whoever believes in Him should not perish but have eternal life.

The identification of the serpent with the Messiah is made stronger by considering that the gematria of serpent (נָחָשׁ) - see 2 King 18:4) is 358... the same as Messiah (מָשִׁיחַ).

Now, let's take this incident to that prophetic mode of the 2nd Exodus. At the beginning of this incident, there are still a group of people who reject the bread (the Messiah) and are killed by the serpents. These people have been with the group nearly 40 years. They look like Israelites, acted like Israelites, and most of the time talked like Israelites. Yet their mouths reveal what's in their hearts. They did not recognize the manna.... Yeshua.... as the divine provision. It reminds me of the parable that Yeshua told concerning the harvest:

Matthew 13:24 Another parable He put forth to them, saying: "The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field; 25 "but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. 26 "But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. 27 "So the servants of the owner came and said to him, 'Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?' 28 "He said to them, 'An enemy has done this.' The servants said to him, 'Do you want us then to go and gather them up?' 29 "But he said, 'No, lest while you gather up the tares you also uproot the wheat with them. 30 'Let both grow together until the harvest, and at the time of harvest I will say to the reapers, "First gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn." ' "

Het volk erkent het belang van berouw en hun behoefte aan een bemiddelaar. יהוה's oplossing:

Bemidbar 21:8 Toen zei יהוה tot Mozes: "Maak een vurig serpent, en plaats het op een paal; en het zal zijn dat iedereen die gebeten is, wanneer hij ernaar kijkt, zal leven." 9 Dus maakte Mozes een bronzen serpent, en plaatste het op een paal; en zo was het, als een serpent iemand gebeten had, dat als hij naar het bronzen serpent keek, hij leefde.

Het kijken naar het bronzen serpent was Israël's bescherming tegen de gevolgen van oordeel. De vurige serpentes bleven nog in het kamp, maar יהוה beschermde Zijn volk tegen de gevolgen van hun beet. Vandaag staren ook wij, bij berouw, naar omhoog naar Yeshua die onze opstand (na het serpent) op Zich laadde:

Joh. 3:14 En zoals Mozes in de wildernis het serpent ophief, moet de Zoon des Mensen opgeheven worden, 15 opdat al wie in Hem gelooft niet zou moeten omkomen maar het eeuwige leven hebben.

De identificatie van het serpent met de Messiah wordt versterkt door te bedenken dat de gematria van serpent (נָחָשׁ) - zie 2 Kon. 18:4) 358 is ... hetzelfde als Messiah (מָשִׁיחַ).

Laten we nu dit incident naar die profetische wijze van de 2de Uittocht overbrengen. Aan het begin van dit incident, is er nog steeds een groep mensen die het brood (de Messiah) verwerpen en door de serpentes gedood worden. Deze mensen zijn bijna 40 jaar bij de groep geweest. Zij zagen eruit als Israëlieten, gedroegen zich als Israëlieten, en spraken meestal als Israëlieten. Maar toch openbaren hun monden wat in hun harten is. Zij herkenden het manna Yeshua.... niet als de goddelijke voorziening. Het herinnert me aan de gelijkenis die Yeshua betreffende de oogst vertelde:

Mat. 13:24 Een andere gelijkenis legde Hij hen voor, zeggende: "Het koninkrijk van hemel is als een mens die goed zaad op zijn veld zaaide; 25 maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide tarra onder de tarwe en ging zijns weegs. 26 Maar toen het graan was opgeschoten en een vrucht gezet had, toen verscheen ook de tarra. 27 Dan kwamen de knechten van de eigenaar en zeiden tot hem: 'Heer, u zaaide geen goed zaad op uw veld? Hoe heeft het anders tarra?' 28 Hij zei tegen hen: 'een vijand heeft dit gedaan.' De knechten zeiden tegen hem: 'Wilt u dan dat wij heengaan en het verzamelen?' 29 Maar hij zei: 'Nee, opdat u niet terwijl u de tarra verzamelt daarmee ook de tarwe ontwortelt. 30 Laat beide samen groeien tot de oogst, en op het tijdstip van de oogst zal ik zeggen aan de maaiers: "Verzamel eerst de tarra en bindt die in bundels om te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur." "

The end of the ages will see the Almighty separating out His remnant from those who have been “along for the ride”.

Let's summarize this prophetic picture of the process to occur at the end of days:

1. Red Heifer sacrifice – purification and sanctification of Israel made possible through the death of Messiah. This is where we are today as we recognize that sin is Torahlessness (1 John 3:4) and we must seek the Father's forgiveness daily as we pursue holiness.
2. Death of Miriam – end of rebellion, death of the flesh... obviously we're not there yet.
3. Moses strikes the rock and is denied entrance into the Promised Land – complete realization that works without faith bring death, not salvation. It is Yeshua, not Moses that will take us into the Promised Land.
4. Death of Aaron – symbolizes the taking on of our duties as priests of the order of Melchizedek, including servant hood and teaching Torah
5. Serpent on a pole and death of many Israelites – the sorting process of יהוה to find those who truly know Yeshua and keep the commandments (they followed the instruction to look at the serpent on the pole). They are those who live!

Death came into the world as a result of sin. But the paradox is that יהוה over and over again uses the concept of death to bring about life! And life takes us back to the Garden where we can once more dwelt with the Father!

1 Corinthians 15:54 So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written: “Death is swallowed up in victory.” 55 “O Death, where is your sting? O Hades, where is your victory?”

Revelation 21:3 And I heard a loud voice from heaven saying, “Behold, the tabernacle of Yah is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. Yah Himself will be with them and be their Adonai. 4 “And Yah will wipe away every tear from their eyes; there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away.”

Just “one more thing” here:

Bemidbar 21:4 Then they journeyed from Mount Hor by the Way of the Red Sea, to go around the land of Edom; and the soul of the people became very discouraged on the way.

Nearly 40 years have passed, and now the people find themselves at the Red Sea... right where they started! Have they really made no progress at all? Yet, this is exactly where יהוה meant to take them. This new generation would have to compensate for the mistakes of their fathers. They would have to begin as if “they had just come

Het einde der tijden zal de Almachtige Zijn overblijfsel zien afscheiden van hen die maar “voor de rit” meegegaan zijn.

Laten we dit profetisch beeld van het komende proces aan het eind van de tijd, samenvatten:

1. Het rode Vaarsoffer – de reiniging en heiliging van Israël mogelijk gemaakt door de dood van Messiah. Dit is waar wij vandaag zijn, als wij erkennen dat zonde Thoraloosheid is (1 Joh. 3:4) en wij dagelijks Vaders vergeving moeten zoeken naarmate wij heiligheid nastreven.
2. De dood van Mirjam - einde van de opstand, dood van het vlees... daar zijn wij klaarblijkelijk nog niet geraakt.
3. Mozes slaat de rots en wordt de toegang tot het Beloofde Land ontzegd - volledig beseft dat werken zonder geloof dood brengt; geen heil. Het is Yeshua, niet Mozes die ons in het Beloofde Land zal brengen.
4. De dood van Aaron – symboliseert het opnemen van onze plichten als priesters van de orde van Melchizedek, met inbegrip van dienaarschap en Thora onderwijzen.
5. Serpent op een paal en de dood van vele Israëlieten – het sorteerproces van יהוה om hen te vinden die Yeshua echt kennen en de geboden houden (zij volgden de instructie om naar het serpent op de paal te kijken). Zij zijn degenen die leven!

De dood kwam in de wereld als gevolg van de zonde. Maar de paradox is dat יהוה steeds opnieuw het concept van dood hanteert om leven te bewerkstelligen! En leven brengt ons terug naar de Hof waar wij weer met de Vader kunnen vertoeven!

1 Kor. 15:54 Wanneer dus dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijke aangedaan heeft, dan zal het gezegde dat geschreven is geschieden: “De dood wordt opgeslokt in overwinning.” 55 O Dood, waar is uw prikkel? O Hades, waar is uw overwinning?

Opb. 21:3 En ik hoorde een luide stem van de hemel zeggend: “Zie, de tabernakel van Yah is bij de mens, en Hij zal bij hen vertoeven, en zij zullen Zijn volk zijn. Yah zelf zal bij hen zijn en zal hun Adonai zijn. 4 En Yah zal elke traan van hun ogen afvegen; er zal geen dood meer zijn, noch verdriet, noch geweent. Er zal geen pijn meer zijn, want de vroegere dingen zijn voorbij.”

Alleen “nog één ding” hier:

Bemidbar 21:4 Toen reisden zij van de berg Hor bij de weg van de Rode Zee, om omheen het land van Edom te gaan; en de ziel van de mensen raakte onderweg zeer ontmoedigd.

Bijna 40 jaar zijn voorbij gegaan, en nu bevindt het volk zich bij de Rode Zee... precies waar zij begonnen! Hebben zij werkelijk geen enkele vooruitgang geboekt? Maar toch is dit precies waar יהוה hen bedoelde naartoe te brengen. Deze nieuwe generatie zou de fouten van hun vaders moeten compenseren. Zij zouden moeten beginnen alsof “zij net uit Egypte waren

out of Egypt.” For those of you who keep the Passover, you will recognize this concept. For we know that we also have “come out of Egypt.”

Shemot 13:14 “So it shall be, when your son asks you in time to come, saying, ‘What is this?’ that you shall say to him, ‘By strength of hand יהוה brought us out of Egypt, out of the house of bondage.

Now it’s our turn for testing. The question is... are you willing to learn from their example?

1 Corinthians 10:11 Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come.

Shabbat Shalom!
Ardelle

gekomen.” Diegenen onder u die Pesach houden, zullen dit concept herkennen. Want wij weten dat ook wij “uit Egypte gekomen” zijn.

Shemot 13:14 Zo zal het zijn, wanneer uw zoon u op tijd vraagt om te komen, zeggend: ‘Wat is dit?’ dat u hem zult zeggen: ‘Door sterkte van hand heeft יהוה ons uit Egypte gebracht, uit het huis van slavernij.

Nu is het onze beurt voor toetsing. De vraag is... bent u bereid om van hun voorbeeld te leren?

1 Kor. 10:11 Nu gebeurden al deze dingen aan hen als voorbeelden, en zij werden opgeschreven tot onze waarschuwing, over wie de einden van de eeuwen gekomen zijn.

Shabbat Shalom!
Ardelle