

KORACH קֹרַח KORAH

Bemidbar/Numbers 16:1-18:32

It seems that the Exodus generation has seen one crisis after another as a result of grumbling and/or a lack of faith. Last week they were given the tragic news that those over 20 would not enter the Promised Land. Emotions had to be running wild, and this week we see a man named Korah attempt to take advantage of that situation. It was a fatal error on his part and also for those who bought into plans to rebel against יהוה's (Yahwey's) anointed, Moses and Aaron.

Our Parsha begins with a terrible rebellion and an attempt to overthrow Moses and Aaron as the leaders of the nation. Korah is a first cousin to Moses and Aaron. He is a Levite, though not of the priestly line. This meant neither he nor anyone from his clan would ever be able to perform rituals or wear the priestly garb, or enter the inner chambers of the Tabernacle. It is probable that resentment built up when Moses became the leader of the nation, and Aaron and his descendents were given the priesthood. Did Korah wait for an opportunity to discredit Moses? Did he find this opportunity in the aftermath of the Israelites being told that they would not enter the Promised Land?

It seems that Korah had no problems getting the support of Dathan, Abiram, and On from the tribe of Reuben. This tribe also may have harbored resentment, for Reuben had lost his firstborn position to Joseph. The stigma of shame was probably still associated with that tribe.

1 Chronicles 5:1 Now the sons of Reuben the firstborn of Israel — he was indeed the firstborn, but because he defiled his father's bed, his birthright was given to the sons of Joseph, the son of Israel, so that the genealogy is not listed according to the birthright;

And then we have mention of 250 leaders from the various tribes. These men were likely also firstborn who had watched their priestly position handed over to the Levites:

Bemidbar 3:12 "Now behold, I Myself have taken the Levites from among the children of Israel instead of every firstborn who opens the womb among the children of Israel. Therefore the Levites shall be Mine,

It's a volatile situation and exacerbated by the fact that these people have just been told that they will spend the next 40 years in the desert without ever reaching the Promised Land. Desperate people do desperate things and are easily coerced by a man with a plan.

Bemidbar 16:3 They gathered together against Moses and Aaron, and said to them, "You take

KORACH קֹרַח KORAH

Bemidbar/Numbers 16:1-18:32

Het lijkt erop dat de generatie van de Uittocht de ene crisis na een andere heeft gezien als gevolg van gemopper en/of een gebrek aan geloof. Vorige week werd hen het tragische nieuws gegeven dat allen van boven de 20 het Beloofde Land niet zouden ingaan. Ze moeten emotioneel wild tekeer gegaan hebben, en deze week zien wij een man, Korah genoemd, pogen om uit die situatie voordeel te halen. Het was een fatale fout van zijn kant en ook van hen die in de plannen om tegen יהוה's (Yahwey) gezalfden Mozes en Aaron te rebelleren, meegingen.

Onze Parsha begint met een vreselijke opstand en een poging om Mozes en Aaron als leiders van de natie omver te werpen. Korah is een volle neef van Mozes en Aaron. Hij is een Leviet, ofschoon niet van de priesterlijn. Dit betekende dat noch hij noch iedereen van zijn stam ooit rituelen zou kunnen uitvoeren of priestergewaden dragen, of de binnenkamers van de Tabernakel ingaan. Het is aannemelijk dat wrok opgebouwd werd toen Mozes de leider van de natie werd, en Aaron en zijn nakomelingen het priesterschap kregen. Wachtte Korah op een kans om Mozes oneer aan te doen? Vond hij deze kans in de nasleep van de berichtgeving dat de Israëlieten het Beloofde Land niet zouden ingaan?

Het lijkt dat Korah geen problemen had met de steun van Dathan, Abiram, en On van de stam van Ruben te krijgen. Deze stam kan ook wrok hebben gekoesterd, want Ruben was zijn eerstgeborene positie aan Joseph kwijt geraakt. Het stigma van schande werd waarschijnlijk nog met die stam geassocieerd.

1 Kron. 5:1 De kinderen van Ruben nu, de eerstgeborene van Israel; — want hij was de eerstgeborene; maar omdat hij zijns vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorterecht aan de kinderen van Jozef gegeven, de zoon van Israel; zodat het geslachtsregister niet volgens het geboorterecht weergegeven is;

En dan hebben wij de vermelding van 250 leiders van de diverse stammen. Deze mannen waren waarschijnlijk ook eerstgeborenen die hun priesterlijke positie aan de Levieten zagen gegeven worden:

Bemidbar 3:12 Nu zie, Ik zelf heb de Levieten uit de kinderen van Israël genomen in plaats van elke eerstgeborene die de schoot bij de kinderen van Israël opent. Daarom zullen de Levieten van Mij zijn,

Het is een explosieve situatie, verergerd door het feit dat deze mensen net verteld werd dat zij de volgende 40 jaar in de woestijn zullen doorbrengen zonder ooit het Beloofde Land te bereiken. Wanhopige mensen doen wanhopige dingen en worden gemakkelijk meegesleept door een man met een plan.

Bemidbar 16:3 Zij verzamelden zich samen tegen Mozes en Aaron, en zeiden tot hen: "Jullie nemen

too much upon yourselves, for all the congregation is holy, every one of them, and יהוה is among them. Why then do you exalt yourselves above the assembly of יהוה ?”

The argument was that they ALL ought to have the same rights and privileges as Moses and Aaron. They declared themselves ALL to be holy based on the fact that they’d all been brought out of Egypt:

Vayikra/Leviticus 11:45 ‘For I am יהוה who brings you up out of the land of Egypt, to be your Elohim. You shall therefore be holy, for I am holy.

What they were arguing for was democracy. They wanted the freedom to elect their own leaders who would be sensitive to the desires of the people.power to the people! The constitutional form of government based on the Torah (the divine revelation from יהוה of eternal and unchanging truths) was not as appealing to them as operating by the will of the people based on their right to do what they want to do, when they want to do it, and how they want to do it...regardless of the Torah or of the anointed of יהוה.

Is this attitude something new? At the base of this revolt is rebellion against יהוה – an elevation of man in his own eyes and an attempt to diminish יהוה. We know who the first rebel was and what his consequence was:

Isaiah 14:12 “How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! How you are cut down to the ground, You who weakened the nations! 13 For you have said in your heart: ‘I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of Elohim; I will also sit on the mount of the congregation On the farthest sides of the north; 14 I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High.’

In the Garden of Eden, Adam and Eve met up with this rebel, Lucifer, who enticed them to rebel and desire a position where they would be able to determine for themselves what was right and wrong. Again...they desire power to the people!

Bereshith/Genesis 3:4 Then the serpent said to the woman, “You will not surely die. 5 “For Elohim knows that in the day you eat of it your eyes will be opened, and you will be like Elohim, knowing good and evil.”

The pattern continues throughout Scripture as we read of Nimrod attempting to exalt man through human efforts up to the level of יהוה by building a tower and making a name for themselves:

Bereshith 11:4 And they said, “Come, let us build ourselves a city, and a tower whose top is in the heavens; let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth.”

teveel op uzelf, want heel gemeenschap is heilig, elkeen van hen, en יהוה is onder hen. Waarom verheft u zich dan boven de gemeenschap van יהוה?”

Het argument was dat zij ALLEN dezelfde rechten en de voorrechten als Mozes en Aaron zouden moeten hebben. Zij verklaarden zichzelf ALLEN heilig te zijn gebaseerd op het feit dat zij allen uit Egypte gebracht zijn:

Vayikra/Leviticus 11:45 Want Ik ben יהוה die u uit het land Egypte haal, om uw Elohim te zijn. U zult daarom heilig zijn, want Ik ben heilig.

Waar zij voor pleitten was voor democratie. Zij wilden de vrijheid om hun eigen leiders te kiezen die gevoelig voor de wensen van het volk zouden zijn macht aan het volk! De constitutionele vorm van bestuur op de Thora (de goddelijke openbaring van יהוה over eeuwige en onveranderlijke waarheden) gebaseerd, sprak hen niet zo aan als handelen naar de wil van het volk gebaseerd op hun recht om te doen wat zij willen doen, wanneer zij het willen doen, en hoe zij het willen doen ... ongeacht de Thora of van de gezalvde van יהוה.

Is deze houding iets nieuw? Aan de basis van deze opstand ligt opstand tegen יהוה - een verhoging van de mens in zijn eigen ogen en een poging om יהוה te verlagen. Wij weten wie de eerste rebel was en wat het gevolg was:

Jes. 14:12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, O Lucifer, zoon van de ochtend! Hoe zijt gij ter aarde neergeveld, gij die de naties verzwakte! 13 Want gij hebt in uw hart gezegd: ‘Ik zal in hemel opstijgen, ik zal mijn troon boven de sterren van Elohim verheffen; Ik zal ook op de berg van de samenkomsit zitten aan de verste kanten van het noorden; 14 Ik zal boven de hoogten van de wolken opstijgen, ik zal zoals de Allerhoogste zijn.’

In de Tuin van Eden, stootten Adam en Eva op deze rebel, Lucifer, die hen verleidde om te rebelleren en een positie te wensen waar zij voor zichzelf zouden kunnen bepalen wat juist en verkeerd was. Weerom... zij wensen macht aan de mens!

Bereshith/Genesis 3:4 Toen zei het serpent tot de vrouw: “U zal niet met zekerheid sterven. 5 Want Elohim weet dat ten dage dat u ervan eet uw ogen zullen geopend worden, en u zult zoals Elohim zijn, goed en kwaad kennende.”

Het patroon gaat doorheen de Schrift verder wanneer wij van Nimrod lezen die de mens door menselijke inspanningen tot het niveau van יהוה probeert te verheffen door een toren te bouwen en een naam voor henzelf te maken:

Bereshith 11:4 En zij zeiden: Kom, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemelen is; laat ons voor onszelf een naam maken, tenzij wij in het buitenland over de oppervlakte van de gehele aarde worden verspreid.”

The pattern of following your own desires and rebelling against the authority of the Almighty is the subject of the book of Jude, the half brother of Yeshua:

Jude 1:4 For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men, who turn the grace of our Yah into lewdness and deny the only Adonai Elohim and our Adonai Messiah Yeshua. 5 But I want to remind you, though you once knew this, that the Adonai, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe.... these dreamers defile the flesh, reject authority, and speak evil of dignitaries.... But these speak evil of whatever they do not know; and whatever they know naturally, like brute beasts, in these things they corrupt themselves. 11 Woe to them! For they have gone in the way of Cain, have run greedily in the error of Balaam for profit, and perished in the rebellion of Korah... 16 These are grumblers, complainers, walking according to their own lusts; and they mouth great swelling words, flattering people to gain advantage. 17 But you, beloved, remember the words which were spoken before by the apostles of our Adonai Messiah Yeshua: 18 how they told you that there would be mockers in the last time who would walk according to their own ungodly lusts. 19 These are sensual persons, who cause divisions, not having the Spirit.

In reaction to the rebellion of the people, Moses falls on his face. When he speaks again to Korah, he gives the people an opportunity to prove the holiness they claimed to have:

Bemidbar 16:4 So when Moses heard it, he fell on his face; 5 and he spoke to Korah and all his company, saying, “Tomorrow morning יהוה will show who is His and who is holy, and will cause him to come near to Him. That one whom He chooses He will cause to come near to Him. 6 “Do this: Take censers, Korah and all your company; 7 “put fire in them and put incense in them before יהוה tomorrow, and it shall be that the man whom יהוה chooses is the holy one. You take too much upon yourselves, you sons of Levi!”

You have to wonder if they didn't remember the sins of Nadav and Avihu who were killed when offering up “strange fire”. The Torah stated that only Moses, Aaron, and Aaron's descendents were able to draw near to יהוה in the Tabernacle. Other descendents of Levi, and certainly other tribe members were warned by penalty of death NOT to draw near! It is evident that Korah had convinced these leaders that Torah commandments were not valid!

Het patroon van uw eigen wensen volgen en tegen het gezag van Almachtige rebelleren, is het onderwerp van het boek van Judas, de halfbroer van Yeshua:

Judas 1:4 17 Want bepaalde mensen zijn ongemerkt binnengeslopen, die lang geleden voor deze veroordeling werden aangemerkt, goddeloze mensen, die de gunst van onze Yah in obsceniteit veranderen en de enige Adonai Elohim en onze Adonai Messiah Yeshua ontkennen. 5 Maar ik wil u eraan herinneren, hoewel u dit eens kende, dat de Adonai, het volk uit het land Egypte gered hebbende, nadien zij die niet geloofden vernietigde ... deze dromers verontreinigen het vlees, weigeren gezag, en spreken kwaad van hoogwaardigheidsbekleders Maar deze spreken kwaad van waarover zij geen weet hebben; en waarover zij van nature weten, zoals redeloze dieren, bederven zij in deze dingen zichzelf. 11 Wee aan hen! Want zij op de weg van Cain zijn opgegaan, zijn gulzig naar winst in de fout van Balaam gelopen, en in de opstand van Korah omgekomen ... 16 Dit zijn mopperaars, klagers, die volgens hun eigen verlangens wandelen; en zij uiten grote opgeblazen woorden, die mensen vleien om voordeel te bereiken. 17 Maar u, geliefden, herinnert u de woorden die voordien door de apostelen van onze Adonai Messiah Yeshua werden gesproken: 18 hoe zij u vertelden dat er in de laatste tijd spotters zou zijn die volgens hun eigen goddeloze verlangens zouden wandelen. 19 Dit zijn sensuele mensen die de Geest niet hebbend, verdelingen veroorzaken.

Als reactie op de opstand van het volk, valt Mozes op zijn gezicht. Wanneer hij opnieuw tot Korah spreekt, biedt hij het volk een kans om de heiligheid te bewijzen welke men beweerde te hebben:

Bemidbar 16:4 Zo, toen Mozes het hoorde, viel hij op zijn gezicht; 5 en hij sprak tot Korah en heel zijn gezelschap, zeggend: “Morgen ochtend zal יהוה tonen wie van Hem is en wie heilig is, en zal die ertoe bewegen om dichtbij bij Hem te komen. Degene wie Hij kiest zal Hij dicht bij Zich doen komen. 6 Doe dit: Neem wierookvaten, Korah en heel uw gezelschap; 7 doe er morgen vuur in en wierook vóór יהוה, en het zal zijn dat de man welke יהוה kiest de heilige is. U neemt teveel op u, gij zonen van Levi!”

U moet verbaasd zijn als zij zich de zonden van Nadav en Avihu niet herinnerden die gedood werden toen ze “vreemd vuur” offerden. De Thora verklaarde dat enkel Mozes, Aaron, en de nakomelingen van Aaron tot יהוה in de Tabernakel konden naderen. Andere nakomelingen van Levi, en zeker andere stamleden werden gedreigd met de dood om NIET te naderen! Het is duidelijk dat Korah deze leiders overtuigd had dat Thora geboden niet van kracht waren!

The sages teach in the Midrash (Shoher Tov) that Korah told the following parable to the people:

A poor widow had a field. When she came to plow it, Moses forbade her to plow it with an ox and an ass together; when she began to sow, Moses forbade her to sow it with mingled seeds. At the time of harvest, Moses ordered her to leave unreaped the corners of the field and not to gather up the gleanings, but to leave them for the poor. He furthermore demanded the heave-offering for the priests, and the tithe for the Levites. The woman sold the field and purchased ewes, in the hope that she might live undisturbed. However, when the firstling of the sheep was born, Aaron appeared and demanded it as his due. At shearing-time Aaron reappeared and demanded “the first of the fleece of the sheep”, which, according to Moses’ Law, was his. He reappeared again and again with new demands, till the long-suffering woman slaughtered the sheep, and in her anger consecrated it to the Sanctuary. Therefore, everything went to Aaron...’ ‘Such men,’ Korah concluded, ‘are Moses and Aaron!’

Is this still the way that we see Torah? Do we see the commandments as a yoke that is too heavy and which gives preferential treatment to a select few? The ways of Torah were intended to bring about shalom, shalom (perfect peace), yet from the gist of this parable, it seems that this poor woman suffered constantly as a result of keeping the commandments.

A second look at the story shows Korah used distortion, spoke out of context, and left out pertinent facts. The story of the hardship of a widow was meant to elicit strong emotion stemming from the circumstances surrounding this widow’s suffering. Did the Torah know no mercy?!!

What is left out? Did he mention that the Torah shows special concern for the widow?

***Devarim/Deuteronomy 24:17** “You shall not pervert justice due the stranger or the fatherless, nor take a widow’s garment as a pledge.*

***Shemot/Exodus 22:22** “You shall not afflict any widow or fatherless child.*

***Devarim/Deuteronomy 24:19** “ When you reap your harvest in your field, and forget a sheaf in the field, you shall not go back to get it; it shall be for the stranger, the fatherless, and the widow, that יהוה your Elohim may bless you in all the work of your hands. 20 “When you beat your olive trees, you shall not go over the boughs again; it shall be for the stranger, the fatherless, and the widow.*

De wijzen leren in Midrash (Shoher Tov) dat Korah aan de mensen de volgende gelijkenis vertelde:

Een arme weduwe had een veld. Toen zij het kwam ploegen, verbood Mozes haar om het met een os en een ezel samen te ploegen; toen zij begon te zaaien, verbood Mozes haar om het met gemengde zaden te bezaaien. Op het tijdstip van oogst, droeg Mozes haar op om ongeoogste hoeken van het veld achter te laten en de sprokkelingen niet te verzamelen maar ze voor de armen te laten. Hij eiste verder de heffoffers voor de priesters, en de tienden voor de Levieten. De vrouw verkocht het veld en kocht ooien, in de hoop dat zij ongestoord zou kunnen leven. Nochtans, toen de eersteling van de schapen geboren was, verscheen Aaron en eiste het als dat het hem toekwam. In de scheertijd verscheen Aaron weer en eiste “de eerste van de vachten van de schapen”, dat volgens Mozes’ Wet van hem was. Hij kwam telkens weer met nieuwe eisen, tot de lankmoedige vrouw de schapen slachtte, en ze in haar woede aan het Heiligdom toewijdde. bijgevolg ging alles naar Aaron...’ ‘Zo’n mensen,’ besloot Korah, ‘zijn Mozes en Aaron!’

Is dit nog steeds de manier waarop wij Thora zien? Zien wij de bevelen als een juk dat te zwaar is en dat voorkeursbehandelingen aan een select gezelschap geeft? De wegen van Torah waren bedoeld om shalom, shalom (perfecte vrede) te bewerkstelligen, nochtans lijkt uit de strekking van deze gelijkenis, dat deze arme vrouw constant leed als gevolg van het houden van de geboden.

Een tweede blik op het verhaal toont dat Korah vervorming gebruikte, buiten de context sprak, en relevante feiten eruit weglief. Het verhaal van de ontbering van een weduwe moest sterke emotie ontlokken uit de omstandigheden waarin het lijden van deze weduwe plaatsvond. Kende de Thora geen genade?!!

Wat is eruit gelaten? Vermeldde hij dat de Thora bijzondere zorg voor de weduwe toont?

***Devarim/Deuteronomy 24:17** U zal de rechtvaardigheid niet verdraaijen omwille van de vreemdeling of de vaderloze, noch het kledingstuk van een weduwe als onderpand nemen.*

***Shemot/Exodus 22:22** U zult geen weduwe of vaderloos kind kwellen*

***Devarim/Deuteronomy 24:19** Wanneer u uw oogst van uw veld haalt, en een schoof op het veld vergeet, zult u niet teruggaan om die te halen; het zal voor de vreemdeling, de vaderloze, en de weduwe zijn, opdat יהוה uw Elohim u in al het werk van uw handen kan zegenen. 20 Wanneer u uw olijfbomen slaat, zult u niet opnieuw over de takken gaan; het zal voor de vreemdeling, vaderloze, en de weduwe zijn.*

Okay, back to Bemidbar 16:5... did you notice that this test was to happen “in the morning?” And read what else Moses said to Korah to “think about” until then:

Bemidbar 16:8 Then Moses said to Korah, “Hear now, you sons of Levi: 9 “Is it a small thing to you that the Elohim of Israel has separated you from the congregation of Israel, to bring you near to Himself, to do the work of the tabernacle of יהוה, and to stand before the congregation to serve them; 10 “and that He has brought you near to Himself, you and all your brethren, the sons of Levi, with you? And are you seeking the priesthood also?”

Moses gave them a chance to “sleep on it” before the dangerous test to take place in the morning. He urged them to be content with the tremendous amount of prestige that they’d already been given (Bemidbar 4). Only the priesthood itself was beyond their reach. What they failed to recognize was that a distinction in the roles of service to יהוה was separate from the personal value of each individual.

Today the body of Messiah continues to function through individual roles. Huge problems can be the result when someone decides that their role is not important or not high profile enough. There are certain “good works created beforehand for us that we might walk in them” (Ephesians 2:10). If each of us is obedient to performing our own good works, we become part of a unity that will bring about the purified bride of Messiah:

1 Corinthians 12:12 For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Messiah. 13 For by one Spirit we were all baptized into one body — whether Jews or Greeks, whether slaves or free — and have all been made to drink into one Spirit. 14 For in fact the body is not one member but many. 15 If the foot should say, “Because I am not a hand, I am not of the body,” is it therefore not of the body? 16 And if the ear should say, “Because I am not an eye, I am not of the body,” is it therefore not of the body? 17 If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? 18 But now Yah has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. 19 And if they were all one member, where would the body be? 20 But now indeed there are many members, yet one body. 21 And the eye cannot say to the hand, “I have no need of you”; nor again the head to the feet, “I have no need of you.” 22 No, much rather, those members of the body which seem to be weaker are necessary. 23 And those members of the body which we think to be less honorable, on these we bestow greater honor; and our unpresentable parts have greater modesty, 24 but our presentable

O.k., terug naar Bemidbar 16:5... merkte u op dat deze test “in de ochtend” moest gebeuren? En lees wat Mozes nog meer tot Korah zei om tot dan “over na te denken”:

Bemidbar 16:8 Toen zei Mozes tot Korah: “Hoor nu, gij zonen van Levi: 9 Is het voor jullie een kleinigheid dat de Elohim van Israël jullie van de vergadering van Israël heeft afgezonderd om jullie dicht bij Hemzelf te brengen, om het werk van de tabernakel van יהוה te doen, en vóór de vergadering te staan om hen te dienen; 10 en dat Hij jullie dicht bij Zich gebracht heeft, jullie en al jullie broeders, de zonen van Levi, met jullie? En u streeft ook naar het priesterschap?”

Mozes gaf hen een kans om “er over te slapen” vóór de gevaarlijke test in de ochtend zou plaatsvinden. Hij spoorde hen aan om met de enorme hoeveelheid prestige dat hen reeds gegeven was tevreden te zijn (Bemidbar 4). Enkel het priesterschap zelf was buiten hun bereik. Wat hun niet lukte om te herkennen was dat een onderscheid in de dienstverrichtingen aan יהוה los stond van de persoonlijke waarde van elk individu.

Vandaag blijft het lichaam van Messiah functioneren via individuele rollen. Reusachtige problemen kunnen het gevolg zijn van iemand besluit dat zijn rol niet belangrijk is of onvoldoende hoog profiel vergt. Er zijn bepaalde “goede werken die vooraf voor ons gecreëerd zijn opdat wij in daarin zouden kunnen wandelen” (Ef. 2:10). Als elk van ons gehoorzaam is om onze eigen goede werken uit te voeren, worden wij een deel van een eenheid die de gelouterde bruid van Messiah zal laten zien:

1 Kor. 12:12. Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, maar alle leden van dat één lichaam, dat velen zijn, één lichaam is, zo is ook Messiah. 13 Want door één Geest werden wij allen gedoopt in één lichaam — hetzij Joden of Grieken, hetzij slaven of vrijen — en zijn wij allen gemaakt om in één Geest te drinken. 14 Want in feite is het lichaam niet één lid maar vele. 15 Als de voet zou zeggen: “Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam,” is hij daarom niet van het lichaam? 16 En als het oor zou zeggen: “Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam,” is het daarom niet van het lichaam? 17 Als het gehele lichaam een oog was, waar zou het horen zijn? Als het geheel hoorde, waar zou het ruiken zijn? 18 Maar nu heeft Yah leden, elkeen van hen, in het lichaam geplaatst net zoals het Hem beviel. 19 En als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? 20 Maar nu zijn er inderdaad vele leden, ofschoon één lichaam. 21 En het oog kan tot de hand niet zeggen: “Ik heb geen behoefte aan u”; nogmaals, noch het hoofd tot de voeten: “Ik heb geen behoefte aan u.” 22 Neen, veeleer zijn die leden van het lichaam, die zwakker lijken, noodzakelijk. 23 En die leden van het lichaam waarvan wij denken dat ze minder eerbaar zijn, die verlenen wij grotere eer; en onze onpresentabele delen hebben groter fatsoen, 24 maar onze presentabele delen hebben

parts have no need. But Yah composed the body, having given greater honor to that part which lacks it, 25 that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another.

Well, Moses sends for Dathan and Abiram who refuse his order to come up:

Bemidbar 16:12 *And Moses sent to call Dathan and Abiram the sons of Eliab, but they said, “We will not come up!” 13 “Is it a small thing that you have brought us up out of a land flowing with milk and honey, to kill us in the wilderness, that you should keep acting like a prince over us?” 14 “Moreover you have not brought us into a land flowing with milk and honey, nor given us inheritance of fields and vineyards. Will you put out the eyes of these men? We will not come up!”*

Why does Moses single them out? Some Jewish commentators see them as an independent group. From their comments, it seems that they are more interested in the political leadership and less in the priesthood of Israel – for they had no desire to offer up the incense. They defiantly refuse Moses’ summons. What’s their real problem? Remember when Moses first became their leader in Egypt, he promised to bring them to a land flowing with milk and honey:

Shemot/Exodus 3:16 *“Go and gather the elders of Israel together, and say to them, ‘ יהוה Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared to me, saying, “I have surely visited you and seen what is done to you in Egypt; 17 “and I have said I will bring you up out of the affliction of Egypt to the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites, to a land flowing with milk and honey.” ‘*

Now, however, Moses has told them that they will no longer make it to the land, but will instead die in the wilderness! Can you understand the utter despair and disappointment that would lead to the rejection of the leadership and authority of Moses? In their eyes he had failed as the nation’s leader and totally reneged on his promise! Now notice Moses’ response to them:

Bemidbar 16:15 *Then Moses was very angry, and said to יהוה , “Do not respect their offering. I have not taken one donkey from them, nor have I hurt one of them.” 16 And Moses said to Korah, “Tomorrow, you and all your company be present before יהוה — you and they, as well as Aaron.*

geen behoefte. Maar Yah stelde het lichaam samen, grotere eer gegeven hebbend aan dat deel dat die niet heeft, 25 opdat er geen schisma in het lichaam zou zijn, maar dat de leden de zelfde zorg voor elkaar zouden hebben.

Goed, Mozes laat Dathan en Abiram halen die zijn bevel om te komen negeren:

Bemidbar 16:12 *En Mozes stuurde heen om Dathan en Abiram de zonen van Eliab te roepen, maar zij zeiden: “wij zullen niet komen opdagen!” 13 Is het een kleinigheid dat u ons uit een land dat van melk en honing stroomt weggebracht hebt, om ons in de wildernis te doden, opdat u zich verder als een prins over ons zou kunnen gedragen? 14 Bovendien hebt u ons niet in een land gebracht dat van melk en honing stroomt, noch ons een erfdeel van velden en wijngaarden gegeven. Zult u uit de ogen van deze mensen uitsteken? Wij zullen niet komen opdagen!”*

Waarom pikt Mozes hen eruit? Sommige Joodse commentators zien hen als een onafhankelijke groep. Vanuit hun commentaren, lijkt het dat zij meer in de politieke leiding geïnteresseerd zijn en minder in het priesterschap van Israël - want zij hadden geen verlangen om de wierook te offeren. Zij weigeren uitdagend de dagvaardingen van Mozes. Wat is hun echte probleem? Herinner u toen Mozes voor het eerst hun leider in Egypte werd, hij beloofde om hen naar een land te brengen dat van melk en honing stroomt:

Shemot/Exodus 3:16 *Ga en haal de oudsten van Israël bijeen, en zeg tot hen: יהוה Elohim van uw vaders, de Elohim van Abraham, van Isaac, en van Jacob, verscheen aan mij, zeggende: “Ik heb u voorzeker bezocht en gezien wat u in Egypte wordt aangedaan; 17 en Ik heb gezegd dat Ik u uit de kwelling van Egypte naar het land van de Kanaanieten en Hittieten en Amorieten en Perizzieten en Hivieten en Jebusieten zal opbrengen, naar een land dat van melk en honing stroomt.”*

Nu echter heeft Mozes hen verteld dat zij het land niet meer zullen halen maar in plaats daarvan in de wildernis zullen sterven! Kunt u de uiterste wanhoop en de teleurstelling begrijpen die tot de verwerping van de leiding en het gezag van Mozes zouden leiden? In hun ogen heeft hij gefaald als leider van de natie en is zijn belofte helemaal niet nagekomen! Merk nu de reactie van Mozes naar hen:

Bemidbar 16:15 *Toen was Mozes zeer boos, en zei tot יהוה : “Sla geen acht op hun offeren. Ik heb niet één ezel van hen genomen, noch heb ik één van hen gekwetst.” 16 En Mozes zei tegen Korah: “Wees gij en heel uw gezelschap morgen aanwezig vóór יהוה — u en zij, evenals Aaron.*

By only reading the English, it appears that Moses is asking יהוה to reject their incense “קִטְרֶת” offering. But the Hebrew for offering here is “מִנְחָה”, more properly translated as a grain offering. They have already indicated they would NOT bring an incense offering (Bemidbar 16:14). Moses is asking יהוה to reject all of the offerings they may bring as they have not respected the legitimacy of Moses’ divinely appointed leadership. Dathan and Abiram are attempting to worship outside of the boundaries of Torah.....in a way they have determined to be proper.

It is now morning in Bemidbar 16:17, and the 250 leaders of the tribes have brought their censers. They must have had high expectations of being accepted, but in front of the entire congregation the glory of יהוה appears and speaks to Aaron and Moses:

Bemidbar 16:21 “Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment.”

Moses and Aaron both intercede for the people who have been misled. By the way...this is an example for us also to pray for those who have been misled. Moses seems to place all the blame on Korah:

Bemidbar 16:22 Then they fell on their faces, and said, “O El, the Elohim of the spirits of all flesh, shall one man sin, and You be angry with all the congregation?”

But what happens next? It seems that יהוה switches His focus to Dathan and Abiram. They were supposed to have been there at the tabernacle with their censers, but appear to be “no shows.” They’re not going to get away with that, and we now switch from the location of the tabernacle to the tents within the camp of the Reubenites:

Bemidbar 16:23 So יהוה spoke to Moses, saying, 24 “Speak to the congregation, saying, ‘Get away from the tents of Korah, Dathan, and Abiram.’” 25 Then Moses rose and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. 26 And he spoke to the congregation, saying, “Depart now from the tents of these wicked men! Touch nothing of theirs, lest you be consumed in all their sins.”

The congregation is told to separate from those who represent a society and a way of life that is in rebellion against יהוה’s Torah as presented through Moses. There is a time in the future when again the Almighty will call out His people from among the rebellious:

Jeremiah 51:5 For Israel is not forsaken, nor Judah, By his Elohim, יהוה of hosts, Though their land was filled with sin against the Holy One of Israel.” 6 Flee from the midst of Babylon, And every one save his life! Do not be

Door slechts het Nederlands te lezen, lijkt het dat Mozes יהוה vraagt om hun wierook “קִטְרֶת” aanbieding te verwerpen. Maar het Hebreeuws voor het aanbieden is hier “מִנְחָה”, beter vertaald als een graanaanbieding. Zij hebben er reeds op gewezen dat zij GEEN wierookaanbieding (Bemidbar 16:14) zouden brengen. Mozes vraagt יהוה om alle aanbiedingen die zij kunnen brengen te verwerpen daar zij de legitimiteit van Mozes’ goddelijk benoemde leiding niet hebben geëerbiedigd. Dathan en Abiram proberen om buiten de grenzen van Thora te aanbidden op een manier die zij bepaald hebben gepast te zijn.

Het is nu ochtend in Bemidbar 16:17, en de 250 leiders van de stammen hebben hun wierookvaten gebracht. Zij moeten hoge verwachtingen gehad hebben van aanvaard te worden, maar vóór de voltallige vergadering verschijnt de glorie van יהוה en spreekt tot Aaron en Mozes:

Bemidbar 16:21 Zondert uzelf af van deze vergadering, zodat Ik hen in een ogenblik kan verteren.

Mozes en Aaron bemiddelen allebei voor het volk dat misleid is. Terloops... dit is ook een voorbeeld voor ons om te bidden voor hen die misleid zijn. Mozes lijkt alle schuld bij Korah te leggen:

Bemidbar 16:22 Toen vielen zij op hun gezichten, en zeiden: “O El, de Elohim van de geesten van alle vlees, zal één man zondigen, en U bent boos op de ganse vergadering?”

Maar wat gebeurt er daarna? Het lijkt dat יהוה Zijn aandacht naar Dathan en Abiram verplaatst. Zij waren verondersteld om met hun reukwerkvaten daar bij de tabernakel te zijn geweest, maar lijken “onzichtbaar” te zijn. Daarmee gaan zij niet weggeraken, en wij schakelen nu van de plaats van de tabernakel over naar de tenten binnen het kamp van de Rubenieten:

Bemidbar 16:23 Zo sprak יהוה tot Mozes, zeggend: 24 “Spreekt tot de vergadering, zeggend: ‘Maak u uit de voeten van de tenten van Korah, Dathan, en Abiram.’” 25 Toen stond Mozes op en ging naar Dathan en Abiram toe, en de oudsten van Israël volgden hem. 26 En hij sprak tot de vergadering, zeggend: “Vertrek nu van de tenten van deze slechte mensen! Raakt niets van het hunne aan, opdat u niet in al hun zonden verteerd wordt.”

Tegen de vergadering wordt gezegd om van hen te scheiden die een maatschappij en een manier van leven vertegenwoordigen dat ingaat tegen יהוה’s Thora zoals die door Mozes wordt aangeboden. Er is een tijd in de toekomst wanneer de Almachtige opnieuw Zijn volk vanuit de opstandigen zal roepen:

Jer. 51:5 Want Israël wordt door zijn Elohim, יהוה van de heerscharen, niet in de steek gelaten, noch Juda, hoewel hun land met zonde tegen Heilige van Israël gevuld was. 6 Vlucht uit het midden van Babylon, en elkeen sparen zijn leven! Ga niet afgesne-

cut off in her iniquity, For this is the time of יהוה's vengeance; He shall recompense her.

Matthew 24:15 “ Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place” (whoever reads, let him understand), 16 “then let those who are in Judea flee to the mountains.

Revelation 18:4 And I heard another voice from heaven saying, “Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues.

Until that time of being called out, we must continue the ministry of Yeshua who associated with those in need of their Messiah:

Matthew 9:11 And when the Pharisees saw it, they said to His disciples, “Why does your Teacher eat with tax collectors and sinners?” 12 When Yeshua heard that, He said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. 13 “But go and learn what this means: ‘I desire mercy and not sacrifice.’ For I did not come to call the righteous, but sinners, to repentance.”

Yeshua told his disciples:

Matthew 5:13 “You are the salt of the earth...

Salt is not only a preservative, but it also acts as a disinfectant and healing agent. Yeshua tells His disciples that they will have that effect on the world. Like Moses and Aaron, our presence and our intercession should hold off יהוה's judgment and wrath. Most of us live and work among unbelievers and those who do not believe Torah is applicable. יהוה's righteous anger at sin is held back and waiting for a particular season so that others will have time to come to know Him and become disciples. Until then, it's our job to “make disciples” (Matthew 28:19).

Now we have learned as we study the Hebrew perspective that events occur in cycles. This whole scenario with Korah, Dathan, Abiram, the 250, and the other rebellious ones sounds like something we read about in 2 Thessalonians. I'll add in my comments alongside the Scripture:

2 Thessalonians 2:1 Now, brethren, concerning the coming of our Adonai Messiah Yeshua and our gathering together to Him, we ask you, 2 not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Messiah had come. 3 Let no one deceive you by any means; for that Day will not come unless the falling away comes first (a major rebellion like we've been reading in

den worden in haar zondigheid, want dit is de tijd van יהוה's wraak; Hij zal haar compenseren.

Mat. 24:15 Daarom, wanneer u de ‘gruwel van verlatenheid’ ziet, waarvan gesproken door Daniel de profeet, die zich in de heilige plaats bevindt (wie leest, laat hem begrijpen), 16 laat dan zij die in Judea zijn, naar de bergen vluchten.

Opb. 18:4 En ik hoorde een andere stem vanuit de hemel zeggend: “Kom uit haar, mijn volk, opdat u niet in haar zonden deelt, en opdat u niet van haar plagen ontvangt.

Tot die tijd van uitgeroepen worden, moeten wij de bediening van Yeshua voortzetten die Zich associeerde met hen die hun Messiah nodig hebben:

Mat. 9:11 En toen Farizeeën het zagen, zeiden zij tot Zijn discipelen:, “Waarom eet uw Leraar met belastingontvangers en zondaars?” 12 Toen Yeshua dat hoorde, zei Hij tot hen: “Zij die gezond zijn hebben geen behoefte aan een arts, maar zij die ziek zijn. 13 Maar ga en leer wat dit betekent: ‘Ik wens genade en geen offer.’ Want Ik kwam niet de rechtvaardigen roepen, maar zondaars, tot berouw.”

Yeshua vertelde zijn discipelen:

Mat. 5:13 U bent het zout van de aarde...

Zout is niet alleen een bewaarmiddel, maar het werkt ook als een ontsmettende en helende stof. Yeshua vertelt Zijn discipelen dat zij dat effect op de wereld zullen hebben. Zoals Mozes en Aaron, zouden onze aanwezigheid en voorspraak יהוה's oordeel en toorn weg moeten houden. De meesten van ons leven en werken onder ongelovigen en zij die niet geloven dat Thora van toepassing is. יהוה's gerechtvaardigde woede bij zonde wordt tegengehouden en wacht op een bepaald seizoen zodat anderen tijd zullen hebben om Hem te leren kennen en discipel te worden. Tot dan is het onze taak om “discipelen te maken” (Mat. 28:19).

Nu hebben wij geleerd, als wij het Hebreeuwse perspectief bestuderen, dat gebeurtenissen in cycli plaatsvinden. Dit hele scenario met Korah, Dathan, Abiram, 250, en de andere opstandigen heeft veel weg van iets waarover wij in 2 Thessalonisenzen lezen. Ik zal in mijn commentaar bij de Schrifttekst voegen:

2 Thes. 2:1 Nu, broeders, betreffende de komst van onze Adonai Messiah Yeshua en onze vereniging met Hem, vragen wij u, 2 om niet spoedig van verstand geschud of verontrust te worden, of door geest of door woord of per brief, alsof van ons, alsof de dag van Messiah was gekomen. 3 Laat niemand u op om het even welke manier verleiden; want die Dag zal niet komen tenzij het wegvallen eerst komt (een belangrijke opstand zoals wij in

Bemidbar 16), and the man of sin is revealed (someone like Korah), the son of perdition, 4 who opposes and exalts himself above all that is called Yah (this is what Korah did) or that is worshiped (attempts his own worship), so that he sits as El in the temple of Elohim, showing himself that he is Elohim. 5 Do you not remember that when I was still with you I told you these things? 6 And now you know what is restraining (Moses and Aaron restrained through their intercession), that he may be revealed in his own time (all witnessed the anger and the wrath of יהוה). 7 For the mystery of Torahlessness is already at work; only He who now restrains will do so until He is taken out of the way (there will be a time when intercession will stop). 8 And then the Torahless one will be revealed, whom Elohim will consume with the breath of His mouth and destroy with the brightness of His coming (like the judgment of Korah, Dathan, Abiram, and others who identified with them).

Returning now to Bemidbar, we see that the judgment finally comes to the tents of Dathan, Abiram, and Korah:

Bemidbar 16:31 the ground split apart under them, 32 and the earth opened its mouth and swallowed them up, with their households and all the men with Korah, with all their goods.

They had opened their mouths and spoken against Moses. Now in a measure for measure judgment, the ground opens up and swallows them up. All their possessions and goods... everything of Egypt that had been so important to them...gone in a moment. The Egyptians were very focused on taking their wealth with them when they died. Was יהוה making a point here?

Again the scene changes and we're back to the tabernacle where the 250 have been waiting with their incense. The Torah is quick and to the point:

Bemidbar 16:35 And a fire came out from יהוה and consumed the two hundred and fifty men who were offering incense.

Time is up. There is no more time for repentance. It seems odd that NO ONE repented during this whole process. Or was there someone who did?

On, son of Peleth, from the tribe of Reuben is mentioned in Bemidbar 16:2, associated with Dathan and Abiram. We do not hear of him being judged. Good for him. Though he erred in his connection with Dathan and Abiram, he must have humbled himself and repented before it was too late!

We're not quite finished with the judgment yet. There was still grumbling and discontent in the camp. People always seem to be questioning יהוה's ways of doing things, even though we're told:

Bemidbar 16 gelezen hebben), en de man van zonde geopenbaard wordt (iemand als Korah), de zoon van verderf, 4 die zich verzet en verheft boven alles dat Yah genoemd wordt (dit is wat Korah deed) of dat vereerd wordt (pogingen tot eigen verering), zodat hij als El in de tempel van Elohim zit, aantonend dat hij Elohim is. 5 Herinnert u zich niet dat, toen ik nog bij u was, ik u deze dingen vertelde? 6 En nu weet u wat weerhoudt (Mozes en Aaron weerhielden door hun tussenkomst), zodat hij in zijn eigen tijd kan worden geopenbaard (iedereen was getuige van de woede en de toorn van יהוה). 7 Want het geheim van Thoraloosheid is reeds aan het werk; slechts Hij die nu weerhoudt zal dit doen totdat Hij verwijderd wordt (er zal een tijd zijn wanneer tussenkomst/voorspraak zal ophouden). 8 En dan zal de Thoraloze geopenbaard worden, wie Elohim verteren zal met de adem van Zijn mond en vernietigen zal met de schittering van Zijn komst (zoals het oordeel van Korah, Dathan, Abiram, en anderen die zich met hen identificeerden).

Nu terugkerend naar Bemidbar, zien wij dat het oordeel ten slotte tot de tenten van Dathan, Abiram, en Korah komt:

Bemidbar 16:31 de grond spleet onder hen, 32 en de aarde opende haar mond en verzwolg hen, met hun huishoudens en al de mensen bij Korah, met al hun goederen.

Zij hadden hun monden geopend en tegen Mozes gesproken. Nu in een maat voor maat oordeel, gaat de grond open en zwelgt hen op. Al hun bezittingen en goederen... alles van Egypte dat voor hen zo belangrijk was geweest... in een ogenblik weg. De Egyptenaren waren er zeer op gebrand om bij het sterven hun rijkdom mee te nemen. Wou יהוה hier iets benadrukken?

Opnieuw verandert de scène en wij zijn nu terug bij de tabernakel waar de 250 met hun wierook hebben gewacht. Thora is vlug en ter zake:

Bemidbar 16:35 En een vuur ging uit van יהוה en verteerde de twee honderd vijftig mensen die wierook aanboden.

De tijd is voorbij. Er is geen tijd meer voor berouw. Het lijkt vreemd dat NIEMAND tijdens dit gehele proces spijt had. Of was er toch iemand?

On, de zoon van Peleth, van de stam van Ruben wordt in Bemidbar 16:2 vermeld, in verband met Dathan en Abiram. Wij vernemen niet dat hij geoordeeld is. Goed voor hem. Hoewel hij zich in zijn aansluiting bij Dathan en Abiram vergiste, moet hij zich vernederd hebben en spijt gehad alvorens het te laat was!

Wij zijn nog niet helemaal klaar met het oordeel. Er was nog steeds gemor en ontevredenheid in het kamp. Mensen schijnen altijd יהוה's manieren om dingen te doen in vraag te stellen, alhoewel wij ervan weten:

Isaiah 55:8 “For My thoughts are not your thoughts, nor are your ways My ways,” says יהוה . 9 “For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, And My thoughts than your thoughts.

The people blame Moses and Aaron for the deaths of their leaders, and the glory of יהוה appears in their defense. Again, Moses and Aaron fall on their faces to intercede for the nation. Moses instructed Aaron what to do, yet 14,700 people died:

Bemidbar 16:46 So Moses said to Aaron, “Take a censer and put fire in it from the altar, put incense on it, and take it quickly to the congregation and make atonement for them; for wrath has gone out from יהוה . The plague has begun.” 47 Then Aaron took it as Moses commanded, and ran into the midst of the assembly; and already the plague had begun among the people. So he put in the incense and made atonement for the people. 48 And he stood between the dead and the living; so the plague was stopped.

Let’s not gloss over the significance of what Aaron did. Aaron stood between the “dead and the living” in order to arrest the plague. As the High Priest, he was forbidden to come into contact with the dead lest he become defiled. However, the situation was so serious with all of Israel being under the curse of the plague, that he was the only one who could make atonement. His action saved the nation!

The High Priest, representing Yeshua the Messiah (our High Priest), took fire from the altar (symbolizing a sacrifice), and incense (represents intercession), and defiled himself by standing face to face with death. He defeated death. HalleluYah!

There are a few others who may have repented. Korah’s children did not die in the judgment (Bemidbar 26:11). In fact eleven of the Psalms are attributed to the sons of Korah. Also, a few generations later, another descendent of Korah will be born – Samuel the prophet who will ironically also challenge the priesthood of Eli’s sons. But this time, it will be because the priesthood truly is corrupt. Later Samuel, descendent of Korah will become a judge and be the one to anoint Saul as the first king over the Israelites...and later he will also anoint David.

Korah will forever be synonymous with rebellion, but his descendent Samuel will have this to say about rebellion:

1 Samuel 15:23 For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry.

Korah was successful in gaining the respect and the following of thousands of people. He gained their loyalty through their emotions, not by the truth that they had learned. He must have been a great orator to gain the

Jes. 55:8 “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, noch zijn uw manieren Mijn manieren,” zegt יהוה . 9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn manieren hoger dan uw manieren, en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Het volk beschuldigde Mozes en Aaron van de sterfgevallen van hun leiders, en de glorie van יהוה verschijnt tot hun verdediging. Opnieuw vallen Mozes en Aaron op hun gezichten om voor de natie te bemiddelen. Mozes droeg Aaron op wat hij moest doen, en toch stierven 14.700 mensen:

Bemidbar 16:46 Dus zei Mozes tot Aaron: “Neem een wierookvat en doe er vuur in van het altaar, doe er wierook op, en neem het snel naar de vergadering en doe verzoening voor hen; want de toorn van יהוה is uitgegaan. De plaag is begonnen.” 47 Toen nam Aaron het zoals Mozes beval, en liep naar het midden van de vergadering; en de plaag was reeds onder de mensen begonnen. Dus deed hij er de wierook in en deed verzoening voor de mensen. 48 En hij stond tussen de doden en de levenden; zo werd de plaag gestopt.

Laten we de betekenis van wat Aaron deed niet verdoezelen. Aaron bevond zich tussen de “doden en de levenden” om de plaag tegen te houden. Als Hogepriester was het hem verboden om in contact met de doden te komen opdat hij verontreinigd zou worden. Nochtans was de situatie zo ernstig met gans Israël onder de vloek van de plaag zijnde, dat hij de enige was die verzoening kon maken. Zijn actie reddde de natie!

De hogepriester, die Yeshua de Messiah (onze Hogepriester) vertegenwoordigt, nam vuur van het altaar (dat een slachtoffer symboliseert), en wierook (dat tussenkomst vertegenwoordigt), en verontreinigde zichzelf door oog in oog met de dood te staan. Hij versloeg de dood. HalleluYah!

Er zijn nog een paar anderen die berouw kunnen gehad hebben. De kinderen van Korah stierven niet in het oordeel (Bemidbar 26:11). In feite worden elf van de Psalmen toegeschreven aan de zonen van Korah. Ook zal een paar generaties later, een andere nakomeling van Korah - Samuel de profeet geboren worden die ironisch genoeg ook het priesterschap van Eli’s zonen zal betwisten. Maar dit keer zal het zijn omdat het priesterschap echt corrupt is. Later zal Samuel, nakomeling van Korah, een rechter worden en degene zijn om Saul als eerste koning over Israelites te zalven... en later zal hij ook David zalven.

Korah zal voor altijd synoniem zijn voor opstand, maar zijn nakomeling Samuel zal dit over opstand te zeggen hebben:

1 Sam. 15:23 Want opstand is als de zonde van tovenarij, en koppigheid is als ongerechtigheid en afgoderij is.

Korah was succesvol in het bekomen van respect en het navolgen van duizenden mensen. Hij bekwam hun loyaliteit via hun emoties, niet door de waarheid die zij geleerd hadden. Hij moet een groot redenaar geweest zijn om de volgzzaamheid van

allegiance of so many people. In the tribulation, there will be another great speaker who will lead large numbers of people astray. We know him as the anti-messiah, but to many he will appear to be the savior of the world. Like Korah, he will speak against the authority of יהוה and gain the people's trust:

***Revelation 13:5** And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for forty-two months. 6 Then he opened his mouth in blasphemy against Yah, to blaspheme His name, His tabernacle, and those who dwell in heaven. 7 It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. 8 All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world.*

Praise Yah, we know the end from the beginning. We know that the Almighty, though He is patient and longsuffering, will defeat the anti-messiah and all those who do not repent. There's still time, but we don't know how much. Today our High Priest, Yeshua intercedes for those who've been led astray. Let's join Him in intercession!

Shabbat Shalom!
Ardelle

zoveel mensen te bekomen. In de verdrukking, zal er een andere grote spreker zijn die grote aantallen mensen zal verkeerd leiden. Wij kennen hem als de anti-messiah, maar voor velen zal hij de redder van de wereld lijken te zijn. Zoals Korah zal hij tegen het gezag van יהוה spreken en het vertrouwen van de mensen winnen:

***Opb. 13:5** En hem werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken, en hem werd gezag gegeven om tweeënveertig maanden door te gaan. 6 Toen opende hij zijn mond met godslastering tegen Yah, om Zijn naam, Zijn tabernakel, en zij die in de hemel vertoeven te belasten. 7 Het werd hem verleend om oorlog met de heiligen te voeren en hen te overwinnen. En hem werd het gezag gegeven over elke stam, taal, en natie. 8 Iedereen wie op de aarde vertoeft zal hem aanbidden, van wie de namen niet in het Boek van het Leven van het Lam geschreven zijn dat vanaf de grondlegging van de wereld geslacht is.*

Looft Yah, wij kennen het einde van bij het begin. Wij weten dat de Almachtige, hoewel Hij geduldig en lankmoedig is, de anti-messiah en die geen spijt hebben allemaal zal verslaan. Er is nog steeds tijd, maar wij weten niet hoeveel. Vandaag bemiddelt onze Hogepriester Yeshua voor hen die op een dwaalspoor gebracht werden. Laten we bij Hem aansluiten in het bemiddelen!

Shabbat Shalom!
Ardelle