

— Original Message —

From: Ardelle Brody

To: Ardelle Brody

Sent: Wednesday, April 22, 2009 10:46 PM

Subject: Commentary

Shalom!

I'm making a little change this week in how I send out the commentaries. I've been sending them out for nearly two years now. I have been basically rewriting them each month...adding a bit to the one from last year and taking a bit out. In the interest of time and because many of you were not on my list last year, I've decided to send out last year's with a shorter (2-5 pages) additional thought or two. This week you are receiving three since it is a double portion week and last year these were on separate weeks. I have been meditating today on these verses and finding great "joy" in it:

Psalm 16:11 You will show me the path of life; In Your Presence *is* fullness of joy; At Your right hand *are* pleasures forevermore.

That's the path I want to be on! May you all find yourselves in His Presence where you can take part in the "fullness of His joy"!

Shabbat Shalom!

Ardelle

Shalom!

Ik breng deze week wat verandering aan in hoe ik de commentaren verstuur. Ik heb ze nu bijna twee jaar verstuurd. Ik ben ze eigenlijk elke maand aan het herschrijven... een beetje toevoegen en een beetje weglaten aan die van vorig jaar.

Omwille van de tijd en omdat veel van jullie vorig jaar niet op mijn lijst stonden, heb ik besloten die van vorig jaar met een kortere (2-5 pagina's) bijkomende gedachten te sturen. Deze week ontvangt u er drie, aangezien het een dubbel week-gedeelte is en vorig jaar vielen die op afzonderlijke weken. Ik heb vandaag op deze verzen gemediteerd en daarin grote "vreugde" ervaren:

Psalm 16:11 U zult mij de weg van het leven tonen; In Uw Aanwezigheid *is* volheid van vreugde; Bij Uw rechter hand *zijn* genoegens voor eeuwig.

Dat is de weg waarop ik wil zijn! Moge u zich allemaal bevinden in Zijn Aanwezigheid waar u aan de "volheid van Zijn vreugde" kunt deelnemen!

Shabbat Shalom!

Ardelle

Tazria תַּזְרִיעַ *Shall Conceive*

Vayikra/Leviticus 12:1-13:59

Metzora מִצְרַעַת *The Leprous One*

Vayikra/Leviticus 14:1-15:33

This week we have a double portion which will deal with the regulations concerning tsara'at (צִרְעָתָה - leprosy) and the instructions for the metzora (מִצְרַעַת - leprous one). If you were suffering from this affliction, it meant you were ritually impure and would not be able to worship יהוה by visiting the Tabernacle/Temple. Although often translated as leprosy, tsara'at (צִרְעָתָה) is more than likely a supernatural disease which afflicted the skin and possessions of those who spoke inappropriate words. According to the Scriptures, it is a collective term for many things that do not necessarily resemble each other. The following verses refer to tsara'at on a person, his clothing, or his house:

Vayikra 13:3 *"The priest shall examine the sore on the skin of the body; and if the hair on the sore has turned white, and the sore appears to be deeper than the skin of his body, it is an infection of leprosy (צִרְעָתָה). Then the priest shall examine him, and pronounce him unclean.*

Vayikra 13:51 *"And he shall examine the plague on the seventh day. If the plague has*

Tazria תַּזְרִיעַ *Zal baren*

Vayikra/Leviticus 12:1-13:59

Metzora מִצְרַעַת *De Melaatse*

Vayikra/Leviticus 14:1-15:33

Deze week hebben wij een dubbel gedeelte dat de verordeningen betreffende tsara'at (צִרְעָתָה - melaatsheid) en de instructies voor de metzora (מִצְרַעַת - melaatse) zal behandelen. Als u aan deze kwelling leed, betekende het dat u ritueel onrein was en יהוה niet zou kunnen vereren met de Tabernacle/Tempel te bezoeken. Hoewel vaak vertaald als melaatsheid, is tsara'at (צִרְעָתָה) meer dan waarschijnlijk een bovennatuurlijke ziekte die de huid en het bezit trof van hen die ongepaste woorden spraken. Volgens de Schrift is het een collectieve term voor veel dingen die niet noodzakelijk iets met elkaar te maken hebben. De volgende verzen verwijzen naar tsara'at op een persoon, zijn kleding, of zijn huis:

Vayikra 13:3 *Priester zal de pijnlijke plek op de huid van het lichaam onderzoeken; en als het haar op de pijnlijke plek wit is geworden, en de pijnlijke plek dieper schijnt te zijn dan de huid van zijn lichaam, is het een besmetting van melaatsheid (צִרְעָתָה). Dan zal de priester hem onderzoeken, en zal hem onrein verklaren.*

Vayikra 13:51 *En hij zal de plaag op de zevende dag onderzoeken. Als de plaag in het kledingstuk*

spread in the garment, either in the warp or in the woof, in the leather or in anything made of leather; the plague is an active leprosy (צִרְעָתָה). It is unclean.

Vayikra 14:44 “then the priest shall come and look; and indeed if the plague has spread in the house, it is an active leprosy (צִרְעָתָה) in the house. It is unclean.

The ancient rabbis generally agree that tzara’at refers not to a bodily disease, but to a physical manifestation of a spiritual problem. Therefore it becomes a stern warning designed to show the offender that he must mend his ways... it is a supernatural, spiritual discipline. In Matthew 15, we find that Yeshua agrees with the rabbis on this:

Matthew 15:18 “But those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. 19”For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. 20 “These are the things which defile a man...

Lashon hara, the evil tongue commonly associated with gossip, is very serious in Elohim’s eyes. If you think about it, it is probably one of the most widely disobeyed of all His commandments. Vayikra 19 teaches:

Vayikra 19:16 ‘You shall not go about as a talebearer among your people...

Ya’acov, the brother of Yeshua, also teaches:

James 4:11 Do not speak evil of one another...

James 3:5 Even so the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles! 6 And the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body, and sets on fire the course of nature; and it is set on fire by hell.

Yeshua refers to the consequences for negative words:

Matthew 12:35 “A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. 36 “But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment.

Sha’ul (Paul) also speaks to how words can tear down a community or a family:

2 Corinthians 12:20 For I fear lest, when I come, I shall not find you such as I wish, and that I shall be found by you such as you do not

zich heeft uitgebreid, of aan de scheerdraad, of aan de inslag, in het leer of in om het even wat dat van leer gemaakt is, is de plaag een actieve melaatsheid (צִרְעָתָה). Het is onrein.

Vayikra 14:44 Dan zal de priester komen en kijken; en als de plaag inderdaad zich in het huis heeft uitgespreid, is het een actieve melaatsheid (צִרְעָתָה) in het huis. Het is onrein.

De rabijnen van eertijds zijn het er over het algemeen mee eens dat tzara’at niet naar een lichamelijke ziekte verwijst, maar naar een fysieke manifestatie van een geestelijk probleem. Daarom wordt het een strenge waarschuwing bedoeld om de overtreder erop te wijzen dat hij zijn wandel moet verbeteren... het is een bovennatuurlijke, geestelijke tuchtiging. In Mat. 15 vinden wij dat Yeshua akkoord gaat met de rabbijnen:

Mat. 15:18 Maar die dingen die de mond uitgaan, komen uit het hart, en zij verontreinigen een mens. 19 Want uit het hart komen voort: boze gedachten, moorden, overspel, ontucht, diefstallen, valse getuigenissen, lasteringen. 20 Dit zijn de dingen die een mens verontreinigen...

Lashon hara, de boze tong, algemeen verbonden aan roddel, is zeer ernstig in de ogen van Elohim. Als u erover denkt, is het waarschijnlijk één van de meest niet gehoorzaamde van al Zijn geboden. Vayikra 19 onderwijst:

Vayikra 19:16 U zal niet rondgaan als verklikker onder uw volk ...

Ya’acov, de broer van Yeshua, onderwijst eveneens:

Jak. 4:11 Spreekt geen kwaad van elkaar ...

Jak. 3:5 Zo is ook de tong een klein lid en roemt grote dingen. Zie hoe een klein vuur een groot bos aansteekt! 6 En de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. De tong is zo onder onze leden gesteld dat zij het gehele lichaam verontreinigt, en de gang van de natuur in brand steekt; en ze wordt in brand gestoken door de hel.

Yeshua verwijst naar de gevolgen van negatieve woorden:

Mat. 12:35 Een goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van zijn hart, en een boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat. 36 Maar Ik zeg u dat voor elk nutteloos woord de mensen kunnen spreken, zullen zij daarover in de dag van oordeel verantwoording zullen afleggen.

Sha’ul (Paulus) spreekt er ook van hoe woorden een gemeenschap of een familie kunnen afbreken:

2 Kor. 12:20 Want ik vrees dat, wanneer ik kom, ik u niet zoals ik wens zal vinden, en dat ik door u zal worden gevonden zoals u dit niet wenst; dat er

wish; lest there be contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, backbitings, whisperings, conceits, tumults;

Words are powerful...it was by the Word of Elohim that the creation came into existence. The following verse gives us the first recorded words of Scripture on the first day of creation:

***Bereshith 1:3** Then Elohim said, “Let there be light”; and there was light.*

Since we know that the sun, moon, and the stars were not created until day 4, this light on day 1 was a special light. Judaism teaches that the light of the world is hidden in the Word of the Torah. As believers, we would agree with that...and also see the Light of the World in the Living Word:

***John 1:1** In the beginning was the Word, and the Word was with Yah, and the Word was Yah. 2 He was in the beginning with Yah. 3 All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. 4 In Him was life, and the life was the light of men. 5 And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it... 14 And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.*

***2 Corinthians 4:6** For it is Elohim who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of Yah in the face of Yeshua the Messiah.*

Words are spoken...words are heard...and words are responded to. This is the basis of a relationship. The Israelites entered into a relationship when the Word of Elohim spoke to them from Mount Sinai. They heard and responded to that Word when they said “yes” to the covenant and entered into an intimate relationship with their Elohim. Now, tzara’at becomes the symbol that the relationship has been damaged...by “words”...the very means through which the children of Israel first entered into that relationship.

The words the Almighty gave to the Israelites were Spiritual Words. The words we speak are also from the spirit because we use the breath of life that the Father has given us to speak them. Because words are so important, we are going to focus on them a bit more. The following is a profound quote from Rambam (emphasis mine):

“This is the way of those wicked people who sit and mock: first they speak nonsense...and then it leads to speaking badly about the righteous...and then they will speak badly of the prophets and find fault in their words...and

geschillen zijn, jaloersheid, uitbarstingen van toorn, egoïstische ambities, lasteren, fluisteren, zelfgenoegzaamheid, beroering;

Woorden hebben macht... het was door het Woord van Elohim dat de schepping ontstond. Het volgende vers geeft ons de eerste geregistreerde woorden van de Schrift op de eerste scheppingdag:

***Bereshith 1:3** Toen zei Elohim: “Laat er licht zijn”; en er was licht.*

Aangezien wij weten dat de zon, maan en de sterren pas de dag 4 gecreëerd werden, was dit licht op dag 1 een speciaal licht. Het Judaïsme onderwijst dat het licht van de wereld in het Woord van de Torah verborgen is. Als gelovigen, zouden wij daarmee akkoord moeten gaan ... en ook het Licht van de Wereld in het Levend Woord zien:

***Joh. 1:1** In het begin was het Woord, en het Woord was bij Yah, en het Woord was Yah. 2 Hij was in het begin bij Yah. 3 Alle dingen werden door Hem gemaakt, en zonder Hem werd niets gemaakt dat werd gemaakt. 4 In Hem was het leven, en het leven was het licht der mensen. 5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis begreep het niet... 14 En het Woord werd vlees en verbleef onder ons, en wij zagen Zijn glorie, de glorie als van de eniggeboren van de Vader, vol van gunst en waarheid.*

***2 Kor. 4:6** Want het is Elohim die licht beval om uit duisternis te schijnen, die in onze harten heeft geschenen om het licht van de kennis van de glorie van Yah in het aangezicht van Yeshua Messiah te geven.*

Woorden worden gesproken... woorden worden gehoord... en op woorden wordt geantwoord. Dit is de basis van een relatie. De Israëlieten kwamen in een relatie toen het Woord van Elohim vanaf de berg Sinai tot hen sprak. Zij hoorden en antwoordden op dat Word toen zij “ja” op het verbond zeiden en kwamen in een vertrouwelijke relatie met hun Elohim. Nu, wordt tzara’at het symbool dat de relatie werd beschadigd ... door “woorden”... nu net het middel waardoor de kinderen van Israël tevoren in die relatie kwamen.

De woorden die de Almachtige aan Israëlieten gaf, waren Geestelijke Woorden. De woorden die wij spreken zijn ook vanuit de geest omdat wij de levensadem gebruiken die de Vader ons heeft gegeven om ze te spreken. Omdat woorden zo belangrijk zijn, gaan wij ons een daarop wat meer concentreren. Het volgende is een diepgaand citaat van Rambam (benadrukking van mij):

“Dit is de weg van die slechte mensen die zitten en bespotten: eerst spreken zij onzin... en dan leidt het tot het kwaadspreken over de rechtvaardigen...en dan zullen zij kwaadspreken van de profeten spreken en vitten op hun woorden ... en dit zal uiteindelijk

this will eventually lead to a denial of God and the principles of faith...gossip is not so much a problem in itself, but it represents the planting of a seed for future ills. It is the initiation of a slow, downward path.”

Rambam is speaking of two types of abuse:

1. Abuse of another person
2. Abuse of speech itself

We abuse a person when we directly or indirectly speak of them in a negative way. As soon as the words are uttered, irreparable damage has been done. We abuse speech itself when what we speak is neither positive nor constructive. This can bring about a regression in the speaker's character, which can ultimately lead to disastrous results. The point is...merely speaking nonsense can be an abuse of the gift of speech given to us by our Creator! Words have consequences. The Words of the Almighty always have purpose:

Isaiah 55:11 So shall My Word be that goes forth from My mouth; It shall not return to Me void, but it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it.

On the other hand, our words are often spoken thoughtlessly. It was an astonishing sight to see tsara'at. It was a disfiguring disease. It was a symbol and symptom of evil speech. For we truly become disfigured when we use words to condemn, not communicate. Those who abused others with their words were themselves afflicted. Language is a great gift to mankind, and it must be guarded if it is to achieve the purpose for which it was sent. If Yeshua is the living Word, then our words should reflect our relationship with Him at all times!

With the subject of disease being the main focus of our readings this week, you may wonder why our first parasha is named Tazria, referring to conception and birth. What is the connection? Bear in mind that Elohim's punishments are aimed at helping the sufferer correct his ill ways and begin a new life – corrected of his former faults. So...as we begin our parasha, alluding to conception and birth, it teaches us that just like the case of tzara'at, all the rituals of the Torah are intended to help a person have a spiritual rebirth in their lives by correcting their past ways and starting anew.

It is also interesting that the purification processes for a “person” and a “house” bear much resemblance to one another:

Purification of the person (metzora):

Vayikra 14:4 “then the priest shall command to take for him who is to be cleansed two living

leiden tot een ontkenning van God en de geloofsprincipes ... roddel is niet zozeer een probleem op zich, maar het is als het planten van een zaadje voor toekomstige tegenslagen. Het is de initiatie van een langzame afgang.”

Rambam spreekt van twee soorten misbruik:

1. Misbruik van een andere persoon
2. Misbruik van de spraak op zich

Wij misbruiken een persoon wanneer wij over hen rechtstreeks of onrechtstreeks op een negatieve manier spreken. Van zodra de woorden worden geuit, is onherstelbare schade berokkend. Wij misbruiken de spraak wanneer wat wij zeggen noch positief noch constructief is. Dit kan een achteruitgang in het karakter van de spreker bewerken, die uiteindelijk tot rampzalige resultaten kan leiden. Het punt is... slechts onzin spreken kan een misbruik van de gave van spreken zijn die onze Schepper aan ons heeft gegeven! Woorden hebben gevolgen. De Woorden van de Almachtige hebben altijd een doel:

Jes. 55:11 Zo zal Mijn Woord zijn dat van Mijn mond uitgaat; Het zal niet zinloos tot Mij terugkeren, maar het zal verwezenlijken waar Ik van hou, en het zal voorspoedig zijn in het ding waarvoor Ik het zond.

Anderzijds worden onze woorden vaak onnadenkend gesproken. Het was een verbazingwekkend zicht om tsara'at te zien. Het was een het misvormende ziekte. Het was een symbool en een symptoom van kwaadspreken. Want wij worden echt misvormd wanneer wij woorden gebruiken om te veroordelen, niet communiceren. Zij die anderen met hun woorden misbruikten werden zelf getroffen. De taal is een grote gift aan de mensheid, en er moet op worden gelet als ze het doel bereikt. Als Yeshua het levende Woord is, dan zouden onze woorden onze relatie met Hem op elk moment moeten weerspiegelen!

Door het onderwerp ziekte dat deze week in onze lezingen het meest nadruk krijgt, kunt u zich afvragen waarom de eerste parasha Tazria (verwijzend naar ontvangst en geboorte) wordt genoemd. Wat is het verband? Houd in gedachten dat de straffen van Elohim gericht zijn op de lijder te helpen zijn zieke manieren te corrigeren en een nieuw leven te beginnen - gecorrigeerd van zijn vroegere fouten. Dus... als wij onze parasha beginnen met een zinspelende op de ontvangst en geboorte, onderwijst het ons dat net zoals in het geval van tzara'at, alle rituelen van de Torah bedoeld zijn om iemand te helpen een geestelijke wedergeboorte in z'n leven te hebben door z'n wegen van het verleden te corrigeren en opnieuw te beginnen.

Het is ook interessant dat de reinigingsprocessen voor een “persoon” en een “huis” sterk op elkaar gelijken:

Reiniging van de persoon (metzora):

Vayikra 14:4 Dan zal de priester bevelen te nemen voor hem die moet worden gereinigd: twee, le-

and clean birds, cedar wood, scarlet, and hyssop. 5 “And the priest shall command that one of the birds be killed in an earthen vessel over running water. 6 “As for the living bird, he shall take it, the cedar wood and the scarlet and the hyssop, and dip them and the living bird in the blood of the bird that was killed over the running water. 7 “And he shall sprinkle it seven times on him who is to be cleansed from the leprosy, and shall pronounce him clean, and shall let the living bird loose in the open field.

Purification of the house:

Vayikra 14:49 “And he shall take, to cleanse the house, two birds, cedar wood, scarlet, and hyssop. 50 “Then he shall kill one of the birds in an earthen vessel over running water; 51 “and he shall take the cedar wood, the hyssop, the scarlet, and the living bird, and dip them in the blood of the slain bird and in the running water, and sprinkle the house seven times. 52 “And he shall cleanse the house with the blood of the bird and the running water and the living bird, with the cedar wood, the hyssop, and the scarlet. 53 “Then he shall let the living bird loose outside the city in the open field, and make atonement for the house, and it shall be clean.

There are many parallels between the processes for the person and the house; however, there is one important difference. The house is both made clean AND atoned for through the process, but the metzora is only made clean by the ritual (Vayikra 14:4-7). It is only after sacrifices have been made and oil has been placed upon him, that he is atoned for:

Vayikra 14:18 “The rest of the oil that is in the priest’s hand he shall put on the head of him who is to be cleansed. So the priest shall make atonement for him before יהוה . 19 “Then the priest shall offer the sin offering, and make atonement for him who is to be cleansed from his uncleanness. Afterward he shall kill the burnt offering. 20 “And the priest shall offer the burnt offering and the grain offering on the altar. So the priest shall make atonement for him, and he shall be clean.

Before we consider these differences, let’s consider the concept of a “house”. The Scriptures will give us our best description:

Shemot/Exodus 40:38 For the cloud of יהוה was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys.

Joshua 21:45 Not a word failed of any good thing which יהוה had spoken to the house of Israel. All came to pass.

vende en reine vogels, ceder hout, scharlaken en hyssop. 5 En de priester zal bevelen dat één van de vogels in een aarden vat boven stromend water wordt gedood. 6 Aangaande de levende vogel zal hij nemen, het cederhout en het scharlaken en de hyssop, en die en de levende vogel onderdompelen in het bloed van de vogel die boven het stromende water werd gedood. 7 En hij zal het zeven keer sprenkelen op hem die van de melaatsheid moet worden gereinigd, en zal hem rein verklaren en zal de levende vogel op het open veld loslaten.

Reiniging van het huis:

Vayikra 14:49 En hij zal om het huis te reinigen twee vogels, ceder hout, scharlaken, en hyssop nemen. 50 Dan zal hij één van de vogels in een aarden vat boven stromend water doden; 51 en hij zal het cederhout, de hyssop, het scharlaken, en de levende vogel nemen, en ze in het bloed van de gedode vogel en in het stromende water onderdompelen, en het huis zeven keer besprenkelen. 52 En hij zal het huis reinigen met het bloed van de vogel en het stromende water en de levende vogel, met het cederhout, de hyssop, en scharlaken. 53 Dan zal hij de levende vogel buiten de stad in het open veld loslaten, en verzoening doen voor het huis, en het zal rein zijn.

Er zijn veel parallellen tussen het proces voor de persoon en voor het huis; nochtans is er één belangrijk verschil. Het huis wordt door het proces zowel rein gemaakt ALS verzoend, maar de metzora wordt enkel door het ritueel rein gemaakt (Vayikra 14:4-7). Het is pas nadat de offers zijn gebracht en olie op hem is gedaan, dat hij verzoend is:

Vayikra 14:18 De rest van de olie die in de hand van de priester is zal hij op het hoofd doen van hem die moet worden gereinigd. Zo zal de priester vóór יהוה verzoening voor hem doen. 19 Dan zal de priester de zondeoffergave aanbieden, en verzoening voor hem doen die van zijn onreinheid moet worden gereinigd. Daarna zal hij de brand-offergave doden. 20 En de priester zal de brand-offergave en de graanoffergave op het altaar aanbieden. Zo zal de priester verzoening voor hem doen, en hij zal rein zijn.

Laten we alvorens over deze verschillen na te denken, het concept “huis” bekijken. De Schrift zal ons de beste beschrijving geven:

Shemot/Ex. 40:38 Want de wolk van יהוה was boven de tabernakel overdag, en vuur was er’s nachts boven, in het zicht van heel het huis van Israëel, bij al hun reizen.

Joz. 21:45 Niet een woord stelde teleur van al het goede dat יהוה tot het huis van Israëel had gesproken. Alles gebeurde.

Isaiah 5:7 For the vineyard of יהוה of hosts is the house of Israel, And the men of Judah are His pleasant plant...

Isaiah 48:1 “Hear this, O house of Jacob, Who are called by the name of Israel, And have come forth from the wellsprings of Judah; Who swear by the name of יהוה, And make mention of the Elohim of Israel, But not in truth or in righteousness;

Jeremiah 31:31 “Behold, the days are coming, says יהוה, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah –

Matthew 15:24 But He answered and said, “I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel.”

Hebrews 3:1 Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our confession, Yeshua the Messiah, 2 who was faithful to Him who appointed Him, as Moshe also was faithful in all His house. 3 For this One has been counted worthy of more glory than Moshe, inasmuch as He who built the house has more honor than the house. 4 For every house is built by someone, but He who built all things is Elohim. 5 And Moshe indeed was faithful in all His house as a servant, for a testimony of those things which would be spoken afterward, 6 but Messiah as a Son over His own house, whose house we are if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end.

Back to our parasha...we now can look at the “house with tzara’at” as symbolic of a problem within the household of Israel, the believing community of faith. The house is made up of individuals who have already achieved their atonement through sacrifice (points to Yeshua) and oil (points to the Holy Spirit). At times these believers fell short and were brought back to repentance through the reminder of tzara’at.

The “house”, because it was made up of believers (already atoned for through the offerings), did not require sacrifices after it was declared clean. However, upon discovery, the tzara’at on the house pointed to a problem within a family or a community. If not corrected, it would lead to the demolition of the entire structure/fellowship.

A couple of chapters from now, we again encounter the concept of “atonement” in connection with a “house” when the High Priest performs the service on Yom Kippur:

Vayikra 16:3 “Thus Aharon shall come into the Holy Place: with the blood of a young bull as a sin offering, and of a ram as a burnt offering... 6 “Aharon shall offer the bull as a sin offering,

Jes. 5:7 Want de wijngaard van יהוה der heerscharen is het huis van Israël, en de mannen van Judah zijn Zijn aangename plant...

Jes. 48:1 Hoort dit, o huis van Jacob, die met de naam Israël wordt genoemd, en voort gekomen bent uit de bronnen van Judah; die zweert bij de naam van יהוה, en vermelding maakt van de Elohim van Israël, maar niet in waarheid of in gerechtigheid;

Jer. 31:31 Zie, de dagen komen, zegt יהוה, wanneer Ik een nieuw verbond met het huis van Israël en met het huis van Judah zal maken -

Mat. 15:24 Maar Hij antwoordde en zei: “Ik werd niet gestuurd behalve naar de verloren schapen van het huis van Israël.”

Hebr. 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Yeshua de Messiah, 2 wie getrouw was aan Hem die Hem benoemde, zoals ook Moshe getrouw was in heel Zijn huis. 3 Want deze Ene werd waardig gerekend van meer glorie dan Moshe, in zoverre dat Hij die het huis bouwde meer eer heeft dan het huis. 4 Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij die alle dingen bouwde is Elohim. 5 En Moshe was inderdaad getrouw in heel Zijn huis als een dienaar; voor een getuigenis van die dingen die daarna zouden worden gesproken, 6 maar Messiah als een Zoon over Zijn eigen huis, wiens huis wij zijn als wij het vertrouwen en het verheugen van de hoop vasthouden tot het eind.

Terug naar onze parasha... nu kunnen wij kijken naar het “huis met tzara’at” als symbolisch voor een probleem binnen het huishouden van Israël, de gelovende geloofsgemeenschap. Het huis bestaat uit individuen die hun verzoening reeds via slachtoffer (verwijst naar Yeshua) en olie (verwijst naar de Heilige Geest) hebben bereikt. Af en toe schoten deze gelovigen te kort en werden terug gebracht tot berouw door de herinnering van tzara’at.

Het “huis”, omdat het uit gelovigen bestond (reeds verzoend via de offergaven), vereiste geen slachtoffers nadat het rein was verklaard. Nochtans, bij ontdekking, wees tzara’at op het huis naar een probleem binnen een familie of een gemeenschap. Indien niet gecorrigeerd, zou het leiden tot de vernieling van de ganse structuur/broederschap.

Een paar hoofdstukken verder, komen wij opnieuw het concept “verzoening” tegen met betrekking tot een “huis” wanneer de Hogepriester de dienst op Yom Kippur verricht:

Vayikra 16:3 Zo zal Aharon in de Heilige Plaats komen: met het bloed van een jonge stier als een zondeoffergave, en van een ram als een brand-offergave... 6 Aharon zal de stier aanbieden als

which is for himself, and make atonement for himself and for his house...11 “ And Aharon shall bring the bull of the sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his house, and shall kill the bull as the sin offering which is for himself.

In the Levitical priesthood, once a year, offerings for the atonement of the house were required. Now, as a result of the death and resurrection of Messiah, we have entered into the priesthood of Melchizedek where this year after year sacrifice for the atonement of the “house” is no longer necessary.

These words of Peter seem to tell the story of how His “house” is to be built today:

1 Peter 2:1 Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, 2 as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, 3 if indeed you have tasted that Adonai is gracious. 4 Coming to Him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by Elohim and precious, 5 you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to Elohim through Yeshua the Messiah.

One more question. Why does tzara’at not occur today? Here is a quote from Likutei Torah:

“Physically, tzara’at is a superficial affliction. This indicates that the victim is in a healthy spiritual state internally, and that he has merely erred in a superficial manner. Consequently, those who are not in a good spiritual state internally (as is the case nowadays) do not require a miraculous sign that something is wrong superficially, since there are more serious internal problems that need to be addressed first.”

We’ve got a long ways to go, friends. I’ve got a prayer to end with:

Psalm 19:14 Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in Your sight, O יהוה, my strength and my Redeemer.

Amen!

Shabbat Shalom!
Ardelle

een zondeoffergave die voor hemzelf is, en verzoening voor hemzelf en voor zijn huis doen ... 11 En Aharon zal de stier van de zondeoffergave brengen, die voor hemzelf is, en verzoening doen voor hemzelf en voor zijn huis, en zal de stier die voor hemzelf is als de zondeoffergave doden.

In het Levitiesch priesterschap, waren ééns per jaar offergave voor de verzoening van het huis vereist. Nu, als resultaat van de dood en verrijzenis van Messiah, zijn wij het priesterschap van Melchizedek binnengegaan waar dit jaarlijks slachtoffer voor de verzoening van het “huis” niet meer noodzakelijk is.

Deze woorden van Petrus schijnen het verhaal te vertellen van hoe Zijn “huis” vandaag moet worden gebouwd:

1 Pet. 2:1 Leg daarom opzij alle kwaadwilligheid, alle misleiding, schijnheiligheid, afgunst, en al het kwade spreken, 2 wenst als pasgeboren baby’s, de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor kunt groeien, 3 als u inderdaad hebt geproefd dat Adonai genadig is. 4 Komend tot Hem als tot een levende steen, inderdaad door mensen verworpen, maar uitverkoren door Elohim en kostbaar, 5 u wordt ook, als levende stenen, opgebouwd tot een geestelijk huis, een heilig priesterschap, om geestelijke slachtoffers op te offeren, aanvaardbaar voor Elohim door Yeshua de Messiah.

Nog één vraag. Waarom komt tzara’at vandaag niet voort? Hier is een citaat van Likutei Torah:

“Fysisch is tzara’at een oppervlakkige kwelling. Dit wijst erop dat het slachtoffer innerlijk in een gezonde geestelijke staat is, en dat hij zich slechts op een oppervlakkige manier heeft vergist. Derhalve vereisen zij, die innerlijk niet in een goede geestelijke staat verkeren (zoals tegenwoordig het geval is), geen wonderbaar teken dat oppervlakkig er iets verkeerd is, aangezien er ernstigere interne problemen zijn die eerst moeten worden aangepakt.”

Wij hebben een lange weg te gaan, vrienden. Ik heb een gebed om mee te eindigen:

Psalm 19:14 Laat de woorden van mijn mond en de meditatie van mijn hart in Uw gezicht O יהוה aanvaardbaar zijn, mijn sterkte en mijn Verlosser.

Amen!

Shabbat Shalom!
Ardelle