

# The eDisciple

A new weekly teaching email.  
Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week.

For whoever wishes to save his life will lose it; but whoever loses his life for My sake will find it.  
(Matthew 16:25)

## Losing One's Life; Saving One's Soul

After shocking His disciples with His own plans to die as a martyr, the Master told His disciples that they too must be ready to lay down their lives in martyrdom for His sake:

If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and take up his cross and follow Me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake and the gospel's will save it. (Mark 8:34-35)

The Talmud contains a close parallel to this cryptic saying of Yeshua:

He asked them, "What shall a man do to live?" They replied, "Let him kill himself." He asked them, "What should a man do to kill himself?" They replied, "Let him keep himself alive." (b.Tamid 32a).

In Yeshua's teaching, the one who "wishes to save his life" is the disciple who chooses to deny association and allegiance with Yeshua in order to avoid persecution, loss, or threat to life. He denies the Master to save his life. But there is a broader scope of application behind this saying. It equally applies to the person who chooses not to become a disciple or follower of Yeshua because he loves "all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life" (1 John 2:16). This person "wishes to save his life" to pursue his own desires, but in so doing, he loses eternal life. He forfeits reward in the kingdom and in the world to come for the sake of survival in this age and success in this current world.

# De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.  
Verwerf elke week nieuw inzicht in de  
verhalen en leringen van de Meester.

Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.  
(Mattheüs 16:25)

## Je leven verliezen; Je ziel redden

Nadat hij zijn discipelen had geschokt met zijn eigen plannen om als een martelaar te sterven, zei de Meester tot zijn discipelen dat zij ook bereid moesten zijn om hun leven in martelaarschap af te leggen omwille van Hem:

Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het redden. (Markus 8:34-35)

De Talmud bevat een erg gelijkaardige tekst als deze cryptische uitspraak van Yeshua:

Hij vroeg hun: "Wat zal een mens doen om te leven?" Zij antwoordden: "Laat hij zichzelf doden." Hij vroeg hun: "Wat moet een mens doen om zichzelf te doden?" Zij antwoordden: "Laat hij zichzelf in leven houden." (b.Tamid 32a).

In Yeshua's lering is degene die "zijn leven wil redden" de discipel die ervoor kiest om associatie en loyaliteit met Yeshua te ontkennen om zo vervolging, verlies of bedreiging van het leven te voorkomen. Hij ontkent de Meester om zijn leven te redden. Maar er ligt een ruimer toepassingsgebied in dit gezegde. Het is evenzeer van toepassing op de persoon die ervoor kiest om geen discipel of volgeling van Yeshua te worden omdat hij "alles wat in de wereld is, de begeerte van het vlees en de lust van de ogen en de opschepperige trots van het leven" (1 Johannes 2:16) liefheeft. Deze persoon "wil zijn leven redden" bedoelend voor zijn eigen verlangens te gaan; maar door dit te doen verliest hij het eeuwige leven. Hij verbeurt de beloning in het koninkrijk en de toekomstige wereld wegens het belang van te overleven in dit tijdperk en van succes in deze huidige wereld.

The Master asked, "For what does it profit a man to gain the whole world, and forfeit his soul?" (Mark 8:36). Material and physical success—wealth, health, prestige, honor, and fortune—cannot buy eternal life:

Even those who trust in their wealth and boast in the abundance of their riches, no man can by any means redeem his brother or give to God a ransom for him—for the redemption of his soul is costly ... But God will redeem my soul from the power of Sheol, for He will receive me." (Psalm 49:6-8, 15)

Yeshua says that the one who "loses his life" for the sake of allegiance to him and to the message of the kingdom will actually save his life. The disciple who chooses martyrdom for Yeshua's sake does not "fear those who kill the body but are unable to kill the soul" (Matthew 10:28). Likewise, the person consciously chooses Yeshua and His kingdom above the passing pleasures of sin and the selfish ways of the world has forfeited the whole world but saved his soul. This person will find his life and preserve it because he will live again in the kingdom and inherit a portion in the world to come.

De Meester vroeg: "Want wat baat het een mens om de hele wereld te winnen en zijn ziel te verspelen?" (Marcus 8:36). Met materieel en fysiek succes - rijkdom, gezondheid, prestige, eer en fortuin - kan het eeuwige leven niet gekocht worden:

Zelfs degenen die op hun rijkdom vertrouwen en over de overvloed van hun rijkdommen roemen; niemand kan op enigerlei wijze zijn broer verlossen of God een losprijs voor hem geven - want de verlossing van zijn ziel is kostbaar ... Maar God zal mijn ziel verlossen van de macht van Sheol, want Hij zal mij ontvangen." (Psalm 49: 6-8, 15)

Yeshua zegt dat degene die "zijn leven verliest" omwille van zijn trouw jegens hem en de boodschap van het koninkrijk zijn leven daadwerkelijk zal redden. De discipel die het martelaarschap omwille van Yeshua kiest, is niet "bang voor hen die het lichaam doden maar niet in staat zijn om de ziel te doden" (Matteüs 10:28). Op dezelfde manier heeft degene die bewust voor Yeshua en Zijn koninkrijk kiest boven de voorbijgaande genoegens van de zonde en de zelfzuchtige wegen van de wereld, de hele wereld verspeeld maar zijn ziel gered. Die zal zijn leven vinden en behouden, omdat hij opnieuw in het koninkrijk zal leven en een aandeel in de toekomstige wereld zal erven.

