

Shalom!

In this week's Torah reading, we are introduced to the attribute of "**humility**".

*Bemidbar/Numbers 12:3 (Now the man **Moshe was very humble**, more than all men who were on the face of the earth.)*

Moshe was not only **humble**, but the Torah says he was "**very humble**". The Hebrew for humble, "*anav*", is characteristic of one's heart. The condition of one's heart will show through one's words and one's actions. Honestly, it's very difficult to translate the Hebrew "*anav*" into English. Something is definitely lost. Going to other verses which contain "*anav*" is helpful. This one is my favorite -

*Psalm 149:4 For YHWH takes pleasure in His people; **He will beautify the humble with salvation** (Yeshua).*

Torah tells us that Moshe was more humble "than all the men who were on the face of the earth." Yet, there would be a man to come who would be the supreme example of humility:

Devarim/Deuteronomy 18:18 'I will raise up for them a Prophet like you (Moshe) from among their brethren, and will put My words in His mouth, and He shall speak to them all that I command Him.

Today, we are blessed to know that this Prophet like Moshe is **Yeshua**. From Yeshua's own mouth -

*Matthew 11:28 "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and **humble in heart**, and you will find rest for your souls.*

Shaul (Paul) under the inspiration of the Holy Spirit, spoke about the humility of Messiah in the book of Philippians. But not only did he speak about it, but Shaul tells us to be of the "**same mind**" -

*Philippians 2:5 **Let this mind be in you** which was also in Messiah Yeshua, 6 who, being in the form of Elohim, 7 did not consider it robbery to be equal with Elohim, 7 but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. 8 And being found in appearance as a man, **He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross.***

Our minds cannot even comprehend the height from which Yeshua descended. He laid aside His glory and for our sake, He took the form of a servant, in the likeness of man. But there's more. As if it wasn't enough to humble Himself as a man, He continued His

Shalom!

In de Tora lezing van deze week, maken we kennis met de eigenschap van "**bescheidenheid**".

*Bemidbar/Numeri 12:3 De man **Mozes was zeer zachtmoedig**, meer dan elke andere –rode – mens op het aanschijn van de –rode – grond. (Naardense)*

Moshe was niet alleen **bescheiden**, maar de Thora zegt dat hij "**zeer bescheiden**" was. Het Hebreeuwse woord voor bescheiden, "*anav*", is kenmerkend voor iemands hart. De conditie van je hart zal blijken uit je woorden en daden. Eerlijk gezegd, het is erg moeilijk om het Hebreeuwse "*anav*" te vertalen. Er gaat daarbij zeker iets verloren. Het is dan ook nuttig om naar andere verzen te kijken die "*anav*" bevatten. Dit is mijn favoriete vers -

*Psalm 149:4 Want de Ene heeft in zijn gemeente behagen, **zal gebukten sieren met reddend** (Yeshua) **werk!** (Naardense).*

De Tora vertelt ons dat Moshe meer bescheiden was "dan alle mensen die op het aardoppervlak waren." Toch zou er een man komen die het ultieme voorbeeld van bescheidenheid zou zijn:

Devarim/Deuteronomium 18:18 een profeet zal ik voor hen doen opstaan uit de kring van hun broeders, zoals jij; geven zal ik mijn uitspraken in zijn mond, spreken zal hij dan tot hen al wat ik hem zal gebieden. (Naardense)

Vandaag zijn we gezegend met te weten dat deze profeet zoals Moshe, Yeshua is. Uit Yeshua's eigen mond -

*Matteüs 11:28 Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven! 29 Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en **nederig van hart**, en ge zult rust vinden voor uw zielen (Jer. 6,16) (Naardense)*

Shaul (Paulus) sprak, onder de inspiratie van de Heilige Geest, over de nederigheid van de Messias in het boek Filippienzen. Maar niet alleen sprak hij erover, maar Shaul zegt tegen ons van "**dezelfde geest**" te zijn -

*Filippenzen 2:5 **Laat die gezindheid in u zijn** die ook in Christus Jezus was,- 6 die bestaande in de gestalte van God het niet als geroofd goed heeft beschouwd gelijk te zijn aan God, 7 maar zichzelf heeft ontledigd door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, gelijk geworden aan mensen en in houding een mens gebleken; 8 **hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot in de dood, de dood aan een kruis.** (Naardense)*

Onze geest kan niet eens begrijpen vanuit welke hoogte Yeshua kwam. Hij legde Zijn heerlijkheid terzijde en voor ons bestwil nam hij de vorm aan van een dienstknecht, in de gelijkenis van de mens. Maar er is meer. Alsof het niet genoeg was om zichzelf te vernederen als een mens, zette

downward descent until He came to the lowest point - obedience to the point of death, even the most shameful death - death on the cross.

This is a nosedive, a plunge! The Creator (Colossians 1:16 *For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him.*) enters His creation in a virgin's womb. The Son of Elohim is the Son of man. Strange combination, heh? He went lower, lower, lower, until He reached our level. Humility for our sake.

Even the life He chose as a man, was humble. We know He was born into poverty among the animals, yet we know little about His childhood. Virtually 30 years of silence. I'm sure He was the perfect child, yet there is no mention. Humility. When He did begin His ministry, it was not with the important Rabbis, but with simple fishermen. His audiences?

Luke 15:1 Then all the tax collectors and the sinners drew near to Him to hear Him.

Luke 18:16 But Yeshua called them to Him and said, "Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is the kingdom of Elohim.

Yeshua continued to humble Himself. He would even allow the foul and evil *hasatan* to tempt Him. Three times He allowed the evil one to come after Him. But let's take another look at Philippians 2:8, where "He humbled Himself and became obedient". Yeshua's way of humbling Himself was through obedience. Obedience IS humility -

*Micah 6:8 He has shown you, O man, what is good; And what does YHWH require of you But to do justly, To love mercy, And to **walk humbly** with your Elohim?*

*Psalms 119:1 **Blessed** are the undefiled in the way, **Who walk in the Torah of YHWH!***

To "**walk**" is an activity. It goes beyond bowing down to Him in prayer, or meditating in His Word. It is an action we can do because we know Him, are aware of His Presence in our lives, and the direction He has given us. One can't walk with an idea or a vague awareness of His existence. Go forward! Advance! Consider these Messianic verses from Psalms:

*Psalms 40:7 Then I said, "Behold, I come; In the scroll of the book it is written of me. **8 I delight to do Your will, O my Elohim, And Your Torah is within my heart.**"*

*1 Peter 4:1 Therefore, since Messiah suffered for us in the flesh, **arm yourselves also with the same mind**, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin, 2 that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of Elohim.*

hij zijn neerwaartse afdaling voort totdat hij bij het laagste punt kwam - gehoorzaamheid tot op het punt van de dood, zelfs de meest schandelijke dood - de dood aan het kruis. Dit is een duikvlucht, een duik! De Schepper (Kolossenzen 1:16 - *omdat in hem alles is geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare dingen, hetzij tronen hetzij heerschappijen, hetzij overheden hetzij machten: het is alles door hem en tot hem geschapen.* - Naardense) treedt Zijn schepping binnen in de baarmoeder van een maagd. De Zoon van God, is de Zoon van mensen. Vreemde combinatie, hé? Hij ging lager, lager, lager, totdat Hij ons niveau bereikte. Nederigheid voor ons bestwil. Zelfs het leven dat Hij als een mens koos, was bescheiden. We weten dat Hij in armoede werd geboren tussen de dieren, maar we weten weinig over zijn jeugd. Bijna 30 jaar van stilte. Ik weet zeker dat Hij het perfecte kind was, maar er is geen melding van. Nederigheid. Toen Hij zijn bediening begon, was dat niet met de belangrijke rabbijnen, maar met eenvoudige vissers. Zijn publiek?

Lucas 15:1 Maar die tot hem naderden om naar hem te horen, dat zijn al de tollenaars en zondaars geweest; (NB)

*Lucas 18:16 Maar Jezus roept ze tot zich en zegt: **laát toch die kindertjes tot mij komen en verhindert ze niet, want van zodanigen is het koninkrijk van God; (Naardense)***

Yeshua bleef Zichzelf vernederen. Hij zou zelfs toelaten dat de foute en slechte *hasatan* Hem verleidde. Drie keer liet Hij de boze toe om naar Hem te komen. Maar laten we eens kijken naar Filippenzen 2:8, waar "Hij Zich vernederde en gehoorzaam werd". Yeshua's manier van Zichzelf vernederen was door gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid IS nederigheid -

*Micha 6:8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en **ootmoedig te wandelen** met uw God. (HSV)*

*Psalms 119:1 Al wie gaaf van weg zijn: **zaliq!, die wandelen volgens het onderricht van de Ene!** (Naardense)*

"**Wandelen**" is een activiteit. Het gaat verder dan voor Hem in gebed neerbuigen, of in Zijn Woord mediteren. Het is in actie komen omdat we Hem kennen, ons bewust zijn van Zijn tegenwoordigheid in ons leven, en de koers die Hij ons heeft aangegeven. Men kan niet wandelen met een idee of een vaag besef van Zijn bestaan. Ga vooruit! Treedt naar voor! Denk aan deze Messiaanse verzen vanuit de Psalmen:

*Psalms 40:8 Toen kon ik zeggen: 'zie, ik ben gekomen; in de rol, het boek, staat over mij geschreven.' **9 God, uw welbehagen doen is mijn verlangen: in mijn ingewanden heb ik uw Wet.** (Naardense)*

*1 Petrus 4:1 Omdat Christus in vlees-en-bloed geleden heeft, **wapent ook gij u dan met dezelfde gedachte**, dat wie geleden heeft in vlees-en-bloed ontheven is aan zonde,- 2 om niet meer naar verlangens van mensen maar naar de wil van God de tijd die overblijft in vlees-en-bloed te leven. (NB)*

Yeshua was faithful to the Scriptures. His **humble obedience** accomplished the will of the Father:

*John 19:28 After this, Yeshua, knowing that **all things were now accomplished, that the Scripture might be fulfilled...***

He was sent to save and to seek those who were lost. Humble obedience for the glory of the Father. His accomplishments were complete. And Philippians 2:8's description of Yeshua's **ultimate humility** - "**death on the cross.**" It was the worst kind of death - extremely violent and painful. And the worst - shameful. Thieves were crucified with Him. He was mocked and beaten. Our King's crown was of thorns. Death on the cross was reserved for the worst of criminals. It was a cursed death:

Devarim/Deuteronomy 21:23 ...anyone who is hung on a tree is under Elohim's curse.

But death was not the end for Yeshua. His resurrection led the way for us also to be raised up. His supreme example of "**humility unto death**", followed by exaltation shows us the pattern.

*1 Peter 5:6 Therefore **humble yourselves** under the mighty hand of Elohim, **that He may exalt you in due time***
*Matthew 23:12 "And whoever exalts himself will be humbled, and **he who humbles himself will be exalted.**"*

As we attempt to "**walk humbly**" with Him, let us ask Him for the way -

Psalm 25:4 Show me Your ways, O YHWH; Teach me Your paths. 5 Lead me in Your truth and teach me, For You are the Elohim of my salvation; On You I wait all the day.

And His promises to the humble -

*Psalm 25:8 Good and upright is YHWH; Therefore He teaches sinners in the way. 9 The **humble He guides** in justice, And the **humble He teaches** His way.*

So we see the secret of intimacy with YHWH, is found in **humility**. When we are truly connected to the Vine. When we are emptied of self, and truly living out the destiny He planned for us since the creation of the world (Ephesians 2:10)

Changing directions now...

...more of what YHWH is doing in the world, bringing unity among the Jews and Messianic believers in Yeshua. This time in Columbia, South America. Zealous believers, living out a balance between Torah and identity in Yeshua. They have developed a beautiful

Yeshua was trouw aan de Schrift. Zijn **nederige gehoorzaamheid** volbracht de wil van de Vader:

*Joh. 19:28 Hierna zegt Jezus, wetend dat **reeds alle dingen voleindigd zijn, opdat de Schrift voleindigd wordt: ...***
(Naardense)

Hij was gestuurd om te redden en hen te zoeken die verloren waren. Nederige gehoorzaamheid voor de glorie van de Vader. Zijn prestaties waren af. En de beschrijving van Yeshua's **ultieme nederigheid** in Filippenzen 2:8 - "**dood aan het kruis**". Het was de ergste vorm van dood – extreem, gewelddadig en pijnlijk. En het ergste - beschamend. Dieven werden met Hem gekruisigd. Hij werd bespot en geslagen. De kroon van Onze Koning was van doornen. Dood aan het kruis was voorbehouden voor de ergste criminelen. Het was een vervloekte dood:

Devarim/Deuteronomium 21:23 ... want een gehangene is een vervloeking van God; (Naardense)

Maar de dood was niet het einde voor Yeshua. Zijn opstanding gaf de weg voor ons aan ook om te worden opgewekt. Zijn ultieme voorbeeld van "**nederigheid tot de dood**", gevolgd door de verhoging, toont ons het patroon.

*1 Petrus 5:6 **Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, dan zal hij u verhogen in zijn tijdsgekwicht,*** (Naardense)
*Matteüs 23:12 wie zichzelf zal verhogen zal worden vernederd, en **wie zichzelf zal vernederen zal worden verhoogd!*** (NB)

Laat ons terwijl we proberen "**nederig te wandelen**" met Hem, Hem vragen naar de manier waarop -

Psalm 25:4 En Ene, maak mij bekend met uw wegen, uw paden, wil mij die leren! 5 Voer mij over mijn weg in trouw aan u en leer mij, want gij zijt de God die mij redt, op u ben ik blijven hopen heel de dag! (Naardense)

En Zijn beloften aan de nederige -

*Psalm 25:8 In-goed en rechtuit is de Ene, daarom wijst hij zondaars de weg. 9 Ja, **voert gebukten langs de weg van zijn recht, leert armen** waar zijn weg is.* (Naardense)

Zo zien we dat het geheim van intimiteit met YHWH, in **nederigheid** te vinden is. Als we werkelijk met de wijnstok verbonden zijn. Als het ik uit ons weg is, en we echt het lot leven dat Hij voor ons plande sinds de schepping van de wereld (Efeziërs 2:10)

Nu wat anders...

... meer van wat YHWH doet in de wereld, het brengen van eenheid onder de Joden en Messiaanse gelovigen in Yeshua. Deze keer in Colombia, Zuid-Amerika. Vurige gelovigen leven een evenwichtig leven tussen Tora en identiteit in Yeshua. Ze hebben daar een mooie relatie met

relationship with the Jews there, to the point of being able to worship together. As we have discussed humility, I really noticed this as an attribute of the pastor there. Wonderful. [Columbia fellowship](#)

Shabbat Shalom!
Ardelle

de Joden ontwikkeld tot op het punt van in staat zijn om samen te aanbidden. Bij het bespreken van "nederigheid" heb ik echt gemerkt dat dit een kenmerk is van de pastor daar. Geweldig. [Columbia fellowship](#) (<https://www.youtube.com/watch?v=FpFORkmIINM&feature=youtu.be>)

Shabbat Shalom!
Ardelle