

Shalom!

Bemidbar 23:10 "Who can count the dust of Jacob, Or number one-fourth of Israel? Let me die the death of the upright ones, And let my end be like his!"

Interesting words that Balaam uses as he gazes down at Israel. What did he mean when he said, "Let me die the death of the upright ones, and let my end be like his?" Notice he did not say, "Let me live the life of the upright." As YHWH was directing the words that came out of Balaam's mouth, you can see the truth of Yeshua's statement:

Luke 6:45 "A good man out of the good treasure of his heart brings forth good; and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.

So was Balaam, in his heart, hoping for rewards that the Almighty's people would ultimately receive for upright living? Yet this appears to be only wishful thinking on Balaam's part since he had no desire to live the life of those he envied. His love for the world would keep him far from the tents of the righteous. In fact, Balaam would die in battle fighting against those same upright men:

Bemidbar 31:7 And they warred against the Midianites, just as YHWH commanded Moshe, and they killed all the males. 8 They killed the kings of Midian with the rest of those who were killed -- Evi, Rekem, Zur, Hur, and Reba, the five kings of Midian. Balaam the son of Beor they also killed with the sword.

Thus the question, whose side do you want to be on? Do you desire to be guarded by the Holy One because you have joined yourself (through the Messiah) to Him and have stayed within the boundaries of safety?

Psalms 125:2 As the mountains surround Jerusalem, so YHWH surrounds his people both now and forevermore. Psalm 46:11 YHWH of Hosts is with us, A tower for us is the Elohim of Jacob! Selah.

Psalms 121:4 indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. 5 YHWH watches over you-- YHWH is your shade at your right hand;

John 10:27 "My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me. 28 "And I give them eternal life, and they shall never perish; neither shall anyone snatch them out of My hand. 29 "My Father, who has given them to Me, is greater than all; and no one is able to snatch them out of My Father's hand. 30 "I and My Father are one."

Balaam sold himself for gold and worldly material gain, though he knew YHWH and spoke under inspiration. Yet, there was no love in his heart for his Creator or the

Shalom!

Numeri 23:10 wie heeft geteld het stof van Jakob en het getal van Israëls dichte drom? sterve mijn ziel de dood van rechtschapenen en worde mijn toekomst als die van hem!

Interessante woorden die Bileam gebruikt als hij op Israël neerkijkt. Wat bedoelde hij toen hij zei: "sterve mijn ziel de dood van rechtschapenen en worde mijn toekomst als die van hem?" Merk op dat hij niet zei: "Laat me het leven van de oprechten leven." Als YHWH de woorden die uit de mond van Bileam kwamen leidde, kunt u de waarheid van de verklaring van Yeshua zien:

Lucas 6:45 De mens die goed is brengt uit de schatkamer lofgoed die het hart is het goede voort, en de boze brengt uit het boze het boze voort, want waar het hart vol van is, daaruit spreekt zijn mond!

Zo was Bileam, in zijn hart, in de hoop voor de beloningen die de mensen van de Almachtige uiteindelijk voor oprecht leven zouden ontvangen? Toch lijkt dit alleen wishful thinking van de zijde van Bileam omdat hij geen verlangen had om het leven te leven van de mensen die hij benijde. Zijn liefde voor de wereld zou hem verhouden van de tenten van de rechtvaardigen. In feite zou Bileam sterven in de strijd tegen die zelfde oprechte mannen:

Numeri 31:7 Zij strijden tegen Midjan zoals de Ene Mozes heeft geboden; ze brengen al wat mannelijk is om. 8 Ook de koningen van Midjan hebben ze omgebracht, bij wie er van hen al doorboord waren: Evi, Rekem, Tsoer, Choer en Reva, de vijf koningen van Midjan; ook Bileam, de zoon van Beor, hebben ze omgebracht met het zwaard.

Dus is de vraag, aan wiens kant wil je staan? wens je om te worden bewaakt door de Heilige, omdat je jezelf bij Hem aangesloten hebt (via de Messias) en gebleven bent binnen de grenzen van de veiligheid?

Psalms 125:2 Jeruzalem: bergen rondom haar, en zo de Ene rondom zijn gemeente, van nu af en tot in eeuwigheid.

Psalms 46:12 Bij ons is de Ene, de Omschaarde, ons is een burcht de God van Jakob! sela

Psalms 121:4 Zie, nooit sluimert, nooit slaapt hij die over Israël waakt. 5 Het is de Ene die over je waakt, de Ene is je schaduw aan je rechterhand.

Johannes 10:27: mijn schapen horen naar mijn stem; ik ken hen en zij volgen mij, 28 en ik geef hun eeuwig leven: ze zullen tot in der eeuwigheid niet verloren lopen en niet zal iemand ze uit mijn hand roven; 29 mijn Vader – wat hij mij heeft gegeven is groter dan alles, en niemand is bij machte uit de hand van de Vader te roven; 30 ik en de Vader zijn één!

Bileam verkocht zich voor goud en werelds materieel gewin, hoewel hij YHWH kende en onder ingeving sprak. Toch was er geen liefde in zijn hart voor zijn Schepper of het

people YHWH chose as His own. Unfortunately, Balaam will probably be among those who will hear, "away from Me, I never knew you."

In the future, another anti-Semitic being, like Balak, will rise up to stand against Israel. He will, like Balak, look for an alliance of nations. He, like Balak, will be searching for a partner (like Balaam) who will use deception and a powerful voice. And the goal of these evil partners? The destruction of Israel.

William G. Bullock, Sr., known as 'the Rabbi's son', speaks about the spiritual deception going on in this story. Rabbi's Son - Intro to Balak. Here is a portion from his commentary:

"The story of Balak and Bila'am is at essence a story of spiritual deception. We have, of course, in the course of our studies of Torah thus far encountered spiritual deception in many forms and at many levels. It all started with the Serpent-speak of the Garden of Eden. A similar stench filled the air at the time of the Tower of Babel. Its negative effects permeated the conversations and established the priorities of the houses of Lavan and Potifar. Its negative energy infested the palaces of the Pharaohs and the council chambers of the Emori. In this week's parsha however we will see spiritual deception manifest at a level not seen since the ill-fated encounter at the Tree of the Knowledge of Good and Evil. This episode, like that one, will involve an ordinarily voiceless creature speaking with a human voice. In the Garden it was a serpent. In this week's parsha it will be a donkey. Sometime in the not-too-distant future it will be a 'Beast'. Revelation 13:11-17.

....Do we dare actually consider how spiritual deception may be impacting us, our cultures, and our children, today? After all, spiritual deception is not a pleasant subject to discuss. It is far too real.

Because you see, when it comes right down to it, every one of us is vulnerable to, and has at one time walked in - if not practiced - some form of spiritual deception. We all have human ears of flesh as well as spiritual ears. And our human ears of flesh love to be flattered and soothed and stimulated with teachings and 'prophesies' that make us feel good about ourselves. And that is what makes it so frightening. Y'shua of Natzret said it thusly:

Mark 13:5 And Yeshua, answering them, began to say: "Take heed that no one deceives you. 6 "For many will come in My name, saying, 'I am He,' and will deceive many.

volk dat YHWH verkoos als Zijn van Hem. Helaas zal Bileam waarschijnlijk onder degenen zijn die zullen horen, "weg van Mij, Ik heb u nooit gekend."

In de toekomst zal een ander antisemitisch wezen, net als Balak, opstaan tegen Israël. Hij zal, net als Balak, op zoek gaan naar een alliantie van landen. Hij zal, net als Balak, zoeken naar een partner (zoals Bileam), die zal gebruik maken van misleiding en een krachtige stem. En het doel van deze kwade partners? De vernietiging van Israël.

William G. Bullock, Sr., bekend als 'de zoon van de Rabbi', spreekt over de geestelijke misleiding gaande is in dit verhaal. Rabbi's Son - Inleiding tot Balak. Hier is een gedeelte van zijn commentaar:

"Het verhaal van Balak en Bila'am is in essentie een verhaal van geestelijke misleiding. We hebben natuurlijk in de loop van onze studie van de Thora tot nu toe geestelijke misleiding aangetroffen in vele vormen en op vele niveaus. Het begon allemaal met het spreken van de Slang in de Hof van Eden. Een soortgelijke stank vulde de lucht ten tijde van de Toren van Babel. Z'n negatieve effecten doordrongen de gesprekken en stelden de prioriteiten bij de huizen van Laban en Potifar. Zijn negatieve energie teisterde de paleizen van de farao's en de raadzalen van de Amorieten. In de sidra van deze week echter zullen we geestelijke misleiding zich zien manifesteren op een ongezien niveau sinds de noodlottige ontmoeting bij de Boom van de kennis van goed en kwaad. Deze episode, zoals die toen, zal een normaal stemloos wezen inschakelen door met een menselijke stem te spreken. In de Tuin was het een slang. In sidra van deze week zal het een ezel zijn. In de niet al te verre toekomst zal het een 'Beest' zijn. Openbaring 13: 11-17.

.... Durven we eigenlijk nadenken hoe vandaag geestelijke misleiding ons, onze cultuur, en onze kinderen, kan beïnvloeden? Geestelijke misleiding is immers geen prettig onderwerp om te bespreken. Het is veel te echt.

Want zie je, als het er echt om gaat, kan het ieder van ons overkomen, en is op een bepaald moment - zo niet bewust - een vorm van geestelijke misleiding binnengeslopen. We hebben allemaal zowel menselijke oren van vlees als geestelijke oren. En onze menselijke oren van vlees houden ervan gevleid en gerustgesteld en gestimuleerd te worden met leringen en 'voorspellingen', die ons een goed gevoel geven. En dat is wat het zo beangstigend maakt. Y'shua van Natzret zei het zo:

Marcus 13:5 Maar Jezus begint met tot hen te zeggen: kijkt uit dat niemand u tot dwaling brengt! 6 velen zullen komen onder mijn naam en zeggen 'ik ben het!' en velen tot dwaling brengen;

Shaul of Tarsus taught along the same lines:

2 Timothy 3:13 But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived.

Ephesians 5:6 Let no one deceive you with empty words...

2 Thessalonians 2:9 The coming of the Torahless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, 10 and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. 11 And for this reason God will send them strong delusion, that they should believe the lie, 12 that they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness.

The good news is that there is an antidote for the poison of spiritual deception. Here is how Shaul of Tarsus described the 'antidote':

2 Tim. 3:14 But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, 15 and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Yeshua Ha-Mashiach.

End of quote

It is time to look at ourselves. Do we have the profession of faith, but lack life? Have we cooled down to a lukewarm state?

Psalm 125:4 Do good, O YHWH, to those who are good, And to those who are upright in their hearts. 5 As for such as turn aside to their crooked ways, YHWH shall lead them away With the workers of iniquity. Peace be upon Israel!

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shaul van Tarsus leerde gelijkaardig:

2 Tim. 3:13 Boosaardige mensen en zwendelaars zullen van kwaad tot erger gaan: ze misleiden en worden misleid.

Efeziërs 5:6 Laat niemand u misleiden met loze woorden; ...

2 Thess. 2:9 hem wiens komst is, overeenkomstig de werking van de satan, in alle kracht en tekenen en wonderen van leugen, 10 en in alle misleiding in ongerechtigheid voor wie verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde voor de waarheid niet hebben willen ontvangen waardoor zij konden worden gered. 11 En daarom zendt God hun een inwerking die misleidt, zodat zij in de leugen geloven, 12 opdat allen geoordeeld worden die niet in de waarheid geloven maar welbehagen hebben in de ongerechtigheid.

Het goede nieuws is dat er een tegengif is voor het gif van de geestelijke misleiding. Hier volgt hoe Shaul van Tarsus het 'tegengif' beschreef:

2 Timotheüs 3:14 Maar jij, blijf bij wat je geleerd hebt en waarin je bent gaan geloven, wetend van welke mensen je het hebt geleerd, 15 en omdat je van kindsbeen af weet hebt van heilige geschriften die de kracht in zich hebben om jou wijsheid te schenken tot redding door het geloof in Christus Jezus.

Einde citaat

Het is tijd om naar onszelf te kijken. Hebben we het geloof beleden, maar missen we het leven? Zijn we afgekoeld tot een lauwe toestand?

Psalm 125:4 Doe goed, Ene, aan de goeden, wie met heel hun hart oprecht zijn! 5 En die afwijken, hun kronkelpaden na, die mag de Ene laten gaan, die bedrivers van het onheil! vrede over Israël!

Shabbat Shalom!
Ardelle