

Shalom!

In today's world, we all find ourselves in the midst of a war, whether it be a physical battlefield with weapons, or a spiritual battle against an unseen enemy. We read accounts of horrible human behavior contrasted with the most heroic deeds during times of combat. To win a conflict, there must be a strategy...a plan for success.

Ephesians 6:12 *For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.*

Victory is only through YHWH, the mighty Man of War, as we follow His action plan:

Shemot/Exodus 15:3 YHWH is a man of war; YHWH is His name.

Isaiah 42:13 YHWH shall go forth like a mighty man; He shall stir up His zeal like a Man of war. He shall cry out, yes, shout aloud; He shall prevail against His enemies.

Revelation 19:11 Now I saw heaven opened, and behold, a white horse. And He who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness He judges and makes war. 12 His eyes were like a flame of fire, and on His head were many crowns. He had a name written that no one knew except Himself. 13 He was clothed with a robe dipped in blood, and His name is called The Word of Elohim. 14 And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed Him on white horses.

A bit of this action plan is found this week in our Torah parashah, Beha'alotcha. In Bemidbar/Numbers 10, we begin reading about the "silver trumpets" (chatsotserot kasef):

Bemidbar/Numbers 10:1 And YHWH spoke to Moshe, saying: 2 "Make two silver trumpets (chatsotserot) for yourself; you shall make them of hammered work; you shall use them for calling the congregation and for directing the movement of the camps. 3 "When they blow (verb - teka) both of them, all the congregation shall gather before you at the door of the tabernacle of meeting. 4 "But if they blow (teka) only one, then the leaders, the heads of the divisions of Israel, shall gather to you. 5 "And when you blow (teka) an alarm (teruah), the camps that lie on the east side shall take their journey. 6 And when you blow (teka) an alarm (teruah) the second time, the camps that lie on the south side shall set forward; they shall blow an alarm (teruah) for their journeys. 7 "And when the assembly is to be gathered together, you shall blow (teka), but do not sound an alarm (teruah). 8 "The sons of Aharon, the priests, shall blow the trumpets (chatsot-serot); and these shall be to you as an ordinance forever throughout your generations. 9 "When you go to war in your land

Shalom!

In de wereld van vandaag bevinden we ons allemaal midden in een oorlog, of het nu een fysiek slagveld met wapens is of een geestelijke strijd tegen een onzichtbare vijand. We lezen verslagen over vreselijk menselijk gedrag in contrast met de meest heroïsche daden in tijden van oorlog. Om een conflict te winnen, moet er een strategie zijn ... een plan tot succes.

Efeziërs 6:12 *Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de leiders van de duisternis van dit tijdperk, tegen geestelijke menigten van goddeloosheid in de hemelse gewesten.*

Overwinning is alleen door YHWH, de machtige Krijgsman, als we Zijn actieplan volgen:

Shemot/Exodus 15:3 YHWH is een krijgsman; YHWH is Zijn naam.

Jesaja 42:13 YHWH zal uitgaan als een sterke man; Hij zal zijn ijver opwekken als een Krijgsman. Hij zal roepen, ja, hardop schreeuwen; Hij zal de overhand hebben op Zijn vijanden.

Openbaring 19:11 Nu zag ik de hemel geopend en zie, een wit paard. En Hij die er op zat, werd Getrouw en Waar genoemd, en Hij oordeelt in gerechtigheid en voert oorlog. 12 Zijn ogen waren als een vlam van vuur en op Zijn hoofd waren vele kronen. Hij had een naam geschreven die niemand kende behalve Hijzelf. 13 Hij was gekleed met een kleed gedrenkt in bloed, en Zijn naam wordt genoemd het Woord van Elohim. 14 En de legers in de hemel, bekleed met fijn linnen, wit en rein, volgden Hem op witte paarden.

Iets van dit actieplan wordt deze week gevonden in onze Torah parashah, Beha'alotcha. In Bemidbar/Numeri 10 beginnen we te lezen over de "zilveren bazuinen" (chatsotserot kasef):

Bemidbar/Numbers 10:1 En YHWH sprak tot Moshe, zeggende: 2 Maak voor uzelf twee zilveren trompetten (chatsotserot), u zult ze maken van gehamerd werk, u zult ze gebruiken om de gemeente te roepen en om de beweging van de kampen te leiden 3 Als zij op beide (werkw. -teka) blazen, zal de hele gemeente voor u bijeenkomen aan de deur van de tabernakel van samenkomst. 4 Maar als zij maar één (teka) blazen, dan zullen de leiders, de hoofden van de afdelingen van Israël, zich bij u verzamelen. 5 En wanneer u een alarm (teruah) (teka) blaast, zullen de kampen die op de oostkant liggen hun reis aanvatten. 6 En wanneer u voor de tweede keer een alarm (teruah) blaast (teka), zullen de kampen die aan de zuidkant liggen, naar voren gaan; zij zullen alarm (teruah) blazen voor hun reizen. 7 En wanneer de vergadering bijeen zal komen, zult u (teka) blazen, maar geen alarm slaan (teruah). 8 De zonen van Aharon, de priesters, zullen de trompetten (chatsotserot) blazen; en deze zullen voor u zijn als een verordening voor altijd door uw generaties heen. 9 Wanneer u ten oorlog trekt

against the enemy who oppresses you, then you shall sound an alarm (teruah) with the trumpets (chatsot-serot), and you will be remembered before YHWH your Elohim, and you will be saved from your enemies. 10 "Also in the day of your gladness, in your appointed feasts, and at the beginning of your months, you shall blow (teka) the trumpets (chatsotserot) over your burnt offerings and over the sacrifices of your peace offerings; and they shall be a memorial for you before your Elohim: I am YHWH your Elohim."

The "silver trumpets" (chatsotserot) were made of "beaten silver" (hammered just like the menorah). Josephus gave a description - "In length a little short of a cubit, it is a narrow tube, slightly thicker than a flute." The "silver trumpets" of Herod's temple are pictured on the Arch of Titus, depicting the siege of Jerusalem in 70 A.D.

We are so much more familiar with the "shofar," its uses and its symbolism. But what about these "silver trumpets?" Both types are instruments which cannot make a sound without a "breath" blowing through them. Breath, spirit, and wind, all are translated from the same Hebrew word, "ruach." It is the "breath" of Elohim that gives us life. Breathing is absolutely essential to life and is also necessary for bringing forth the sounds of the trumpets. We must first inhale before we can exhale. Think about it. We must be breathing the Breath of the Almighty, before we can be an instrument which He can blow through.

According to Bemidbar/Numbers 10:8, it was the priests who were to use the silver trumpets for calling people together and for alerting them when it was time to break up camp and move on. The trumpets were also to be blown as an alarm of danger and when going to war, in praise, and as part of the feasts and ceremonies of the Tabernacle/Tempel.

By comparison, the shofar was a common every day instrument and was used not only by the priests, but by any man, from shepherds to watchmen. The shofar was made from a ram's horn, a beast of the earth. The silver trumpets, on the other hand, had to be specially made according to the specific design and instructions from Elohim - that is, from one piece of hammered silver. They were to be used only on specific occasions and only by the priests, under the control and instruction of the "Breath/Spirit." There were two of them made from the same material, indicating unity and partnership.

Why silver? Some properties of silver - it is light sensitive. It is the best reflector known to man which is why it is used in mirrors. Silver is the best conductor of heat and electricity out of all other metals and will not corrode. Silver is costly and must be refined and purified by fire in order to get rid of all impurities before it can be used and formed into an instrument. Silver ore is first crushed and ground before going

in uw land tegen de vijand die u onderdrukt, dan zult u een alarm (teruah) doen horen met de trompetten (chatsot-serot), en u zult in gedachtenis gebracht worden voor YHWH, uw Elohim, en u zult gered worden van uw vijanden 10 Ook op de dag van uw blijdschap, op uw bestemde feesten en aan het begin van uw maanden, blaast u (teka) op de trompetten (chatsotserot) over uw brandoffers en over de offers van uw vredeoffers; en zij zullen een gedenkteken voor u zijn voor uw Elohim: Ik ben YHWH uw Elohim. "

De "zilveren trompetten" (chatsotserot) waren gemaakt van "geslagen zilver" (gehamerd net als de menorah). Josephus gaf een beschrijving - "In lengte iets minder dan een el, is het een smalle buis, iets dikker dan een fluit." De "zilveren trompetten" van de tempel van Herodes zijn afgebeeld op de Boog van Titus, die het beleg van Jeruzalem in 70 na Christus afbeeldt.

We zijn meer bekend met de "shofar"; zijn gebruik en de symboliek ervan. Maar hoe zit het met deze "zilveren trompetten?" Beide typen zijn instrumenten die geen geluid kunnen maken zonder dat er een "adem" doorheen blaast. Adem, geest en wind, zijn allemaal vertalingen van hetzelfde Hebreeuwse woord, "ruach." Het is de "adem" van Elohim die ons leven geeft. Ademen is absoluut essentieel voor het leven en is ook noodzakelijk om de trompetklanken voort te brengen. We moeten eerst inademen voordat we kunnen uitademen. Denk er over na. We moeten de Adem van de Almachtige ademen, voordat we een instrument kunnen zijn waar Hij doorheen kan blazen.

Volgens Bemidbar/Numeri 10:8 waren het de priesters die de zilveren bazuinen moesten gebruiken: om mensen bijeen te roepen en om hen te waarschuwen toen het tijd was om het kamp op te breken en verder te gaan. De bazuinen moesten ook worden geblazen als alarmering bij gevaar en wanneer ze ten oorlog trekken, in lofprijs, en als onderdeel van de feesten en ceremonies van de Tabernakel/Tempel. Ter vergelijking, de shofar was een gebruikelijk instrument van elke dag en werd niet alleen door de priesters gebruikt, maar door elke man, van herders tot wachter. De shofar was gemaakt van de ramshoorn, een dier van de aarde. De zilveren trompetten, aan de andere kant, moesten speciaal worden gemaakt volgens het specifieke ontwerp en de instructies van Elohim - dat wil zeggen, uit één stuk zilver gehamerd. Ze zouden alleen bij specifieke gelegenheden en alleen door de priesters worden gebruikt, onder de controle en instructie van de "Adem/Geest". Er waren er twee van hetzelfde materiaal gemaakt, wat op eenheid en partnerschap wijst.

Waarom zilver? Enkele eigenschappen van zilver: het is lichtgevoelig. Het is de beste reflector die de mens kent en daarom wordt het ook in spiegels gebruikt. Zilver is van alle andere metalen de beste geleider van warmte en elektriciteit en zal niet oxideren. Zilver is duur en moet met vuur worden gezuiverd om alle onzuiverheden kwijt te raken voordat het kan worden gebruikt en tot een instrument kan worden gevormd. Zilvererts wordt eerst fijngestampt en

through the refining fire. Silver must be kept clean and polished so as not to get tarnished. Does that not sound like us? YHWH cleanses, refines, and polishes us, restoring and keeping us in optimal condition - ready for His Breath to blow through us. The trumpets were merely a means or an instrument for conveying the sound caused by the Breath. The instruments, while necessary, are nothing without the Trumpeter! Without the Breath/Spirit, trumpets are silent and can make no noise.

We are reminded of a verse speaking of "vessels of silver":

2 Timothy 2:20 *But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor.*

From "silver" comes righteous and true words:

Proverbs 10:20 *The tongue of the righteous is choice silver; The heart of the wicked is worth little.*

YHWH's "Voice" is likened to a trumpet, and the words spoken from His mouth are like "pure silver":

Shemot/Exodus 19:19 *And when the blast of the trumpet sounded long and became louder and louder, Moshe spoke, and Elohim answered him by Voice.*
Revelation 1:10 *I was in the Spirit on Adonai's Day, and I heard behind me a loud Voice, as of a trumpet*
Revelation 4:1 *After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the First voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, "Come up here, and I will show you things which must take place after this." 2 Immediately I was in the Spirit; and behold, a throne set in heaven, and One sat on the throne.*
Psalms 12:6 *The words of YHWH are pure words, Like silver tried in a furnace of earth, Purified seven times.*

Perhaps the "silver trumpets" are symbolic of the vessel for Yah's Word and His Message to go forth in clarity and purity. Is it not interesting that when playing a trumpet, one must use his breath, tongue, and lips? All of these are also necessary for speaking! The sound which comes forth must be distinct and clear:

1 Corinthians 14:8 *For if the trumpet makes an uncertain sound, who will prepare himself for battle?*

If one tries to trumpet forth a message without first being hammered and refined by the Almighty, he will just be like useless "wind":

Jeremiah 5:13 *And the prophets become wind, For the word is not in them. Thus shall it be done to them."*

gemalen voordat het door het raffinage vuur gaat. Zilver moet schoon en opgewreven worden om niet dof te worden. Klinkt dat niet zoals wij? YHWH reinigt, verfijnt en wrijft, herstelt en houdt ons in optimale staat - klaar om zijn adem door ons heen te blazen. De bazuinen waren slechts een middel of een instrument voor het overbrengen van het geluid veroorzaakt door de Adem. De instrumenten, hoewel noodzakelijk, zijn niets zonder de Trompettist! Zonder de Adem/Geest zijn de trompetten stil en kunnen ze geen geluid maken.

Dat doet denken aan een vers dat spreekt over "zilveren vaten":

2 Timotheüs 2:20 *Maar in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook van hout en klei, sommige tot eer en sommige tot oneer.*

Van "silver" komen rechtvaardige en ware woorden:

Spreuken 10:20 *De tong der rechtvaardigen is uitverkoren zilver; het hart van de goddelozen is weinig waard.*

YHWH's "Stem" wordt vergeleken met een trompet, en de woorden uit Zijn mond gesproken zijn als "puur zilver":

Shemot/Exodus 19:19 *En toen de stoot van de trompet lang klonk en luider en luider werd, sprak Moshe, en Elohim antwoordde hem met een Stem.*
Openbaring 1:10 *Ik was in de Geest op Adonai's dag en ik hoorde achter mij een luide Stem, als van een trompet*
Openbaring 4:1 *Na deze dingen keek ik, en zie, een deur stond open in de hemel. En de eerste stem die ik hoorde was als een trompet die met mij sprak en zei: "Kom hier naar boven en ik zal u dingen tonen die daarna moeten plaatsvinden." 2 Onmiddellijk was ik in de Geest; en zie, een troon werd geplaatst zich in de hemel en iemand zat op de troon.*
Psalms 12:6 *De woorden van YHWH zijn zuivere woorden, zoals zilver beproefd in een oven van aarde, zevenmaal gezuiverd.*

Misschien zijn de "zilveren trompetten" symbool voor het vat voor Yah's Woord en zijn Boodschap om uit te gaan in helderheid en zuiverheid. Is het niet bijzonder dat bij het bespelen van een trompet men zijn adem, tong en lippen moet gebruiken? Deze zijn alle eveneens nodig om te spreken! Het geluid dat eruit komt, moet klaar en duidelijk zijn:

1 Korinthiërs 14:8 *Want als de trompet een onzeker geluid maakt, wie zal zich dan voorbereiden op de strijd?*

Als iemand een boodschap probeert over te brengen zonder eerst door de Almachtige te zijn gehamerd en gezuiverd, zal hij net als een nutteloze "wind" zijn:

Jeremia 5:13 *En de profeten worden wind, want het woord is niet in hen. Zo zal aan hen worden gedaan. "*

The trumpet blast is what is necessary to break through spiritual death/sleep/lifelessness and raise us up to life in Messiah!

1 Corinthians 15:51 Behold, I tell you a mystery: We shall not all sleep, but we shall all be changed -- 52 in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. 53 For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

There is a lot of overlap between the functions of the "silver trumpets" (chatsotserot) and the functions of "shofarot." We notice that the "shofar" (ram's horn) was also used to muster the army... bringing about a regathering in the last days:

Judges 3:27 And it happened, when he arrived, that he blew (teka) the trumpet (shofar) in the mountains of Ephraim, and the children of Israel went down with him from the mountains; and he led them.

Judges 6:34 But the Spirit of YHWH came upon Gideon; then he blew (teka) the trumpet (shofar), and the Abiezrites gathered behind him.

Isaiah 27:13 So it shall be in that day: The great trumpet (shofar) will be blown (teka); They will come, who are about to perish in the land of Assyria, And they who are outcasts in the land of Egypt, And shall worship YHWH in the holy mount at Jerusalem.

Matthew 24:31 "And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

Like the "silver trumpets," the "shofar" heralds in the "New Moon":

Psalms 81:3 Blow (teki'a) the shofar at the time of the New Moon, At the full moon, on our solemn feast day.

There are also multiple verses referring to His people as making the same sounds as the trumpets:

Psalms 98:6 With trumpets (chatsotserot) and the sound of a shofar; shout (verb - ruah) joyfully before YHWH, the King.

Psalms 150:5 Praise Him with cymbals of sounding, Praise Him with cymbals of shouting (teruah).

Zachariah 9:9 "Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout (ruah), O daughter of Jerusalem! Behold, your King is coming to you; He is just and having salvation, Lowly and riding on a donkey, A colt, the foal of a donkey.

Zephaniah 1:15 That day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and

De trompetstoot is wat nodig is om geestelijke dood/slaap/levenloosheid te doorbreken en ons tot leven te brengen in de Messias!

1 Korinthiërs 15:51 Zie, ik zeg u een mysterie: wij zullen niet allen slapen, maar wij zullen allen veranderd worden - 52 in een ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste trompet. Want de trompet zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

Er is veel overlapping tussen de functies van de "zilveren trompetten" (chatsotserot) en de functies van "shofarot". We merken dat de "shofar" (ramshoorn) ook werd gebruikt om het leger bijeen te brengen ... om in de laatste dagen een hergroepering teweeg te brengen:

Richteren 3:27 En het geschiedde, als hij aankwam, dat hij de trompet (shofar) blies (teka) in de bergen van Efraim; en de kinderen Israëls zijn met hem afgedaald uit de bergen; en hij leidde hen.

Richteren 6:34 Maar de Geest van YHWH kwam op Gideon; toen blies (teka) hij de trompet (shofar) en de Abiezrieten verzamelden zich achter hem.

Jesaja 27:13 Zo zal het ook zijn in die dag: de grote trompet (shofar) zal worden geblazen (teka); Zij zullen komen, die op het punt staan te sterven in het land Assyrië, en zij die verstoten zijn in het land Egypte, en zullen YHWH aanbidden op de heilige berg in Jeruzalem.

Mattheüs 24:31 "En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid trompetgeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen vanuit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemel tot het andere.

Net als de "zilveren trompetten" kondigt de "shofar" de "Nieuwe Maan" aan:

Psalms 81:3 Blaas (teki'a) op de shofar in de tijd van de Nieuwe Maan; bij de volle maan, op onze plechtige feestdag.

Er zijn ook meerdere verzen die naar Zijn volk verwijzen als dat wat dezelfde klanken maakt als de trompetten:

Psalms 98:6 Met trompetten (chatsotserot) en het geluid van een shofar; juicht (werkwoord - ruah) vreugdevol voor YHWH, de Koning.

Psalms 150:5 Looft Hem met klankbekkens, looft Hem met cimbalen van geschreeuw (teruah).

Zacharia 9:9 "Verheug u zeer, o dochter van Sion! Roep (ruah), o dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt naar u, hij is rechtvaardig en heeft redding, nederig en rijdend op een ezel, een veulen, het veulen van een ezel.

Zephaniah 1:15 Die dag zal een dag van toorn zijn, een dag van angst en benauwdheid, een dag van moeite en verderf, een dag van duisternis en somberheid, een dag

blackness, 16 a day of trumpet (shofar) and shouting (teruah) against the fortified cities and against the corner towers.

Yehoshua/Joshua 6:16 And the seventh time it happened, when the priests blew (teka) the shofarot (rams horns), that Yehoshua said to the people: "Shout (ruah), for YHWH has given you the city!

Yehoshua/Joshua 6:20 So the people shouted (ruah) when the priests blew (teka) the trumpets (shofarot). And it happened when the people heard the sound of the shofar, and the people shouted (teruah) with a great shout (teruah), that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city.

Psalm 47:1 To the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah. Oh, clap (teka) your hands, all you peoples! Shout (ruah) to Elohim with the voice of triumph!

Joel 2:1 Blow (teka) the shofar in Zion, And shout (ruah) in My holy mountain! Let all the inhabitants of the land tremble; For the day of YHWH is coming, For it is at hand:

Regardless of the "vessel" from which the sounds come forth:

Isaiah 42:13 YHWH shall go forth like a mighty man; He shall stir up His zeal like a Man of war. He shall cry out (ruah), yes, shout aloud; He shall prevail against His enemies

Psalm 89:15 Blessed are the people who know the shout (teruah)! They walk, O YHWH, in the light of Your countenance.

And that...that's our victorious battle plan!

Shabbat Shalom!

van wolken en zwartheid, 16 een dag van trompet (shofar) en schreeuwen (teruah) tegen de versterkte steden en tegen de hoektorens.

Yehoshua/Joshua 6:16 En de zevende keer gebeurde het, toen de priesters op de shofarot (ramshoors) bliezen (teka), dat Yehoshua tegen de mensen zei: "Roept (ruah), want YHWH heeft u de stad gegeven!

Yehoshua/Joshua 6:20 Dus riepen de mensen (ruah) toen de priesters op de trompetten (shofarot) bliezen (teka). En het gebeurde toen het volk het geluid van de shofar hoorde, en het volk met een grote kreet (teruah) riep (teruah), dat de muur plat neerviel. Toen gingen de mensen de stad in, iedereen recht vóór zich uit en zij namen de stad in.

Psalm 47:1 Voor de hoofdmuzikant. Een psalm van de zonen van Korach. Oh, klap (teka) je handen, alle gij volkeren! Roep (ruah) tot Elohim met de stem van triomf!

Joël 2:1 Blaast (teka) de shofar in Sion en roept (ruah) op Mijn heilige berg! Laat alle inwoners van het land beven; Want de dag van YHWH komt eraan, want hij is nabij:

Ongeacht het "vat" waaruit de geluiden voortkomen:

Jesaja 42:13 YHWH zal uitgaan als een sterke man; Hij zal zijn ijver opwekken als een Krijgsman. Hij zal roepen (ruah), ja, hardop schreeuwen; Hij zal de overhand hebben op Zijn vijanden

Psalm 89:15 Gezegend zijn de mensen die de roep (teruah) kennen! Zij wandelen, O YHWH, in het licht van Uw aangezicht.

En dat ... dat is ons zegevierend strijdplan!

Shabbat Shalom!