

Shalom!

The first verse sets the tone for the context of the Torah portion:

*Devarim/Deuteronomy 7:12 'And it shall come to pass, because you hear these judgments, and have kept, and done them, that YHWH your Elohim has kept to you the **covenant** and the kindness which He hath sworn to your fathers*

So we see we have a covenant between the Almighty and His people, and if His people are faithful to keep His Word, then He will also be faithful to blessing, protecting and sustaining His beloved in the Land of Promise. The Land will respond and its fruitfulness will be an incredible witness to the nations. But what is it exactly that He requires of His people?

*Devarim/Deuteronomy 10:12 "And now, Israel, what does YHWH your Elohim require of you, but **to fear YHWH your Elohim, to walk in all His ways and to love Him**, to serve YHWH your Elohim with all your heart and with all your soul, 13 "and to keep the commandments of YHWH and His statutes which I command you today for your good?"*

And if we continue to ask questions, what does it mean to "love" Him? Yeshua spoke about "love" in the context of Torah commandments:

*John 14:21 "**He who has My commandments and keeps them, it is he who loves Me.** And he who loves Me will be loved by My Father, and I will love him and manifest Myself to him."*

Psalm 119:127, 140, 167 I love Your commandments more than gold, yes, than fine gold!...Your Word is very pure; therefore Your servant loves it...My soul keeps Your testimonies, and I love them exceedingly

Dani'el Rendelman connects keeping commandments with **restoration to the Garden of Eden**:

When you love YHWH with all of your soul or "nephesh," you are reconnecting to the original intention of Torah. YHWH created man to be in direct communication and following the mitzvot (commandments) restores this fellowship. To love YHWH is to obey Torah and therefore bridge the gap between man and the Almighty. When your actions line up with YHWH's word it is like your nephesh (soul) is returning to Gan Eden (Garden of Eden). Compliance with the commandments creates an attachment to the eternal. In fact, according to Strong's Exhaustive Dictionary the root word to the

Shalom!

Het eerste vers zet de toon voor de context van het Torah gedeelte:

*Devarim/Deuteronomium 7:12 Het zal geschieden omdat ge gehoor geeft aan deze regels en ze bewaakt zult hebben en gedaan: waken zal de Ene, je God, voor jou over het **verbond** en de vriendschap die hij aan je vaderen heeft gezworen; (Naardense)*

Zo zien we dat het over een verbond gaat tussen de Almachtige en Zijn volk, en als Zijn volk trouw is om Zijn Woord te bewaken, dan zal Hij ook trouw zijn om Zijn geliefde te zegenen, te beschermen en te onderhouden in het Belofte Land. Het land zal reageren en zijn vruchtbaarheid zal een ongelooflijke getuigenis voor de naties zijn. Maar wat precies verwacht Hij van zijn volk?

*Devarim/Deuteronomium 10:12 Welnu, Israël, wat heeft de Ene, je God, anders van je gevraagd dan **te vrezen de Ene, je God, door te wandelen in al zijn wegen en hem lief te hebben**, door de Ene, je God, te dienen met heel je hart en met heel je ziel; 13 door te waken over de geboden van de Ene en zijn inzettingen die ik je heden gebied, jou ten goede. (Naardense)*

En als we mogen doorvragen; wat betekent het dan om Hem "lief te hebben"? Yeshua sprak over "liefde" in het kader van de Torah geboden:

*Johannes 14:21 **wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij liefheeft**; maar wie mij liefheeft, hem zal mijn Vader liefhebben en ook ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem openbaren! (Naardense)*

Psalm 119:127, 140, 167 Ik hou meer van Uw geboden dan van goud, ja dan van fijn goud! Uw Woord is heel zuiver; daarom heeft Uw dienaar het lief ... Mijn ziel bewaart Uw getuigenissen, en ik hou er zeer van

Dani'el Rendelman verbindt het houden van geboden aan de **restauratie m.b.t. de Hof van Eden**:

Wanneer u van YHWH met heel uw ziel of "neefesh" houdt, verbindt u zich opnieuw met de oorspronkelijke bedoeling van Torah. YHWH heeft de mens gecreëerd om er directe communicatie mee te hebben en door de mitzvot (geboden) na te leven wordt deze gemeenschap hersteld. YHWH liefhebben, is Torah gehoorzamen en derhalve de kloof tussen de mens en de Almachtige overbruggen. Als uw daden overeenkomen met het woord van YHWH, is het alsof uw neefesh (ziel) terugkeert naar Gan Eden (Hof van Eden). Naleving van de geboden creëert een aanhechting aan het eeuwige. Volgens het Uitgebreid Woordenboek van Strong is het

term "mitzvot" or "commandments" is "tsavah" which literally means to "constitute or enjoin." The mitzvot of Torah enjoin Yisra'el Back to YHWH.

But if this is true, then the opposite is also true. Sin, or Torah breaking, separates humanity from the holy. Torahlessness reveals a lack of love for Elohim! "Sin is really an expression of love of self more than love for YHWH," says one source. Loving YHWH with all of your soul is returning to the ancient paths and living the Word. It is becoming like Y'shua and being the "word made flesh." This also means coming to grips with the issue of satisfaction.

...the word "ahava" (love) suggests craving. People have an inward craving and desire to love but they fill this void with love of stuff, or people, or self. When your nephesh (soul) is devoted to YHWH, you accept the emet (truth) that YHWH has not cheated us. The world only has an appearance of satisfaction - having money, "fitting in" eating anything, and carefree living will never satiate your inner craving to love YHWH and receive His love.

Now what about Yah's love for us? Is His love simply this?

John 3:16 "For Yah so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life

Does this kind of love conflict with what He tells us in this week's Torah portion?

*Devarim/Deuteronomy 7:11 "Therefore you shall keep the commandment, the statutes, and the judgments which I command you today, to observe them. 12 " Then it shall come to pass, **because you listen to these judgments, and keep and do them**, that YHWH your Elohim will keep with you the covenant and the mercy which He swore to your fathers. 13 "And **He will love you and bless you and multiply you**; He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grain and your new wine and your oil, the increase of your cattle and the offspring of your flock, in the land of which He swore to your fathers to give you.*

Is His love really conditional on our obedience and upon our works? I believe there is something else we must understand. It is the difference between YHWH's love for mankind in general and the "covenant love" He has for those who choose Him. For those who willing surrender their time, possessions and energy for His Kingdom. For those who hunger and thirst for Him

wortelwoord voor de term "mitzvot" of "geboden" feitelijk "tsavah", wat letterlijk "instellen of opleggen" betekent. De mitzvot van Torah geeft Yisra'el terug aansluiting bij YHWH.

Maar als dit waar is, dan is het tegendeel ook waar. Zonde, of Torah breken, scheidt de mensheid van het heilige. Torahloosheid openbaart een gebrek aan liefde voor Elohim! "Zonde is echt een uitdrukking van zichzelf meer liefhebben dan YHWH," zegt een bron. YHWH liefhebben met heel je ziel is terugkeren naar de oude paden en het Woord naleven. Het is zoals Y'shua worden en het "vlees geworden woord" zijn. Dit betekent ook dat we grip krijgen op de kwestie van tevredenheid.

... het woord "ahava" (liefde) suggereert intens verlangen. Mensen hebben een innerlijk verlangen om lief te hebben, maar ze vullen deze leegte met liefde voor spullen, of mensen of zichzelf. Wanneer je neefesh (ziel) toegewijd is aan YHWH, accepteer je de emet (waarheid) dat YHWH ons niet heeft bedrogen. Alleen de wereld heeft een uiterlijk van tevredenheid - geld hebben, "aansluiten bij" om het even wat eten, en zorgeloos leven zal nooit uw innerlijke verlangen verzachten om YHWH lief te hebben en Zijn liefde te ontvangen.

Wat kunnen we nu zeggen van Yah's liefde voor ons? Is Zijn liefde gewoon dit?

Johannes 3:16 Want zozeer heeft God de wereld lief dat hij de zoon, de eniggeborene, geeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Naardense)

Is dit soort liefde in conflict met wat Hij ons in het Torah gedeelte van deze week zegt?

*Devarim/Deuteronomium 7:11 Bewaak dan het gebod, de inzettingen en de rechtsregels die ik je heden gebied, door ze te doen! 12 Het zal geschieden **omdat ge gehoor geeft aan deze regels en ze bewaakt zult hebben en gedaan**: waken zal de Ene, je God, voor jou over het verbond en de vriendschap die hij aan je vaders heeft gezworen; 13 **liefhebben zal hij je, zegenen zal hij je en je talrijk maken**; zegenen zal hij de vrucht van je schoot en de vrucht van je –rode – grond: je koren, je most en je persolie, de worp van je runderen en de weligheid van je wolvee, op de –rode – grond die hij aan je vaders heeft gezworen jou te geven. (Naardense)*

Is Zijn liefde echt afhankelijk van onze gehoorzaamheid en onze werken? Ik geloof dat er iets anders is dat we moeten begrijpen. Het is het verschil tussen YHWH's liefde voor de mensheid in het algemeen en de "verbondsliefde" die hij heeft voor degenen die voor Hem kiezen. Voor diegenen die hun tijd, bezittingen en energie bereidwillig geven aan Zijn Koninkrijk. Voor degenen die naar Hem hongeren en dorsten

as if He is their insatiable addiction. The Rabbi's Son (www.regionschristiancenter.org) describes the special love that YHWH has for His zealous covenant seekers:

There is a level of Divine love, you see, that is too intimate and overwhelming to be released on those who want to walk their own way, do their own thing, and live their own lives. If for instance I showered upon a child who did not know me the kind and quality of love that I shower upon my own children they would simply not know how to handle it. They would not understand my heart. They would not understand my ways. They would not be able to even process, much less enjoy and respond appropriately to, demonstrations of love from me at that level.

It is the same way with the Holy One. He offers His love freely to all men. But He wisely reserves the fullness of the outpouring and manifestation of His great love for those who **show evidence of requiting and returning His love**. And that means those who think He is so wonderful and wise that they voluntarily choose to *sh'ma* (listen), *sh'mar* (keep), and *asah* (do) His instructions for living to the greatest extent they can possibly do so, because they know He is good, they know He is wise, and because they know beyond a shadow of a doubt that His way is the way of ultimate true love.

It is obvious from this week's Torah reading that YHWH's intention is the complete restoration of His covenant nation, Israel. It is also clear that for restoration to happen, there must be an element of chastening. And the end result will be that Israel will dwell in the Promised Land and keep the commandments ... back to what He's always desired, for the Almighty's agenda has not changed!

Ezekiel 36:24 "For I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you into your own land. 25 "Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean; I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. 26 "I will give you a new heart and put a new spirit within you; I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. 27 "I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you will keep My judgments and do them. 28 "Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers; you shall be My people, and I will be your Elohim.

Zechariah 13:9 I will bring the one-third through the fire, Will refine them as silver is refined, And test them as gold is tested. They will call on My name, And I will answer them. I will say, 'This is My people'; And each one will say, 'YHWH is my Elohim.'

alsof Hij hun onverzadigbare verslaving is. Rabbi's Zoon (www.regionschristiancenter.org) beschrijft de speciale liefde die YHWH heeft voor Zijn vurige verbondzoekers:

Er is een niveau van goddelijke liefde, zie je, welk te intiem en overweldigend is om te worden losgelaten op hen die hun eigen weg willen gaan, hun eigen ding doen en hun eigen leven leiden. Als ik bijvoorbeeld over een kind dat me niet kent liefde uitstort op de wijze en met de kwaliteit waarmee ik die over mijn eigen kinderen uitstort, zouden ze gewoon niet weten hoe ze ermee moeten omgaan. Zij zouden mijn hart niet begrijpen. Zij zouden mijn wegen niet begrijpen. Ze zouden het niet kunnen verwerken, laat staan ervan genieten en op passende wijze reageren, op mijn liefdebetoon op dat niveau.

Zo is het met de Heilige. Hij biedt Zijn liefde aan alle mensen openhartig aan. Maar Hij houdt wijselijk de volheid van de uitstorting en manifestatie van Zijn grote liefde voor degenen die **het beantwoorden van Zijn liefde betonen**. En dat betekent voor degenen, die denken dat Hij zo geweldig en verstandig is, dat zij vrijwillig kiezen om te *sh'ma* (luisteren), te *sh'mar* (bewaren) en Zijn instructies voor het leven te *asah* (doen) volgens hun maximaal mogelijk kunnen, omdat ze weten dat Hij goed is, weten dat Hij wijs is, en omdat ze zonder enige zweem van twijfel weten, dat Zijn weg de weg van de ultieme echte liefde is.

Uit de Torah lezing van deze week is het duidelijk dat YHWH's bedoeling het volledige herstel is van Zijn verbondsvolk, Israël. Het is ook duidelijk dat, opdat het herstel zou plaatsvinden, er een element van zuivering moet zijn. En het eindresultaat zal zijn dat Israël in het Beloofde Land zal wonen en de geboden houden ... terug naar wat Hij altijd heeft gewenst, want de agenda van de Almachtige is niet veranderd!

Ezechiël 36:24 meenemen zal ik u uit de volkeren en u vergaderen uit alle landen; doen komen zal ik u op uw –rode – grond; 25 sprenkelen zal ik over u rein water en rein zult ge worden; van al uw verontreinigingen en al uw keutelgoden reinig ik u; 26 geven zal ik u een nieuw hart, en een nieuwe geest zal ik in uw binnenste geven; verwijderen zal ik uit uw vlees het hart van steen en geven zal ik u een hart van vlees; 27 mijn geest zal ik in uw binnenste geven; doen zal ik het zo dat ge in mijn wetten zult wandelen en mijn rechtsregels bewaart en ze doen zult; 28 wonen zult ge in het land dat ik heb gegeven aan uw vaderen; wezen zult ge mij tot gemeente, en ik, ik zal jullie zijn tot God; (Naardense)

Zacharia 13:9 dat derde zal ik doen komen in het vuur; ik zal hen louteren zoals men zilver loutert en hen toetsen zoals men goud toetst; zal dat deel mijn naam aanroepen dan zal ik het antwoorden, en zeggen zal ik: mijn gemeente is dat, en het deel zal zeggen: de Ene is mijn God! (Naardense)

In closing, as we reflect on the Torah portion, let's remember that we are constantly faced with choices in life to either obey Yah's Word or not. There is a guaranteed blessing in hearing and obeying the Almighty's Word and there is certain punishment for rejecting His Word. His desire is for us to love what He loves...and that most certainly includes the Land!

*Devarim/Deuteronomy 11:1 "Therefore you shall love YHWH your Elohim, and keep His charge, His statutes, His judgments, and His commandments always...11 and the land which you cross over to possess is a land of hills and valleys, which drinks water from the rain of heaven, 12 **"a land for which YHWH your Elohim cares:** the eyes of YHWH your Elohim are always on it, from the beginning of the year to the very end of the year.*

Shabbat Shalom!
Ardelle

Ter afsluiting; laten we, als we over het Torah gedeelte nadenken, onthouden dat we in het leven voortdurend geconfronteerd worden met keuzes om Yah's Woord al dan niet te gehoorzamen. Er is een gewaarborgde zegen in het horen en gehoorzamen van het Woord van de Almachtige en er is zeker straf voor het afwijzen van Zijn Woord. Zijn verlangen voor ons is om te houden van wat Hij liefheeft ... en dat omvat zeker het Land!

*Devarim/Deuteronomium 11:1 Liefhebben zul je de Ene, je God; bewaken zul je wat hij te bewaken geeft: zijn inzettingen, zijn rechtsregels, zijn geboden,- alle dagen... 11 het land waarheen ge nu oversteekt om het te beërven, is een land van bergen en kloven: van de regen des hemels drinkt het z'n water; 12 **een land waar de Ene, God-over-jou, zorg draagt voor je;** voortdurend gaan de ogen van de Ene, God-over-jou, daarover, van het begin van het jaar tot op het laatste van het jaar. (Naardense)*

Shabbat Shalom!
Ardelle