

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Does the Torah really teach people to hate their enemies?

Love your Neighbor but Hate Your Enemy

Does the Torah really command us to hate our enemies? Yeshua said, "You have heard that it was said, "You shall love your neighbor and hate your enemy" (Mathew 5:43). This makes it sound as if Yeshua was replacing the Torah's law "to hate our enemies" with a new law of love for our enemies: "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you" (Matthew 5:44). This interpretation plays well into the hands of those who believe that Yeshua came to replace the Torah with a new law.

While it certainly is true that the Torah says, "You shall love your neighbor as yourself" (Leviticus 19:18), it contains no commandment to hate your enemy. Instead, Yeshua contradicted what must have been a popular adage among the Zealots: "Love your neighbor, but hate your enemy." That is to say, "Love your fellow-Jew (i.e., your neighbor), but hate the Romans." The Dead Sea community in Qumran went even further. They taught their followers to "love all the sons of light ... and hate all the sons of darkness," understanding the sons of light as members of their own sect and sons of darkness to be other Jews outside of their sect (Dead Sea Scrolls). These sentiments do not derive from the Torah. Regarding the fellow-Jew, Torah explicitly says, "You shall not hate your fellow countryman in your heart" (Leviticus 19:17). The Torah requires a man to love even the stranger: "You shall love him as yourself" (Leviticus 19:34). Instead of instructing people to hate their enemies, the Torah requires us to show kindness to enemies and assist them when they fall into difficulty (Exodus 23:5, Deuteronomy 23:7). The Proverbs say, "Do not rejoice when your enemy falls, and do not let your heart be glad when he stumbles" (Proverbs 24:17).

The Master brought a correction to those who tried to justify hatred for their enemies. He told His disciples that, if they want to enter the

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Leert de Tora echt aan mensen om hun vijanden te haten?

Heb uw Naaste Lief, maar Haat Uw Vijand

Wil de Tora ons echt aanzetten tot haten van onze vijanden? Yeshua zei: "Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: "Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten" (Matteüs 5:43). Dit doet het overkomen alsof Yeshua de Tora-wet van "onze vijanden te haten" aan het vervangen was door een nieuwe wet van liefde voor onze vijanden: "Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen" (Matteüs 5:44). Deze interpretatie valt goed bij hen die geloven dat Yeshua de Tora door een nieuwe wet kwam vervangen.

Hoewel het zeker waar is dat de Tora zegt: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf" (Leviticus 19:18), staat er geen gebod in om je vijand haten. In plaats daarvan sprak Yeshua tegen wat een populair gezegde moet zijn geweest onder de Zeloten: "Heb je naaste lief, maar haat je vijand." Dat wil zeggen, "Hou van je mede-Jood (d.w.z. je naaste), maar haat de Romeinen." De Dode Zee gemeenschap in Qumran ging zelfs nog verder. Ze leerden hun volgelingen om "van alle zonen van het licht te houden... en al de zonen van de duisternis te haten," waarbij de zonen van licht de leden van hun eigen sekte waren en de zonen van de duisternis de andere Joden die niet tot hun sekte behoorden (Dode Zeerollen).

Deze gevoelens zijn niet uit de Tora af te leiden. Ten aanzien van de mede-Jood, zegt Tora expliciet: "Gij zult uw landgenoot niet in uw hart haten" (Leviticus 19:17). De Tora wil dat een mens zelfs de vreemdeling liefheeft: "Gij zult hem liefhebben als uzelf" (Leviticus 19:34). In plaats van mensen op te dragen om hun vijanden te haten, wil de Tora dat we naar vijanden toe vriendelijk zijn en hen helpen wanneer ze in problemen komen (Exodus 23:5, Deuteronomium 23:7). Spreuken zegt: "Verheug u niet als uw vijand valt, en laat uw hart niet vrolijk zijn als hij struikelt" (Spreuken 24:17).

De Meester bracht een correctie aan gericht op degenen die probeerden om haat te rechtvaardigen voor hun vijanden. Hij zei tot Zijn discipelen dat, als ze

kingdom, they must love their enemies, bless them instead of cursing them, and do good to them instead of evil. He told His disciples to pray for their persecutors: "Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you" (Luke 6:27-28).

Rabbi Yeshua told His disciples that if they show love to their enemies, they prove themselves to be sons of their Father in Heaven:

But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven; for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. (Matthew 5:44-45)

His disciples are to show men impartiality, just as God sends rain on both the righteous and the unrighteous and causes the sun to rise on both the wicked and the good. As the Talmud says, "The day of rainfall comes for both the righteous and for the wicked." (b.Ta'anit 7a). So, too, Yeshua's disciples must demonstrate kindness and civility to both friend and foe.

het koninkrijk willen ingaan, ze hun vijanden moeten liefhebben, hen zegenen in plaats van hen te vervloeken, en goed aan hen doen in plaats van kwaad. Hij zei tot Zijn discipelen om voor hun vervolgers te bidden: "Hebt uw vijanden lief, wees goed voor wie u haten, zegent wie u vervloeken, bidt voor wie u slecht behandelen" (Lucas 6:27-28).

Rabbi Yeshua zei tegen Zijn discipelen dat als ze liefde aan hun vijanden laten zien, ze bewijzen dat ze zonen van hun Vader in de hemel zijn:

Maar Ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, opdat gij zonen moogt zijn van uw Vader, Die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en het laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Matteüs 5:44-45)

Zijn discipelen moeten onpartijdigheid aan de mensen laten zien, net zoals God het laat regenen op zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen en ervoor zorgt dat de zon opgaat over zowel de slechte als de goede. Zoals de Talmoed zegt: "De dag van de regenval komt voor zowel de rechtvaardige als voor de goddeloze." (b.Ta'anit 7a). Zo moeten ook Yeshua's discipelen vriendelijk en beleefd zijn naar vriend en vijand.

