

# The eDisciple

A new weekly teaching email.  
Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week.

Disciples of Yeshua are not even allowed to “think” that He abolished the Torah, much less to say it or teach it.

## I Did Not Come to Abolish the Torah

Any prophet or would-be Messiah who breaks the Torah and teaches others to do so as well disqualifies himself. The Torah says, “*You shall not listen to the words of that prophet ... he has counseled rebellion against the LORD your God ... to seduce you from the way in which the LORD your God commanded you to walk*” (Deuteronomy 13:3-5). This explains why the Master’s opponents were so eager to label Him as a Sabbath breaker or heretic.

If Yeshua’s opponents could prove Him to be a Torah-breaker, they could discredit His ministry and His claims. If they could prove that He intended to abolish or annul the Torah, they could dismiss Him as a heretic. To answer their charges, the Master declared the validity of the Torah and the Prophets—i.e., the whole Tanach.

*Do not think that I came to abolish the Torah or the Prophets; I did not come to abolish but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the Torah until all is accomplished. (Matthew 5:17-18)*

Yeshua forbade His disciples from even thinking that He came to abolish the Torah. How much more so should we be forbidden to teach the abolishment of the Torah as a theological pillar of doctrine? The Torah is God’s unchanging revelation and standard of law until the end of time—until heaven and earth pass away, and “*it is easier for heaven and earth to pass away than for one stroke of a letter of the Law to fail*” (Luke 16:17).

When the Master said, “Do not think that I came to abolish the Torah,” He was not referring to His incarnation or arrival from heaven. The expression “I came to ...” functions idiomatically in Hebrew to express purpose or intention. He was not speaking

# De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.  
Verwerf elke week nieuw inzicht in de  
verhalen en leringen van de Meester.

Het is discipelen van Yeshua zelfs niet toegestaan te “denken” dat Hij de Tora afschafte, laat staan om het te zeggen of te onderwijzen.

## Ik ben niet gekomen om de Tora af te schaffen

Elke profeet of zogenaamde Messias die met de Tora breekt en anderen leert om zo te doen, diskwalificeert zichzelf. De Tora zegt: “*luister dan niet naar de woorden van die profeet ... hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de HEERE, uw God, ... omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft daarop te gaan*.” (Deut. 13:3-5, HSV). Dit verklaart waarom de tegenstanders van de Meester zo gedreven waren om hem te bestempelen als een sabbatschender of ketter.

Als Yeshua's tegenstanders konden bewijzen dat Hij een afbreker van de Tora zou blijken te zijn, konden zij Zijn bediening en Zijn beweringen in diskrediet brengen. Als ze konden aantonen dat Hij van plan was om de Tora af te schaffen of er een einde aan te stellen, konden ze hem als ketter afwijzen. Als antwoord op hun aanklachten verkondigde de Meester de geldigheid van de Tora en de profeten, d.w.z. van de hele Tenach.

*Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. (Mat. 5:17-18, HSV)*

Yeshua verbood Zijn discipelen van zelfs te denken dat Hij de Tora kwam afschaffen. Hoeveel te meer moet het ons verboden zijn om de afschaffing van de Tora te leren als een theologische pijler van de leer? De Tora is Gods onveranderlijke openbaring en wetsnorm tot het einde van de tijd, totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, en “*het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt*.” (Lukas 16:17, HSV).

Toen de Meester zei: “Denk niet dat ik kwam om de Tora af te schaffen,” verwees Hij niet naar Zijn incarnatie of komst uit de hemel. De uitdrukking “Ik kwam om ...” is in het Hebreeuws een spreekwoordelijke uitdrukking om het doel of de

about coming as the Messiah; He was speaking about the purpose of His teaching. He was not speaking about fulfilling Messianic prophecies; instead, He said, "Do not think that my teaching is intended to diminish the Torah. My intention is not to abolish the Torah of Moses, but to establish it." In these words, He declared that His teaching was intended to instruct on how to live out the Torah.

intentie aan te geven. Hij sprak niet over de komst als de Messias; Hij sprak over het doel van Zijn leer. Hij sprak niet over het vervullen van Messiaanse profetieën; maar Hij zei: "Denk niet dat mijn onderwijs bedoeld is om van de Tora af te doen. Mijn bedoeling is niet om de Tora van Mozes af te schaffen, maar om die vast te leggen." Met deze woorden verklaarde Hij dat Zijn onderwijs bedoelde aan te geven hoe men vanuit de Tora hoort te leven.

