

# The eDisciple

A new weekly teaching email.  
Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week.

Society says that it doesn't hurt to look, but Yeshua teaches that sexual immorality—even in the privacy of our own minds—carries serious consequences.

## Straying after your Eyes

The Torah warns us “not follow after your own heart and your own eyes, after which you played the harlot” (Numbers 15:39). Gazing on others with lust constitutes “following after your eyes.” Harboring immoral thoughts in the imagination constitutes “following after your own heart.” This is the adultery of the heart which Yeshua warned His disciples to avoid.

One might feel tempted to disregard Yeshua’s warnings as merely an expression of hyper-piety, but He emphasized the seriousness of the sin, warning of consequences in Gehenna. He said it would be better to cut off a member of one’s own body than to suffer the consequences after death.

An ancient explanation of the prohibition on adultery says that the Hebrew verb for “to commit adultery (tin’af, תנאף)” in Exodus 20:14 consists of four letters, in order to warn “lest you commit adultery with the hand, or with the foot, or with the eye, or with the heart.” Likewise Yeshua advised His disciples to cut off the offending hand or foot or pluck out the offending eye that leads them to commit adultery of the heart.

*If your hand causes you to stumble, cut it off; it is better for you to enter life crippled, than, having your two hands, to go into hell, into the unquenchable fire, where their worm does not die, and the fire is not quenched. If your foot causes you to stumble, cut it off; it is better for you to enter life lame, than, having your two feet, to be cast into hell ... If your eye causes you to stumble, throw it out; it is better for you to enter the kingdom of God with one eye, than, having two eyes, to be cast into hell ... (Mark 9:43-48)*

In no sense should the Master’s words be taken literally to imply that a man should maim himself. Rabbi Yeshua employed rabbinic

# De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.  
Verwerf elke week nieuw inzicht in de  
verhalen en leringen van de Meester.

De maatschappij zegt dat het geen pijn doet om te kijken, maar Yeshua leert dat seksuele immoraliteit - zelfs in de privacy van onze eigen geest - ernstige gevolgen met zich draagt.

## Je ogen volgen

De Tora waarschuwt ons (Numeri 15:39) "je eigen hart en je eigen ogen niet na te volgen, die je tot nu nahoereerde". Staren naar anderen met wellust is "je ogen navolgen." Immorele gedachten opslaan in de verbeelding is "je eigen hart navolgen." Dit is het overspel van het hart waar Yeshua Zijn discipelen voor waarschuwde om dat te vermijden.

Men zou in de verleiding kunnen komen om Yeshua’s waarschuwingen te negeren als slechts een uitdrukking van overdreven vroomheid, maar Hij benadrukte de ernst van de zonde, door te waarschuwen voor de gevolgen in Gehenna. Hij zei dat het beter zou zijn om een lid van het eigen lichaam af te snijden dan om de gevolgen ervan te lijden na de dood.

Een oude uitleg van het verbod op overspel zegt dat het Hebreeuwse werkwoord voor "overspel (tin'af, תנאף)" in Exodus 20:14 uit vier letters bestaat; om te waarschuwen "dat u geen overspel zou plegen met de hand of met de voet of met het oog of met het hart." Op gelijke wijze adviseerde Yeshua Zijn discipelen om de gewraakte hand of voet af te snijden of het gewraakte oog uit te rukken dat hen tot overspel van het hart leidt.

*Als uw hand u doet struikelen, houwt ze af; het is beter voor u om verminkt het leven in te gaan, dan, met uw twee handen in de hel te gaan, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Als uw voet u doet struikelen, houwt hem af; het is beter voor u om kreupel het leven in te gaan, dan, met uw twee voeten in de hel te worden geworpen... Als uw oog u doet struikelen, werpt het weg; het is beter voor u om het koninkrijk van God met één oog in te gaan, dan, twee ogen hebbende, in de hel te worden geworpen... (Marcus 9:43-48)*

In geen enkel opzicht moeten de woorden van de Meester letterlijk worden genomen als bedoelend dat een mens zichzelf moet verminken. Rabbi Yeshua

hyperbole typical of the sages to express the severity of the sin. Adultery of the heart does spiritual damage to a man's soul on the same caliber as if he had physically maimed himself. Paul says, "Flee immorality. Every other sin that a man commits is outside the body, but the immoral man sins against his own body" (1 Corinthians 6:18).

gebruikte een rabbijnse hyperbool dat bij de wijzen gebruikelijk was om de ernst van de zonde uit te drukken. Overspel van het hart brengt aan de ziel van een mens geestelijke schade toe van hetzelfde kaliber als dat hij zich fysiek had verminkt. Paulus zegt: "Vlucht de immoraliteit. Elke andere zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar de immorele mens zondigt tegen zijn eigen lichaam" (1 Korintiërs 6:18).

