

Shalom!

We are currently in the 6th month of the Hebrew calendar. Yes, we are fast approaching the feasts of the 7th month! This month is often called Elul, which is an acronym for "*ani l'dodi v'dodi li*" which translates "I am my Beloved's and my Beloved is mine" (Song of Songs 6:3). With this perspective, we can view Elul as a time of reciprocal love and closeness between the Almighty and His people, Israel. As we approach Yom Kippur, this should be a time of deep soul searching, looking for the areas of sin which have taken root in our lives. Our goal should be repentance (teshuva), leading to renewal and restoration of an intimate relationship with YHWH through Yeshua, our beloved Bridegroom.

William Bullock puts it like this, "This month is the time, after summer's busy-ness every year, when the Divine Bridegroom would us back to intimate fellowship with Him. During this month the Holy One causes each of us to look carefully at our lives, our relationship with Him, our relationships with our families, with our fellow men, with our enemies, and with the Creation, to see where we have strayed from His Divine Plan for our lives, and from intimacy with Him, and to make *t'shuvah* (return, renewal of commitment, and restoration of passion) so as to renew our life, and re-enter the Holy One's bridal chamber, before the earth begins another cycle."

It is taught that in the month of Elul, the King is in the field, checking on His harvest. Will He find faithful workers?

*Matthew 9:37 Then He said to His disciples, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few.*

Obviously the 6th month precedes the feasts of the 7th month. We are also living in the 6th millennium, which precedes the 7th, a time when the King will reign. Remember that when the Israelites were in the wilderness, the manna was double on the 6th day. It is a time of preparing for the 7th! Are we prepared to meet our King?!!

*Amos 4:12 ...Prepare to meet your Elohim, O Israel!"*

It is customary to blow the shofar every morning during the month. The blast of the shofar is a call to action...a time to get serious! The blowing of the shofar is, of course, the primary custom of Yom Teruah (also known as Rosh HaShanah). Hearing its sound accomplishes several things:

1. Takes us back to Sinai, from which Elohim spoke in thunder and in a trumpet blast: *Shemot 19:16 Then it came to pass on the third day, in the morning, that there were thunderings and lightnings, and a thick cloud on the mountain; and the sound of the trumpet was very loud...19 And when the blast of*

Shalom!

We zijn momenteel in de 6<sup>de</sup> maand van de Hebreeuwse kalender. Ja, we naderen snel de feesten van de 7<sup>de</sup> maand! Deze maand wordt vaak Elul genoemd, dat is een acroniem voor "*ani l'dodi v'dodi li*" wat zich laat vertalen als "Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij" (Hooglied 6:3). Met dit perspectief kunnen we Elul zien als een tijd van wederzijdse liefde en verbondenheid tussen de Almachtige en Zijn volk Israël. Terwijl we Yom Kippur naderen, moet dit een tijd van diep ziele onderzoek zijn, op zoek naar de gebieden van zonde die in ons leven wortel hebben geschoten. Ons doel moet berouw (teshuva) zijn, wat leidt tot vernieuwing en herstel van een intieme relatie met JHWH door Yeshua, onze geliefde Bruidgom.

William Bullock zegt het zo: "Deze maand is de tijd, na zomerdrukte van elk jaar, dat de Goddelijke Bruidgom ons terug in intieme gemeenschap met Hem wil krijgen. Tijdens deze maand wil de Heilige dat ieder van ons zorgvuldig naar z'n leven kijkt; naar onze relatie met Hem, onze relaties met onze families, met onze medemensen, met onze vijanden, en met de schepping, om te zien waar we zijn afgedwaald van Zijn Goddelijk Plan voor ons leven, en van intimiteit met Hem, en om *t'shuvah* (terugkeer, vernieuwing van betrokkenheid, en het herstel van de passie) te doen om ons leven te vernieuwen, en opnieuw in te gaan in het Heilige bruidsvertrek, voordat de aarde een nieuwe cyclus begint."

Er wordt geleerd dat in de maand Elul, de Koning in het veld is, om Zijn oogst te controleren. Zal Hij trouwe werknemers vinden?

*Mattheüs 9:37 En Hij zeide tot Zijn discipelen: "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.*

Uiteraard gaat de 6<sup>de</sup> maand vooraf aan de feesten van de 7<sup>de</sup> maand. We leven ook in het 6<sup>de</sup> millennium, dat aan het 7<sup>de</sup> voorafgaat, een tijd waarin de koning zal regeren. Vergeet niet dat toen de Israëlieten in de woestijn waren er op de 6<sup>de</sup> dag dubbel zoveel manna was. Het is een tijd van voorbereiding voor de 7<sup>de</sup>! Zijn we klaar om onze Koning te ontmoeten?!!

*Amos 4:12 ... Bereid je voor om je God ontmoeten, o Israël!"*

Het is gebruikelijk om gedurende de maand elke ochtend de sjofar te blazen. De stoot van de sjofar is een oproep tot actie ... een tijd om ernstig te worden! Het blazen van de sjofar is, uiteraard, het belangrijkste gebruik op Yom Teruah (ook bekend als Rosj Hasjana). Het geluid horen, bewerkt verschillende dingen:

1. Het voert ons terug naar de Sinai, waar God in donder en in een bazuin sprak: *Exodus 19:16 Dan geschiedt het op de derde dag, als de ochtend geschiedt: dan geschiedt het: stemmen, bliksemstralen, een zwaar wolkendek over de berg, en de stem van een ramshoorn,- zéér sterk; ... 19 Dan geschiedt de stem*

*the trumpet sounded long and became louder and louder, Moses spoke, and Elohim answered him by voice.*

2. It is the sound of freedom blown every 50th Yom Kippur: *Vayikra 25:9 'Then you shall cause the trumpet of the Jubilee to sound on the tenth day of the seventh month; on the Day of Atonement you shall make the trumpet to sound throughout all your land. 10 'And you shall consecrate the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land to all its inhabitants. It shall be a Jubilee for you; and each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family.*
3. It is the sound of renewal and regathering to be blown at the end of the age: *Isaiah 27:13 So it shall be in that day: The great trumpet will be blown; They will come, who are about to perish in the land of Assyria, And they who are outcasts in the land of Egypt, And shall worship YHWH in the holy mount at Jerusalem.*

*Matthew 24:31 "And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 1 Thessalonians 4:16 For Adonai Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of Elohim. And the dead in Messiah will rise first.*

Here is the picture we have of our King!

*Revelation 19:11 Now I saw heaven opened, and behold, a white horse. And He who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness He judges and makes war. 12 His eyes were like a flame of fire, and on His head were many crowns. He had a name written that no one knew except Himself. 13 He was clothed with a robe dipped in blood, and His name is called The Word of God. 14 And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed Him on white horses. 15 Now out of His mouth goes a sharp sword, that with it He should strike the nations. And He Himself will rule them with a rod of iron. He Himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. 16 And He has on His robe and on His thigh a name written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS.*

From the beginning of the month of Elul to Yom Kippur is 40 days. Forty days to this day of repentance. At the beginning of His ministry, after fasting for 40 days and also being tempted by hasatan, Yeshua began to travel throughout Galilee with this message:

*Matthew 4:17 ... "**Repent**, for the kingdom of heaven is **at hand**."*

*van de ramshoorn die dóór gaat en zéér sterk wordt; Mozes spreekt en God antwoordt hem in een stem. (Naardense)*

2. Het is het geluid van de vrijheid, dat elke 50<sup>ste</sup> Yom Kippur geblazen wordt: *Leviticus 25: 9 Laat dan rondgaan: een ramshoorn met geschal, bij de zevende nieuwemaan op de tiende na nieuwemaan; op de 'dag van de verzoeningen', laat ge een ramshoorn rondgaan in heel uw land. 10 Héiligen zult ge het jaar van de vijftig jaar, en vrijlating uitroepen in het land voor al zijn bewoners: een joveel zal het voor u wezen, terugkeren zult ge ieder naar zijn stek, ieder naar zijn familie keert ge terug! (Naardense)*
3. Het is het geluid van vernieuwing en opnieuw verzamelen, geblazen aan het eind van het tijdperk: *Jesaja 27:13 Geschieden zal het te dien dage: er wordt geblazen op de grote bazuin en komen zullen die verloren liepen in het land van Asjoer en die weggestoten huisden in angstland Egypte; neerwerpen zullen zij zich voor de Ene op de berg met het heiligdom, in Jeruzalem. (Naardense)*

*Matteüs 24:31 hij zal zijn boden uitzenden 'met groot trompetgeschal' (Jes. 27,13) en zij zullen zijn uitgelezenen samenbrengen 'uit de vier windstreken van de hoeken van hemelen tot aan hun (andere) hoeken'! (Naardense) 1 Tessalonicenzen 4:16 omdat de Heer zelf op een bevel, bij de stem van een aartsengel en een bazuin van God, zal neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen éérst opstaan; (Naardense)*

Hier is het beeld van onze Koning!

*Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en die daarop zit wordt genoemd getrouw en waarachtig, en in gerechtigheid richt hij en strijdt hij. 12 Zijn ogen zijn als een vuurvlam, en op zijn hoofd heeft hij vele diademen, met een naam erop geschreven die niemand weet dan hijzelf. 13 En hij is gekleed in een gewaad gedompeld in bloed, en zijn naam wordt genoemd 'het woord van God'. 14 En de legers in de hemel volgen hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de volkeren te slaan. Zelf zal hij hen weiden met een ijzeren scepter, en zelf treedt hij de perskuip van de wijn van de hartstocht van de toorn van God, de albeheerser. 16 En hij heeft op zijn gewaad en op zijn dij een naam geschreven: 'Koning der koningen en Heer der heren'. (Naardense)*

Vanaf het begin van de maand Elul tot Jom Kippoer is 40 dagen. Veertig dagen tot deze dag van berouw. Aan het begin van Zijn bediening, na gedurende 40 dagen te vasten en door hasatan verleid te zijn, begon Yeshua door heel Galilea te reizen met deze boodschap:

*Mattheüs 4:17 ... "**Bekeert u**, want het Koninkrijk der hemelen is **nabij**."*

This was not a new message. Yochanan the Immerser also had made the same statement:

*Matthew 3:2 ... "**Repent**, for the kingdom of heaven is **at hand!**"*

In the above verses, the Greek word for "**at hand**" is the Greek *eggizo* which means "to bring near or to join together". So...the message is "to **repent** because the kingdom of heaven is **NEAR!**" To "**draw near**" we must "**repent**." To **repent**, in Hebrew means "**to return**." It just means to return to the straight and narrow path as defined by His Torah. Anything other than that is sin:

*1 John 3:4 Whoever commits sin also commits lawlessness (Torahlessness), and **sin is lawlessness** (Torahlessness).*

For thousands of years, the Jews have looked at **teshuvah/repentance/return** as a 4 step process. Now with help from Rabbi Fohrman ([www.alephbeta.org](http://www.alephbeta.org)), let's see how it works:

1. Let go of the sin (get it out of your mind) - this is related to the present
2. Decide not to do it anymore - this is related to the future
3. Regret having done it - this is related to the past
4. Verbal confession (to whomever one has offended)

Number 4 is about repairing the relationship, but without numbers 1-3 there will still be problems. There must first be an acknowledgment of the sin. Then, with regret one must commit to never repeat the offense. Without the first three, the apology becomes meaningless.

Jewish thought is **confession must be made out loud**. Why? Can't our Father understand our thoughts? Confession is an exchange. Words have to come out of me and go to you for a response. Thoughts aren't enough. Learn to look people in the eye and say "I'm sorry." When they accept those words, the relationship between you and them can be healed. The same is true with Elohim. We have to give Him words, too. The idea of confessing with your mouth is an oft repeated message in the *Brit Chadasha*.

*Romans 10:9 that if you **confess with your mouth** Adonai Yeshua and believe in your heart that Elohim has raised Him from the dead, you will be saved.*

*Philippians 2:10 that at the name of Yeshua every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, 11 and that **every tongue should confess** that Yeshua the Messiah is Adonai, to the glory of Yah the Father.*

*Luke 12:8 " Also I say to you, **whoever confesses Me before men, him the Son of Man also will confess before the angels of Yah.***

Dit was geen nieuw bericht. Johannes de Doper had ook hetzelfde afgekondigd:

*Matteüs 3:2 ... "**Bekeert u**, want het Koninkrijk der hemelen is **nabij!**"*

In de bovenstaande verzen, is het Griekse woord voor "**nabij**" het Griekse *eggizo* wat "naderbij brengen of samenvoegen" betekent. Dus ... de boodschap is "**bekeren**, want het koninkrijk der hemelen is **NABU!**" Om te "**naderen**" moeten wij ons "**bekeren**." Zich **bekeren**, betekent in het Hebreeuws "**terugkeren**." Het betekent alleen maar terugkeren naar het rechte en smalle pad, zoals gedefinieerd door Zijn Thora. Al het andere is zonde:

*1 Johannes 3:4 Ieder, die de zonde doet ook wetteloosheid (geen Torah), en **zonde is wetteloosheid** (geen Torah).*

Al duizenden jaren hebben de Joden naar **teshuvah/berouw/terugkeren** gekeken als een 4-stappen proces. Laten we nu, met de hulp van Rabbi Fohrman ([www.alephbeta.org](http://www.alephbeta.org)), eens kijken hoe dat werkt:

1. Laat de zonde los (doe ze uit je hoofd) - dit heeft betrekking op het tegenwoordige
2. Besluit om het niet meer te doen - dat heeft betrekking op de toekomst
3. Heb spijt van het te hebben gedaan - dit heeft betrekking op het verleden.
4. Beken woordelijk (aan wie men beledigd heeft)

Nummer 4 gaat over het herstellen van de relatie, maar zonder de nummers 1-3 zullen er problemen blijven. Er moet eerst een erkenning van de zonde zijn. Dan moet men met spijt zich ertoe verbinden om de overtreding nooit meer opnieuw te doen. Zonder de eerste drie, verliest de verontschuldiging elke betekenis.

Het Joodse denken is dat **belijdenis hardop moet worden gedaan**. Waarom? Kan onze Vader onze gedachten niet begrijpen? Belijdenis is een uitwisseling. Woorden moeten uit mij komen en naar u gaan voor een reactie. Gedachten zijn niet genoeg. Leer om de mensen in de ogen te kijken en zeg: "Het spijt me." Als ze die woorden accepteren, kan de relatie tussen u en hen genezen. Hetzelfde geldt naar Elohim. We moeten ook Hem woorden geven. Het idee van het belijden met je mond is een vaak herhaald bericht in de *Brit Chadasha*.

*Romeinen 10:9 omdat, als je **met je mond belijdt** dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, je zult worden behouden. (Naardense)*

*Filippenzen 2:10 opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen van hemelingen, aardbewoners en onderaardsen, 11 en **alle tong zal belijden**: Jezus Christus is Heer!, tot glorie van God de Vader. (Naardense)*

*Lukas 12:8 maar ik zeg u: **ieder die zich zal uitspreken als één met mij, ten overstaan van de mensen, als één met hem zal ook de mensenzoon zich uitspreken ten overstaan van Gods engelen;** (Naardense)*

So what does it all mean? Let's spend some time over the next few days, focusing on where we fall short so we can draw nearer to the King of Glory! If we need to make an apology, let's do it. Let's stand up tall, take responsibility and make a face to face apology!

This year, to help with meditations for Elul, I am reading daily readings from William Bullock - [The Awestruck Heart](#). We are already on Day 11 of the 40 day journey.

Shabbat Shalom!  
Ardelle

Dus wat betekent dit allemaal? Laten we om dichter bij de Koning der Heerlijkheid te komen, in de komende dagen wat tijd doorbrengen met ons te richten op waarin we tekort schieten! Als we ons hebben te verontschuldigen, laten we dat doen. Laten we rechtop staan, de verantwoordelijkheid nemen en ons van aangezicht tot aangezicht verontschuldigen!

Dit jaar, als hulp bij meditaties voor Elul, lees ik elke dag lezingen van William Bullock - Het met Ontzag vervulde Hart. We zijn al op dag 11 van de 40-daagse reis.

Shabbat Shalom!  
Ardelle