

The eDisciple

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Most Christians believe in life after death, but
have you ever heard of life before death?

Life B4 Death

Martha wept over the death of her brother. Yeshua assured her, "Your brother will rise again." She thought He referred to the future resurrection of the righteous in the Messianic Age. Like other Jewish people of her day, she believed that God would resurrect the dead in the time to come. She replied, "I know that he will rise at the rising on the last day." That knowledge of a future hope, however, did little to console her from her present sorrow.

Our Master Yeshua was not speaking only about the future resurrection. He said, "I am the resurrection and the life!" (John 11:25). He is the Messiah. He is the one who will bring the end-times resurrection of the dead. That makes Him a source of life for both the dead and the living, both in the future, and in the present:

Amen, amen, I say to you, an hour is coming and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. (John 5:25)

The eternal life that Yeshua spoke of was not something to be looked for only in the future, it was something to be entered into immediately. The Master's offer of life is less about life after death and more about life before death. Yeshua offers a miraculous and spiritual rebirth, a life born of faith and spiritual transformation. The promises of eternal life and resurrection are merely the natural, physical consequences of this born-again experience, but the life Yeshua offers is meant to be entered and celebrated now—not just up in heaven or after the resurrection.

He imparts life to all those who believe in him. He grants the believer life so much more substantial than the transient passage through death that, by comparison, physical death is as if it were not. "The who believes in Me will live even if he dies, and everyone who lives and believes in Me will

De eDiscipel

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

De meeste christenen geloven in leven na de dood,
maar heb je al gehoord van leven vóór de dood?

Leven vóór de Dood

Martha huilde over de dood van haar broer. Yeshua verzekerde haar: "Je broer zal weer opstaan." Ze dacht dat Hij naar de toekomstige opstanding verwees van de rechtvaardigen in het Messiaanse tijdperk. Net als andere joodse mensen van haar tijd, geloofde ze dat God in de toekomst de doden zou doen herrijzen. Ze antwoordde: "Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag." Die kennis van een toekomstige hoop bood haar echter weinig troost in haar huidige verdriet.

Onze Meester Yeshua sprak niet alleen over de toekomstige opstanding. Hij zei: "Ik ben de opstanding en het leven!" (Johannes 11:25). Hij is de Messias. Hij is degene die de eindtijd opstanding van de doden zal brengen. Dat maakt hem tot een bron van leven voor zowel de doden als de levenden, zowel in de toekomst, als in het heden:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, wanneer de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die horen zullen leven. (Johannes 5:25)

Het eeuwige leven, waarvan Yeshua sprak, was niet iets om naar uit te zien alleen maar in de toekomst, het was iets dat onmiddellijk trad. Het aanbod van leven van de Meester gaat niet zozeer over het leven na de dood maar meer over het leven vóór de dood. Yeshua biedt een wonderbaarlijke en geestelijke wedergeboorte, een leven geboren uit geloof en spirituele transformatie. De beloften van eeuwig leven en opstanding zijn slechts de natuurlijke, fysieke gevolgen van deze ervaring van de wedergeboorte, maar het leven dat Yeshua biedt is bedoeld om nu in te gaan en te vieren—niet alleen in de hemel of na de opstanding.

Hij schenkt het leven aan allen die in Hem geloven. Hij schenkt de gelovige zo veel meer echt leven dan de voorbijgaande doorgang via de dood zodat, de lichamelijke dood in vergelijking daarmee niet bestaat. "Die in Mij gelooft zal leven, zelfs als hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven" (Joh. 11:25-26).

never die" (John 11:25-26). Those in Messiah pass, not from life to death, but from life to life.

Die in de Messias gaan niet over van leven naar dood, maar van leven naar leven.