

Mattot (Tribes)

Numbers 30:2-36:13
Jeremiah 2:4-28; 3:4
Ya'akov 4:1-12



FOCUS PLEASE!

There is a reason Hebrews 12:1-2 tells us to look unto Yeshua as the initiator and completer of our faith. It is because we, like the Hebrews, have a tendency to look at everything and everyone but Him.

This was true of the tribe of Reuven who desired to stay on the east side of the Jordan River. It was true of the men who battled against the Midyanim and did not kill all the people, but instead brought back the women of Midyan who had caused them to stumble just a few chapters back. It was true in the days of Jeremiah as we read in his prophecy to the family called Israel, a family you and I have been grafted into by the way.

Yes, it is true, we all need to learn to focus as we run our race. We need to learn to focus on the person of Yeshua and upon His word. The word used in Hebrews 12, which is translated “look,” of course means so much more in ancient languages than it does today in English. To us, to look is just to see something, but you are not necessarily affected by what you see. It is similar to the modern church definition of believe: you can believe about Yeshua and everything is fine and dandy, eternally speaking. Nothing could be farther from the truth. Belief which does not affect your being is not real belief in Hebraic and biblical thought.

Back to our word look. The original meaning of this word is to make an active, mindful decision to look away from one thing and to fix our eyes on something else. To fix our eyes is to tune them in so completely that they can not see anything or anyone which will cause them to lose their focus.

What if Reuven had focused in on God and His Word. Do you think for one minute they would have come to Moses with their plan of compromise? What if the army had focused on what had happened to them when the Midyanim women had come into the camp the last time? Would they have let them live? Of course, we know the answers to the questions.

What about when we lose our focus on HaShem and on His Word today? We, like Israel in the wilderness, also fall short, compromise and invite sin into our camp.

Next week we will begin the book of Deuteronomy. It is a recap of the Torah as Moses gives the Hebrews just prior to his death and their crossing over. Let us make a decision

Mattot (Stammen)

Numeri 30:2-36:13
Jeremia 2:4-28; 3:4
Jacobus 4:1-12

AANDACHT A.U.B. !

Er is een reden dat Hebreëen 12:1-2 ons vertelt om naar Yeshua te kijken als de initiator en vervuller van ons geloof. Het is omdat wij, zoals de Hebreëen, de neiging hebben om naar alles en iedereen te kijken, behalve naar Hem.

Dit was waar voor de stam van Ruben die verkoos aan de oostzijde van Jordaan te blijven. Het was waar voor de mannen die tegen de Midianieten vochten en niet het hele volk doodde, maar inplaats daarvan de vrouwen van Midian terugbrachten, die een paar hoofdstukken terug de oorzaak waren dat ze struikelden. Het was waar in de dagen van Jeremia, zoals we kunnen lezen in zijn profetie aan de familie, Israël genaamd, een familie waarin jij en ik nota bene ingeënt zijn.

Ja, het is waar, we moeten allen leren aandachtig te zijn als we onze wedloop lopen. We moeten leren onze aandacht op de persoon van Yeshua en op Zijn woord te vestigen. Het woord dat in Hebreëen 12 gebruikt werd, vertaald als “kijk”, betekent natuurlijk zo veel meer in de oude talen dan in het Nederlands vandaag. Voor ons is kijken gewoon naar iets zien, maar je bent niet noodzakelijk beïnvloed door wat je ziet. Het is gelijkaardig aan de moderne kerkdefinitie van geloof: je kan geloven in Yeshua en alles is fijn en prima wat de eeuwigheid betreft. Niets kan verder van de waarheid zijn. Geloof dat je wezen niet beïnvloedt is geen echt geloof in Hebreëuws en Bijbels denken.

Terug naar ons woord “kijk”. De oorspronkelijke betekenis van dit woord, is een actieve weldoordachte beslissing, om van één ding weg te kijken en je ogen op iets anders te vestigen. Onze ogen zo op iets te vestigen, dat ze zich volledig inzoomen tot ze niets of niemand anders kunnen zien, wat hen ertoe kan aanzetten hun focus te verliezen.

Wat als Ruben zich had ingezoomd op God en Zijn woord. Denk je dan ook maar één minuutje, dat ze naar Moses zouden gekomen zijn met hun plan van compromis? Wat als het leger zich had ingezoomd op wat met hen gebeurde toen Midianitische vrouwen de laatste keer in hun kamp kwamen? Zouden ze hen dan hebben laten leven? Natuurlijk, wij weten de antwoorden op deze vragen.

Wat als wij vandaag onze focus op HaShem en Zijn woord verliezen? Wij, net zoals Israël in de wildernis, schieten ook tekort, maken compromissen en nodigen zonde uit in onze kampen.

Volgende week beginnen we aan het boek Deuteronomium. Het is een herhaling van de Thora die Moses de Hebreëen geeft, vlak voor zijn dood en hun overtocht. Laat ons een

now to look at the words of Deuteronomy with focus. Let us decide to look away from the things which have caused us to fall short of true obedience and focus on all He is telling us.

The Book of Numbers has once again taught us about victory and defeat. Victory came in the lives of the Hebrews when they lived by obedience to His instructions of Torah. Defeat came when they did not. Deuteronomy will refresh our memories of Who and what we are to be obedient to. So as we transition, focus please!

www.joinedtohashem.org

Mike Clayton (Joined To Hashem)

besluit nemen met aandacht naar de woorden van Deuteronomium te kijken. Laat ons besluiten om altijd weg te kijken van dingen die ons ertoe aanzetten tekort te schieten in ware gehoorzaamheid en onze aandacht vestigen op alles wat Hij ons vertelt.

Het boek Nummeri heeft ons nogmaals geleerd over overwinning en nederlaag . Overwinning kwam in de levens van de Hebreeën als ze leefden naar Zijn instructies van Thora. Nederlaag als ze het niet deden. Deuteronomium zal onze geheugens opfrissen van Wie en wat we behoren te gehoorzamen. Dus, als we overgaan, aandacht aub.