

# Joined To HaShem Newsletter

Mike Clayton

Sh'mini (Eighth)  
Leviticus 9:1-11:47  
2 Samuel 6:1-19  
Mark 7:1-23  
Acts 5:1-11; 10:1-35

## Set Apart

In the many themes woven throughout the book of Leviticus, I find another that stands out strongly to me; faith that produces obedience. Leviticus provides instructions regarding a different lifestyle for the chosen who desire to walk in a life of faith. These instructions were irrelevant to any other nation, their meaning only important to those who called upon the Creator of the Universe, YHVH, to be their Elohim.

...

When confronted with the wonderful words of this book, the response of "I am not under the Law" is really saying, "I do not want to live under that Law." Truth is, we live under, or rather within, laws every day. The question concerning obedience is not if we will be or not, but rather are we willing to live within the laws HaShem has revealed in His Torah.

Some of the most controversial laws or instructions are found in this week's Torah portion, the dietary laws. I have been a part of so many discussions regarding these instructions through the years. Many people will talk about the wonders of Elohim's wisdom contained in these verses. They will explain that shrimp are like the cockroaches of the sea and how pork has enzymes which cause disease. These conversations are fine, but do they miss the point?

Years ago I saw a bumper sticker. It said, "God said it, I believe it, that settles it!" I pointed it out to a friend, who looked at me and said, "That is not right." I looked toward him with questioning eyes as he responded, "God said it. That settles it. Our belief is irrelevant."

Are we willing to live our lives by that motto? Can we simply respond to friends and family who are questioning our lifestyle and tell them our lives are set apart to Him simply based upon our desire to live under His authority just because He told us to? Is it necessary to go through a lengthy explanation of why we do not eat certain things because of Yah's wisdom concerning our health, but rather because He said it? Are we willing to confront friends and family with the statement that they too are living under someone's law whether it is federal, state, community, denomination or non-denominational laws? Can we simply tell them, "We all live under someone's laws; I choose to live

Sh'mini (De achtste)  
Leviticus 9:1-11: 47  
2 Samuel 6:1-19  
Marcus 7:1-23  
Handelingen 5:1-11; 10:1-35

## Apart gezet

Bij de vele thema's die door het boek Leviticus heen zijn gewoven, is er een dat er voor mij uitspringt; geloof dat gehoorzaamheid voortbrengt. Leviticus geeft instructies over een andere levensstijl voor de uitgekozenen die graag in een leven van geloof wil wandelen. Deze instructies waren voor elk ander volk irrelevant; hun betekenis is alleen belangrijk voor degenen die de Schepper van het heelal, YHVH, aanroepen als hun Elohim.

...

Als men geconfronteerd met de prachtige woorden van dit boek zegt "Ik ben niet onder de Wet", zegt men eigenlijk "Ik wil niet onder *die* Wet leven". De waarheid is dat we elke dag onder of liever binnen wetten leven. De vraag m.b.t. gehoorzaamheid is niet zozeer of we dat willen of niet, maar of we bereid zijn om te leven binnen de wetten die God heeft geopenbaard in Zijn Tora.

Enkele van de meest controversiële wetten of instructies zijn te vinden in het Tora gedeelte van deze week: de voedingswetten. Ik heb al zo veel discussies over deze instructies door de jaren heen meegemaakt. Veel mensen zullen praten over de wonderen van Elohim's wijsheid in deze verzen. Zij zullen uitleggen dat garnalen als de kakkerlakken van de zee zijn en hoe varkensvlees enzymen heeft die ziekte veroorzaken. Deze gesprekken zijn goed, maar missen ze het punt?

Jaren geleden zag ik een bumpersticker. Daarop stond: "God zei het, ik geloof het, dat volstaat!" Ik wees erop bij een vriend; die keek naar me en zei: "Dat klopt niet." Ik keek hem onbegrijpend aan terwijl hij antwoordde: "God heeft het gezegd. Daar gaat het om. Ons geloof is irrelevant. "

Zijn we bereid ons leven te leven onder dat motto? Kunnen we gewoon reageren op vrienden en familie die onze levensstijl in vraag stellen en ze vertellen dat onze levens voor Hem afgezonderd zijn, gewoon gebaseerd op ons verlangen om onder Zijn gezag te leven, enkel maar omdat Hij het ons zei? Is het nodig om een lange uitleg te geven waarom we bepaalde dingen niet eten wegens Yah's wijsheid m.b.t. onze gezondheid; of veeleer omdat Hij het zei? Zijn we bereid om vrienden en familie te confronteren met de uitspraak dat ze ook onder de wet van iemand leven, zij het federale, staats-, gemeente-, denominationale- of niet-denominale wetten? Kunnen we hen gewoon zeggen: "Wij leven allemaal onder de wetten van iemand, ik kies ervoor om te leven

under the laws of Yah because I love Him and desire to live a life of obedience to what He has revealed."?

So what does it mean to live a life which is set apart? It is really very simple. His instructions as revealed in Leviticus set us apart from others. When we go to a restaurant and order a salad minus the bacon bits, we are not merely choosing obedience; we are being set apart in our lifestyle. When we desire to enter into His Shabbat, we are set apart. When we prefer Passover and the accompanying Feasts over other holidays we are set apart.

Living set apart by His instructions may not be the easy way in life, but really, what are we living for? Are we living for our ease or for His honor? In the end, what is His Torah all about? It is about honoring Him the way He desires to be honored. Yes, it is as that simple.

onder de wetten van Yah omdat ik van Hem hou en verlang om een leven te leven van gehoorzaamheid aan wat Hij heeft geopenbaard."?

Dus wat betekent het om een leven te leiden dat afgezonderd is? Het is echt heel simpel. Zijn instructies zoals geopenbaard in Leviticus onderscheiden ons van anderen. Als we naar een restaurant gaan en een salade bestellen zonder de spekjes, kiezen we niet alleen voor gehoorzaamheid; we worden afgezonderd in onze levensstijl. Als we in Zijn Shabbat willen komen, worden we afgezonderd. Wanneer we Pascha en de bijbehorende Feesten boven andere verkiezen, worden we afgezonderd.

Afgezonderd leven door Zijn instructies is misschien niet de makkelijke weg in het leven; maar echt, waar leven we voor? Leven we voor ons gemak of voor Zijn eer? Waar gaat zijn Tora uiteindelijk over? Het gaat om Hem te vereren zoals Hij vereerd wil worden. Ja, zo simpel is het.